

Lied 01

Titel: Prijs mijn ziel (NH Gez 147)

Eerste componist: John Goss

Tweede componist: Henry Francis Lyte

Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,  
breng uw schatting aan Zijn voet,  
die mij door Zijn gunstbetoning,  
heil, vergeving smaken doet.

Halleluja, halleluja,  
prijs de Koning, 't eeuwig goed.

Vaderlijk wil Hij ons schragen,  
kennend onze zwakke kracht.  
In Zijn arm beschermend dragen,  
uit des vijands overmacht.

Halleluja, halleluja,  
Hem, die ons verlossing bracht.

Eng'len, helpt ons Hem 't aanbidden,  
gij, die ziet Zijn aangezicht.

Zonnen, sterren, buigt te midden,  
van al 't schepsel in het licht.

Halleluja, halleluja,  
Hem, genadig in 't gericht.

Lied 02

Titel: God van heel het universum

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

God van heel het universum,  
van de ruimte en van tijd.  
Sterrenstelsels en planeten,  
spreken van Uw heerlijkheid.  
Vader van de hemellichten,  
U bracht heel het leven voort.  
Het heelal in al haar schoonheid,  
is geschapen door Uw woord.

Uw genade is onmeetbaar  
en Uw liefde kent geen grens.  
Met de zon en met de regen,  
zegt U ook ieder mens.  
Peilloos diep zijn Uw gedachten,  
tot de wolken reikt Uw macht.  
Hemelhoog Uw trouw en goedheid,  
ontzagwekkend is Uw kracht.

Met ontzag en vol verwond'ring,  
buigen wij ons voor U neer,  
U bent onze God en Koning,  
onze Vader, onze Heer.

Lied 03

Titel: Hoe groot zijt gij

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Ichthus, At Once & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Arnhem – Eusebiuskerk

Tekst:

O Heer mijn God, wanneer ik in verwondering,  
de wereld zie, die U hebt voortgebracht.  
Het sterrenlicht, het rollen van de donder.  
heel dit heelal, dat vol is van Uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.  
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen,  
tot in de dood gegaan is als een lam.  
Sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen  
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.  
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als Christus komt met majesteit en luister,  
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.  
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.  
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God.  
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Lied 04

Titel: a. Psalm 8:1, 2, b. Heer onze God hoe heerlijk is Uw Naam

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. Traditional, b. Fred C. Atkinson

Tweede componist: b. Jan Visser

Uitvoerende: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst:

a.

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven,  
hebt Gij Uw naam op aarde uitgeschreven,  
machtige God, Gij die Uw majesteit,  
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,  
maar in de mond van kindren doet Gij klinken,  
Uw machtig heil, zo maakt G'Uw vijand stil  
en doet Uw haters buigen voor uw wil.

b.

Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam,  
die U ons noemt in sterren, zon en maan.  
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,  
tonen het wonder van Uw heerlijkheid.

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet,  
U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed.  
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid,  
leven om Jezus' wil in eeuwigheid.

Lied 05

Titel: Ik zag een nieuwe hemel (LvK Gez. 114:1 en 3)

Arrangement: Margreet de Jong

Eerste componist: Adriaan C. Schuurman

Tweede componist: Willem Barnard

Uitvoerende: Jeugdkoor Ruach & samenzang

Opname: Oudenbosch - Basiliëk van de HH Agatha en Barbara

Tekst:

Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen,  
een nieuwe aarde ontstond  
om het geheim des levens te beseffen,  
niet meer in zee gegrond.

Ik zag een stad verblindend naderkomen,  
een middelpunt van feest,  
Jeruzalem, zoals het in Gods dromen  
van ouds moet zijn geweest.

De Koning die zijn troon heeft in den hoge  
houdt bij de mensen hof  
en alle tranen zal Hij van hun ogen  
afwissen tot zijn lof.

Er zal geen rouw, er zal geen dood meer wezen,  
nergens verdriet meer zijn,  
de eerste dingen werden uitgewezen,  
voorbij ging alle pijn.

Lied 06

Titel: Heer zegen ons samen zijn

Arrangement: B. Kruis

Eerste componist: M. Martin

Uitvoerende: Gemengde koren de Slagzingers, Kerkkoor Ridderkerk & Ontmoetingskoor Noordeloos

Opname: Oudenbosch - Basiliek van de HH Agatha en Barbara

Tekst:

Heer, zegen ons samen zijn  
nu wij hier zingend voor u staan  
laat ons getuigen  
van uw grote naam  
Wij kunnen niet zonder U,  
U doorgrondt ons, kent ons hart  
Geef uw vrede Heer,  
wil zo met ons zijn.

Heer, wij willen U ook danken  
voor uw liefde en uw geeft  
voor vergeving van de zonden  
voor uw zoon het allermeeft  
willen wij U danken

Heer, zegen ons samen zijn  
nu wij hier zingend voor u staan  
laat ons getuigen  
van uw grote naam  
Wij kunnen niet zonder U,  
geef uw vrede ga met ons  
Leid ons, dag en nacht  
en verlicht ons pad  
Leid ons, dag en nacht  
en verlicht ons pad

Lied 07

Titel: Wat vlied' of bezwijk' (LvK Gez. 470: 1, 3 en 4)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Johann A. Bohringer

Uitvoerende: Samenzang

Opname: Oudenbosch - Basilië van de HH Agatha en Barbara

Tekst:

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God  
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot  
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd  
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,  
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,  
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht  
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw  
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw  
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood  
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot

Lied 08

Titel: Er is een land van louter licht (LvK Gez. 290:1, 2 en 6)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Isaac Watts

Nederlandse Tekst: J.W. Schulte Nordholt

Uitvoerende: Ruach & samenzang

Opname: Oudenbosch - Basiliiek van de HH Agatha en Barbara

Tekst:

Er is een land van louter licht,  
waar heil'gen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht,  
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,  
in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszeescheidt,  
ons van dat zalig land.

God, laat ons staan als Mozes hier,  
hoog in Uw zonneshijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier,  
zal scheiding voor ons zijn.



Lied 09

Titel: Jerusalem of Gold

Arrangement: Koorbew. Martin Zonnenberg, instr. H. Drost

Eerste componist: Naomi Shemer

Uitvoerende: Marjo van Someren, Chr. Gem. Drechtstedenkoor 'Praise Him

Opname: Rotterdam - Laurenskerk

Tekst:

Avir harim tsalul kayayin  
V'reiyach oranim  
Nisah b'ruah ha'arbayim  
Im kol pa'amonim.

U'vtardemat ilan va'even  
Shvuyah bachalomah  
Ha'ir asher badad yoshevet  
Uvelibah – chomah

Yerushalayim shel zahav  
Veshel nechoshet veshel or  
Halo lechol shirayich Ani kinor

Yerushalayim shel zahav  
Veshel nechoshet veshel or  
Halo lechol shirayich Ani kinor

Avir harim tsalul kayayin  
V'reiyach oranim  
Nisah b'ruah ha'arbayim  
Im kol pa'amonim.

U'vtardemat ilan va'even  
Shvuyah bachalomah  
Ha'ir asher badad yoshevet  
Uvelibah - chomah.

Yerushalayim shel zahav  
Veshel nechoshet veshel or  
Halo lechol shirayich Ani kinor.

Yerushalayim shel zahav  
Veshel nechoshet veshel or  
Halo lechol shirayich Ani kinor

Lied 10

Titel: Ik wandel in het licht (Opw. 214)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Margaretha A. Alt

Uitvoerende: Samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Ik wandel in het licht met Jezus,  
het donkere dal ligt achter mij  
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,  
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
geen duist're wolk bedekt de zon  
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,  
die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus  
en ik luister naar Zijn dieb're stem  
en niets kan mij van Jezus scheiden,  
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
geen duist're wolk bedekt de zon  
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,  
die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
mijn ziel is Hem gans toegewijd,  
met Hem verrezen tot nieuw leven,  
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
geen duist're wolk bedekt de zon  
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,  
die de zonde in mij overwon.

Lied 11

Titel: Wat de toekomst brenge moge

Arrangement: Henk van der Maten & Roelof Elsinga

Eerste componist: John Zundel

Tweede componist: Jacqueline E. van der Waals

Uitvoerende: Westlands Mannenkoor & samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst:

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand,  
moedig sla ik dus de ogen,  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen,  
Vader wat Gij doet is goed.  
Leer mij slechts het heden dragen,  
met een rustig, kalme moed.

Heer ik wil Uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig Hij die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij Uw wegen duister,  
zie ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al Uw luister,  
als ik in Uw hemel kom.

Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen,  
naar het onbekende land.

Lied 12

Titel: Als g'in nood gezeten

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: C. Malan

Tweede componist: P.J. Mouton

Uitvoerende: Samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,  
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.  
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,  
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.  
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;  
God zal u behoeden, uw toeverlaat.

God blijft voor u zorgen, goed is de Heer  
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.  
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,  
groter dan de Helper, is de nood toch niet.  
Wat ons ontviele, Redder in nood,  
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.

Lied 13

Titel: Neem Heer mijn beide handen

Arrangement: Henk van der Maten, R. Elsinga

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Westlands Mannenkoor & samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst:

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,  
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!  
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,  
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

O doe genade ervaren aan 't bevend hart  
en breng het tot bedaren bij vreugd' en smart.  
Laat m' aan Uw voeten rusten mij, hulploos kind,  
vertrouwen en berusten voor d' uitkomst blind.

En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,  
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.  
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,  
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.