

Lied 01

Titel: Onze Vader

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer

Uitvoering: Solo & samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Opnamedatum: 29 september 2015

Tekst

Onze Vader in de Hemel

heilig is Uw naam

Laat Uw Koninkrijk spoedig komen

Laat Uw wil worden gedaan

In de hemel, zo ook hier op aard'

Want van U is het Koninkrijk

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Onze Vader in de Hemel

geef ons daag'lijks brood

En vergeef ons onze schulden

gelijk ook wij dat doen

hen vergeven die ons iets schuldig zijn.

Want van U is het Koninkrijk

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

En leidt ons niet in verzoeking

maar verlos ons van het kwaad

Want van U is het Koninkrijk

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Want van U is het Koninkrijk,

de kracht en de heerlijkheid

tot in eeuwigheid

Amen, amen

Lied 02

Titel: U alleen bent God en Heer

Eerste componist: Harm Hoeve

(Nederlandse) Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos

Uitvoerende: Mannenkoor Looft den Heere

Uitvoering: Koorzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Grote God en trouwe Vader  
stap voor stap kom ik U nader  
Ik ervaar het meer en meer  
U alleen bent God en Heer

Denkend aan de dag van morgen  
Ben ik soms zo vol van zorgen  
Maar U leert mij keer op keer  
U alleen bent God en Heer

Zo mag ik ook steeds beleven  
dat U kracht aan mij wilt geven  
Ja, uw liefde zegt mij weer  
U alleen bent God en Heer

Heer, vervul mijn groot verlangen  
wil ook mij eens thuis ontvangen  
Laat mij juichen tot uw eer  
U alleen bent God en Heer

Laat mij juichen tot uw eer  
U alleen bent God en Heer

Lied 03

Titel: Meester men zoekt U wijd en zijd

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Emil Liedgren

(Nederlandse) Tekst: C B Burger

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Meester, men zoekt U wijd en zijd  
komend langs velerlei wegen  
Ouderen gaan rustig welbereid  
jongeren aarzelend U tegen  
Maar vroeg of laat, 't zij dag of nacht  
eens vindt Ge ons moe en zonder kracht  
hunkerend naar uwe zegen

Koning, verheugd geloven wij  
wat uw getuigen verkonden  
slechts onder uwe heerschappij  
heeft ons hart vrede gevonden  
Daarom zoekt U elk menskind  
zoek, Herder, mij, opdat ik vind  
anders zo ga ik te gronde

Lied 04

Titel: Heer U kent mij als geen ander

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia & Kinderkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Heer, U kent mij als geen ander  
U weet of ik zit of sta  
En U kent ook mijn gedachten  
voordat ik iets zeggen ga  
Dat u mij zo heel goed kent Heer  
daar snap ik dus echt niks van  
't is een wonder boven wonder  
dat ik niet begrijpen kan

Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen  
Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen

Ook al zou ik naar het westen  
of het verre oosten gaan  
Overal zult U mij leiden  
U zult altijd naast mij staan  
En u maakte heel mijn lichaam  
Telde ook nog al mijn haar  
Nee, dit kan ik ook niet vatten  
Het is mij te wonderbaar

Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen  
Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen

Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen  
U legt uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen  
Want u bent altijd bij mij  
en altijd om mij heen  
U legt uw handen op mij

en laat mij nooit alleen  
en laat mij nooit alleen  
en laat mij nooit alleen

Lied 05

Titel: a & c. Rise up b. Rijst op, rijst op voor Jezus

Arrangement: b. Martin Zonnenberg

Eerste componist: a & c. Doris Hall b. G J Webb

(Nederlandse) Tekst: a & c. William P Merrill b. Johannes de Heer

Uitvoerende: a & c. Mannenkoor Looft den Heere

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

a.

Rise up o church of God  
Have done with lesser things  
give heart and soul and mind and strength  
to serve the King of kings  
Rise up o church of God  
His kingdom tarries long  
Bring in the day of unity  
and end the night of wrong

Rise up o church of God  
The world for you doth wait  
her strength unequal to her task  
Rise up and make her great

b.

Rijst op, rijst op voor Jezus  
steun op zijn kracht alleen  
uw eigen arm is macht'loos  
hoe groot uw kracht ook scheen  
Doet aan Gods wapenrusting  
en waakt en bidt en strijdt  
roept plicht u in gevaren  
gehoorzaamt t'allen tijd.

c.

Lift high the cross of Christ  
Tread where his feet have trod  
as brothers of the Son of man  
Rise up o church of God

Rise up  
Rise up  
Rise up  
Rise up

Rise up o church of God

Lied 06

Titel: Genade zo oneindig groot

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Genade, zo oneindig groot  
dat ik, die 't niet verdien  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond

Lied 07

Titel: Herstel mijn eerste liefde

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer

Uitvoering: Duet

Opname: Doesburg - Martinikerk

Opnamedatum: 29 september 2015

Tekst

Vader, in de hemel  
die zoveel om mij geeft  
dat u in uw genade  
uw zoon gegeven heeft

dank u voor uw liefde  
uw eindeloze trouw  
dat ondanks al mijn falen  
u zegt ik houd van jou

Herstel mijn eerste liefde  
die ik ooit had voor u  
want ik wil van u houden  
nog zo veel meer dan nu  
Mijn hart moet weer gaan brangen  
zoals het heeft gedaan  
vol vuur en vol van hartstocht  
die nooit meer weg zal gaan

De drukte van het leven  
trok mij met zich mee  
De liefde die vervaagde  
de passie die verdween  
Ik was u niet vergeten  
maar nam de tijd niet meer  
om in uw woord te lezen  
bij u te zijn o Heer

Herstel mijn eerste liefde  
die ik ooit had voor u  
want ik wil van u houden  
nog zo veel meer dan nu  
Mijn hart moet weer gaan branden  
zoals het heeft gedaan  
vol vuur en vol van hartstocht  
die nooit meer weg zal gaan

Vader, in de hemel  
met eerbied vraag ik nu  
of u mij wilt vergeven  
Ik kan niet zonder u  
Dank u voor uw liefde



uw eindeloze trouw  
Vader ik wil zeggen  
dat ik zoveel van U houd

Lied 08

Titel: k Geloof in God Hij is mijn Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Georg Nuemark

(Nederlandse) Tekst: C C Koolsbergen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Opnamedatum: 29 september 2015

Tekst

'k Geloof in God Hij is mijn Vader  
almachtig Koning op zijn troon.  
Schepper van hemel en van aarde  
en in zijn eengeboren Zoon  
die ik als mijn Verlosser eer  
in Jezus Christus, onze Heer

Die van de heil'ge Geest ontvangen  
als mens geboren uit een maagd  
onder Pilatus heeft geleden  
door onze schuld werd aangeklaagd  
Stierf aan het kruis, lag in het graf  
tot in de hel daalde Hij af

'k Geloof dat Hij ten derden dage  
weer opgestaan is uit de dood,  
is naar de hemel opgevaren,  
zit aan de rechthand van God,  
vanwaar Hij met bazuingeschal  
eenmaal ten oordeel komen zal

Lied 09

Titel: Psalm 108

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Opnamedatum: 29 september 2015

Tekst

Mijn hart o hemelmajesteit  
is tot uw dienst en lof bereid  
'k zingen voor de Opperheer  
'k zal psalmen zingen tot zijn eer  
Gij zachte harp, gij schelle luit  
waakt op, dat niets uw klanken stuit  
'k Zal in de dageraad ontwaken  
en met gezang mijn God genaken

Ik zal o Heer, Uw wonderdaan  
uw roem de volken doen verstaan  
want uwe goedertierenheid  
is tot de heem'len uitgebreid  
Uw waarheid heeft noch paal noch perk  
maar streeft tot aan het hoogste zwerk  
Verhef U boven 's hemels kringen  
en leer heel d'aard uw grootheid zingen