

Lied 01

Titel: Dit is een dag van zingen

Arrangement: Dick Sanderman

Eerste componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Dit is een dag van zingen
Voorgoed zijn wij bevrijd
Gods kracht zal ons omringen
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord

Dit is een dag van zegen
een dag van feest en licht
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen
uw vrede uit te dragen
Loof God, want Hij is goed

Lied 02

Titel: Gouden harpen hoor ik ruisen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: D. Bortnianski

Tweede componist: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk

Tekst

Gouden harpen hoor ik ruisen,
wierookgeur stijgt naar omhoog.

Schone harmonieën bruisen,
machtig door de hemelboog.

Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.

Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.

Wie toch gelden deze zangen,
wie die lof die jubeltoon.

't Lam voor ons aan 't kruis gehangen,
nu verhoogd in 's Vaders troon.

Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.

Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.

Lied 03

Titel: Dank, dank nu allen God

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Johann Cruger

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoerende: Mannekoor Valerius

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst

Dank, dank nu allen God
met hart en mond en handen
die grote dingen doet
hier en in alle landen
die ons van kindsbeen aan
ja van de moederschoot
zijn vaderlijke hand
en trouwe liefde bood

Lof, eer en prijs zij God
die troont in 't licht daar boven
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven
Van Hem, de ene Heer
gaf het verleden blijk
het heden zingt zijn eer
de toekomst is zijn rijk

Lied 04

Titel: Psalm 103

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Harlingen - Grote Kerk

Tekst

Zoals een vader liefdevol Zijn armen,
slaat om Zijn kind, omringt ons met erbarmen,
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van Zijn stem.

Maar 's Heren gunst zal over die Hem vrezen,
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen,
en Zijn gerechtigheid de eeuwen door.
Zijn heil omsluit de komende geslachten;
zo volgen zij die Zijn verbond betrachten,
van Zijn barmhartigheid het lichtend spoor.

Lied 05

Titel: Wie maar de goede God laat zorgen

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hilversum - Oud Katholieke Kerk St. Vitus

Tekst

Wie maar de goede God laat zorgen
en op hem hoopt in 't bangst gevaar,
is bij hem veilig en geborgen,
die redt Hij godd'lijk, wonderbaar:
wie op de hoge God vertrouwt,
heeft zeker op geen zand gebouwd.

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen
en neem uw plicht getrouw in acht.
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen,
wanneer gij biddend daarop wacht.
Wie steeds gelovig op hem ziet,
begeeft, verlaat Hij eeuwig niet.

Lied 06

Titel: Met open armen

Eerste componist: Bas van Nienes

(Nederlandse) Tekst: Antonie Fountain

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Lied 07

Titel: Genade zo oneindig groot

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld

Copyrights: © Unisong Music Publishers B.V. t/a Talita Music

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Lied 08

Titel: Voor de bloemen op de velden

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: George Bizet

(Nederlandse) Tekst: Martin Mans

Uitvoerende: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Voor de bloemen op de velden
voor de vogels, voor al uw werken
die uw grote naam vermelden
zingen w'een jub'lend loflied trouwe Heer

Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer

Voor de storm en voor de stilte
Voor de zon en ook voor de regen
Voor het licht en voor het donker
mogen wij danken in een juichend koor

Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer
Grote Schepper, Heer der heren
u komt toe, de lof, de dank en eer

Voor uw liefde en genade
voor uw trouw, ja voor al uw daden
voor uw komst naar deze aarde
prijzen en loven wij uw naam ter eer

Halleluja, halleluja,
dank U, Vader, Zoon en Heil'ge Geest
Halleluja, halleluja,
dank U, Vader, Zoon en Heil'ge Geest

Lied 09

Titel: Heer wees mijn gids

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Copyrights: © Joh. de Heer & Zn.

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad

wees Gij mijn gids

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad

wees Gij mijn gids

Blijf dicht bij mij

ga stap voor stap mij voor

dan ben 'k gerust

en veilig volg 'k Uw spoor

Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg

Hij is mijn gids

't Zij door moeras of wel langs struik en heg

leidt mij mijn gids

naar licht Licht, vriend'lijk licht

stroomt van Zijn aangezicht

'k houd daarom steeds

mijn oog op Hem gericht

Lied 10

Titel: You raise me up

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: B. Graham

Tweede componist: R. Lovland

Uitvoerende: Pearl Jozefzoon & Ichthus

Uitvoering: Solo- en koorzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

When I am down and oh my soul so weary,
when troubles come and my heart burdened be.
Then I am still and wait here in the silence,
until you come and sit awhile with me.

You raise me up so I can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
I am strong when I am on your shoulders,
you raise me up to more than I can be.

You raise me up so I can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
I am strong when I am on your shoulders,
you raise me up to more than I can be.

You raise me up so I can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
I am strong when I am on your shoulders,
you raise me up to more than I can be.

You raise me up so I can stand on mountains,
you raise me up to walk on stormy seas,
I am strong when I am on your shoulders,
you raise me up to more than I can be.
You raise me up to more than I can be.

Lied 11

Titel: Als je Jezus na wilt volgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Riet Lodder

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Grote Kerk

Tekst

Als je Jezus na wilt volgen,
loopt waar hij zijn voetspoor zet,
moet je wel heel goed beseffen,
dat de wereld op je let.
Want wanneer je af zou dwalen,
of terug valt in het kwaad,
wordt niet slechts je eigen aanzien,
maar ook Christus' naam geschaad.

Als je Jezus na wilt volgen
en je toevlucht zoekt bij 't kruis,
wordt er steeds naar je gekeken,
leef je in een glazen huis.
Alles wordt je aangerekend,
ook al is het nog zo klein;
zelfs in heel gewone dingen,
moet je steeds een voorbeeld zijn.

Als je Jezus na wilt volgen,
wordt het hier geen paradijs,
hij zal altijd bij je blijven,
maar belooft geen kalme reis.
Vechten moet je, biddend strijden,
tot de allerlaatste dag,
tot 't moment dat je de kruisvlag,
in zijn handen geven mag.

Lied 12

Titel: Vertrouwen

Eerste componist: Hessel Ludwig

Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Assen

Uitvoering: Koorzang

Opname: Kampen - Bovenkerk

Tekst

Heer, ik leg vertrouwend,
mijn hand in Uwe hand,
'k volg U willig, stille,
naar 't onbekende land,
zonder klagen, zonder vragen,
houd 'k mijn oog op U gericht,
'k voel mij wel geborgen,
waar Gij mijn schreden richt.

Heer, Gij zijt mijn helper,
mijn licht op 't duist're pad,
'k Houd op al mijn wegen,
Uw liefdehand gevat,
'k wil mij slechts op U verlaten,
als een kind eenvoudig, klein,
ik wil U toe behoren,
voor eeuwig bij U zijn.

Lied 13

Titel: Niet meer ik, maar U in mij
Eerste componist: André Bijleveld
Uitvoerende: Gospelkoor
Uitvoering: Koorzang
Opname: Zutphen - Walburgiskerk
Tekst

Als ik U wil volgen
en Uw weg wil gaan,
leer mij dan dat alle dagen,
ik ook zelf mijn kruis moet dragen.
Niet ik zelf, maar Christus leeft,
in mij.

Niet meer ik, maar U in mij,
leven van mijn leven.
Niet meer ik maar U in mij,
Jezus, dat maakt vrij.

Als ik U wil dienen,
met een zuiver hart,
zal ik steeds weer moeten leren,
U als hoogste Heer te eren.
Niet ik zelf, maar Christus leeft,
in mij.

Niet meer ik, maar U in mij,
leven van mijn leven.
Niet meer ik maar U in mij,
Jezus, dat maakt vrij.

Als ik U wil loven,
heel mijn leven lang,
mag mijn loflied uiting geven,
aan de opdracht van mijn leven.
Niet ik zelf, maar Christus leeft,
in mij.

Niet meer ik, maar U in mij,
leven van mijn leven.
Niet meer ik maar U in mij,
Jezus, dat maakt vrij.

Niet meer ik, maar U in mij,
leven van mijn leven.
Niet meer ik maar U in mij,
Jezus, dat maakt vrij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.
Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.
Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Niet meer ik, maar Jezus leeft in mij.

Lied 14

Titel: Here, God en Koning

Arrangement: Bram Bout

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Christelijk Mannenkoor Lelystad

Uitvoering: Koorzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst

Heer, God en Koning,

hoor naar onze bee.

Hoor, toch in Uw woning,

deel ons Uw zegen mee.

Mag geheel ons leven,

onze kracht en tijd,

onze ziel en lichaam,

U zijn toegewijd.

Zalig U te volgen,

op het smalle pad.

Leid ons dan, o Heere,

naar de hemel stad.

Om U toe te brengen,

prijs en lof en eer.

Gij, Gij zijt dat waardig,

aller scheps'len Heer.

Lied 15

Titel: Vader ik aanbid U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Terrye Coelho

Uitvoering: Samenzang

Opname: Alkmaar - St. Laurenskerk

Tekst

Vader, ik aanbid U.

'k Leg mijn leven voor U.

Halleluja.

Jezus ik aanbid U.

'k Leg mij leven voor U.

Halleluja.

Heil'ge Geest, ik aanbid U.

'k Leg mijn leven voor U.

Halleluja.

Halleluja