

Lied 01

Titel: Mijn verlosser hangt aan 't kruis

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maassluis - Groote kerk

Tekst

Mijn verlosser hangt aan 't kruis,
hangt ten spot van snode smaders,
Zoon des Vaders,
waar is toch Uw almacht thans,
waar Uw Goddelijke glans?

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis
en Hij hangt er mijnentwegen,
mij ten zegen.
Van de vloek maakt Hij mij vrij
en Zijn sterven zaligt mij.

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,
'k Heb mij, Heer, voor dood en leven,
U gegeven.
Laat mij dan in vreugd en pijn,
met U in gemeenschap zijn.

Lied 02

Titel: Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Eerste componist: Niek & Elbert Smelt

Tweede componist: Hans Maat

Uitvoerende: Louise Tjittes, Marco Hoorn, New Creation & samenzang

Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang

Opname: Harlingen - Grote Kerk

Tekst

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,
aan het kruis de dood nabij,
die voor ons het oordeel draagt,
Hij die tot zonde wordt gemaakt.
Wat een offer, Hij voor mij,
wie wil worden zoals Hij,
zoveel pijn, ongerechtigheid,
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt,
met de pijn, verlatenheid,
zo alleen, verwond roept Hij,
mijn God, waarom verlaat U mij.
Zie wat Jezus heeft gedaan,
in Zijn lijden heeft doorstaan,
zoveel liefde verwondert mij,
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft,
vlucht de dag, de aarde beeft,
zelfs de dood verliest haar macht,
als Jezus roept het is volbracht.
Waarlijk Hij is Zoon van God,
die voor ons gekruisigd wordt,
door Zijn wonden genezen wij,
in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht,
zij ontwaakt, het duister vlucht,
Jezus leeft, is opgestaan,
Hij roept ons uit de dood vandaan.
Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die overwonnen heeft,
nooit meer tranen en nooit meer pijn,
nooit van God verlaten zijn.

Juicht want Hij, mijn Here leeft,
Hij die ons de toekomst geeft,
nooit meer tranen en nooit meer pijn,
nooit van God verlaten zijn.

Lied 03

Titel: O hoofd vol bloed en wonden

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Hans L. Hassler

Tweede componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maassluis - Groote kerk

Tekst

O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon.

O hoofd zo wreed geschonden,
uw kroon een doornenkroon.

O hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,
hoe lijdt gij nu zo deerlijk!
Ik groet u vol ontzag.

Wees gij om mij bewogen
en troost mijn angstig hart.
Voer mij uw beeld voor ogen,
gekruisigde, uw smart.
Dan zal ik vol vertrouwen,
gelovig en bewust,
uw aangezicht aanschouwen,
wie zo sterft, sterft gerust.

Lied 04

Titel: He never said a mumbalin word

Arrangement: Jos Mans

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Vocal Group Voice

Uitvoering: Koorzang

Opname: Rotterdam - Laurenskerk

Tekst

They crucified my Lord
an' he never said a mumbalin' word
They crucified my Lord
an' he never said a mumbalin' word
not a word, not a word, not a word

They nailed him to the tree
an' he never said a mumbalin' word
They nailed him to the tree
an' he never said a mumbalin' word
not a word, not a word, not a word

He bowed his head and died
an' he never said a mumbalin' word
He bowed his head and died
an' he never said a mumbalin' word
not a word, not a word, not a word

Lied 05

Titel: Jezus om Uw lijden groot

Arrangement: Dick Sanderman

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan de Wit

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Jezus, om uw lijden groot
om uw leven en uw dood
die volbrengen 't recht van God
Kyrie eleison

Om het brood, Heer, dat Gij breekt
om de beker die Gij reikt,
om de woorden die Gij spreekt,
Kyrie eleison

Here, om uw bloedig zweet
als Ge alleen de wijnpers treedt,
om de kelk vol bitter leed,
Kyrie eleison

Heer, om uw vijf wonden rood
om uw onverdiende dood
smeken wij in onze nood
Kyrie eleison

Lied 06

Titel: Dit is het Lam

Arrangement: A van Vliet

Eerste componist: K Stuart

(Nederlandse) Tekst: M van de beek

Uitvoerende: Close Singers ensemble

Uitvoering: Koor en Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Dit is het Lam, dat onze zonden
draagt voor ons geslacht
Wij mogen weten van de belofte
dat wie hem gelooft
bij het kruis vergeving vindt

Met het feest van dit levensbrood
en de wijn van Zijn offerdood
vieren wij onze vredesband
rondom de tafel van de Heer

Het lichaam van de redder, Jezus zelf
dat brak voor jou
Wij mogen eten, omdat zijn dood
voor ons het leven is
Wij zijn een, hij heeft betaald

Met het feest van dit levensbrood
en de wijn van Zijn offerdood
vieren wij onze liefdesband
rondom de tafel van de Heer

Het bloed dat alle zonden weg zal doen
gaf hij voor jou
Wij mogen drinken
Hij dronk de beker van de dood voor ons
zodat God ons leven geeft

Met het feest van dit levensbrood
en de wijn van Zijn offerdood
vieren wij de genadeband
rondom de tafel van de Heer

Vol dankbaarheid en vol geloof
gaan wij hier vandaan
ervan doordrongen
dat wij nu Christus' wegen moeten gaan
omdat wij zijn lichaam zijn

Als ook wij moeten lijden hier,
zingen wij Christus komt ooit weer
dan gaan wij naar het hemelfeest

rondom de tafel van de Heer
rondom de tafel van de Heer
rondom de tafel van de Heer

Lied 07

Titel: Were you there

Arrangement: Andries Noordegraaf

Uitvoerende: Ichtus mannenensemble

Uitvoering: Koorzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Were you there when they crucified my Lord
Were you there when they crucified my Lord
Oh sometimes it causes me to tremble, tremble
tremble
Were you there when they crucified my Lord

Were you there when they nail'd him to the tree
Were you there when they nail'd him to the tree
Oh sometimes it causes me to tremble, tremble
tremble
Were you there when they nail'd him to the tree

Were you there when they laid him in the tomb
Were you there when they laid him in the tomb
Oh sometimes it causes me to tremble, tremble
tremble
Were you there when they laid him in the tomb

Lied 08

Titel: O kostbaar kruis

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Edward Miller

Tweede componist: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maassluis - Groote kerk

Tekst

O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf.

Ik wil om u zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

En door zijn dood en door zijn bloed,
is nu de wereld dood voor mij.

Ik ben gestorven, maar voor goed,
van heel de dode wereld vrij.

De aarde zelf is veel te klein,
voor wie u waarlijk loven wil.

Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Lied 09

Titel: Alzo lief heeft God de wereld gehad

Arrangement: Gerwin van der Plaats

Eerste componist: G.P. da Palestrina

Uitvoerende: Musica Religiosa

Uitvoering: Koorzang

Opname: Kampen - Bovenkerk

Tekst

Alzo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij Zijnen eengeboren Zoon gegeven heeft,
opdat allen, allen die in Hem geloven niet verloren gaan,
maar het eeuwige leven hebben.
Amen, amen, amen, amen.

Lied 10

Titel: Zoon van God ik wil U danken

Eerste componist: Johan Bredewout

Tweede componist: Hans de Ruiter

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Grote Kerk

Tekst

Zoon van God, ik wil U danken,
voor de liefde mij betoond.
Gij hebt Uw leven ons gegeven
en hebt onder ons gewoond,
om voor ons de vrede te verwerven,
in Uw bitter lijden en Uw sterven.
Met de taak door U volbracht,
mag ik leven uit Uw kracht.

Lam van God U wil ik eeuwig loven,
prijzen Uw barmhartigheid.
Die de macht op aarde hebt genomen
en voor eeuwig Koning zijt.
Heer ik wil U altijd toebehoren,
zingen samen met den eng'lenkoren.
In het hemels paradijs,
zing ik nog Uw lof en prijs.

Lam van God U wil ik eeuwig loven,
prijzen Uw barmhartigheid.
Die de macht op aarde hebt genomen
en voor eeuwig Koning zijt.
Heer ik wil U altijd toebehoren,
zingen samen met den eng'lenkoren.
In het hemels paradijs,
zing ik nog Uw lof en prijs.

Lied 11

Titel: Jezus leven van mijn leven

Arrangement: Martin Zonnenberg, koorbew Willem H. Zwart

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Emanuel Weisz

Uitvoerende: Praise Him & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Bergen op Zoom - Grote- of St. Gertrudiskerk

Tekst

Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood,
die voor mij U hebt gegeven,
in den bangsten zielenood,
opdat ik niet hoop'loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven.
Duizend, duizend maal o Heer,
zij u daarvoor dank en eer.

Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bitt're bange nood,
voor uw heilig, biddend strijden,
voor uw trouw tot in de dood,
voor de wonden, U geslagen,
voor het kruis, door U gedragen;
duizend, duizend maal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer.

Lied 12

Titel: Jezus mijn Heiland

Arrangement: Koorbew. Aad van der Hoeven

Eerste componist: F.F. Fleming

Uitvoerende: Jubilate & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Maassluis - Groote kerk

Tekst

Jezus, mijn Heiland, groot is Uwe liefde,
Gij kwam op aarde tot redding der wereld,
om haar van zonde eeuwig te bevrijden,
dank Here Jezus.

Jezus mijn Heiland, groot is Uwe liefde,
Gij gaf Uw leven ten prijs onzer zielen,
dus is geen vijand nu ooit meer te vrezen,
dank Here Jezus.

Jezus mijn Heiland, leer ons U te kennen,
leer ons te leven, te lijden, te wachten,
om U voor eeuwig lof en eer te geven,
dank Here Jezus.

Lied 13

Titel: Daar is kracht

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Lewis E Jones

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is kracht in het bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoor naar zijn woord en geloof in Hem nu
Daar is kracht in het bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Lied 14

Titel: Genade zo groot

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Pantry

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst

Genade zo groot
aan mij die het niet verdient
liet Christus zijn liefde zien
want Hij kocht mij vrij

Genade zo groot
de schuld die ik voor Hem leg
wast Hij geduldig weg
zijn bloed reinigt mij

En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft

Liefde zo groot
die standhield tot in de dood,
schonk in de diepste nood
vergeving aan mij

Liefde zo groot
wiens kracht onverslaanbaar is
verdrijft elke duisternis
ja, nu zijn wij vrij

En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft

En al wat ik heb
leg ik voor Hem neer
mijn Verlosser en Heer
die mij liefheeft