

Lied 01

Titel: Ik zal nooit vergeten

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Gospel Unlimited

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zaltbommel - Maartenskerk

Tekst

Zie de handen, ze zijn doorboord,
zie de voeten vastgespijkerd,
zo vernederd, Hij draagt een doornenkroon.

Zie de striemen Hem toegebracht,
zie het bloed vanuit zijn zij,
zie de pijn die Hij daar lijdt voor mij.

Ik zal nooit vergeten dat U voor mij stierf,
ik zal nooit vergeten dat U zo geleden hebt,
U bent voor mij vernederd en U stierf voor mij
in nood,
mijn zonde leidde tot Uw dood.

Zo verlaten, zo alleen,
duisternis kwam om Hem heen,
aan het kruis waar Hij zijn leven gaf.

Zo werd verbroken Satans macht
en werd de dood tot staan gebracht,
toen Jezus sprak, het is volbracht.

Ik zal nooit vergeten dat U voor mij stierf,
ik zal nooit vergeten dat u zo geleden hebt,
U bent voor mij vernederd en U stierf voor,
mij in nood,
mijn zonde leidde tot Uw dood.

Uw lijden werd mijn redding,
Uw kwetsbaarheid mijn kracht,
Uw bloed werd mijn genezing,
Uw kruis, Uw overwinningsmacht.

Ik zal nooit vergeten dat U voor mij stierf,
ik zal nooit vergeten dat U zo geleden hebt,
U bent voor mij vernederd en U stierf,
voor mij in nood.
Mijn zonde leidde tot Uw dood,
mijn zonde leidde tot Uw dood.

Lied 02

Titel: Hij kwam bij ons heel gewoon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst

Hij kwam bij ons, heel gewoon
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd' en kracht

Zie je de wonden zo diep
De hand die aard en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg
De man, die onze zonden droeg

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd' en kracht

Wij willen worden als Hij
Elkanders lasten dragen wij
Wie is er need'rig en klein
Die zal bij ons de grootste zijn

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd' en kracht

Lied 03

Titel: Dit is het Lam

Arrangement: A van Vliet

Eerste componist: K Stuart

(Nederlandse) Tekst: M van de beek

Uitvoerende: Close Singers ensemble

Uitvoering: Koor en Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Dit is het Lam, dat onze zonden
draagt voor ons geslacht
Wij mogen weten van de belofte
dat wie hem gelooft
bij het kruis vergeving vindt

Met het feest van dit levensbrood
en de wijn van Zijn offerdood
vieren wij onze vredesband
rondom de tafel van de Heer

Het lichaam van de redder, Jezus zelf
dat brak voor jou
Wij mogen eten, omdat zijn dood
voor ons het leven is
Wij zijn een, hij heeft betaald

Met het feest van dit levensbrood
en de wijn van Zijn offerdood
vieren wij onze liefdesband
rondom de tafel van de Heer

Het bloed dat alle zonden weg zal doen
gaf hij voor jou
Wij mogen drinken
Hij dronk de beker van de dood voor ons
zodat God ons leven geeft

Met het feest van dit levensbrood
en de wijn van Zijn offerdood
vieren wij de genadeband
rondom de tafel van de Heer

Vol dankbaarheid en vol geloof
gaan wij hier vandaan
ervan doordrongen
dat wij nu Christus' wegen moeten gaan
omdat wij zijn lichaam zijn

Als ook wij moeten lijden hier,
zingen wij Christus komt ooit weer
dan gaan wij naar het hemelfeest

rondom de tafel van de Heer
rondom de tafel van de Heer
rondom de tafel van de Heer

Lied 04

Titel: Liefde was het

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: T J Williams

Tweede componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ds L van de Broek

Uitvoerende: Women in Worship

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Liefde was het, onuitputt'lijk
lied'en goedheid, eind'loos groot
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil Zijn bloed vergoot

Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd'en dankens stof
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof

Rijd als Heerser door de velden
Jezus in Uw grote kracht
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht

Voor Uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet

Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd'en dankens stof
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof

Halleluja, halleluja

Lied 05

Titel: Christus onze Heer verrees

Arrangement: Bert Noteboom

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Jeugdselectiekoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Oirschot - St. Petruskerk

Tekst

Christus onze Heer verrees,

halleluja!

Heil'ge dag na angst en vrees,

halleluja!

Die ten dode ging aan 't kruis,

halleluja!

Bracht ons in Gods vrijheid thuis,

halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied,

halleluja!

Die in heerlijkheid gebiedt,

halleluja!

Die aanvaardde kruis en graf,

halleluja!

Dat Hij zondaars 't leven gaf,

halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,

halleluja!

Heeft verzoening ons bereid,

halleluja!

Nu is Hij der heem'len Heer,

halleluja!

Eng'len juub'len hem ter eer,

halleluja!

Lied 06

Titel: Daar juicht een toon

Arrangement: S van de Houten

Eerste componist: Henri Abraham Cesar Malan

(Nederlandse) Tekst: Eduard Gerdes

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
die galmt door gans' Jeruzalem
een heerlijk morgenlicht breekt aan
de Zoon van God is opgestaan

Nu jaagt de dood geen angst meer aan
want alles, alles is voldaan
wie in geloof op Jezus ziet
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan
nu vangt het nieuwe leven aan
een leven door Zijn dood bereid
een leven in Zijn heerlijkheid

Lied 07

Titel: U zij de glorie

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Georg F. Händel

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Nieuwe Kerk

Tekst

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.