

Lied 01

Titel: Jezus alleen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Keith Getty

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Gemengde koren en Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst

Jezus alleen, ik bouw op Hem  
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht  
Door stormen heen hoor ik zijn stem  
dwars door het duister van de nacht

Zijn woord van liefde dat mij sust  
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust  
Mijn vaste grond, mijn fundament  
dankzij zijn liefde leef ik nu/trp

Jezus alleen werd mens als wij  
klein als een kind, in kwetsbaarheid  
Oneindig veel hield Hij van mij  
leed om mijn ongerechtigheid

En door zijn offer werd ik vrij  
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij  
ontnam de dood zijn heerschappij  
dankzij zijn sterven leef ik nu

Geen levensangst, geen stervensnood  
dat is de kracht, waar ik in sta  
Van eerste stap tot aan de dood  
leidt Hij de weg waarop ik ga

Geen duivels plan of aards bestaan  
kan mij ooit roven uit zijn hand  
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam  
in die verwachting houd ik stand

In Hem alleen, in Hem alleen

Lied 02

Titel: Daar juicht een toon

Arrangement: S van de Houten

Eerste componist: Henri Abraham Cesar Malan

(Nederlandse) Tekst: Eduard Gerdes

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem  
die galmt door gans' Jeruzalem  
een heerlijk morgenlicht breekt aan  
de Zoon van God is opgestaan

Nu jaagt de dood geen angst meer aan  
want alles, alles is voldaan  
wie in geloof op Jezus ziet  
die vreest voor dood en duivel niet

Want nu de Heer is opgestaan  
nu vangt het nieuwe leven aan  
een leven door Zijn dood bereid  
een leven in Zijn heerlijkheid

Lied 03

Titel: Jezus is opgestaan

Eerste componist: Michael W. Smith

Tweede componist: Amy Grant

(Nederlandse) Tekst: Marjolein de Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Emmeloord - Nieuw Jeruzalemkerk

Tekst

Jezus is opgestaan,  
ja Hij leeft, is opgestaan.  
Jezus is opgestaan,  
ja Hij leeft, is opgestaan.

Wees blij en opgewekt, God heeft zijn arm gestrekt,  
de lente is begonnen.  
Het duister is gezwicht, de dag komt aan het licht:  
Jezus Christus is opgestaan.

Jezus is opgestaan,  
ja Hij leeft, is opgestaan.  
Jezus is opgestaan,  
ja Hij leeft, is opgestaan.

Het licht verdreef de nacht, het offer werd gebracht,  
de zonden zijn vergeven.  
Er is een nieuw begin, ons leven heeft weer zin:  
Hij heeft overwonnen.

Jezus is opgestaan,  
ja Hij leeft, is opgestaan.  
Jezus is opgestaan,  
ja Hij leeft, is opgestaan.

En op die mooie dag, als je hem ontmoeten mag,  
dan zal de hemel opengaan.  
Gods rijk is dan onthuld, en van heerlijkheid vervuld,  
't licht zal overwinnaar zijn.

Jezus is opgestaan,  
ja Hij leeft, is opgestaan.  
Jezus is opgestaan,  
ja Hij leeft, is opgestaan.

Lied 04

Titel: Ik geloof in God, de Vader (NH Gez. 208)

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Haag - Grote Kerk

Tekst

Ik geloof in God de Vader,  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos,  
- het gesternte zingt Zijn eer -,  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.

Ik geloof dat mijn Verlosser,  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen - God zij glorie -,  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood - dit is Mijn lichaam -,  
door de wijn - dit is Mijn bloed -,  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed.

Lied 05

Titel: Omdat Hij leeft

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: William J. & Gloria Gaither

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen,  
omdat Hij leeft, mijn angst is weg,  
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst  
en het leven is het leven waard,  
omdat Hij leeft.

Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen,  
omdat Hij leeft, mijn angst is weg,  
omdat ik weet: Hij heeft de toekomst  
en het leven is het leven waard,  
omdat Hij leeft.

Lied 06

Titel: Christus onze Heer verrees

Arrangement: Bert Noteboom

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Jeugdselectiekoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Oirschot - St. Petruskerk

Tekst

Christus onze Heer verrees,

halleluja!

Heil'ge dag na angst en vrees,

halleluja!

Die ten dode ging aan 't kruis,

halleluja!

Bracht ons in Gods vrijheid thuis,

halleluja!

Prijs nu Christus in ons lied,

halleluja!

Die in heerlijkheid gebiedt,

halleluja!

Die aanvaardde kruis en graf,

halleluja!

Dat Hij zondaars 't leven gaf,

halleluja!

Maar zijn lijden en zijn strijd,

halleluja!

Heeft verzoening ons bereid,

halleluja!

Nu is Hij der heem'len Heer,

halleluja!

Eng'len juub'len hem ter eer,

halleluja!

Lied 07

Titel: Jezus leeft in eeuwigheid (Opw. 71)

Arrangement: Bert Noteboom & André van Vliet

Eerste componist: Tradtional

Uitvoerende: Jeugdselectiekoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Oirschot - St. Petruskerk

Tekst

Jezus leeft in eeuwigheid,  
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks als er een nieuwe dag begint,  
en het licht het van het duister wint,  
mag ik bij Hem binnengaan,  
voor Zijn troon gaan staan.  
Hef ik daar mijn loflied aan:

Jezus leeft in eeuwigheid,  
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag begint,  
en het licht voor altijd overwint,  
zal de hemel opengaan,  
komt de Heer er aan.  
Heffen wij dit loflied aan:

Jezus komt in heerlijkheid,  
Zijn sjaloom wordt wereldwijd.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van ons leven.

Lied 08

Titel: Psalm 72

Eerste componist: Eelco Vos

Uitvoerende: Psalmproject

Uitvoering: Solozang

Opname: Oirschot - St. Petruskerk

Tekst

Zolang de zon nog steeds zal rijzen,  
de maan schijnt in de nacht,  
moet al het volk Hem eer bewijzen,  
Hem loven elk geslacht.

Hij is mild zoals de regen,  
het land tot zegen is,  
vrede zal bloeien op alle wegen,  
totdat geen maan meer is.

Hij is de redder van de armen,  
Hij hoort hun hulpgeschrei,  
Hij is met koninklijk erbarmen,  
hun eenzaamheid nabij.

Hij helpt met hun bestaan bewogen,  
die zijn in angst verward,  
hun bloed is kostbaar in Zijn ogen,  
Hij draagt hen in Zijn hart.

Kom laten wij de naam bezingen,  
van Hem die Isrel leidt,  
want Hij alleen doet grote dingen,  
Zijn roem vervult de tijd.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,  
Zijn wonderen zijn eer,  
Zijn heerlijkheid vervult de aarde,  
ja amen, looft de Heer.

Loof God de Heer, Hij openbaarde,  
Zijn wonderen zijn eer,  
Zijn heerlijkheid vervult de aarde,  
ja amen, looft de Heer.

Ja amen, looft de Heer.

Ja amen, looft de Heer.



Lied 09

Titel: Mijn Heiland leeft

Eerste componist: Sally DeFord

Uitvoerende: Jeugdselectiekoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Oirschot - St. Petruskerk

Tekst

Mijn Heiland leeft,  
Hij verrees uit 't graf vol macht en majesteit.  
In Hem ligt mijn vertrouwen,  
'k volg Hem heel mijn leven lang.  
Mijn Heiland leeft.

Mijn Heiland leeft.  
Hij geeft mij kracht en moed,  
de vijand te verslaan.  
Hij is mijn,  
toevlucht, schuilplaats,  
geeft mij rust in mijn bestaan.

Mijn Heiland leeft.  
Mijn Heiland leeft.  
Omdat Hij leeft worden lasten licht,  
Hij helpt ze dragen  
en Hij maakt vrij, ik ben geborgen bij Hem,  
omdat Hij leeft.

Mijn Heiland leeft.  
Mijn Heiland leeft.  
Hij draagt mij door dalen van verdriet en pijn,  
zorg en klacht verandert Hij in vreugdedans  
en in Zijn hand ligt troost voor mijn vermoeide ziel  
want ik weet mijn Heiland leeft.

Omdat Hij leeft,  
is mijn hart vredig in een wereld vol van angst,  
waar duist're machten heersen,  
leef ik veilig aan Zijn hand.  
Mijn Heiland leeft.  
Omdat Hij leeft,  
kan ik in Zijn naam 't duister door het licht verslaan.  
In mijn verdriet geneest mijn hart,  
door Zijn barmhartigheid.

Mijn Heiland leeft.  
Mijn Heiland leeft.  
Omdat Hij leeft worden lasten licht,  
Hij helpt ze dragen  
en Hij maakt vrij, ik ben geborgen bij Hem,  
omdat Hij leeft.

Mijn Heiland leeft.

Mijn Heiland leeft.

Hij draagt mij door dalen van verdriet en pijn,  
zorg en klacht verandert Hij in vreugdedans  
en in Zijn hand ligt troost voor mijn vermoeide ziel  
want ik weet mijn Heiland leeft.

Omdat Hij leeft vrees ik niet in 't duister.

Omdat Hij leeft wandel ik in 't licht.

Omdat Hij leeft geef ik Hem mijn liefde.

Omdat Hij leeft, leeft de hoop in mij.

Omdat Hij leeft zal 'k strijden voor gerechtigheid.

Omdat Hij leeft zal ik Zijn wegen gaan.

Omdat Hij leeft zal ik de eeuw'ge dood niet zien.

Ook zal ik leven, omdat Hij leeft.

Omdat Hij leeft,

verheug ik mij in Christus Jezus onze Heer.

Juichen de snaren van mijn hart op hoge toon.

Mijn Heiland leeft.

Mijn Heiland leeft.

Hij draagt mij door dalen van verdriet en pijn,  
zorg en klacht verandert Hij in vreugdedans  
en in Zijn hand ligt troost voor mijn vermoeide ziel  
want ik weet mijn Heiland leeft.

Lied 10

Titel: U zij de glorie

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oirschot - St. Petruskerk

Tekst

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen daald' een engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet hem verschijnen, Jezus onze Heer!  
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren, blijd' en welgezind,  
en zegt telkenkere; Christus overwint.

U zij de glorie, opgestane Heer!  
U zij de victorie, nu en immermeer.

Lied 11

Titel: Hij is verheerlijkt

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Twila Paris

Uitvoerende: Jeugdselectiekoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Oirschot - St. Petruskerk

Tekst

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog,  
'k zal hem prijzen.

Hij is verheerlijkt, voor eeuwig verheerlijkt  
en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,  
zijn waarheid houdt eeuwig stand.  
Hemel een aard',  
verheugen zich in zijn naam.

Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.  
Hij is verheerlijkt, als Koning verheven zo hoog.

Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed,  
'k zal hem prijzen.  
Machten en krachten verenigt uw stem,  
in een loflied voor de Heer.

Hij overwon,  
hij leeft en zal met ons zijn.  
Eer en aanbidt,  
de opstanding en het leven.  
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.  
Hij heeft gewonnen, de dood overwonnen voorgoed.

Lied 12

Titel: Glorie aan het Lam

Arrangement: Martin Zonnenberg, Rieks van de Velde

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Diane Ranselaar & samenzang

Uitvoering: Solo- en samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst

Glorie, glorie, glorie aan het Lam,  
glorie, glorie, glorie aan het Lam.

Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer,  
het Lam op zijne troon.  
En onze stem verheffen wij tot hem,  
het Lam op zijne troon.

Heilig, heilig, heilig is het Lam,  
heilig, heilig, heilig is het Lam

Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer,  
het Lam op zijne troon.  
En onze stem verheffen wij tot hem,  
het Lam op zijne troon.

Heilig, heilig, heilig is het Lam,  
heilig, heilig, heilig is het Lam.

Lied 13

Titel: Feestlied voor de bruiloft van het Lam

Eerste componist: Johan Bredewout

Tweede componist: Hans de Ruiter

Uitvoerende: Ichthus

Uitvoering: Koorzang

Opname: Maassluis - Groote kerk

Tekst

Halleluja,  
gezang welt op uit alle kelen,  
halleluja.

De Koning komt, aanvaardt de troon,  
de vreugde heerst, Gods eigen Zoon,  
komt voor zijn bruid, die zich in blinkend wit,  
mag kleden.

Wees allen dan vrolijk en geef hem de eer,  
jubel en zing voor God, onze Heer.  
Jubel en zing, jubel en zing voor God,  
jubel en zing voor God, onze Heer.

Halleluja,  
de bruid gereed om zich te tonen,  
halleluja.

De koning komt, vervult het huis,  
ontvang het Lam, in het feestgedruis.  
Gelukkig is wie op het bruiloftsmaal,  
mag komen.

Wees allen dan vrolijk en geef hem de eer,  
jubel en zing voor God, onze Heer.  
Jubel en zing, jubel en zing voor God,  
jubel en zing voor God, onze Heer.

Jubel en zing voor God, onze Heer.  
Jubel en zing voor God, onze Heer.  
Jubel en zing voor God, onze Heer,  
halleluja.

Lied 14

Titel: Hemelse Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jack W Hayford

(Nederlandse) Tekst: Gerard Breas

Uitvoerende: Vocal Group Voice en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Rotterdam / Laurenskerk

Tekst

Zing Halleluja, Hij komt in heerlijkheid!

Bestijg Uw troon Heer, U zij de heerlijkheid.

Wij zijn de kind'ren van d'opgestane Heer.

U bent de Koning en wij zingen U ter eer.

Nu en voor eeuwig bezingen wij Uw macht.

Jezus, de Koning, die alles heeft volbracht.

Jezus zal heersen ook nu in onze tijd,

Jezus is Koning nu en in der eeuwigheid.

Lied 15

Titel: Zie als Koning zal Hij komen

Arrangement: John Rutter

Eerste componist: Wesley

Tweede componist: Sytze de Vries

Uitvoerende: Concertante, Musica & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Den Haag - Grote Kerk

Tekst

Zie, als Koning zal Hij komen,  
met Zijn glorieus beleid.  
Waar wij van Hem blijven dromen,  
wordt de weg voor Hem bereid.  
Hosianna.  
Hosianna.  
Hosianna,  
Christus komt in majesteit.

Zijn gerechtigheid zal stralen,  
lichtend lang de hemel gaan.  
Wie met tranen moesten zaaien,  
zullen rijk beladen zijn,  
als zij juichend,  
als zij juichend,  
als zij juichend,  
achter hun bevrijder gaan.

Eenmaal als de wolken breken  
en de voorhang open gaat,  
is de laatste vraag geweken,  
zien wij God in het gelaat.  
Halleluja.  
Halleluja.  
Halleluja,  
om wat ons te wachten staat.