

Lied 01

Titel: Komt kinderen, niet dralen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Muus Jacobse

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Komt, kinderen, niet dralen
want d'avond is nabij
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij
Komt, vatten wij dan moed
naar de_eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
in 't eind is alles goed

Wij moesten het maar wagen
't is wel het wagen waard
om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart
De wereld is te klein
Komt, gaat met Jezus mede
in alle eeuwigheden
Het moet toch Jezus zijn

Lied 02

Titel: Er is een Verlosser

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Melody Green

(Nederlandse) Tekst: Anneke Muurling

Uitvoerende: Women in Worship

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Er is een Verlosser

Jezus, Zoon van God.

Kostbaar Lam van God, Messias,

heilig God is Hij.

Jezus, mijn Verlosser

niemand is aan U gelijk.

Kostbaar Lam van God, Messias,

maakt van zonden vrij.

Dank U, o mijn Vader

U gaf uw eigen Zoon,

uw Geest als hulp voor ons totdat

het werk op aarde is gedaan

Ja, de dag zal komen

dat ik Jezus zie.

Dan zal ik mijn Koning

dienen voor eeuwig en eeuwig

Dank U, o mijn Vader.

U gaf Uw eigen Zoon,

uw Geest als hulp voor ons totdat

het werk op aarde is gedaan

Dank U, o mijn Vader

U gaf Uw eigen Zoon,

uw Geest als hulp voor ons totdat

het werk op aarde is gedaan

Lied 03

Titel: Ere zij aan God de Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Henry Smart

Tweede componist: Traditional

Uitvoerende: Magnificat

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Ere zij aan God, de Vader
ere zij aan God, de Zoon
eer de Heilige Geest, de Trooster
de Drie-eenge in zijn troon
Halleluja, halleluja
de Drie-eenge in zijn troon

Ere zij aan Hem wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt
eer zij hem die ons gekroond heeft
koningen in heerlijkheid
Halleluja, halleluja
ere zij het Lam gewijd

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer

Lied 04

Titel: O machtig God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jean-Paul-Egide Martini
(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer

Wij danken U voor uw Zoon
die zijn leven gaf
en ons redden kan
van dood en graf

O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer

Wij danken U voor uw Geest
die ons leiden wil,
maak ons rein
en hoor ons om Jezus' wil

O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer

O machtig God
wij brengen U de eer
en zingen, bidden en danken
uw naam ter eer

Lied 05

Titel: Maak heel mijn leven tot een lied

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Thomas Haweis

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Magnificat

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Maak heel mijn leven tot een lied

ook als de dag verstilt

Maak wie ik ben getuige van

uw wezen en uw wil

In wie ik ben, in wat ik doe

in al mijn gaan en staan

klinkt zo de lof aan U, mijn God

en wordt uw wil gedaan

Vul mij daarom met diepe dank

tot heel mijn leven zingt

van U en van uw liefde voor

wie klein is en gering

Nooit zal mijn leven, dag en nacht

dan zonder zegen zijn

Bij elke voetstap die ik zet

bent U zelf het refrein

Lied 06

Titel: Liefde was het

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: T J Williams

Tweede componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Ds L van de Broek

Uitvoerende: Women in Worship

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Liefde was het, onuitputt'lijk
lied'en goedheid, eind'loos groot
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil Zijn bloed vergoot

Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd'en dankens stof
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof

Rijd als Heerser door de velden
Jezus in Uw grote kracht
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht

Voor Uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet

Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd'en dankens stof
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof

Halleluja, halleluja

Lied 07

Titel: Witter dan sneeuw

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Mijn Heiland, genees mij
en heilig mij nu
Genade en liefde
wie geeft het dan U
De schuld is als bloed
en de zond' als karmijn
Heer, was mij en witter
dan sneeuw zal ik zijn

Witter dan sneeuw
ja witter dan sneeuw.
Heer, was mij
en witter dan sneeuw zal ik zijn

Mijn Heiland, U ziet
hoe geduldig ik wacht
Uw werk wordt ook nu
in de harten volbracht.
Het honderdste schaap
zoekt U in de woestijn.
Heer, was mij en witter
dan sneeuw zal ik zijn

Witter dan sneeuw
ja witter dan sneeuw.
Heer, was mij
en witter dan sneeuw zal ik zijn

Witter dan sneeuw
ja witter dan sneeuw
Heer, was mij en witter
dan sneeuw zal ik zijn

Lied 08

Titel: Aan U, Vader, alle glorie

Tekst:

Aan U, Vader, alle glorie
om het lichten van uw trouw
die met vrede uit de hoge
onze aarde nieuw bedauwt
U de ere, U de glorie
zon die ons in leven houdt

Om de zoon u alle glorie
woord van eer ons toegezegd
Vleesgeworden vriend en naaste
ons tot brood voor onderweg
U de ere, U de glorie
woord op onze tong gelegd

Door de Geest U alle glorie
die als lofzang in ons leeft
en als nieuwe wind de aarde
eenmaal haar gelaat hergeeft
U de ere, U de glorie
adem die in mensen leeft

Lied 09

Titel: Daar is kracht

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Lewis E Jones

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst:

Wilt u van zonde en schuld zijn verlost
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost
Daar is kracht in het bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Kom dan tot Jezus, Hij stierf ook voor U
Daar is kracht in het bloed
Daar is kracht in het bloed
Hoor naar zijn woord en geloof in Hem nu
Daar is kracht in het bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het bloed van het Lam
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht
in het dierbaar bloed van het Lam

Lied 10

Titel: Psalm 23

Eerste componist: G C Martin

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Magnificat

Uitvoering: Koorzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken

Hij maakt dat ik neerlig in groene weiden

Hij leidt mij naar stille wat'ren

mijn ziel verkwikt Hij

Hij voert mij langs de rechte paden

daar Hij zijn naam gestand doet

Moest ik ook gaan door donk're ravijnen

ik zou nog voor geen onheil vrezen

want Gij gaat naast mij

uw stok en staf, zij geven mij vertrouwen

Gij richt een tafel voor mij aan

onder 't oog van mijn belagers

Gij zalft mijn hoofd met olie

vult tot de rand mijn beker

Zo ben ik door heil en trouw omgeven

elke dag dat ik bestaan mag

Ik mag in 's Heren huis verblijven

tot in lengte van dagen

Glorie aan de Vader en de Zoon

en de adem van de Geest

Als in den beginne, zo nu en altijd

tot in de eeuwen der eeuwen

Amen

Lied 11

Titel: De dag die wij van U ontvingen

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Clement Scholefield

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Magnificat

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

De dag vanuit uw hand ontvangen
wordt door de nacht nu aangeraakt
Wij danken U met onze zangen
die over licht en donker waakt

Wanneer wij ons te slapen leggen
wendt zich de aarde naar de zon.
Haar licht zal and're mensen zeggen
dat Gij het duister overwon

Ontluiken elders dan haar stralen
en wachten mensen op het licht
gun hun zo lang zij adem halen
het lichten van uw aangezicht

Op aarde blijft de lofzang klinken
nooit zal zij onderbroken zijn,
zoals wie nu uw troon omringen
zich laven aan uw zonneschijn