

Lied 01

Titel: Door de wereld gaat een woord

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Lied 02

Titel: Liefde Gods

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: S Wesley

Copyrights: © Glorieklokken

Uitvoerende: Leidsche Cantorij

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Leiden - Hooglandse Kerk

Tekst

Liefde Gods die elk beminnen
hemelhoog te boven gaat
kom in onze harten binnen
met uw milde overdaad
Jezus, één en al ontferming
daal vanuit de hoge neer
met uw heerlijke bescherming
in ons bevend hart, o Heer

God almachtig boven mate
Die zo nederig verscheen
Keer opeens terug en laat ons
Nooit meer, nooit meer hier alleen
Laat ons in de kerk U prijzen
Met uw heiligen omhoog
Tot in 's hemels paradijzen
Wij u zien van oog tot oog

Wat Gij eenmaal zijt begonnen
O voltooi het: maak ons rein
tot de wereld is gewonnen
en in U hersteld zal zijn
tot wij eeuwig bij U wonen
schrijdende van licht tot licht
leggend onze gouden kronen
zingend voor uw aangezicht

Lied 03

Titel: Kom tot uw Heiland

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Goes - Maria Magdalenakerk

Tekst

Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
Die ook voor u de hemel verliet,
hoor naar Zijn roepstem: 'Kom'.

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon,
van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon,
als zij vergaad'ren rondom de troon,
daar waar de eng'len staan.

Laat kind'ren komen, zo klonk zijn stem,
spring op van vreugd, verblijd u in Hem.
O, luister naar die lieflijke stem,
toef langer niet, maar kom.

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon,
van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon,
als zij vergaad'ren rondom de troon,
daar waar de eng'len staan.

Lied 04

Titel: Daar ruist langs de wolken

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: H Bishop

Tweede componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: E Gerdes

Uitvoerende: Women in Worship

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam

Die hemel en aarde verenigt te zaam

Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart

Kent gij, kent gij

die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland

mijn lust en mijn lied

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard

Want Hij kwam om zalig te maken op aard'

Zo liefhad Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf

Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf

Kent gij, kent gij

die Jezus niet

Die om ons te redden

de hemel verliet

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in 't stof

En d' engelen zingen voortdurend Zijn lof

O, mochten w' om Jezus verheerlijkt eens staan

Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan

Jezus, Jezus

Uw Naam zij d'eer,

Want Gij zijt der mensen

en engelen Heer

Lied 05

Titel: Ik bouw op U

Arrangement: Koorbew. André de Jager

Eerste componist: Jean Sibelius

Uitvoerende: Pilgrim Voices

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Hilversum - Oud Katholieke Kerk St.Vitus

Tekst

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

Lied 06

Titel: a. Psalm 8:1 en 2, b. Heer onze God hoe heerlijk is Uw Naam

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. Traditional, b. Fred C. Atkinson

Tweede componist: b. Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

a.

Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven,
hebt Gij Uw naam op aarde uitgeschreven,
machtige God, Gij die Uw majesteit,
ten hemel over ons hebt uitgebreid.

Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kindren doet Gij klinken,
Uw machtig heil, zo maakt G'Uw vijand stil
en doet Uw haters buigen voor uw wil.

b.

Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam,
die U ons noemt in sterren, zon en maan.
Hemel en aarde spreken wijd en zijd,
tonen het wonder van Uw heerlijkheid.

U komt ons, Heer, in Christus tegemoet,
U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn bloed.
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid,
leven om Jezus' wil in eeuwigheid.

Lied 07

Titel: Geef me de 5

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Karin & Martin Koornstra

Uitvoerende: Kinderkoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

Geef me de 5, Vader, Zoon en Heilige geest.
Geef me de 5, jij en ik er bij o yeah.
Geef me de 5, samen wordt het een groot feest.
Geef me de 5, yes ik ben vrij.

1 is de Vader, Hij zorgt voor jou.
2 is Jezus, Hij stierf voor jou.
3 is de Geest, vol van kracht.
4 ben jij, 5 ben ik,
het is volbracht.

Heb de Vader lief boven alles
en je naaste als jezelf.
Dat is wat Jezus vraagt,
als je het met hem waagt,
heb je het goed voor elkaar o yeah.

Geef me de 5, Vader, Zoon en Heilige geest.
Geef me de 5, jij en ik er bij o yeah.
Geef me de 5, samen wordt het een groot feest.
Geef me de 5, yes ik ben vrij.

1 is de Vader, Hij zorgt voor jou.
2 is Jezus, Hij stierf voor jou.
3 is de Geest, vol van kracht.
4 ben jij, 5 ben ik,
het is volbracht.

Heb de Vader lief boven alles
en je naaste als jezelf.
Dat is wat Jezus vraagt,
als je het met Hem waagt,
heb je het goed voor elkaar o yeah.

Lied 08

Titel: Laat de kind'ren tot mij komen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Wim ter Burg

Tweede componist: Hanna Lam

Uitvoering: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

Laat de kindren tot mij komen,
alle, alle kindren.

Laat de kindren tot mij komen,
niemand mag ze hindren.

Want de poorten van mijn rijk,
staan voor kindren open,
laat ze allen groot en klein,
bij mij binnen lopen.

Laat de mensen tot mij komen,
over alle wegen.

Laat de mensen tot mij komen,
houdt ze toch niet tegen.

Want de poorten van mijn rijk,
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk,
bij mij binnen lopen.

Lied 09

Titel: Zegen de kind'ren, Heer

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

Zegen de kind'ren, Heer,
neem ze in Uw armen.
Wilt U ze als maar weer,
met Uw liefde warmen.

Zegen de kind'ren, Heer
en bescherm hun leven.
Wilt U ze keer op keer,
Uw genade geven.

Zegen de kind'ren, Heer,
houd ze in U geborgen.
Nu nog zo broos en teer,
maak ze sterk voor morgen.

Lied 10

Titel: Leer mij uw weg, o Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Elise Mannah & samenzang

Uitvoering: Solo- en samenzang

Opname: Schiedam - Grote Kerk

Tekst

Leer mij Uw weg, o Heer,
leer mij Uw weg.
Schenk van Uw kracht mij meer,
leer mij Uw weg.

Houd mij in evenwicht,
dat 'k voor Uw aangezicht,
wandel in 't volle licht,
leer mij Uw weg.

Hoe ook mijn toestand wordt,
leer mij Uw weg.
't Leven zij lang of kort,
leer mij Uw weg.

Is dan mijn loop volbracht,
vrees ik geen dood of macht,
daar mijn ziel U verwacht,
leer mij Uw weg.

Wat ook dit leven brengt,
Hij is nabij.
't Zij vreugd of droefheid schenkt,
Hij is nabij.

Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,
ieder, die Hem verwacht:
Hij is nabij.

Lied 11

Titel: Psalm 23

Eerste componist: G C Martin

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerend: Magnificat

Uitvoering: Koorzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst

De Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken
Hij maakt dat ik neerlig in groene weiden

Hij leidt mij naar stille wat'ren
mijn ziel verkwikt Hij

Hij voert mij langs de rechte paden
daar Hij zijn naam gestand doet

Moest ik ook gaan door donk're ravijnen
ik zou nog voor geen onheil vrezen

want Gij gaat naast mij
uw stok en staf, zij geven mij vertrouwen

Gij richt een tafel voor mij aan
onder 't oog van mijn belagers

Gij zalft mijn hoofd met olie
vult tot de rand mijn beker

Zo ben ik door heil en trouw omgeven
elke dag dat ik bestaan mag

Ik mag in 's Heren huis verblijven
tot in lengte van dagen

Glorie aan de Vader en de Zoon
en de adem van de Geest
Als in den beginne, zo nu en altijd
tot in de eeuwen der eeuwen
Amen

Lied 12

Titel: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (LvK 23c)

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Jessie Irvine

Tweede componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Roel Bosch, Gert Landman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij ,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf,
geeft steun en veiligheid.

Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis,
zo lang ik leven mag.

Lied 13

Titel: Gij trouwe herder

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Pieter Stolk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Goes - Maria Magdalenakerk

Tekst

Gij trouwe Herder, Gij geeft kracht
aan elk die biddend op U wacht.

Gij leidt Uw kind'ren aan Uw hand,
naar het door U beloofde land.

Uw zachte hand, vol tederheid,
hoedt schapen voor afvalligheid.

Gij wilt ze drenken met Uw bloed,
Gij lest hun dorst in overvloed.

Hoe kan ik danken in dit lied,
voor al wat Gij het mensdom biedt.

't Is onverdiend wat Gij ons gaf,
genade voor verdiende straf.

Lied 14

Titel: Heiland als een Herder

Arrangement: Klaas Jan Mulder

Eerste componist: Ira David Sanky

(Nederlandse) Tekst: Ira David Sanky

Uitvoerende: Mannekoor Higgajon

Uitvoering: Koorzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst

Heiland als een herder leid ons
Want onmisbaar is uw zorg
Langs de stille waat'ren weid ons
Gij zijt onze Heer en borg
Dierb're Jezus Dierb're Heiland
Hoed ons in uw liefde en zorg
Dierb're Jezus Dierb're Heiland
Hoed ons in uw liefde en zorg

Leer ons vroeg uw weg bewand'len
Vroeg uw licht betrachten Heer
Leer ons naar dien wil te hand'len
Dat we u eren keer op keer
Wil ons hart vervullen Heiland
Met uw liefde meer en meer
Wil ons hart vervullen Heiland
Met uw liefde meer en meer