

Lied 01

Titel: Hosanna in de hoge

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Henriette Verhoef

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst

Hosanna, hosanna,

hosanna in de hoge

Hosanna, hosanna,

hosanna in de hoge

Heer, ons hart is vol lof

Wij verhogen uw naam.

Wees verheven, o Heer mijn God,

hosanna in de hoge

Glorie, glorie

glorie voor de Koning

Glorie, glorie,

glorie voor de Koning

Heer, ons hart is vol lof

Wij verhogen uw naam.

Wees verheven, o Heer mijn God,

glorie voor de Koning

Lied 02

Titel: Psalm 142:1, 4 & 7

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Edam - Grote Kerk

Tekst

Tot God den Heer hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Alles, alles wat mij benauwt,
heb ik den Here toevertrouwd.

Tot U roep ik dat Gij, o Heer,
mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer,
mijn deel, mijn erve in het land,
der levenden, mijn onderpand.

Al Uw getrouwen roep ik saam,
als Gij mij zo hebt welgedaan,
zij zullen horen hoe ik zing,
Uw naam en Uw rechtvaardiging.

Lied 03

Titel: Jezus zal heersen waar de zon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Jan. W. Schulte Nordholt

Uitvoerende: Canticum Amicorum, Chr. Residentie Mannenkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Delft - Nieuwe Kerk

Tekst

Jezus zal heersen waar de zon,
gaat om de grote aarde om,
de maan zijn lichte banen trekt,
zover het verste land zich strekt.

Het lied in alle talen zal,
zijn liefde loven overal,
en uit de kindermond ontspringt,
de lofzang die zijn naam omringt.

Zijn rijk is volle zaligheid,
wie was gevangen wordt bevrijd,
wie moe was komt tot rust voorgoed,
wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft,
de koning die ons alles geeft.
O aarde om dit nieuw begin,
stem met het lied der eng'len in.

Lied 04

Titel: Lichtstad met uw paarlen poorten

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: M A Alt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Gaat door!

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Lied 05

Titel: Psalm 96

Arrangement: Gerard de Wit

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Dutch Baroque

Uitvoering: Koorzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst

Zingt, zingt een nieuw gezang

Zingt zingt een nieuw gezang

den Here

Zingt zingt een nieuw gezang

Zing aarde, zing dien God ter ere

Zing aarde, zing dien God

Looft 's Heren naam

Looft 's Heren naam

met hart en mond

Looft 's Heren naam met hart en mond

Vermeldt zijn heil op 't wereldrond

Vermeldt zijn heil

op 't wereldrond

dat dag aan dag zijn roem vermeere

inzet alten daarna ten

Zijn roem vermeere, vermeere

Zo zal zijn koninkrijk beginnen

De Rechter rijdt de wereld binnen,

Hij richt de aarde naar zijn recht,

het pleit der volken wordt beslecht.

Zijn trouw en waarheid overwinnen.

Lied 06

Titel: Geen liefde zo wonderlijk

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Adoniram Gordon

Tweede componist: Wim Kok

Uitvoering: Samenzang

Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk

Tekst

Geen liefde zo wonderlijk: Uw liefde voor mij.
Geen liefde zo ruim en rijk; ik kan er niet bij.
Uw liefde, o Vader, is onverklaarbaar groot,
uit liefde gaf Gij Uw Zoon zelfs over tot de dood.

Geen liefde zo wonderlijk: Uw liefde voor mij.
Geen liefde rijkt verder en is zo nabij.
Uw liefde, o Jezus, is mij te wonderbaar.

Geen liefde zo wonderlijk: Uw liefde voor mij.
Geen liefde is inniger en maakt werk'lijk vrij.
Uw liefde, o Heil'ge Geest, verbrak al mijn verweer,
uit liefde won Gij mij in voor Jezus als mijn Heer.

Lied 07

Titel: Psalm 121

Arrangement: Martin Mans

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Urker Mans Formatie

Uitvoering: Koorzang

Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk

Tekst

'k Sla d'ogen naar 't gebergte heen,
van waar ik dag en nacht,
des hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van de Heer alleen,
die hemel, zee en aarde,
eerst schiep en sinds bewaarde.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
opdat Hij in gevaar,
uw ziel voor ramp bewaar'.
De Heer, 't zij g'in of uit moogt gaan,
en waar g'u heen moogt spoeden,
zal eeuwig u behoeden.

Lied 08

Titel: Op die heuvel daarginds

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk

Tekst

Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.

Maar dat kruis werd de mens,
tot het kostbaarst kleinood,
daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis,
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon.

O dat ruwhouten kruis, door de wereld gesmaad,
heeft een wond're bekoring en macht,
want Gods Zoon liet Zijn troon,
Hij droeg smaadheid en hoon,
om de vreugd' die dat kruis heeft gebracht.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon,
als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis,
eens verwisselt voor d'eeuwigheidskroon.

Lied 09

Titel: Vleugels

Eerste componist: Rik van Wijk

Tweede componist: Margreet Ras

Uitvoerende: Barend Wiltjer & Trumpets of the Lord

Uitvoering: Solo- en koorzang

Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk

Tekst

Heer, wil mij op uw vleugels nemen,
zoals een arend met haar jongen doet.
Totdat de stormwind is verdwenen,
dekt Gij mij met uw vleugels toe.

Heer, wil mij op uw vleugels dragen,
zoals een arend met haar jongen doet.
Als ik vermoeid door zorg en vragen,
soms niet meer weet, hoe ik vliegen moet.

Want ik roep, Heer van dood en leven,
vang mij op, voordat ik val.
Blijf met uw liefde om mij zweven,
zodat ik nimmer vallen zal.

Heer, wil mij op uw vleugels leiden,
zoals een arend met haar jongen doet.
Onder mij steeds uw vleugels spreiden,
in voor-, maar ook in tegenspoed.

Want ik roep, Heer van dood en leven,
vang mij op, voordat ik val.
Blijf met uw liefde om mij zweven,
zodat ik nimmer vallen zal.

Al zijn mijn vleugels lam geslagen
en vind ik vliegend niet de weg terug.
Ik voel uw vleugels die mij dragen,
mij vergezellen in mijn vlucht,
mij vergezellen in mijn vlucht.

Want ik roep, Heer van dood en leven,
vang mij op, voordat ik val.
Blijf met uw liefde om mij zweven,
zodat ik nimmer vallen zal.

Blijf met uw liefde om mij zweven,
zodat ik nimmer vallen zal,
zodat ik nimmer vallen zal,
zodat ik nimmer vallen zal.

Lied 10

Titel: Gouden harpen hoor ik ruisen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: D. Bortnianski

Tweede componist: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk

Tekst

Gouden harpen hoor ik ruisen,
wierookgeur stijgt naar omhoog.

Schone harmonieën bruisen,
mchtig door de hemelboog.

Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.

Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.

Wie toch gelden deze zangen,
wie die lof die jubeltoon.

't Lam voor ons aan 't kruis gehangen,
nu verhoogd in 's Vaders troon.

Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.

Halleluja, voor de troon,
voor de Vader en de Zoon.

Lied 11

Titel: God liet van zich spreken

Eerste componist: André van Vliet

Tweede componist: Hennie Roth-Veltman

Uitvoerende: Vox Jubilans

Uitvoering: Koorzang

Opname: Noordwijk - Grote- of St. Jeroenskerk

Tekst

't Gebeurde in een donk're nacht,
dat God van zich liet spreken,
zijn Godd'lijk woord werd hier gebracht,
dat 't duister deed verbleken.
Want in de diepte van de dood,
liet Gods stem zich horen,
uit de donk're aardse schoot,
werd het licht geboren.

't Gebeurde midden op een dag,
dat God van zich liet spreken,
Zijn Zoon werd aan het kruis geslacht,
stil is het licht bezweken.
Want in de donk're aardse schoot,
werd het licht verborgen,
in de diepte van de dood,
wachtte het de morgen.

't Gebeurde op een morgen vroeg,
dat God van zich liet spreken,
zijn Zoon, die onze zonden droeg,
gaf weer een levensteken.
Want in de diepte, onze nood,
liet God van zich horen,
uit de donk're aardse schoot,
werd het licht herboren.

Lied 12

Titel: Hosanna

Eerste componist: Johan Bredewout

Tweede componist: Hans de Ruiter

Uitvoerend: Deo Juvante

Uitvoering: Koorzang

Opname: Edam - Grote Kerk

Tekst

Hosanna, hosanna, hosanna.

Hosanna, hosanna, hosanna.

Hosanna, hosanna, hosanna.

Gezegend is hij, die komt in de naam van de Heer.

Hosanna, hosanna.

Gezegend het komende rijk van onze vader David.

Hosanna, hosanna.

Hosanna, hosanna,

hosanna, hosanna,

hosanna in de hoge,

hosanna voor de Heer.

Hosanna, hosanna, hosanna.

Hosanna, hosanna, hosanna.

Hosanna, hosanna, hosanna,

hosanna in de hoge.

Hosanna voor de Heer,

hosanna voor de Heer.

Lied 13

Titel: Als een Vader

Eerste componist: John Rutter

(Nederlandse) Tekst: Willem Arie den Hertog

Uitvoerende: Musica Religiosa

Uitvoering: Koorzang

Opname: Kampen - Bovenkerk

Tekst

Als een koning in de heem'len,
als een dienstknecht op de aard'.

Als een offer voor de zonden,
als de olie in een wond.

Als het antwoord op de vragen,
als het amen op 't gebed,
zo bent U Heer voor mij.

Als een vader voor zijn kind'ren,
als een bruid'gom voor zijn bruid.

Als een wachter op de muren,
als een veldheer in de strijd.

Als een herder voor zijn schapen,
als een landheer voor zijn veld,
zo bent U Heer voor mij .

Als een regen op het dorre,
als een ster in donk're nacht.

Als een lelie in de dalen,
als een roos in de woestijn.

Als het zonlicht in de winter,
als de warmte na de kou,
zo bent U Heer voor mij.

Als een arend voor de jongen,
als de muur rondom een burcht.

Als een rots in sterke stroming,
als een berg op 't vlakke veld.

Als een schuilplaats in gevaren,
als een gids in duisternis,
zo bent U Heer voor mij.

Als een koning in de heem'len,
als een dienstknecht op de aard'.

Als een offer voor de zonden,
als de olie in een wond.

Als het antwoord op de vragen,
als het amen op 't gebed.

Zo bent U Heer.

zo bent U Heer,

zo bent U Heer voor mij.

Lied 14

Titel: Zie als Koning zal Hij komen

Arrangement: John Rutter

Eerste componist: Wesley

Tweede componist: Sytze de Vries

Uitvoerende: Concertante, Musica & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Den Haag - Grote Kerk

Tekst

Zie, als Koning zal Hij komen,
met Zijn glorieus beleid.
Waar wij van Hem blijven dromen,
wordt de weg voor Hem bereid.
Hosianna.
Hosianna.
Hosianna,
Christus komt in majesteit.

Zijn gerechtigheid zal stralen,
lichtend lang de hemel gaan.
Wie met tranen moesten zaaien,
zullen rijk beladen zijn,
als zij juichend,
als zij juichend,
als zij juichend,
achter hun bevrijder gaan.

Eenmaal als de wolken breken
en de voorhang open gaat,
is de laatste vraag geweken,
zien wij God in het gelaat.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja,
om wat ons te wachten staat.

Lied 15

Titel: Jeruzalem, o stad van heil en vrede

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: André F. Troost

Uitvoerende: Musica Religiosa, Mannenkoor Assen & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Kampen - Bovenkerk

Tekst

Jeruzalem, o stad van heil en vrede,
verhef uw poorten, maak uw straten wijd,
uw koning komt! Wanneer Hij binnenrijdt,
is alle strijd voorbij, uw leed geleden.

Omringd door wolken is Hij opgevaren,
verhoogd als koning in Zijn majesteit,
totdat Hij wederkomt te Zijner tijd,
om u zijn koninkrijk te openbaren.

De volken die rondom als golven woeden,
zij zwijgen stil - wat Christus wil, geschiedt.
Jeruzalem, het water raakt u niet,
gij zijt geborgen, veilig in zijn hoede!

Uw koning komt! O volken, stroomt nu samen,
naar deze stad, die God u heeft bereid.
Jeruzalem, verheug u, wees verblijd,
zing voor uw koning: halleluja, amen!

Liedtekst Do Lord

Do Lord, oh do Lord, oh do remember me,
do Lord, oh do Lord, oh do remember me,
do Lord, oh do Lord, oh do remember me,
way beyond the blue.

I took Jesus as my Saviour you take Him too,
I took Jesus as my Saviour you take Him too,
I took Jesus as my Saviour you take Him too,
while He's calling you.

Do Lord, oh do Lord, oh do remember me,
do Lord, oh do Lord, oh do remember me,
do Lord, oh do Lord, oh do remember me,
way beyond the blue.

Do Lord, oh do Lord, oh do remember me,
do Lord, oh do Lord, oh do remember me,
do Lord, oh do Lord, oh do remember me,
way beyond the blue.