

Lied 01

Titel: O Heilige Geest

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

O heilige Geest, o heilige God  
Gij ware trooster in ons lot  
Gij zijt gedaald van 's hemels troon  
o Geest van Vader en van Zoon  
O heilige Geest, o heilige God

O heilige Geest, o heilige God  
maak ons getrouw aan uw gebod  
ontsteek in ons uw liefdesgloed  
die alle tweedracht wijken doet  
O heilige Geest, o heilige God

O Heilige Geest, o heilige God  
verlaat ons niet in 't stervenslot  
dan brengen wij U, trouwe Heer  
hier en daarboven lof en eer  
o Heilige Geest, o heilige God

Lied 02

Titel: Mijn Jezus ik hou van U

Arrangement: Andre van Vliet

Eerste componist: Adoniram Gordon

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst

Mijn Jezus, ik hou van U  
ik noem U mijn Vriend  
Want U nam de straf op U  
die ik had verdiend  
De grote Verlosser  
mijn Redder bent U  
'k Heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U  
want U hield van mij  
Toen U aan het kruis hing  
een wond in uw zij  
Voor mij de genade  
een doornenkroon voor U  
'k Heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu

Als ik in uw glorie  
uw eeuwigheid kom  
dan buig ik mij voor U  
in uw heiligdom  
Gekroond met uw heerlijkheid  
zal 'k zingen voor U  
'k Heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu

Lied 03

Titel: Psalm 100

Arrangement: K J mulder

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Orolius & Close Singers Ensemble

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Juich aarde, juich alom den Heer  
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer  
Komt, nadert voor Zijn aangezicht  
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht

Gaat tot Zijn poorten in met lof  
Met lofzang in Zijn heilig hof  
Looft Hem aldaar met hart en stem  
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem

Want goedertieren is de Heer  
Zijn goedheid eindigt nimmermeer  
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
Tot in het laatste nageslacht

Lied 04

Titel: 'k Ben reizend naar die stad

Arrangement: M. den Toom

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Rijssens Mannenkoor, Gospelkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst

'k Ben reizend naar die stad,  
waar Christus 't licht zal zijn,  
om eeuwig daar te zijn bij Hem,  
bevrijd van zorg en pijn.

Geen smart meer daar omhoog,  
geen smart meer daar omhoog,  
God zelf wist daar de tranen droog,  
geen smart meer daar omhoog.

Daar is geen dood, geen rouw,  
geen leed, geen zielsangst meer,  
maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel,  
daarboven bij de Heer.

Geen smart meer daar omhoog,  
geen smart meer daar omhoog,  
God zelf wist daar de tranen droog,  
geen smart meer daar omhoog.

Daar is de strijd voorbij,  
daar wacht de gloriekroon,  
daar vindt de ware strijder rust  
en God zelf is zijn loon.

Geen smart meer daar omhoog,  
geen smart meer daar omhoog,  
God zelf wist daar de tranen droog,  
geen smart meer daar omhoog.

Lied 05

Titel: Heer uw licht en uw liefde schijnen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Elise Mannah & samenzang

Uitvoering: Solo- en samenzang

Opname: Leeuwarden - Bonifaciuskerk

Tekst

Heer, uw licht en uw liefde schijnen,  
waar U bent zal de nacht verdwijnen.  
Jezus, licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.  
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven.  
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij.

Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil'ge Geest stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard' vervullen.  
Spreek, Heer uw woord dat het licht overwint.

Lied 06

Titel: Heerlijk is uw naam

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Peter van Essen

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Heerlijk is uw naam

Heerlijk is uw naam

hoog verheven en vol van kracht,

heerlijk is uw naam

Jezus, Jezus,

heerlijk is uw naam

Heilig Lam van God

Heilig Lam van God

dat de zonden der wereld droeg

heilig is uw naam

Jezus, Jezus,

heilig is uw naam

Waardig bent u, Heer

Waardig bent u, Heer

alle macht en heerlijkheid

alle lof en eer

Jezus, Jezus,

waardig bent U, Heer

Lied 07

Titel: Wees stil voor het aangezicht van God

Arrangement: J Bredewout

Eerste componist: D J Evans

(Nederlandse) Tekst: P van Essen

Uitvoerende: Vox jubilans

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst

Wees stil voor het aangezicht van God

want heilig is de Heer'

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

en kniel nu voor hem neer

Die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt

Wees stil voor het aangezicht van God

want heilig is de Heer

Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft

ons in dit uur

Wij staan nu op heilige grond

waar Hij verschijnt met vuur

Een eeuwig durend licht straalt van Zijn aangezicht

Wees stil, want de heerlijkheid van God

omgeeft ons in dit uur

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment

De kracht van de God die vergeeft

en ons genezing brengt

Niet is onmogelijk voor wie gelooft in Hem

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment

Wees stil, want de kracht van onze God

daalt neer op dit moment

Lied 08

Titel: a.Veni Sancte Spiritus, b.Heilige Geest van God

Arrangement: a. Jimco Zijlstra, b.Pieter Stolk

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Vox jubilans

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst

a.

Veni, veni, Sancte spiritus

Reple tuorum corda fidelium

et tui amoris in eis

ignem incende

Veni Sancte spiritus

Veni, veni

Amen

b.

Heilige Geest van God

vul opnieuw mijn hart

Heilige Geest van God

vul opnieuw mijn hart

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw

Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart



Lied 09

Titel: Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht

Arrangement: Andre van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht  
God, laat mij voor uw aangezicht  
geheel van U vervuld en rein  
naar lijf en ziel herboren zijn

Schep, God, een nieuwe geest in mij  
een geest van licht, zo klaar als Gij  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt

Wees Gij de zon van mijn bestaan  
dan kan ik veilig verder gaan  
tot ik U zie, o eeuwig Licht  
van aangezicht tot aangezicht

Lied 10

Titel: Lied van de wegzending

Eerste componist: Floris van der Putt

(Nederlandse) Tekst: Harrie Beex

Uitvoerende: Schola Cantorum

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst

Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt  
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen  
versterk uw broeders  
versterk uw broeders  
Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt

Gaat uit  
over alle landen  
tot zover  
als de wereld reikt  
Verkondigt het Evangelie  
dat het alles wat leeft bereikt

Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt  
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen  
versterk uw broeders  
versterk uw broeders  
Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt  
En zegt  
wie in Hem geloven  
zijn gered  
voor het koninkrijk  
De wonderen, blijde tekens  
zijn dan binnen uw handbereik

Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt  
En gij op uw beurt, tot inkeer gekomen  
versterk uw broeders  
versterk uw broeders  
Wij hebben voor u gebeden  
dat uw geloof niet bezwijkt

Verdrijft  
in Zijn naam de duivels  
dat het kwaad  
uit de wereld wijkt  
Legt handen op aan wie lijden  
dat het heil tot de hemel reikt

Lied 11

Titel: Ik wandel in het licht (Opw. 214)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Margaretha A. Alt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst

Ik wandel in het licht met Jezus,  
het donkere dal ligt achter mij  
en 'k weet mij in Zijn trouw geborgen,  
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
geen duist're wolk bedekt de zon  
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,  
die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus  
en ik luister naar Zijn dieb're stem  
en niets kan mij van Jezus scheiden,  
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
geen duist're wolk bedekt de zon  
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,  
die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
mijn ziel is Hem gans toegewijd,  
met Hem verrezen tot nieuw leven,  
volgt mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,  
geen duist're wolk bedekt de zon  
en 'k kan niet anders, moet Hem prijzen,  
die de zonde in mij overwon.

Lied 12

Titel: Bron van liefde, licht en leven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Zundel

Tweede componist: André F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst

Bron van liefde, licht en leven,  
voor elkaar zijn wij gemaakt,  
door Uw hand elkaar gegeven,  
door Uw vinger aangeraakt.  
Laat ons op Uw toekomst hopen,  
gaandeweg U tegemoet,  
dat wij samen lachend lopen,  
in Uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,  
zon die hartverwarmend schijnt,  
woord van hogerhand gegeven,  
trouw en teder tot het eind.  
Al zou ons een vijand haten,  
al gaat zelfs de liefste heen,  
liefde zal ons nooit verlaten,  
Gij, Gij laat ons niet alleen.

Bron van liefde, licht en leven,  
laat Uw vreugde in ons zijn,  
is de blijdschap weggebleven,  
liefde maakt van water wijn.  
Dat wij dan elkaar beminnen,  
zó dat zelfs de dood niet scheidt,  
niets kan liefde overwinnen,  
liefde heeft de eeuwigheid.

Lied 13

Titel: Jezus U bent het licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jacques Berthier

Uitvoerende: Zanggroep Vocaal & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst

Jezus, U bent het licht in ons leven,  
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.

Jezus, U bent het licht in ons leven,  
open mij voor Uw liefde, o Heer.

Lord Jesus Christ, Your light shines within us,  
let not my doubts nor my darkness speak to me.

Lord Jesus Christ, Your light shines within us,  
let my heart always welcome Your love.

Christus, dein Licht verklärt uns're Schatten,  
lasse nicht zu dass das Dunkel zu uns spricht.

Christus, dein Licht erstrahlt auf der Erde  
und Du sagst auch, Ihr seid das Licht.

Jezus, U bent het licht in ons leven,  
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.

Jezus, U bent het licht in ons leven,  
open mij voor Uw liefde, o Heer.

Lied 14

Titel: Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: William H. Monk

Tweede componist: Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst

Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt  
en al mijn levensdagen heeft gestraald,  
ga voor mij uit, ook nu ik sterven moet,  
vuurvlam, geleid mij met Uw zachte gloed.

Liefelijk licht, dat dag en nacht regeert,  
dat onze diepste duisternis trotseert,  
waak over mij, wanneer de dood mij wenkt,  
spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt.

Liefelijk licht, brand als een stille wacht,  
want in Uw stralen vind ik nog mijn kracht,  
doof dan niet uit maar wees mijn laatste licht,  
glans van Gods onomwonden aangezicht.

Lied 15

Titel: Vernieuw Gij mij

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht  
God, laat mij voor uw aangezicht  
geheel van U vervuld en rein  
naar lijf en ziel herboren zijn

Schep, God, een nieuwe geest in mij  
een geest van licht, zo klaar als Gij  
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt  
en ga de weg die U behaagt

Wees Gij de zon van mijn bestaan  
dan kan ik veilig verder gaan  
tot ik U zie, o eeuwig Licht  
van aangezicht tot aangezicht