

Lied 01

Titel: Uw liefde voor mij

Eerste componist: Joke Scholten

Uitvoerende: Gemengd koor Hatikwa

Uitvoering: Koorzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

U zoekt mij als ik u niet zie  
U geeft mij meer dan ik verdien  
U gaat elke weg met mij  
Overal, u maakt mij vrij

Als uw kind houdt u van mij  
Als uw vriend houdt u van mij  
meer dan ik ooit zal beseffen  
gewoon zoals ik ben

U wast mij  
U wast mij  
schoon van elke schuld

en verrast mij  
verrast mij  
met uw eindeloos geduld

U gaat elke weg met mij  
Overal, u maakt mij vrij

Als uw kind houdt u van mij  
Als uw vriend houdt u van mij  
meer dan ik ooit zal beseffen  
gewoon zoals ik ben

Dat is uw liefde voor mij  
Dat is uw liefde voor mij

Ik aanbid u God, mijn lieve Heer  
Ik zing een lied voor U  
geef u de eer

Ik aanbid u God, mijn lieve Heer  
Ik zing een lied voor U  
geef u de eer

Door alles wat u deed voor mij ben ik bevrijd  
en weet ik God, u houdt van mij  
Door alles wat u deed voor mij ben ik bevrijd  
en weet ik God, u houdt van mij

Dat is uw liefde voor mij  
Dat is uw liefde voor mij

Dat is uw liefde  
voor mij

Lied 02

Titel: Geen liefde zo wonderlijk

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Adoniram Gordon

(Nederlandse) Tekst: Wim Kok

Uitvoering: Samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Geen liefde zo wonderlijk

Uw liefde voor mij.

Geen liefde zo ruim en rijk

ik kan er niet bij.

Uw liefde, o Vader,

is onverklaarbaar groot

uit liefde gaf Gij Uw Zoon

zelfs over tot de dood.

Geen liefde zo wonderlijk

Uw liefde voor mij.

Geen liefde rijkt verder

en is zo nabij.

Uw liefde, o Jezus,

is mij te wonderbaar;

uit liefde stierf Gij aan 't kruis

en liet mijn zonden daar

Geen liefde zo wonderlijk

Uw liefde voor mij.

Geen liefde is inniger

en maakt werk'lijk vrij.

Uw liefde, o Heil'ge Geest

verbrak al mijn verweer

uit liefde won Gij mij in

voor Jezus als mijn Heer

Lied 03

Titel: Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Eerste componist: Niek & Elbert Smelt

Tweede componist: Hans Maat

Uitvoerende: Louise Tjittes, Marco Hoorn, New Creation & samenzang

Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang

Opname: Harlingen - Grote Kerk

Tekst:

Zie hoe Jezus lijdt voor mij,  
aan het kruis de dood nabij,  
die voor ons het oordeel draagt,  
Hij die tot zonde wordt gemaakt.  
Wat een offer, Hij voor mij,  
wie wil worden zoals Hij,  
zoveel pijn, ongerechtigheid,  
is op Hem die voor mij strijdt.

Zie hoe Jezus biddend strijdt,  
met de pijn, verlatenheid,  
zo alleen, verwond roept Hij,  
mijn God, waarom verlaat U mij.  
Zie wat Jezus heeft gedaan,  
in Zijn lijden heeft doorstaan,  
zoveel liefde verwondert mij,  
niemand heeft zo lief als Hij.

Als de Heer zijn leven geeft,  
vlucht de dag, de aarde beeft,  
zelfs de dood verliest haar macht,  
als Jezus roept het is volbracht.  
Waarlijk Hij is Zoon van God,  
die voor ons gekruisigd wordt,  
door Zijn wonden genezen wij,  
in Zijn dood maakt Hij ons vrij.

Heel de schepping slaakt een zucht,  
zij ontwaakt, het duister vlucht,  
Jezus leeft, is opgestaan,  
Hij roept ons uit de dood vandaan.  
Juicht want Hij, mijn Here leeft,  
Hij die overwonnen heeft,  
nooit meer tranen en nooit meer pijn,  
nooit van God verlaten zijn.

Juicht want Hij, mijn Here leeft,  
Hij die ons de toekomst geeft,  
nooit meer tranen en nooit meer pijn,  
nooit van God verlaten zijn.

Lied 04

Titel: Zie de stroom van Jezus' liefde

Eerste componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: William Rees

Uitvoerende: Centre Gospelchoir en samenzang

Uitvoering: Koorzang en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Zie de stroom van Jezus' liefde  
Overstelpend als een vloed  
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht  
Met Zijn eigen kostbaar bloed  
Wie kan zwijgen van Zijn liefde  
Of vergeten wat Hij deed?  
Jezus' naam zij steeds geprezen  
Tot in alle eeuwigheid

Aan het kruis werd Jezus' offer  
Tot een bron die altijd blijft  
Door de sluizen van Gods goedheid  
Stroomde Zijn barmhartigheid  
Een rivier van diepe liefde  
Daalde uit de hemel neer  
Bracht ons vrede met de Vader  
Schonk de wereld leven weer

Het is Uw volmaakte liefde  
Die mijn diepste angst verdrijft  
Vol vertrouwen mag ik komen  
Waar Uw rechterstoel verrijst  
Want mijn rechter is mijn Redder  
Mijn Verlosser pleit voor mij  
Hij heeft zelf mijn straf gedragen  
Jezus mijn gerechtigheid

Wie kan zwijgen van Zijn liefde  
Of vergeten wat Hij deed?  
Jezus' naam zij steeds geprezen  
Tot in alle eeuwigheid

Lied 05

Titel: Het ruwhouten kruis

Arrangement: Martin Mans

Eerste componist: George Bennard

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoerende: The Martin Mans Formation

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Op die heuvel

stond een ruwhouten kruis,  
het symbool van vervloeking en schuld.  
Maar dat kruis werd de mens  
tot het kostbaar kleinood  
daar Gods wet aan dit hout werd vervuld.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis  
tot de Heer komt en met Hem het loon.  
Als die grote dag aanbreekt  
en Hij ons dat kruis  
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Van dat ruwhouten kruis                    +  
met het bloed van Gods Zoon,  
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.  
Vol van schoonheid en pracht,  
vol van reddende kracht  
voor een ieder die inHem gelooft

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,  
tot de Heer komt en met Hem het loon.  
Als die grote dag aanbreekt  
en Hij ons dat kruis  
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Help mij Heer aan dat kruis  
trouw te zijn tot de dood.  
Ook als hier smaad en spot is mijn loon.  
Want dat kruis droeg mijn straf,  
nam de schuld van mij af.  
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,  
tot de Heer komt en met Hem het loon.  
Als die grote dag aanbreekt  
en Hij ons dat kruis  
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Lied 06

Titel: Een heuvel ver van hier

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Ichtus Mannenensemble

Uitvoering: Koorzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst:

Er is een heuvel ver van hier

zijn naam is Golgotha

Daar stroomde eens de heilsrivier

vol leven en gena

Aan 't kruis droeg Jezus onze schuld

Zijn dood bracht ons gena

Hij heeft voor ons de wet vervuld

voor mij, halleluja

Geen mens kon voor een mens voldoen

Geen engel, groot in macht

Gods zoon gaf zichzelf als rantsoen

Hij heeft het al volbracht

Lied 07

Titel: Psalm 130

Eerste componist: Sergej Visser

(Nederlandse) Tekst: Rien van den Berg

Uitvoerende: Psalmen voor Nu

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Uit de diepten roep ik U  
Heer mijn God  
Ik heb U nodig Here, luister  
Nu ik schorgebeden fluister  
Luister toch  
Heer luister toch

Als U niets dan zonden zag  
Heer, mijn God  
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu  
juist vergeven dus verdient U  
diep ontzag  
ons diep ontzag

Ik blijf wachten tot U komt  
Heer, mijn God  
Ik blijf nog sterker op U wachten  
dan een mens in lange nachten  
wachten op het licht  
het morgenlicht

Israël, hoop op de Heer  
Hoop op God  
want Hij heeft zich aan jou verbonden.  
Hij verlost je van je zonden  
Hij maakt vrij  
Hij maakt jou vrij

Lied 08

Titel: Ik zal nooit vergeten

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Gospel Unlimited

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zaltbommel - Maartenskerk

Tekst:

Zie de handen, ze zijn doorboord,  
zie de voeten vastgespijkerd,  
zo vernederd, Hij draagt een doornenkroon.

Zie de striemen Hem toegebracht,  
zie het bloed vanuit zijn zij,  
zie de pijn die Hij daar lijdt voor mij.

Ik zal nooit vergeten dat U voor mij stierf,  
ik zal nooit vergeten dat U zo geleden hebt,  
U bent voor mij vernederd en U stierf voor mij  
in nood,  
mijn zonde leidde tot Uw dood.

Zo verlaten, zo alleen,  
duisternis kwam om Hem heen,  
aan het kruis waar Hij zijn leven gaf.

Zo werd verbroken Satans macht  
en werd de dood tot staan gebracht,  
toen Jezus sprak, het is volbracht.

Ik zal nooit vergeten dat U voor mij stierf,  
ik zal nooit vergeten dat u zo geleden hebt,  
U bent voor mij vernederd en U stierf voor,  
mij in nood,  
mijn zonde leidde tot Uw dood.

Uw lijden werd mijn redding,  
Uw kwetsbaarheid mijn kracht,  
Uw bloed werd mijn genezing,  
Uw kruis, Uw overwinningsmacht.

Ik zal nooit vergeten dat U voor mij stierf,  
ik zal nooit vergeten dat U zo geleden hebt,  
U bent voor mij vernederd en U stierf,  
voor mij in nood.  
Mijn zonde leidde tot Uw dood,  
mijn zonde leidde tot Uw dood.

Lied 09

Titel: Aanschouw het Lam

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: B. Veenstra-Flipse

Uitvoering: Samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Aanschouw de Schepper van 't heelal  
genageld aan het hout,  
o liefde, Godd'lijk onbegrensd,  
't was al voor uw behoud.

Ja ik geloof, ja ik geloof  
dat Jezus voor mij stierf  
en dat Hij aan het smaad'lijk kruis  
mijn eeuwig heil verwierf

Zie hoe de Man van smarten lijdt  
eenswillend toch met God,  
met welk een eindeloos geduld  
verdraagt Hij smaad en spot.

Ja ik geloof, ja ik geloof  
dat Jezus voor mij stierf  
en dat Hij aan het smaad'lijk kruis  
mijn eeuwig heil verwierf

Maar dan verwint Hij dood en graf  
genade, wondergroot!  
O liefde, teer en onbegrensd,  
ja sterker dan de dood

Ja ik geloof, ja ik geloof  
dat Jezus voor mij stierf  
en dat Hij aan het smaad'lijk kruis  
mijn eeuwig heil verwierf

Lied 10

Titel: Genade zo groot

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Pantry

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Genade zo groot  
aan mij die het niet verdient  
liet Christus zijn liefde zien  
want Hij kocht mij vrij

Genade zo groot  
de schuld die ik voor Hem leg  
wast Hij geduldig weg  
zijn bloed reinigt mij

En al wat ik heb  
leg ik voor Hem neer  
mijn Verlosser en Heer  
die mij liefheeft

Liefde zo groot  
die standhield tot in de dood,  
schonk in de diepste nood  
vergeving aan mij

Liefde zo groot  
wiens kracht onverslaanbaar is  
verdrijft elke duisternis  
ja, nu zijn wij vrij

En al wat ik heb  
leg ik voor Hem neer  
mijn Verlosser en Heer  
die mij liefheeft

En al wat ik heb  
leg ik voor Hem neer  
mijn Verlosser en Heer  
die mij liefheeft

Lied 11

Titel: Als alles duister is

Eerste componist: J. Berthier

Uitvoerende: Zanggroep Vocaal

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Within our darkest night, you kindle the fire,  
that never dies away, that never dies away.

Within our darkest night, you kindle the fire,  
that never dies away, that never dies away.

Im dunkel uns'rer nacht, entzünde das Feuer,  
das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt.

Im dunkel uns'rer nacht, entzünde das Feuer,  
das nie mehr erlischt, das niemahls mehr erlischt.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.