

Lied 01

Titel: Heilig, heilig, heilig

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Bacchus Dykes

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst

Heilig, heilig, heilig  
Heer, God almachtig  
vroeg in de morgen  
word' U ons lied gewijd  
Heilig, heilig, heilig  
Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God,  
die één in wezen zijt

Heilig, heilig, heilig  
Heer, God almachtig  
hemel, zee en aarde  
verhoogt uw heerlijkheid  
Heilig, heilig, heilig  
Liefdevol en machtig,  
Drievuldig God,  
die één in wezen zijt

Lied 02

Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Arrangement: Jan Willem van Delft

Eerste componist: R Lowry

(Nederlandse) Tekst: M S Bromet

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst

Al de weg leidt mij mijn Heiland  
wat verlangt mijn ziel dan meer  
Waarom zou ik aan Hem twijfelen  
die mij voorgaat keer op keer

Zoete troost en zaal'ge vrede  
heb ik steeds op Zijn bevel  
'k Weet wat hier mij overkome  
Hij maakt alle dingen wel  
'k Weet wat hier mij overkome  
Hij maakt alle dingen wel

Al de weg leidt mij mijn Heiland  
Troost geeft Hij tot in de dood  
Als ik zwak ben in beproeving  
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood

Telkens als ik dreig te vallen  
en mijn ziel naar drinken smacht  
Geeft Hij mij het levend water  
En vernieuwt mijn levenskracht  
Geeft Hij mij het levend water  
En vernieuwt mijn levenskracht

Al de weg leidt mij mijn Heiland  
door al 't aardse stormgebruis  
en volkomen vreugde wacht mij  
in het zalig Vaderhuis

Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven  
aan Zijn voeten nederleg  
zal mijn lied voor eeuwig wezen  
"Jezus leidde mij de weg"  
zal mijn lied voor eeuwig wezen  
"Jezus leidde mij de weg".

Lied 03

Titel: Christus is mijn alles

Eerste componist: Stephen Pelley

(Nederlandse) Tekst: H Smallegange

Uitvoerende: Staff Songsters

Uitvoering: Koorzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst

Ik breng mijn hart zoals het is  
Voor U, die weet wat ik nog mis  
kniel ik gelovig neer

en smeeK U, wat mijn lot ook zij  
Laat 't goed zijn tussen U en mij  
en wees mijn al, mijn alles Heer

Christus is mijn al, mijn alles nu  
Christus is mijn al  
alles nu  
Christus is mijn al  
Mijn alles nu  
Christus is al  
mijn alles nu  
Nog ben ik zwak in menig ding  
Wat 'k voor U doe  
is maar gering,  
veel minder dan ik begeer, begeer

Maar U voorziet  
dames  
in mijn tekort  
heren  
en door uw bloed  
dames  
en door uw bloed voor mij gestort  
koor  
bent U mijn alles Heer

Geen angst die mij van U vervreemdt  
Geen noodlot dat m' Uw liefd' ontnemt  
Telkens ervaar 'k dat weer  
U redt, beschermt, verkwikt, verrast,  
tot aan mijn laatste zucht weet 'k vast  
U bent mij al, mijn alles Heer

Christus is mijn al, mijn alles nu  
Christus is mijn al  
Alles nu  
Christus is mijn al  
Mijn alles nu  
Christus is al

door elkaar  
hij is al, hij is al, mijn alles nu  
Christus is al  
Christus is al  
Mijn alles nu

Lied 04

Titel: Psalm 134

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Bas de Vroome  
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst

Gij dienaars aan den Heer gewijd  
zegt zijn naam te allen tijd.  
Gij die des daags zijn gunst verwacht,  
zegt zijn naam ook in de nacht.

Die in het huis des Heren zijt  
zegt zijn naam en majesteit,  
zingt tot zijn eer met luider stem  
en heft uw handen op naar Hem

Uit Sion, aan den Heer gewijd  
zegene u zijn heiligheid.  
Hij die hemel en aarde schiep,  
Hij is 't die u bij name riep

Lied 05

Titel: Ik kom met haast

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Evert Louis Smelik

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst

'Ik kom met haast', roept Jezus' stem,  
Hij heeft de dood verslagen.  
Nu zal al wie gelooft in Hem  
de kroon des levens dragen.  
Wijk niet van hem, hoor naar zijn stem  
reeds wenken ons van boven  
de scharen, die Hem loven

'Ik kom met haast, Ik kom, houd vast  
wat Ik u heb gegeven.  
Er blijft bij alle aardse last  
een open deur ten leven.  
Werp van u af wat Ik niet gaf,  
blijf u standvastig scharen  
bij wie Mijn woord bewaren.

Lied 06

Titel: De meester is wachtend

Arrangement: P Knoester

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solozang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst

De Meester is wachtend op u, mijn vriend  
de Meester is wachtend op u  
O, u dwaalde steeds weer  
keer toch terug tot uw Heer  
kom, keer tot de Heiland u nu

Kom, hoor de stem van uw Heiland  
kom, hoor de stem van uw Heiland  
Luister, luister  
Hij roept u en wacht al zo lang

Hij roept U al sinds U geboren bent  
Zijn Geest roept Uw hart keer op keer  
O, geef alles aan Hem  
En vind rust in Zijn stem.  
O, vestig Uw hoop op de Heer

Kom, hoor de stem van uw Heiland  
kom, hoor de stem van uw Heiland  
Luister, luister  
Hij roept u en wacht al zo lang

Kom, hoor de stem van uw Heiland  
kom, hoor de stem van uw Heiland  
Luister, luister  
Hij roept u en wacht al zo lang

Lied 07

Titel: Mijn Jezus ik houd van U

Eerste componist: Adoniram Gordon

(Nederlandse) Tekst: Adoniram Gordon

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst

Mijn Jezus, ik hou van U  
ik noem U mijn Vriend  
Want U nam de straf op U  
die ik had verdiend  
De grote Verlosser  
mijn Redder bent U  
'k Heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U  
want U hield van mij  
Toen U aan het kruis hing  
een wond in uw zij  
Voor mij de genade  
een doornenkroon voor U  
'k Heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu

Als ik in uw glorie  
uw eeuwigheid kom,  
dan buig ik mij voor U  
in uw heiligdom  
Gekroond met uw heerlijkheid  
zal 'k zingen voor U  
'k Heb van U gehouden  
maar nooit zoveel als nu



Lied 08

Titel: U zorgt voor mij

Arrangement: Andrew Mair

Eerste componist: Darren Shaw

(Nederlandse) Tekst: Roel van Kesteren

Uitvoerende: Staff songsters & Joke Buis

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst

Ik bid tot U

Ik bid tot U

Ik bid tot U

mijn Jezus

Heer, ik bid tot U.

'k Wil één zijn met mijn Heiland

't is al wat ik begeer:

met Hem in 't licht te wand'len,

zijn grote naam ter eer

De wereld en haar schatten,

't zinkt alles in het niet

bij deze rust en vrede,

die ik in God geniet

Als 'k één ben met mijn Heiland

kan ik gelukkig zijn

in bange, donk're uren,

in zorgen, angst en pijn

Zijn liefde heelt de wonden,

Hij is steeds aan mijn zij

mijn ziel heeft niets te vrezen,

want Jezus zorgt voor mij

Ik bid tot U, Gods eigen Zoon

die voor mijn zonden stierf aan 't kruis

Daardoor kan ik, van schuld bevrijd

U volgen waar U leidt.

Uw wonden Heer, zijn nu mijn heling

Ik ben U toegewijd.

U kent mijn naam en ook mijn wegen

Heer, U zorgt voor mij

Heer, U zorgt voor mij

U zorgt voor mij

Lied 09

Titel: De grote dag breekt spoedig aan

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Fr. Charles Maker

(Nederlandse) Tekst: Henk van 't Veld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst

De grote dag breekt weldra aan

het einde van de tijd

Wees nuchter hier in uw bestaan

en houd in de gebeden aan

in hoge waakzaamheid

Laat als u spreekt uw woord steeds zijn

een echo van Gods stem

en laten diensten, groot en klein

een weerschijn van Gods daden zijn

verricht in kracht van Hem

In alles zij Gods eer gebracht

aan Hem de lof gewijd

Hij schenkt in Christus u de kracht

Hem zij de heerlijkheid, de macht

tot in al' eeuwigheid.