

Lied 01

Titel: O kom, o kom Immanuël

Arrangement: Marcel Koning

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Forever Worship

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Oudenbosch - Basiliek

Tekst:

O kom, o kom Immanuël
verlos uw volk, uw Israël
Herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam, o Heer

Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël

O kom, die onze Heerser zijt
in wolk en vuur en majesteit
O Adonai die spreekt met macht
verbreek het duister van de nacht

Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël

Weest blij, weest blij, o Israël

Hij is nabij, Immanuël

Lied 02

Titel: Hoe zal ik U ontvangen

Arrangement: Riex van der Velde

Eerste componist: Johann Cruger

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudenbosch - Basiliek

Tekst:

Hoe zal ik U ontvangen
wat wordt mijn eerste groet
U, ieders hartsverlangen
vervult ook mij met gloed
O Jezus, licht der wereld
verlicht mij, dat ik weet
waarmee ik U moet eren
U waardig welkom heet

Hij zal de wereld richten
berecht wie Hem bevocht
Genadig zal Hij lichten
voor wie Hem heeft gezocht
Kom haastig, licht der wereld
en leid ons allemaal
Uw grote vreugde binnen
Uw feest, Uw liefdesmaal

Lied 03

Titel: Twinkelend schitterlicht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: George Elvey

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Twinkelend schitterlicht
dat in de verte lacht
al gaat de hemel donker dicht
Gij opent stil de nacht
Gij lamp voor onze boeg
uw licht is ons genoeg
Gij streelt het water als een kind
Gij zoekt ons – en Gij vindt

Twinkelend schitterlicht
wij zijn op weg naar huis
wie recht op U de steven richt
komt vast en zeker thuis
en zijn wij uit de nacht
de haven ingebracht
dan glanst voorgoed op ons gezicht
uw gloed: een zee van licht

Lied 04

Titel: Mijn hart wacht stil op U, o Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Copyrights: Joh. de Heer & Zn.

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst:

Mijn hart wacht stil op U, o Heer
uw komst verwacht ik, meer en meer
uw liefde houdt mijn ziel gevangen
Naar U gaat al mijn vreugde uit
ik wacht op U, wacht als een bruid
reikhalzend hunkert mijn verlangen

Met heel mijn hart verwacht ik, Heer
uw komst, de grote ommekeer
hoe vrolijk zal ik U ontvangen
Gij die mijn allerliefste zijt
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt
vervul mijn allerdiepst verlangen

Lied 05

Titel: Waar de mensen dwalen in het donker

Eerste componist: Richard Shepherd

(Nederlandse) Tekst: Robert Wills

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus
Zie de mens die ieder mens verlicht

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap
er is licht dat alles overwint.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Lied 06

Titel: Psalm 130

Eerste componist: Sergej Visser

(Nederlandse) Tekst: Rien van den Berg

Uitvoerende: Psalmen voor Nu

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Uit de diepten roep ik U
Heer mijn God
Ik heb U nodig Here, luister
Nu ik schorgebeden fluister
Luister toch
Heer luister toch

Als U niets dan zonden zag
Heer, mijn God
Wie bleef in leven? Maar U wilt nu
juist vergeven dus verdient U
diep ontzag
ons diep ontzag

Ik blijf wachten tot U komt
Heer, mijn God
Ik blijf nog sterker op U wachten
dan een mens in lange nachten
wachten op het licht
het morgenlicht

Israël, hoop op de Heer
Hoop op God/trp
want Hij heeft zich aan jou verbonden.
Hij verlost je van je zonden
Hij maakt vrij
Hij maakt jou vrij

Lied 07

Titel: Zo is het beloofd

Eerste componist: Kinga Bán

Tweede componist: Kinga Bán, Elbert Smelt, Annemiek Schuurman

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solozang

Opname: Haarlem - Kathedrale Basiliek St. Bavo

Tekst:

Jezus als kind aan de wereld beloofd,
komt bij ons wonen als mens heel dichtbij.
Wie had durven dromen, wie had dit geloofd,
de Verlosser wordt mens zoals wij.

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd,
een redder is gekomen, brengt iedereen hoop.
Gloria, gloria klinkt in de nacht,
een lied over vrede aan herders gebracht.

Gloria, gloria zingt heel het engelenkoor.
Ere zij God! Het lied klinkt in stilte nog door.

Jezus de hoop voor een wereld in nood,
komt in ons wonen en blijft voor altijd.
Wie heeft ons de weg naar de Vader getoond,
Jezus, redder die ons heeft bevrijd.

Zo stond het geschreven, zo is het beloofd,
een Redder is gekomen, brengt iedereen hoop.
Gloria, gloria klinkt in de nacht,
een boodschap van vrede op aarde gebracht.

Gloria, gloria zingt heel het engelenkoor.
Ere zij God! Het lied klinkt de eeuwen nog door.

Heer, ik ben dankbaar voor wat U mij geeft,
U bent mijn leven, mijn licht in de nacht.
Leven oneindig is wat U mij geeft,
U bent meer dan ik ooit had verwacht.

Lied 08

Titel: Midden in de winternacht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional uit Catalonië

(Nederlandse) Tekst: Harry Prenen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Midden in de winternacht
ging de hemel open;
die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Vrede was het overal,
wilde dieren kwamen
bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.

Ondanks winter, sneeuw en ijs
bloeien alle bomen,
want het aardse paradijs
is vannacht gekomen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de citers slaan,
blaas de fluiten aan,
laat de bel, laat de trom,
laat de beltrom horen:
Christus is geboren.