

Lied 01

Titel: Wij leven van de wind

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Johann Cruger

(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst

Wij leven van de wind  
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult  
waar knieën zijn gebogen  
die doordringt in het hart  
in de verborgen hof  
en uitbreekt in een lied  
en opstijgt God ten lof

Wij teren op het woord  
het brood van God gegeven  
dat mededeelzaam is  
en kracht geeft en nieuw leven  
Dus zegt en zingt het voort  
geeft uit met gulle hand  
dit manna voor elk hart  
dit voedsel voor elk land

Lied 02

Titel: Zoekt eerst het Koninkrijk van God

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Karen Lafferty

Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Wouw - St Labertuskerk

Tekst

Zoek eerst het koninkrijk van God

en zijn gerechtigheid

En dit alles krijgt u bovendien

hallelu, halleluja

Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja

Men kan niet leven van brood alleen

maar van ieder woord

dat door de Heer gesproken wordt

halelu, halleluja

Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja

Bid en u zal gegeven zijn

zoekt en gij zult hem zien

Klopt en de deur zal voor u open gaan

hallelu, hallelujah

Halleluja, halleluja

Halleluja, halleluja

Lied 03

Titel: My Lord what a morning

Arrangement: Jay Althouse

Eerste componist: Traditionaal

Uitvoerende: Grace Ladies Choir

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Wouw - St Lambertuskerk

Tekst

My Lord, what a morning  
My Lord, what a morning  
O my Lord, what a morning  
when the stars begin to fall  
You'll hear the trumpet sound  
to wake the nations underground  
Looking to my God's right hand  
when the stars begin to fall

My Lord what a morning  
My Lord what a morning  
My Lord what a morning  
when the stars begin to fall

You'll hear the sinner moan  
to wake the nations underground  
Looking to my God's right hand  
when the stars begin to fall

My Lord, what a morning  
My Lord, what a morning  
O my Lord, what a morning  
when the stars  
begin to  
fall

Lied 04

Titel: God die ons heeft voorzien

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Adriaen Valerius

(Nederlandse) Tekst: Huub Oosterhuis

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst

God die ons heeft voorzien  
en kent bij onze naam,  
die ons ten leven riep  
en houdt in het bestaan,  
Hij heeft ons voorbestemd  
te lijken op zijn Zoon  
die mens is zoals wij  
en in ons midden woont

Hij heeft zijn eigen Zoon  
geen enkel leed bespaard.  
Hij heeft ten einde toe  
zijn Geest geopenbaard.  
Als God zó voor ons is,  
wie zal dan tegen zijn?  
Al wat ons overkomt  
zal hoop en zegen zijn.

Lied 05

Titel: Abba Vader

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: David Billbrough

Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Wouw - St Lambertuskerk

Tekst

Abba, Vader, U alleen

U behoort ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart

U behoort het toe

Laat mijn hart steeds vurig zijn

U laat nooit alleen

Abba, Vader, U alleen

U behoort ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d'uwe en anders geen

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer

laat mij nimmer gaan

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen

Lied 06

Titel: Komt laat ons vrolijk zingen

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: H Romer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St Lambertuskerk

Tekst

Komt, laat ons vrolijk zingen  
tot God die alles schiep  
De bloemen, vissen, vogels  
uit niets tot leven riep  
met nevels als een sluier  
de groene aarde tooit  
zijn dauw als vreugdeparels  
over de velden strooit

Die heuvels schiep en dalen  
waar Hij de aard' betrad  
die zon en maan en sterren  
tot licht gaf op ons pad  
Looft Hem dan die de mensen  
tot vreugd' geschapen heeft  
en die ons onze schulden  
om Jezus' wil vergeeft

O, God die ons in Christus  
een machtig Vader zijt  
verlos ons van het kwade  
nu en in eeuwigheid  
Leer ons als kind'ren leven  
en spelen in uw hof  
en met de eng'len zingen  
uw glorie en uw lof

Lied 07

Titel: a. Leer mij Uw weg b. Psalm 25: 2

Arrangement: a. Peter Wildeman b. Martin Zonnenberg

Eerste componist: a, Joseph M Martin b. Traditional

(Nederlandse) Tekst: a. Rinus Verhage b, Willem Barnard

Uitvoerende: Grace Ladies Choir

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst

a

Wees ons genadig Heer  
want groot is uw almacht  
Kom in ons midden  
schenk uw heil'ge geest

De Heer is goed en recht  
daarom onderwijst Hij  
De verlorenen  
brengt hij veilig thuis  
Leer mij Here uwe wegen  
Leidt mij op een effen paân

Heer, ai, maak mij uwe wegen  
door uw woord en geest bekend  
Gij zijt mijn heil

Wie hem ned'rig valt te voet  
zal hij onderwijzen  
Looft, looft de Here,  
halleluja Amen

De Heer is goed en recht  
daarom onderwijst hij  
Zie in gunst terneer  
redt ons keer op keer  
U komt toe de dank  
lof, aanbidding, Heer

b

Here, maak mij uwe wegen  
door uw Woord en Geest bekend  
leer mij, hoe die zijn gelegen  
en waarheen G'uw treden wendt  
leid mij in uw rechte leer  
laat mij trouw uw wet betrachten  
want Gij zijt mijn heil, o Heer  
'k blijf U al den dag verwachten

Lied 08

Titel: Heer nu de avond nadert

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: F Filitz

Uitvoerende: Grace Ladies Choir

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst

Heer, nu d' avond nadert

Houdt gij ons vannacht

vrij van kwade zonde

weer des boven macht

Dat wij altijd weten

droom of slaap ten spijt

dat uw geest blijft waken

dag en nacht, altijd

Heer, nu 't donker nadert

over veld en hof,

luider, steeds maar luider

zingen wij uw lof



Lied 09

Titel: Wat vlied of bezwijk

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God,  
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;  
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,  
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.

Verleid door het kwaad dat steeds mij belaagt,  
gevalen in schuld, door wroeging geplaagd,  
vertrouw ik slechts Hem, die mij leidt door zijn Geest,  
mijn zonden vergeeft en mijn smarten geneest.

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,  
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,  
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht  
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht

Lied 10

Titel: Een instrument van God

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst

Geef mij Heer veel van Uw liefde  
laat mij Uw discipel zijn,  
opdat ik voor and're mensen  
tot een steun en hulp kan zijn.  
Geef m' een open oog voor alles  
wat hen ongelukkig maakt.  
Laat hen zien dat ik Uw kind ben  
en door U ben aangeraakt

Geef mij Heer veel van Uw vrede  
laat mij toch verdraagzaam zijn.  
Door mijzelf steeds weg te cijf'ren  
door nooit eigenwijs te zijn.  
Nooit hoogmoedig, ongevoelig  
en van eigenwaan vervuld.  
Stel mijn hart voor and'ren open,  
geef mij tact en veel geduld

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid  
om hen, die verdrietig zijn,  
wat bemoediging te geven,  
vol van warmt' en troost te zijn.  
Wetend dat ik zelf ook zwak ben  
en mijn hulp van U verwacht.  
Laat mij Heer een instrument zijn,  
dat mag dienen door Uw kracht