

Lied 01

Titel: O eeuw'ge Vader sterk in macht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John B Dykes

(Nederlandse) Tekst: W Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

O eeuw'ge vader, sterk in macht
Wiens arm betoomt der baren kracht
die wijst de grondlooz' oceaen
de hem gestelde perken aan
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee

O Christus, wiens bestraffend woord
Door wind en water werd gehoord
Die onder 't stormen rustig sliep
En wandeld' over schuimend diep
o wil verhoren onze bee
voor hen, die zijn in nood op zee

O God die ons behoeden wilt
Bescherm de broeders, wees hun schild
In storm en strijd, ga met ze mee
En redt ze van 't geweld der zee,
Dat land en water wijd en zijd
Lofzingen uw barmhartigheid.

Lied 02

Titel: Scheepje onder Jezus' hoede

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Kinderkoor & Soli Deo Gloria

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

't Scheepke onder Jezus' hoede

Met zijn kruisvlag hoog in top

Neemt als arke der verlossing

Allen, die in nood zijn, op

Al staat de zee ook hol en hoog

En zweept de storm ons voort

Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord

En 't veilig strand voor oog

Zon, bestraal het kleine scheepje

Winden, stuwt het zacht vooruit

Golven, draagt het naar de verten

Waar Gods einder zich ontsluit

Dat nooit 't geloof bezwijken moog'

God houdt zich aan zijn woord.

Wij hebben 's vaders Zoon aan boord

En 't veilig strand voor oog

Lied 03

Titel: 'k Ben een schip in de storm

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jakko Lyötty

(Nederlandse) Tekst: Alfred C Bronswijk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

'k Ben een schip in de storm
Dat de haven niet vindt
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

'k Ben een vogel die vlucht
Voortgejaagd door de wind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Als uw woord mij bereikt
Ik in U richting vind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Dan zijn stormen gestild
Voorbij is vlucht en wind
Houdt mij vast, houdt mij vast
Spreek mij aan als uw kind

Lied 04

Titel: Ruwe stormen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ahasverus van den Berg

Uitvoerende: Soli Deo Gloria

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

Ruwe stormen mogen woeden

Alles om mij heen zij nacht

God, mijn God zal mij behoeden

God houdt voor mijn heil de wacht

Moet ik lang zijn hulp verbeiden

Zijne liefde blijft mij leiden

door een nacht, hoe zwart, hoe dicht

voert hij mij in 't eeuwig licht

Maar wat lot, 't zij dood of leven

Smaad of eerbetoon, mij wacht,

Jezus zal mij nooit begeven:

Ben ik zwak, bij Hem is kracht.

Gunst van mensen, raad van vrienden,

Bitt're haat van kwaadgezinden,

Hoogte, diepte, vreugd of rouw,

Niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Lied 05

Titel: a. Ik ben veilig in Jezus' armen b. Veilig in Jezus' armen

Arrangement: b. Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. Marcel Zimmer b. W H Doane

(Nederlandse) Tekst: a. Marcel Zimmer b. M S Bromet

Uitvoerende: Kinderkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

a.

Ik ben veilig in Jezus armen

Veilig ben ik bij hem

Ik ben veilig in Jezus armen

Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet

is het soms net alsof niemand me ziet

Net of er niemand meer is die me mist

Dan mag ik weten dat Jezus er is

Ik ben veilig in Jezus armen

Veilig ben ik bij hem

Ik ben veilig in Jezus armen

Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

Als ik door anderen soms word gepest

Zeggen ze, nee jij hoort niet bij de rest

Dan ben ik blij dat ik Jezus ken

Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem

Jij bent veilig in Jezus armen

Veilig ben jij bij hem

Jij bent veilig in Jezus armen

Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent

b.

Veilig in Jezus' armen

Veilig aan Jezus' hart

Daar, in zijn teer erbarmen

daar rust mijn ziel van smart

Hoor, 't is het lied der eng'len

Zingend van liefd' en vree

Ruisend uit 's hemels zalen

Over de glazen zee

Veilig in Jezus' armen

Veilig aan Jezus' hart

Daar, in zijn teer erbarmen

daar rust mijn ziel van smart

Lied 06

Titel: Als g'in nood gezeten

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: C Malan

(Nederlandse) Tekst: P J Mouton

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

Als g' in nood gezeten

Geen uitkomst ziet

Wil dan nooit vergeten

God verlaat u niet

Vrees toch geen nood

's Heren trouw is groot

En op 't nachtelijk duister

Volgt het morgenrood

Schoon stormen woeden

Ducht toch geen kwaad

God zal u behoeden

Uw toeverlaat

God blijft voor u zorgen

goed is de Heer

En met elke morgen

Keert zijn goedheid weer

Schoon g'in 't verdriet

Nergens uitkomst ziet

Groter dan de helper

Is de nood toch niet

Wat ons ontviele

Redder in nood

Red slechts onze ziele

Uit zond' en dood

Lied 07

Titel: Liefdeslied

Eerste componist: Marco den Toom

(Nederlandse) Tekst: Judith Verwaard - van Beelen

Uitvoerende: Soli Deo Gloria

Uitvoering: Koorzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

Zonder liefde ben ik niets
al spreek ik elke taal
Ik klink dan als een koper vat
een schallende cymbaal

Zonder liefde ben ik niets
Al ben ik een profeet
Al spreek ik mooie woorden uit
Ik ben van binnen leeg

De liefde is de troost in diep gemis
De liefde is de lichtstraal in de duisternis
De liefde is geduldig
richt de ander op
richt de ander op
De liefde is volhardend en zij geeft
nooit op

Zonder liefde ben ik niets
al weet ik nog zo veel
van kennis en van wetenschap
is niets mij ooit teveel

Zonder liefde ben ik niets
Al heb ik veel geloof
Of geef ik alles wat ik heb
aan iedereen in nood

De liefde is de troost in diep gemis
De liefde is de lichtstraal in de duisternis
De liefde is geduldig
richt de ander op
richt de ander op
De liefde is volhardend en zij geeft
nooit op

Het is liefde die mij draagt
als leven mij verwacht
De liefde hoopt en zij gelooft
en brengt mij in Gods hart

Straks als het volmaakte komt
wordt mijn geloven zien

Mijn hoop zal in vervulling gaan
Maar liefde blijft bestaan

De liefde geeft geloof om door te gaan
De liefde geeft mij uitzicht op een nieuw bestaan
De liefde doet beseffen
Heer, ik ben uw kind

Uw liefde laat mij leven
door u zelf bemind
Uw liefde laat mij leven
door u zelf bemind

Lied 08

Titel: Als op 's levenszee

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: E O Excell

(Nederlandse) Tekst: J Naber

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

Als op 's levens zee de stormwind om u loeit

Als ge tevergeefs uw arme hart vermoeit

Tel uw zegeningen tel ze één voor één

En ge zegt verwonderd: Hij liet nooit alleen

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één

Tel ze alle en vergeet er geen

Tel ze alle noem ze één voor één

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Drukken 's levens zorgen u soms zwaar ter neer

Schijnt het kruis te zwaar u zeg het aan de Heer

Tel uw zegeningen, wil op Jezus zien

Dan zal 't harte zingen en de zorgen vliên

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één

Tel ze alle en vergeet er geen

Tel ze alle noem ze één voor één

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen

Zo in alle moeiten, zorgen zonder tal

Wees toch nooit ontmoedigd, God is overal

Tel uw zegeningen, Eng'len luist'ren toe

Troost en hulp schenkt hij u volg dan blij te moe

Tel uw zegeningen. Tel ze één voor één

Tel ze alle en vergeet er geen

Tel ze alle noem ze één voor één

En ge ziet Gods liefde dan door alles heen