

Young Ladies Choir Hadassah

o.l.v. Ria van den Noort

Kees Kraayenoord en band

Arnold Hietland, el. gitaar

Efron Nitrau, bas

Jeroen van Santen, drums

Jan Willem van Delft, piano

Joke Buis, vocal

André Heuvelman, trompet

Erica Vogel, fluit

Alisa van Dijk, viool

Bastiaan Stolk, orgel

Marco den Toom, leiding samenzang

Lied 01

Titel: Jubel aarde, prijs uw Koning

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: John Hughes

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
water, manna, melk en honing
vreugde schenkt Hij uit verdriet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet

Jubel, aarde, prijs uw Koning
zing voor Hem uw vrolijk lied
onverdiend is zijn beloning
brood en wijn, en dat om niet
Heel de wereld wordt zijn woning
liefde bloeit zo ver men ziet
liefde bloeit zo ver men ziet

Lied 02

Titel: Als wij wand'len met Hem

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

Als wij wand'len met Hem
op Zijn Woord afgestemd,
wat een licht werpt Hij dan op de weg.
Hij bewaart en behoudt
wie zich Hem toevertrouwt
en gehoorzaam steeds doet wat Hij zegt.

Doe wat Hij zegt
want er leidt maar één weg
naar geluk in de Heiland:
dat is doen wat Hij zegt.

Van Zijn liefde zo groot,
maakt Hij ons deelgenoot
als de lasten Hem voor zijn gelegd.
De genade van Hem
is voor ieder bestemd
die vertrouwt en die doet wat Hij zegt

Lied 03

Titel: Hét liefdeslied

Eerste componist: Marco den Toom (naar 1 Kor. 13)

(Nederlandse) Tekst: Judith Verwaard-van Beelen

Uitvoerende: Kees Kraayenoord

Uitvoering: Solo zang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

Zonder liefde ben ik niets
Al spreek ik elke taal
Ik klink dan als een kopervat
een schallende cymbaal

Zonder liefde ben ik niets
al ben ik een profeet
Al spreek ik mooie woorden uit
ik ben van binnen leeg

De liefde is de troost in diep gemis
De liefde is de lichtstraal in de duisternis
De liefde is geduldig,
richt de ander op
richt de ander op
De liefde is volhardend
en zij geeft nooit op

Het is liefde die mij draagt
als leven mij verwacht
De liefde hoopt en zij gelooft
en brengt mij in Gods hart

Straks als het volmaakte komt
wordt mijn geloven zien
Mijn hoop zal in vervulling gaan
maar liefde blijft bestaan

De liefde geeft geloof om door te gaan
De liefde geeft mij uitzicht op een nieuw bestaan
De liefde doet beseffen
Heer, ik ben uw kind

Uw liefde laat mij leven
door uzelf bemind
Uw liefde laat mij leven
door uzelf bemind

Lied 04

Titel: Stil

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Reuben Morgan

Tweede componist:

(Nederlandse) Tekst: Gert van der Vijver

Uitvoering: Samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

Verberg mij nu
onder uw vleugels Heer
houd mij vast
in Uw sterke hand.

Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God.

Vind rust mijn ziel
in God alleen.
Ken Zijn kracht,
vertrouw Hem en wees stil.

Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God.

Als de oceaan haar krachten toont
zweef ik met U hoog boven de storm
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God.
Dan word ik stil; U bent mijn God.

Lied 05

Titel: Roep om rust

Eerste componist: Rob Buis, Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Kees Kraayenoord

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

Hoor naar mijn gebed
Luister naar mijn smeken
U die elk moment
Naar mij hebt uitgekeken
Breng mijn ziel tot rust
En mijn hart op adem
als ik weer onbewust
te ver bij U vandaan ben

Wanneer wordt het stil
Zal mijn onrust zwijgen
Dat is wat ik wil
Maar zelf niet kan bereiken
In de stilte kan
Ik uw stem weer horen
De vertrouwde klank
Van uw vertrouwde woorden

Kom tot Mij als je moe en belast bent
Kom tot Mij en Ik geef je rust
Want Ik ben
Zachtmoedig en nederig van hart

Mijn last is licht, zacht is mijn juk
Kom tot Mij, Ik geef je rust

Kom tot Mij als je moe en belast bent
Kom tot Mij en Ik geef je rust
Want Ik ben
Zachtmoedig en nederig van hart
Mijn last is licht, zacht is mijn juk
Kom tot Mij, Ik geef je rust

Lied 06

Titel: Aan Uw voeten Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U
En ik kom tot rust bij U.

Lied 07

Titel: Naastenliefde

Arrangement: Ria Kalkman & Mark Brandwijk

Eerste componist: W. Afanisieff, D. Foster & L. Quarrantotto

(Nederlandse) Tekst: F.J. van Dalfsen-Noordzij

Uitvoerende: Hadassah

Uitvoering: Koorzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

Niet altijd krijgen wij antwoord op vragen
Soms ligt ons pad in het donker gehuld
Willen wij vechten en zeker niet klagen
al is ons hart dan met droefheid vervuld

Waarom o Heer zijn er zo vele vragen
Waarom o Heer is er zoveel verdriet
Waarom o Heer kan de mens niet vragen
Waarom o Heer is het uitzicht er niet

Een schouderklop
Een luist'rend oor
Een woord van troost
Een warm gebaar

God geeft u de gaven
Heb moed om te delen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen

God wijst eenieder
precies de juiste weg
Hij reikt u vandaag ook weer de hand

Een schouderklop
Een luist'rend oor
Een woord van troost
Een warm gebaar
God geeft u de gaven
Heb moed om te delen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen
dan zal het tot troost zijn
Tot troost voor velen

Lied 08

Titel: Wie kan zich meten

Eerste componist: Kees Kraayenoord, Rob Buis & Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord, Rob Buis & Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Kees Kraayenoord

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

U vult uw hand met fijne sneeuw
En strooit het over bergen uit
U laat het door uw vingers gaan
Het valt pas als u het besluit
U zuigt Uw longen vol met lucht
En als U uitblaast danst de zee
De bomen buigen naar de grond
En zingen met de schepping mee

God, wie kan zich meten met U
Wie kan er ooit in Uw schaduw staan
Wie is als onze God
Wie komt bij Hem in de buurt
De hoogste macht en de hoogste naam
Nee, niemand is als U

U leent de waterval uw stem
De druppels maken U bekend
Het nieuwgeboren kind dat huilt
Vertelt van dat U bij ons bent

God, wie kan zich meten met U
Wie kan er ooit in Uw schaduw staan
Wie is als onze God
Wie komt bij Hem in de buurt
De hoogste macht en de hoogste naam
Nee, niemand is als U