

Lied 01

Titel: Medley

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

a. Heilig, heilig, heilig

Uitvoerenden: Koor en samenzang

T & M: Frank van Essen, John Bacchus Dykes

Copyright: © Unisong Music Publishers B.V. t/a Essence Publishing (Admin. by Small Stone Media)

Heilig, heilig, heilig

Heer God almachtig

vroeg in de morgen wordt U ons lied gewijd

Heilig, heilig, heilig

Liefdevol en machtig

Drievuldig God, die één in wezen zijt

Heilig, heilig, heilig

Gij gehuld in duister,

geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig,

Enig in uw luister,

één en al vuur en liefd' en majesteit.

Heilig, heilig, heilig!

Heer God almachtig.

Hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig!

Liefdevol en machtig,

Drievuldig God, die één in wezen zijt.

b. Psalm 118 vers 1

T & M: Traditional

Uitvoerenden: Vocal Group en samenzang

Laat ieders 's Heren goedheid prijzen

zijn liefde duurt in eeuwigheid

Laat, Israël uw loflied rijzen

zijn liefde duurt in eeuwigheid

Dit zij het lied der priesterkoren

zijn liefde duurt in eeuwigheid

Gij, die de Heer vreest, laat het horen

zijn liefde duurt in eeuwigheid

c. Dit is de dag

Uitvoerenden: Vocal Group en samenzang

T & M: Les Garrett

Copyrights: © 1967, 1980 Universal Music - Brentwood Benson Publishing (Admin. door Small Stone Media)

Dit is de dag, dit is de dag,

die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.  
Wees daarom blij, wees daarom blij  
en zingt verheugd, en zingt verheugd.  
Dit is de dag die de Heer ons geeft,  
wees daarom blij en zingt verheugd.  
Dit is de dag, dit is de dag  
die de Heer ons geeft

Dit is de dag, dit is de dag,  
die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft.  
Wees daarom blij, wees daarom blij  
en zingt verheugd, en zingt verheugd.  
Dit is de dag die de Heer ons geeft,  
naar podium wees daarom blij en zingt verheugd.  
Dit is de dag, dit is de dag  
die de Heer ons geeft

d. Psalm 118 vers 9  
Uitvoerenden

Lied 02

Titel: Gebed om zegen

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Gerrit Dekker

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoering: Samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Zegen mij op de weg die ik moet gaan  
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.  
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.  
O God, zegen mij alle dagen lang

Vader, maak mij tot een zegen; ga mij niet voorbij  
Regen op mij met uw Geest, Heer.  
Jezus kom tot mij als de bron van leven  
die ontspringt diep in mij  
Breng een stroom van zegen  
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven  
Zegen ons waar we hoop en liefde geven  
Zegen om de ander tot zegen te zijn  
O God, zegen ons tot in eeuwigheid

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak ons tot een zegen; hier in de woestijn.  
Wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.  
Met een hart vol vrede,  
zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Met een hart vol vrede, zijn wij zegenend nabij.  
Van uw liefde delend,  
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Lied 03

Titel: Als ik maar weet

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst:

Als ik maar weet, dat hier mijn weg  
door U Heer wordt bereid  
en dat die weg, hoe moeilijk ook  
mij nader tot U leidt.

Nader tot U, nader tot U  
nader mijn Heiland tot U  
Als ik maar weet dat alles hier  
mij nader brengt tot U

Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer  
vertroost mij dag aan dag  
dan juich ik voort, wat ook mijn lot  
op aarde wezen mag

Nader tot U, nader tot U  
nader mijn Heiland tot U  
Als ik maar weet dat alles hier  
mij nader brengt tot U

Lied 04

Titel: Lopen op het water

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Matt Crocker, Joel Houston & Salomon Ligthelm

(Nederlandse) Tekst: Tanja Lagerström

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo, Koor en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

U leert me lopen op het water  
De Oceaan is weids en diep

U vraagt me alles los te laten.  
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan  
dan blijf ik hopen op Uw naam.  
Mij ziel vindt rust, want in de storm  
bent U dichtbij, Ik ben van U  
en U van mij

De diepste zee is vol genade  
Uw sterke hand die houdt mij vast

En als mijn voeten zouden falen  
dan faalt U niet want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan  
dan blijf ik hopen op Uw naam  
Mij ziel vindt rust, want in de storm  
bent U dichtbij, Ik ben van U  
en U van mij  
Ohhhhh

Geest van God leer mij te gaan over de golven.  
In vertrouwen U te volgen,  
te gaan waar U mij heen leidt.  
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.  
Ik vertrouw op Uw genade,  
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.  
In vertrouwen U te volgen,  
te gaan waar U mij heen leidt.  
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.  
Ik vertrouw op Uw genade,  
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.  
In vertrouwen U te volgen,  
te gaan waar U mij heen leidt.

Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.  
Ik vertrouw op Uw genade,  
want ik ben in Uw nabijheid

En als de golven overslaan  
dan blijf ik hopen op Uw naam  
Mij ziel vindt rust, want in de storm  
bent U dichtbij. Ik ben van U

en U van mij.

Lied 05

Titel: Heer wees mijn gids

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad

wees Gij mijn gids

Wijs mij de weg naar Sions gouden stad

wees Gij mijn gids

Blijf dicht bij mij

ga stap voor stap mij voor

dan ben 'k gerust

en veilig volg 'k Uw spoor

Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg

Hij is mijn gids

't Zij door moeras of wel langs struik en heg

leidt mij mijn gids

Licht, vriend'lijk licht

stroomt van Zijn aangezicht

'k houd daarom steeds

mijn oog op Hem gericht

Lied 06

Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Arrangement: Jan Willem van Delft

Eerste componist: R Lowry

(Nederlandse) Tekst: M S Bromet

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

dan meer

Waarom zou ik aan Hem twijfelen

die mij voorgaat keer op keer

Zoete troost en zaal'ge vrede

heb ik steeds op Zijn bevel

'k Weet wat hier mij overkome

Hij maakt alle dingen wel

'k Weet wat hier mij overkome

Hij maakt alle dingen wel

Al de weg leidt mij mijn Heiland

Troost geeft Hij tot in de dood

Als ik zwak ben in beproeving

Sterkt Hij mij met 't Hemels brood

Telkens als ik dreig te vallen

en mijn ziel naar drinken smacht

Geeft Hij mij het levend water

En vernieuwt mijn levenskracht

Geeft Hij mij het levend water

En vernieuwt mijn levenskracht

Al de weg leidt mij mijn Heiland

door al 't aardse stormgebruis

en volkomen vreugde wacht mij

in het zalig Vaderhuis

Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven

aan Zijn voeten nederleg

zal mijn lied voor eeuwig wezen

"Jezus leidde mij de weg"

zal mijn lied voor eeuwig wezen

"Jezus leidde mij de weg".



Lied 07

Titel: Genade zo oneindig groot

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

dat ik, die 't niet verdien  
het leven vond, want ik was dood  
en blind, maar nu kan 'k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast  
en tranen aan het kruis.  
Hij houdt mij door genade vast  
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid  
mag stralen als de zon  
dan prijs ik Hem in eeuwigheid  
dat ik genade vond

Lied 08

Titel: O wat een dag

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Binnenkort komt de dag,  
dat ik Hem begroeten mag  
Mijn problemen zijn voorbij,  
Jezus komt en 'k weet dat Hij,  
mij een plaats heeft bereid,  
vrede tot in eeuwigheid.  
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag  
als ik Hem begroeten mag  
en voorgoed naar Hem zal gaan,  
oog in oog met Hem zal staan.  
En Hij leidt mij aan zijn hand  
naar het lang beloofde land.  
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Alle zorgen voorbij,  
want ook dat beloofde Hij  
En geen ziekte en geen pijn,  
geen verdeeldheid zal er zijn  
Maar wij juichen voor de troon,  
zijn voor altijd bij Gods Zoon  
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag  
als ik Hem begroeten mag  
en voorgoed naar Hem zal gaan,  
oog in oog met Hem zal staan.  
En Hij leidt mij aan zijn hand  
naar het lang beloofde land.  
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn  
zal dat zijn

Lied 09

Titel: Tienduizend redenen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

De zon komt op, maakt de morgen wakker  
mijn dag begint met een lied voor U  
Heer, wat er ook gebeurt  
en wat mij mag overkomen  
laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel,  
prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit  
o mijn ziel,  
verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde  
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht  
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen  
tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit  
o mijn ziel,  
verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert  
mijn adem stukt en mijn einde komt  
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen  
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel  
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam  
Met meer passie dan ooit  
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam