

Lied 01

Titel: Hij leidt mij

Eerste componist: Thomas Mack

(Nederlandse) Tekst: Ed Hartjes

Uitvoerende: Gemeente Koren

Uitvoering: Koorzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst

O, wat een troost en zekerheid
te weten dat de Heer mij leidt
dat wat ik doe en waar ik ben
Ik steeds de hand van God herken

Hij is het die mij altijd leidt
met vaste hand mijn leven leidt
Ik wil zijn trouwe volg'ling zijn
want door zijn hand word ik geleid

Als 'k soms door 't donker heen moet gaan
of in het paradijs mij waan
langs zachte stroom, op woeste zee
steeds neemt God aan zijn hand mij mee

Hij is het die mij altijd leidt
met vaste hand mijn leven leidt
Ik wil zijn trouwe volg'ling zijn
want door zijn hand word ik geleid

Ik leg mijn leven in zijn hand
er 's geen verzet meer van mijn kant
Ik ben tevreden met mijn lot
nu 'k wandel aan de hand van God

Hij is het die mij altijd leidt
met vaste hand mijn leven leidt
Ik wil zijn trouwe volg'ling zijn
want door zijn hand word ik geleid
want door zijn hand word ik geleid

Lied 02

Titel: Neem, Heer, mijn beide handen

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Friedrich Sielcher

(Nederlandse) Tekst: Julie von Hausmann

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind

Tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind

Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat

O, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat

En blijft m' ook soms verborgen uw grote macht

Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht

Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind

Tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind

Lied 03

Titel: Machtig God sterke rots

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst

Machtig God, sterke Rots

U alleen bent waardig

aard' en hemel prijzen U

glorie voor uw Naam

Prijst de Vader, prijst de Zoon

prijst de Geest die in ons woont

Prijst de Koning der heerlijkheid

prijst Hem tot in eeuwigheid

Lam van God, hoogste Heer

heilig en rechtvaardig

Stralend Licht, Morgenster

niemand is als U

Prijst de Vader, prijst de Zoon

prijst de Geest die in ons woont

Prijst de Koning der heerlijkheid

prijst Hem tot in eeuwigheid

Lied 04

Titel: Hoe groot zijt gij

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Copyrights: © 1949 and 1953 Stuart K. Hine Trust

Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer & kinderkoor & mannekoor

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

O Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voort gebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Lied 05

Titel: Psalm 100

Arrangement: K J mulder

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Orolius & Close Singers Ensemble

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Juich aarde, juich alom den Heer
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer
Komt, nadert voor Zijn aangezicht
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht

Gaat tot Zijn poorten in met lof
Met lofzang in Zijn heilig hof
Looft Hem aldaar met hart en stem
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem

Want goedertieren is de Heer
Zijn goedheid eindigt nimmermeer
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
Tot in het laatste nageslacht

Lied 06

Titel: Dank U Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Martin Zonnenberg

Uitvoerende: Orolius

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Heer, U laat uw zonlicht schijnen
over goed en over kwaad
Doet ons koude hart verwarmen
dat het van u zingen gaat

Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot

Heer er is in deze wereld
veel verdriet en zoveel pijn
oorlog in zijn werelddelen
Hier laat u nog vrede zijn

Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot

Met blijft zich verwonderd vragen
waarom gaat het ons zo goed
Het zijn al genadegaven
Ja, verzoening door uw bloed

Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot

Dat die vrede bij ons blijve
heel ons leven vullen mag
Laat ook and'ren daarin delen
vol van blijdschap, vol ontzag

Dank U Heer voor al de zegen
in het klein en in het groot
Maak maar velen in de wereld
daarvan deelgenoot

Lied 07

Titel: Hij, die de blinden weer liet zien

Eerste componist: E Miller

Tweede componist: J Bredewout

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Hij, die de blinden weer liet zien
hun ogen kleur liet ondervinden
is Zelf het licht dat ruimte geeft
Ons levenslicht, de Zoon van God

Hij, die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is Zelf het brood dat honger stilt
Ons levensbrood, de Zoon van God

Hij, die de doven horen deed
hun eigen oren deed geloven
is Zelf het Woord dat Waarheid spreekt
Het Levend Woord, de Zoon van God

Lied 08

Titel: Gez 105

Arrangement: A van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Heft aan, verheugt u, Christ'nen, samen
't is God, die trouw zijn Kerk bewaart
Wie 't kruis veracht, ziet zich beschamen
de Heer is God en zijns is d' aard
Zijn woord heeft vreed' en heil bereid
van eeuwigheid tot eeuwigheid

Verheft de Heer, zijn dag komt nader
Een kudd', een Herder is beloofd
De volken buigen zich te gader
voor Jezus Christus, aller Hoofd
Och, of die heildag haast verscheen
dan worden aard' en hemel een

Lied 09

Titel: O kostbaar kruis

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Edward Miller

Tweede componist: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maassluis - Groote kerk

Tekst

O kostbaar kruis, o wonder Gods,
waaraan de Prins der glorie stierf.

Ik wil om u zijn zonder trots,
ik acht verlies wat ik verwierf.

En door zijn dood en door zijn bloed,
is nu de wereld dood voor mij.

Ik ben gestorven, maar voor goed,
van heel de dode wereld vrij.

De aarde zelf is veel te klein,
voor wie u waarlijk loven wil.

Uw liefde is een groot geheim,
zij vraagt geheel mijn hart en ziel.

Lied 10

Titel: Stil, mijn ziel wees stil

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Keith & Kristin Getty

Tweede componist: Stuart Townend

Uitvoerende: HQ koor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Dordrecht - Grote Kerk

Tekst

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Ik rust in U alleen.

Ik rust in U alleen.

Lied 11

Titel: Psalm 62

Eerste componist: Mar van der Veer

Tweede componist: Traditional

Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst

Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil,
stil,
stil,
stil tot God.

Mijn ziel, mijn ziel,
is stil tot God
van hem wacht ik,
van hem wacht ik,
van hem wacht ik,
een heil, een heil,
een heilrijk lot.

Mijn ziel is, is stil tot God,
van hem wacht ik een heilrijk lot.

Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil.

Hij immers zal mijn Rotssteen wezen,
Hij zal mijn Rotssteen wezen.

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer,
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast,
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil,
stil,
stil tot God.

Mijn ziel is stil,
stil tot God.

Lied 12

Titel: Bij God ben ik geborgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: J. Berthier

Uitvoerende: Zanggroep Vocaal & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.

Bei Gott bin ich geborgen still wie ein Kind,
bei Ihm ist Trost und Heil.
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele,
kehrt in Frieden ein.

In God alone my soul can find rest and peace,
in God my peace and joy.
Only in God my soul can find it's rest,
find it's rest and peace.

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.

Lied 13

Titel: Veilig in Uw hand

Eerste componist: Jaco Mulder

Uitvoerende: Gospel Unlimited

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zaltbommel - Maartenskerk

Tekst

Heer ik nader tot Uw troon,
ik kom bij U omdat ik van U houd,
in Uw nabijheid wil ik zijn,
Uw liefde geeft mij rust.

Ik wil luist'ren als U spreekt,
als ik in stilte kniel,
in dankbaarheid kom ik tot U,
U bent de allerhoogste Heer.

Ik ben veilig in Uw hand, in Uw hand o Heer,
ik ben veilig in de palm van Uw hand,
U bent voor mij het licht in de duisternis,
U bent de God die altijd voor mij zorgt,
niets kan mij ooit scheiden van de liefde die U geeft,
wat er ook met mij gebeuren zal,
want ik ben beschermd, U bent altijd om mij heen,
U bent een schild, zodat ik veilig ben.

Als het leven niet meer wil
en ga ik door het duister heen
en als ik tegenstand ervaar,
k weet niet waar ik heen moet gaan.
Dan weet ik dat U bij mij bent,
U bent mijn enig doel,
ik kan niet leven zonder U,
U bent de god voor wie ik leef.

Ik ben veilig in Uw hand, in Uw hand o Heer,
ik ben veilig in de palm van Uw hand,
U bent voor mij het licht in de duisternis,
U bent de God die altijd voor mij zorgt,
niets kan mij ooit scheiden van de liefde die U geeft,
wat er ook met mij gebeuren zal,
want ik ben beschermd, U bent altijd om mij heen,
U bent een schild, zodat ik veilig ben.

U bent mijn kracht,
U bent mijn schild,
ik aanbid U Heer, ik prijs U,
ik ben van U.

Ik ben veilig in Uw hand, in Uw hand o Heer,
k ben veilig in de palm van Uw hand,

U bent voor mij het licht in de duisternis,
U bent de God die altijd voor mij zorgt,
k ben veilig bij U.