

Lied 01

Titel: Licht voor alle volken

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: André F. Troost

Uitvoerende: Sharon Kips, Concertante, Musica & samenzang

Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang

Opname: Den Haag - Grote Kerk

Tekst

Licht voor alle volken,
zon van mijn bestaan,
kom, breek door de wolken,
streel mij, raak mij aan.

Kom mijn hart verwarmen,
vlam die eeuwig waakt,
draag mij in uw armen,
licht dat wakker maakt.

God, laat heel de aarde,
zien hoe Christus puur,
als een schat bewaarde:
stralend vreugdevuur.

Daarin zal ik lopen,
heel de lange dag,
tot, de hemel open,
ik naar binnen mag.

Om U te omhelzen,
Vader van het licht,
zon, hoe onvoorstelbaar,
glanst Uw aangezicht.

Breek dan door de wolken,
hemel, laat voortaan,
alle, alle volken,
in Uw zonlicht staan.

Lied 02

Titel: Psalm 134

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Bas de Vroome
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst

Gij dienaars aan den Heer gewijd
zegt zijn naam te allen tijd.
Gij die des daags zijn gunst verwacht,
zegt zijn naam ook in de nacht.

Die in het huis des Heren zijt
zegt zijn naam en majesteit,
zingt tot zijn eer met luider stem
en heft uw handen op naar Hem

Uit Sion, aan den Heer gewijd
zegene u zijn heiligheid.
Hij die hemel en aarde schiep,
Hij is 't die u bij name riep

Lied 03

Titel: Heer onze God hoe heerlijk is uw naam

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Fred C Atkinson

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
die U ons noemt door sterren, zon en maan
Hemel en aarde spreken wijd en zijd
tonen het wonder van uw heerlijkheid

U komt ons Heer, in Christus tegemoet,
U geeft ons Heer, verlossing door zijn bloed
U roept ons mensen in uw heerlijkheid
leven om Jezus' wil in eeuwigheid

Daarom zal, Heer, ons lied een loflied zijn
dat in ons zingt met eindeloos refrein
Prijzend uw liefde, heffen wij het aan
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Lied 04

Titel: Psalm 42

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst

't Hijgend hert, der jacht ontkomen
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen
Dan mijn ziel verlangt naar God
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen
In Uw huis Uw Naam verhogen

O mijn ziel, wat buigt g' u neder
Waartoe zijt g' in mij ontrust
Voed het oud vertrouwen weder
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk
Hoop op God, sla 't oog naar boven
Want ik zal Zijn Naam nog loven

Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt
'k Zal in dit vertrouwen leven
En dat melden in mijn lied
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht
En mijn hart, wat mij moog' treffen
Tot den God mijns levens heffen

Lied 05

Titel: Machtig God sterke rots

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Georgian Bonov

Tweede componist: P Katipana

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Rotterdam - Laurenskerk

Tekst

Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U,

glorie voor uw naam.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lam van God, hoogste Heer,

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

Lied 06

Titel: Door de wereld gaat een woord

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Menigeen ging zelf op pad,
daar hij thuis geen vrede had.
Eeuwig heimwee spoort hem aan,
laat ook hem het woord verstaan.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld klinkt een lied,
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang,
richten pelgrims hun gezang.

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
"Breek uw tent op, ga op reis,
naar het land, dat Ik u wijs."

Here God, wij zijn vervreemden,
door te luist' ren naar Uw stem.
Breng ons saam met Uw ontheemden,
naar het nieuw Jeruzalem.

Lied 07

Titel: Sterk als de dood is de liefde

Eerste componist: Henk Ruiters

Tweede componist: Jan Blei

Uitvoerend: Choral

Uitvoering: Koorzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst

Sterk als de dood is de liefde,
de liefde die ons bindt aan elkaar.
Niemand zal haar doven, liefde is voor eeuwig,
liefde maakt het leven waar.

Sterk als de dood is de liefde,
sterker dan wanhoop en verdriet.
Liefde is vrede, volheid en vreugde,
liefde.

Er is nauwelijks rust in ons leven,
we verharden maar hoe hard moet het gaan.
Meer is beter, eerst ik dan de ander,
voor jezelf gaan.

Er is nog meer, een vraag diep van binnen,
blijf even staan.
Laat die onrust toch varen en vraag aan mezelf,
waar komt het nu werk'lijk op aan.

Sterk als de dood is de liefde,
de liefde die ons bindt aan elkaar.
Niemand zal haar doven, liefde is voor eeuwig,
liefde maakt het leven waar.

Sterk als de dood is de liefde,
sterker dan wanhoop en verdriet.
Liefde is vrede, volheid en vreugde,
liefde.

Er is nauwelijks rust in ons leven,
we versnellen maar hoe snel moet het gaan.
Neem tijd om te leven, een blik in des spiegel,
laat alles eens staan.

Is er nog meer, een vraag diep van binnen,
onzeker bestaan.
Laat die onrust toch varen en vraag aan mezelf,
waar komt het nu werk'lijk op aan.

Sterk als de dood is de liefde,
de liefde die ons bindt aan elkaar.
Niemand zal haar doven, liefde is voor eeuwig,

liefde maakt het leven waar.

Sterk als de dood is de liefde,
sterker dan wanhoop en verdriet.
Liefde is vrede, volheid en vreugde,
liefde.

Lied 08

Titel: Abba Vader

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Holten & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst

Abba Vader U alleen,
U behoort ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba Vader U alleen,
U behoort ik toe.

Abba Vader laat mij zijn,
slechts voor U alleen.
Dat mijn wil voor eeuwig zij,
d' uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba Vader laat mij zijn,
slecht van U alleen.

Abba Vader U alleen,
U behoort ik toe,
U alleen doorgrondt mijn hart,
U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,
U laat nooit alleen,
Abba Vader U alleen,
U behoort ik toe.

Lied 09

Titel: Dit is een morgen

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Eleanor Farjeon

(Nederlandse) Tekst: Andries Govaart

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst

Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.

Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Lied 10

Titel: Van U wil ik zingen

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Holten & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst

Van U wil ik zingen, wien d'eng'len omringen,
al juichend getuigen Uw goedheid o Heer.
'k Wil loven en danken met woorden en klanken
en prijzen Uw goedheid en liefde steeds weer.

Moog immer mijn harte in vreugd' en in smarte,
zich leren te keren o God tot Uw troon.
Verhoor mijn verlangen, wil leiden mijn zangen,
tot 'k Vader benader der engelen troon.

Moog hier dan mijn zingen Uw heem'len doordringen
en jub'lend zich mengen met hemelse toon.
Tot 'k eenmaal hierboven U eeuwig mag loven,
als 'k juichend zal staan bij Uw stralende troon.

Lied 11

Titel: De kracht van uw liefde
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Geoff Bullock
(Nederlandse) Tekst: Geoff Bullock
Uitvoering: Koor en samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U

Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart

Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Heer kom dichterbij,
dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij

En Heer, leer mij U wil
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart

Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij uw hart

Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind,
gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Dan zweef ik op de wind,

gedragen door Uw geest,
en de kracht van Uw liefde

Lied 12

Titel: God heeft het eerste woord

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Gerard Kremer

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

God heeft het eerste woord

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen

Hij spreekt nog altijd voort

God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen

riep Hij ons reeds bij nam,

Zijn roep wordt nog gehoord

God heeft het laatste woord

Wat Hij van oudsher zeide

wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin

Lied 13

Titel: Licht dat ons aanstoot in de morgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Antoine Oomen

Uitvoerende: Young Voices en samenzang

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Rotterdam / Laurenskerk

Tekst

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad bekijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Lied 14

Titel: Heer uw licht en uw liefde schijnen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Graham Kendrick

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij
schijn door mij

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint

daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven,
schijn in mij
schijn door mij

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint

Lied 15

Titel: O grote Christus eeuwig licht

Arrangement: Martin Zonnenberg & Peter Eilander

Eerste componist: Percy Smith

Uitvoerende: Mannenkoor Higgajon

Uitvoering: Koorzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst

O grote Christus eeuwig licht

Niets is bedekt voor uw gezicht

Die ons bestraalt, waar wij ook gaan

Al schijnt geen zon, al licht geen maan

Houd ons gemoed voor u bereid

opdat het blij uw komst verbeid'

Daar 't in een stil vertrouwen leeft

dat gij ons onze schuld vergeeft

O Vader, dat Uw liefd'ons blijk'

O Zoon, maak ons Uw beeld gelijk

O Geest, zend Uwe troost ons neer

Drie-enig God, U zij al d'eer