

Lied 01

Titel: Mijn Vader dank U wel

Arrangement: Instr. Martin Zonnenberg, koorbew. Cor de Haan

Eerste componist: Frannie Vink-Faassen

Uitvoerende: Elise Mannah, Deo Cantemus, Ridderkerkse kinderkoren & samenzang

Uitvoering: Solo- en samenzang

Opname: Schiedam - Grote Kerk

Tekst:

Mijn Vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent,
U al mijn gedachten en verlangens kent,
dat U zo stil en rustig en begrijpend bent,
mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U dat Uw hand mij steeds behoedt en leidt,
dat U mij wilt bewaren in de felste strijd,
voor troost, die U mij geeft in onzekerheid,
mijn Vader, dank U wel.

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust,
voor vreugde en voor blijdschap en voor levenslust,
ik dank U, dat U zelf nu heel mijn leven vult,
mijn Vader, dank U wel.

Mijn woorden schieten vaak te kort, o Heer,
wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer,
'k ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer,
mijn Vader, dank U wel.

Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,
dat ik U in dit lied van harte danken kan,
mijn Vader, dank U wel.

Lied 02

Titel: Ere zij aan God de Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Henry Smart

Tweede componist: Traditional

Uitvoerende: Magnificat

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst:

Ere zij aan God, de Vader
ere zij aan God, de Zoon
eer de Heilige Geest, de Trooster
de Drie-eenge in zijn troon
Halleluja, halleluja
de Drie-eenge in zijn troon

Ere zij aan Hem wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt
eer zij hem die ons gekroond heeft
koningen in heerlijkheid
Halleluja, halleluja
ere zij het Lam gewijd

Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer

Lied 03 - Medley

Titel: a. 'k Wil U o God mijn dank betalen b. U zij de lof de dank en eer c. 10.000 redenen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a, b. Traditional c. Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: a. Adriaan Bruining b. Charles Groot c. Harold ten Cate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

a. 'k Wil U o God mijn dank betalen
U prijzen in mijn avondlied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

b. U zij de lof, de dank en eer,
U Vader, Zoon en Geest,
die is en was en komen zal
ja, altijd is geweest.
U was er al in het begin
U bent er aan het eind,
de Alpha en de Omega,
mijn God in eeuwigheid.

c. Loof de Heer o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam,
met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijkt zijn heilige naam
Loof de Heer o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam,
met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijkt zijn heilige naam

Lied 04

Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Arrangement: Jan Willem van Delft

Eerste componist: R Lowry

(Nederlandse) Tekst: M S Bromet

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Waarom zou ik aan Hem twijfelen
die mij voorgaat keer op keer

Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel

Al de weg leidt mij mijn Heiland
Troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood

Telkens als ik dreig te vallen
en mijn ziel naar drinken smacht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht

Al de weg leidt mij mijn Heiland
door al 't aardse stormgebruis
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis

Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven
aan Zijn voeten nederleg
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg"
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg".

Lied 05

Titel: Te Deum

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Maistre Pierre

(Nederlandse) Tekst: A. van den Berg

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote Kerk

Tekst:

Wij loven U, o God, wij prijzen Uwe Naam,
U, eeuwig' Vader, U verheft al 't schepsel saam.
Zingt serafs, eng'len zingt,
heft aan, Gij machten, tronen,
onafgebroken rijz' Uw lied op hoge tonen,
Gij, driemaal heilig zijt G', o God der legerscharen,
dat aard' en hemel steeds Uw grootheid openbaren.

U, Vader, U zij lof, op een verhoogde toon.
Lof Uwe eigene, Uw eengeboornen Zoon.
Lof Uwe Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ten Leidsman op de weg naar 't eeuwig zalig leven.
U looft Uw Kerk alom, waar Gij die ook vergaarde.
U loov', wat loven kan, in hemel en op aarde.

Lied 06

Titel: Gij eng'len van omhoog

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: John Darwall

Uitvoerende: Sacramentskoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Breda - Grote Kerk

Tekst:

Gij eng'len die omhoog,
staat voor de troon van God,
of langs der wolken boog u haast,
op zijn gebod.

Meng in ons lied ook gij uw stem,
tot eer van hem die 't al gebiedt.

Gij strijders voor Gods eer,
al draagt gij smart en kruis,
verheugt u in uw Heer',
wij komen eenmaal thuis.

Ons leidt zijn hand waar 't pad ook gaat,
door goed en kwaad, naar 't Vaderland.

Mijn ziel uw lied verklank',
in vreugd' en droefenis,
des Heren lof en dank,
met al wat in mij is.

Dat ied're dag, wat God ook zendt,
tot 's levens end, hem loven mag.

Lied 07

Titel: Wees mijn verlangen

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Dallán Forgaill

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote Kerk

Tekst:

Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.

Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.

Geef mij Uw schild en Uw zwaard in de strijd,
maak mij tot machtige daden bereid.

Wees als een burcht, als een toren van kracht,
wijs mij omhoog waar Uw liefde mij wacht.

Hemelse Koning, die 't kwaad overwon,
als ik daar kom in het licht van Uw zon,
stralend van vreugde, getooid als een bruid,
gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.

Lied 08

Titel: Neem mijn leven

Arrangement: André van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Sacramentskoor, Hadassah & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Breda - Grote Kerk

Tekst:

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd,
tot Uw lof en dienst bereid.

Neem mijn stem, opdat mijn lied,
U, mijn Koning, hulde biedt.
Maak, o Heer, mijn lippen rein,
dat zij Uw getuigen zijn,
dat zij Uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,
halleluja,
dat ik niets aan U onthoud,
halleluja.
Maak mijn kracht en mijn verstand,
halleluja,
tot een werktuig in Uw hand,
halleluja.

Neem ook mijn liefde, Heer,
halleluja,
'k leg voor U haar schatten neer,
halleluja.
Neem mijzelf en voor altijd,
halleluja,
ben ik aan U toegewijd,
halleluja.

Lied 09

Titel: God is getrouw

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Christian Gregor

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote Kerk

Tekst:

God is getrouw, zijn plannen falen niet,
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen,
die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand.

De Heer regeert! Zijn Koninkrijk staat vast,
zijn heerschappij omvat de loop der tijden,
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Gestes strijden
en d' adem zijner lippen overmant,
de tegenstand.

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt,
doet aan Gods Kerk zijn heilgeheimen weten,
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten,
Hij trekt met heel zijn Kerk van land tot land,
als Gods gezant.

Lied 10

Titel: Er is een God die hoort

Arrangement: J. de Graaff, Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: J. Pel

Uitvoerende: Mannenkoren Ijsselmuiden-Grafhorst, 'Looft den Heer', The Martin Mans Formation

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Deventer - Lebuinuskkerk

Tekst:

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van 't gans heelal.
Want onze Schepper, koning der aard',
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt 's Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is 't eeuwig licht.

Lied 11

Titel: Vader dank U dat 'k mag leven

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Charles Groot

Uitvoering: Samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Vader, dank U dat 'k mag leven
bij het licht van heel Uw Woord
Vader, dank U dat 'k mag weten
dat U altijd naar mij hoort
U belooft mij te geleiden
ook in droefheid en verdriet
Niets kan mij hier van U scheiden
'k wil U prijzen in dit lied

Vader, dank U voor Uw liefde
ons gegeven in Uw Zoon
Dank U dat ik mag geloven
zingen Jezus overwon
Bij U zal ik veilig wezen
aan Uw hand verdwaal ik niet
Met U heb ik niets te vrezen
'k wil U prijzen in mijn lied

Lied 12

Titel: Trouwe Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Willemijn de Munnik & samenzang

Uitvoering: Solo- en samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Trouwe Vader, hoor ons bidden,
dank U wel voor deze dag,
voor Uw trouw en voor Uw liefde,
voor Uw Zoon, die 't leven gaf.
Maar ik ben voor U een zondaar,
in mijn mond en in mijn hart.
Trouwe Vader schenk vergeving,
voor de zonden deze dag.

Here Jezus wees mijn Heiland,
leid mijn leven elke dag.
Geef mij moed en ook vertrouwen,
dat ik tot U komen mag.
'k Bid om vrede in de wereld,
voor de honger in een land.
Leer ons naar Uw wil te leven,
aan Uw trouwe Vaderhand.

Lied 13

Titel: Abba Vader

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: David Billbrough

Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Wouw - St Lambertuskerk

Tekst:

Abba, Vader, U alleen

U behoort ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart

U behoort het toe

Laat mijn hart steeds vurig zijn

U laat nooit alleen

Abba, Vader, U alleen

U behoort ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d'uwe en anders geen

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer

laat mij nimmer gaan

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen

Lied 14

Titel: Hier ben ik kind

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Justus van Tricht

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst:

Hier ben ik kind, ik heb je roep gehoord
Je bent bemind, Ik schenk aan jou mijn woord
Hier is mijn hand waaran je steeds mag gaan
om eens 't beloofde land dan in te gaan

Hier sta Ik, kind, Ik blijf je steeds nabij
Door Mij bemind, mijn kind, je hoort bij Mij
Schenk Mij je hart, Ik blijf je eeuwig trouw
In vreugd en smart ga Ik mijn weg met jou