

Lied 01

Titel: Eenzaamheid

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Charles Groot

Uitvoerende: Maria den Hertog & Zeeuws koor

Uitvoering: Solo, Koor en samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst:

God, 't is donker en U bent zo ver  
't Is alsof de zon nooit meer zal schijnen  
Ziet U niet mijn eenzaamheid  
angst en pijn en mijn verlorenheid  
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen  
als U mij niet begrijpt  
waar moet ik heen

Niets kan mij meer van U scheiden  
machten, krachten, lijden of nood  
Heden, toekomst, lengte, diepte  
honger, armoe of de dood

God 't is donker, nergens zie ik licht  
'k Ben alleen en zonder idealen  
als U dan mijn vader bent  
waarom hebt u zich dan afgewend  
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen  
als U mij niet meer hoort  
waar moet ik heen

Niets kan mij meer van U scheiden  
machten, krachten, lijden of nood  
Heden, toekomst, lengte, diepte  
honger, armoe of de dood

God, ik weet wel, 'k ben nooit alleen  
U regeert bij U ben 'k veilig  
Heer vergeef toch mijn opstandigheid  
laat mij leven in uw zonneschijn  
God, ik dank u wel,  
u hebt mijn leven in uw sterke hand  
Ik zing het uit

Niets kan mij meer van U scheiden  
machten, krachten, lijden of nood  
Heden, toekomst, lengte, diepte  
honger, armoe of de dood

Niets kan mij meer van U scheiden  
machten, krachten, lijden of nood  
Heden, toekomst, lengte, diepte  
honger, armoe of de dood

Lied 02

Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: R Lowry

(Nederlandse) Tekst: M S Bromet

Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

Al de weg leidt mij mijn Heiland  
wat verlangt mijn ziel dan meer  
Zou ik immer aan Hem twijf'len  
die mij voortleidt keer op keer  
Zoete troost en zaal'ge vrede  
heb ik steeds op Zijn bevel  
'k Weet wat hier mij overkome  
Hij maakt alle dingen wel

'k Weet wat hier mij overkome  
Hij maakt alle dingen wel

Al de weg leidt mij mijn Heiland  
troost geeft Hij tot in de dood  
Als ik zwak ben in beproeving  
sterkt Hij mij met 't hemels brood  
Als mijn schreden soms gaan wank'len  
en mijn ziel van dorst versmacht  
geeft Hij mij het levend water  
en vernieuwt mijn levenskracht.

geeft Hij mij het levend water  
en vernieuwt mijn levenskracht

Al de weg leidt mij mijn Heiland  
door al 't aardse stormgebruis  
en volkomen vreugde wacht mij  
in het zalig Vaderhuis  
Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven  
aan Zijn voeten nederleg  
zal mijn lied voor eeuwig wezen  
Jezus leidde m' al de weg

Lied 03

Titel: Psalm 84

Eerste componist: C Hubert

Tweede componist: Jan Valkestijn

(Nederlandse) Tekst: Jan Valkestijn

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst:

Gelukkig is de mens  
die zijn vertrouwen in U stelt  
o Heer van alle machten

Hoe vredig is het waar gij woont  
Heer God van alle machten  
Verlangen zal ik met hart en ziel  
naar het huis waar U mij wacht

De vogel vindt een eigen nest  
De zwaluw een plaats voor zijn jongen  
Gelukkig de mens die woont bij U  
Hij zal U loven zijn leven lang

Gelukkig is de mens  
die zijn vertrouwen in U stelt  
o Heer van alle machten

Trekken wij door een dorre woestijn  
U maakt het tot een vallei vol bronnen  
De lenteregen zegent het land  
Zo trekken wij voort naar uw heilige stad

Heer van de machten, hoor mijn gebed  
God van Jacob, luister naar mij  
Bescherm ons, uw volk, dat u hebt geroepen  
Zegen ons, die voor u staan

Gelukkig is de mens  
die zijn vertrouwen in U stelt  
o Heer van alle machten

Eer aan de Vader en de Zoon  
en de Heilige Geest  
Zoals het was in het begin en nu en altijd  
En in de eeuwen der eeuwen  
Amen

Lied 04

Titel: Witter dan sneeuw

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Apeldoorn - Loolaankerk

Tekst:

Mijn Heiland, genees mij  
en heilig mij nu  
Genade en liefde  
wie geeft het dan U  
De schuld is als bloed  
en de zond' als karmijn  
Heer, was mij en witter  
dan sneeuw zal ik zijn

Witter dan sneeuw  
ja witter dan sneeuw.  
Heer, was mij  
en witter dan sneeuw zal ik zijn

Mijn Heiland, U ziet  
hoe geduldig ik wacht  
Uw werk wordt ook nu  
in de harten volbracht.  
Het honderdste schaap  
zoekt U in de woestijn.  
Heer, was mij en witter  
dan sneeuw zal ik zijn

Witter dan sneeuw  
ja witter dan sneeuw.  
Heer, was mij  
en witter dan sneeuw zal ik zijn

Witter dan sneeuw  
ja witter dan sneeuw  
Heer, was mij en witter  
dan sneeuw zal ik zijn

Lied 05

Titel: Iedereen zoekt U, jong en oud (NL 837)

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Ludvig Lindeman

Tweede componist: Emiel Liedgren  
(Nederlandse) Tekst: Gert Landman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst:

Iedereen zoekt U, jong of oud,  
speurend langs allerlei wegen,  
kronkelig, vreemd, of recht, vertrouwd,  
Meester, waar kom ik U tegen?  
Eens vindt U ons, bij dag of nacht,  
moe van onszelf en zonder kracht,  
dorstend naar liefde en zegen.

Heer, als ons denken U ontkent,  
kan ons de leegte benauwen,  
als onze hand Uw schepping schendt,  
wilt U ons dan nog vertrouwen.  
Twijfel of hoogmoed, onverstand,  
neem ons, Uw mensen, bij de hand,  
laat ons Uw schoonheid aanschouwen.

Koning, Uw rijk is zo nabij,  
open mijn ogen en oren,  
onrustig is mijn hart in mij,  
totdat het nieuw wordt geboren.  
Daarom zoekt U elk menskind,  
zoek, herder, mij, opdat ik vind  
en steeds meer bij U zal horen.

Lied 06

Titel: Neem Heer mijn beide handen

Arrangement: Henk van der Maten, R. Elsinga

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Westlands Mannenkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst:

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,  
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!  
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,  
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

O doe genade ervaren aan 't bevend hart  
en breng het tot bedaren bij vreugd' en smart.  
Laat m' aan Uw voeten rusten mij, hulploos kind,  
vertrouwen en berusten voor d' uitkomst blind.

En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,  
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.  
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,  
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

Lied 07

Titel: Psalm 150

Arrangement: André Verwoerd

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Meisjeskoor Ars Musica & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst:

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Looft God in Zijn heiligdom.

Looft Hem in Zijn machtig uitspansel.

Looft Hem om Zijn machtige daden.

Looft Hem naar Zijn geweldig grootheid.

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Looft Hem met bazuingeschal.

Looft Hem met harp en citer.

Looft Hem met tamboerijn en reidans.

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Looft Hem met snarenspeel en fluit.

Looft Hem met klinkende cymbalen.

Looft Hem met schallende cymbalen

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Ere zij den Vader en den Zoon

en den heiligen Geest.

Als in den beginne, nu en immer

en van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Alles wat adem heeft, love den Heer.

Lied 08

Titel: Psalm 68: 7 en 12

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst:

God zij geprezen met ontzag,  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
Zijn naam is onze vrede,  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen,  
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de Here Here doet alleen,  
ons aan de dood ontkomen.

Gij mogendheden, zing een lied,  
zing Hem die koninklijk gebiedt,  
hier en in alle landen,  
Hij heft Zijn stem, een stem van macht,  
Uw sterkte zij Hem toegebracht,  
strek tot Hem uit Uw handen.  
Zijn heerlijkheid en hoog bevel,  
staan wakend over Israël,  
geen wankeling gedogend.  
Doorluchtig is Uw majesteit,  
geef aan Uw volk standvastigheid,  
o Here God hoogmogend.



Lied 09

Titel: a. Ik ben veilig in Jezus' armen b. Veilig in Jezus' armen

Arrangement: b. Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. Marcel Zimmer b. W H Doane

(Nederlandse) Tekst: a. Marcel Zimmer b. M S Bromet

Uitvoerende: Kinderkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

a.

Ik ben veilig in Jezus armen

Veilig ben ik bij hem

Ik ben veilig in Jezus armen

Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet

is het soms net alsof niemand me ziet

Net of er niemand meer is die me mist

Dan mag ik weten dat Jezus er is

Ik ben veilig in Jezus armen

Veilig ben ik bij hem

Ik ben veilig in Jezus armen

Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben

Als ik door anderen soms word gepest

Zeggen ze, nee jij hoort niet bij de rest

Dan ben ik blij dat ik Jezus ken

Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem

Jij bent veilig in Jezus armen

Veilig ben jij bij hem

Jij bent veilig in Jezus armen

Er is nergens een plek waar jij zo veilig bent

b.

Veilig in Jezus' armen

Veilig aan Jezus' hart

Daar, in zijn teer erbarmen

daar rust mijn ziel van smart

Hoor, 't is het lied der eng'len

Zingend van liefd' en vree

Ruisend uit 's hemels zalen

Over de glazen zee

Veilig in Jezus' armen

Veilig aan Jezus' hart

Daar, in zijn teer erbarmen

daar rust mijn ziel van smart

Lied 10

Titel: Mijn hart wacht stil op U, o Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Copyrights: Joh. de Heer & Zn.

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst:

Mijn hart wacht stil op U, o Heer  
uw komst verwacht ik, meer en meer  
uw liefde houdt mijn ziel gevangen  
Naar U gaat al mijn vreugde uit  
ik wacht op U, wacht als een bruid  
reikhalzend hunkert mijn verlangen

Met heel mijn hart verwacht ik, Heer  
uw komst, de grote ommekeer  
hoe vrolijk zal ik U ontvangen  
Gij die mijn allerliefste zijt  
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt  
vervul mijn allerdiepst verlangen

Lied 11

Titel: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Arrangement: M den Toom

Eerste componist: J W Franck

Uitvoering: Samenzang

Opname: Leiden - Hooglandse Kerk

Tekst:

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen  
Verlos mij van mijn bange pijn  
Zie, heel mijn hart staat voor u open  
en wil, o Heer, uw tempel zijn  
O Gij, wien aard' en hemel zingen  
verkwik mij met uw heil'ge gloed  
Kom met uw zachte glans doordringen  
o Zon van liefde, mijn gemoed

Vervul, o Heiland, het verlangen  
waarmee mijn hart uw komst verbeidt  
Ik wil in ootmoed U ontvangen  
mijn ziel en zinnen zijn bereid  
Blijf in uw liefde mij bewaren  
waar om mij heen de wereld woedt  
O, mocht ik uwe troost ervaren  
doe intocht, Heer, in mijn gemoed

Lied 12

Titel: Kom, zo langverwachte Heiland

Eerste componist: John Stainer

Tweede componist: J. de Ridder sr

Uitvoerende: Concertante, Musica & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Den Haag - Grote Kerk

Tekst:

Kom, zo langverwachte Heiland,  
die uit alle nood bevrijdt.

Doe ons hier de vrede vinden,  
rust in U, te allen tijd.

Israels sterkte en vertrouwen,  
troost, tot in de diepste smart.  
Liefste wens van alle volken,  
vreugde voor 't verlangend hart.

Om ons weer tot God te brengen,  
werd Gij mens, aan ons gelijk.  
Liefde die bij ons wil wonen,  
sticht in ons Uw Koninkrijk.

Laat uw Geest in ons de kracht zijn,  
tot aanbidding, dienstbetoon,  
volgend U door kruis en sterven,  
naar Uw glorierijke troon.

Lied 13

Titel: Er is een God die hoort

Arrangement: J. de Graaff, Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: J. Pel

Uitvoerende: Mannenkoren Ijsselmuiden-Grafhorst, 'Looft den Heer', The Martin Mans Formation & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Deventer - Lebuinuskkerk

Tekst:

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,  
er is een God, er is een God.  
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,  
er is een God die hoort.  
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,  
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.  
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,  
er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,  
Heer van het al, Heer van het al.  
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,  
heerser van 't gans heelal.  
Want onze Schepper, koning der aard',  
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.  
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,  
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,  
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.  
Wordt 's Heren liefde alom gehoord,  
menskind, zegt het voort.  
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,  
maar zoek het heil bij Jezus alleen.  
Dat al uw hoop op hem is gericht,  
Jezus is 't eeuwig licht.