

Lied 01

Titel: Dag en nacht Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Als de dag opnieuw begint
waakt Gij als een herder over mij
Als een vader voor zijn kind
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

In de avondschemering
waakt Gij als een herder over mij
ik ben uw beschermeling
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Dag en nacht Heer
waakt Gij als een herder over mij
Dag en nacht Heer
veilig mag ik met U gaan

Lied 02

Titel: Heer uw licht en uw liefde schijnen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Graham Kendrick

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst:

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen
waar U bent zal de nacht verdwijnen
Jezus licht van de wereld vernieuw ons
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons
schijn in mij
schijn door mij

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint

daalt Uw stralende licht op ons neer
zichtbaar, tastbaar word U in ons leven
U volmaakt wie volkomen zich geven,
schijn in mij
schijn door mij

Kom Jezus kom
vul dit land met Uw heerlijkheid
kom Heilge Geest
stort op ons Uw vuur
zend Uw rivier
laat Uw heil heel de aard vervullen
spreek Heer Uw woord
dat het licht overwint

Lied 03

Titel: Ik geloof in God de Vader
Arrangement: Martin Zonnenberg
Eerste componist: John Zundel
(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:

Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie
uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is Mijn lichaam
door de wijn dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed

Lied 04

Titel: Als een hert

Eerste componist: M Nystrom

Uitvoerende: Auditantenkoor Nederland Zingt

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Leiden - Hooglandse Kerk

Tekst:

Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild
Aan U alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U

Als een hert dat verlangt naar water
zo verlangt mijn ziel naar U
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild
Aan U alleen geef ik mij geheel
U alleen kunt mijn hart vervullen
mijn aanbidding is voor U

Lied 05

Titel: Komt laat ons zingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Edmund S. Lorenz

Tweede componist: Leger des Heils

Uitvoering: Samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

Komt laat ons zingen altezaam,

God is goed.

Hemel en aarde prijst Zijn Naam,

God is goed.

Laat ieder naad'ren tot Zijn troon,

zingen met ons op blijde toon,

in melodieën, rein en schoon,

God is goed.

God is goed,

God is goed,

in melodieën, rein en schoon,

God is goed.

O zegt het voort tot 't verste strand,

God is goed.

Voor elk is plaats in 't Vaderland,

God is goed.

Van zonde maakt ons Christus vrij,

licht in de duist're nacht bracht Hij.

Als Zijn verlost en juichen wij:

God is goed.

God is goed.

God is goed,

in melodieën, rein en schoon,

God is goed.

Lied 06

Titel: De vreugde voert ons naar dit huis

Arrangement: Martin Zonnenberg, Willem Vogel

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Sytze de Vries

Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

De vreugde voert ons naar dit huis,
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept Zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang,
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt,
van wie zijn voorgegaan.

Zal dit een huis, een plaats zijn waar,
de hemel open gaat,
waar Gij ons met Uw eng'len troost,
waar Gij U vinden laat.

Onthul ons dan Uw aangezicht,
Uw naam, die met ons gaat
en heilig ons hier met Uw licht,
Uw voorbedachte raad.

Dit huis slijt met ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht,
die wie hier schuilen verder leidt,
tot alles is volbracht.

Lied 07

Titel: Psalm 62

Eerste componist: Mar van der Veer

Tweede componist: Traditional

Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil,
stil,
stil,
stil tot God.

Mijn ziel, mijn ziel,
is stil tot God
van hem wacht ik,
van hem wacht ik,
van hem wacht ik,
een heil, een heil,
een heilrijk lot.

Mijn ziel is, is stil tot God,
van hem wacht ik een heilrijk lot.

Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil.

Hij immers zal mijn Rotssteen wezen,
Hij zal mijn Rotssteen wezen.

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer,
van Hem verwacht ik altijd weer,
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen.
Ik wankel niet, want Hij staat vast,
mijn toevlucht, als het water wast,
mijn rots, mijn enige vertrouwen.

Mijn ziel is stil,
mijn ziel is stil,
stil,
stil tot God.

Mijn ziel is stil,
stil tot God.

Lied 08

Titel: Eeuwig Woord, U willen wij bezingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Cornelis Rijnsdorp

Uitvoering: Samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht.
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen,
spelend voor Gods aangezicht,
engel Gods uit Isrels oude dagen ,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël.

Levensvorst, U loven de geslachten
en tot Uw verborgen tijd,
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam;
doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

Lied 09

Titel: Psalm 75

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

U alleen, U loven wij,
U loven wij, onze Heer,
want Uw naam zo rijk van eer,
is tot onze vreugd nabij.
Men vertelt in heel het land,
al de wond'ren van Uw hand.

God is 't die ik loven zal,
ik loven zal als mijn Heer,
ik vermeld Zijn roem en eer,
ik bewerk der bozen val.
Al wie in Gods recht gelooft,
gaat met opgeheven hoofd.

Lied 10

Titel: Laat het feest zijn in de huizen

Eerste componist: Reuben Morgan

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Joke Buis, At Once & Samenzang

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Laat het feest zijn in de huizen
mensen dansen op de straat,
als het onrecht buigt voor Jezus
en het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen
hoor ons loflied, overal,
in de hemel en op aarde
als Uw glorie, komen zal

Laat Uw licht zien in het duister
als wij buigen voor het kruis.
Laat uw heerlijkheid verschijnen
in de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen
hoor ons loflied, overal,
in de hemel en op aarde
als Uw glorie, komen zal.

Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.
Halleluja, halleluja.

In de bergen, door de dalen
hoor ons loflied, overal,
in de hemel en op aarde
als Uw glorie, komen zal

Lied 11

Titel: Vrede van God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johan Bronsveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek

Tekst:

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam zegen ik u.

Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met u.

Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met u.

Lied 12

Titel: Vrede

Arrangement: Hans de Wit & Henk van der Maten

Eerste componist: Fischer

Tweede componist: Joop van den Berg

Uitvoerende: Westlands Mannenkoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst:

Vrede, vrede,
op deze wereld beleden.

Vrede, vrede,
op deze wereld beleden.

Heer onze God,
hoor onze gebeden,
laat uw gena,
toch over ons heersen.

Vrede, vrede,
op deze wereld beleden.

Vrede, vrede,
geef Heer Uw zegen toch mede.
Vrede, vrede,
geef Heer Uw zegen toch mede.

Wees met Uw trouw,
altijd in ons leven,
wijs steeds de weg,
door U ons gegeven.

Vrede, vrede,
geef Heer Uw zegen toch mede.

Lied 13

Titel: Lead me to a quiet place

Eerste componist: Henk Ruiters

Tweede componist: Phil Thomson

Uitvoerende: Annelie Franken & Choral

Uitvoering: Solo- en koorzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst:

Lead me to a quiet place deep within Your heart,
where healing streams can bind the wounds,
that storms have torn apart,
lead me to a quiet place that I may be released,
to feel your arms surrounding me,
in sweet and perfect peace.

Lead me to a quiet place deep within Your heart,
where healing streams can bind the wounds,
that storms have torn apart,
lead me to a quiet place that I may be released,
to feel your arms surrounding me,
in sweet and perfect peace.

Lied 14

Titel: Vrede zij u

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johan Hendricks

Uitvoering: Samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Blijft in mijn vrede, blijft in Mij,
mijn Woord moet in u zijn,
dat maakt u vrij.

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Ontvang Mijn Geest, Heilige Geest,
Hij zal u leiden,
weest niet bevreesd.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend ik ook u.