

Lied 01

Titel: Vreugde van mijn hart

Tekst: Hans Maat

Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest

Uitvoerende: Sela

Opname: Lebuïnuskerk - Deventer

Tekst:

Ziet U mijn rusteloze hart  
dat naar U vraagt, op antwoord wacht?  
Luister o Heer, waar moet ik heen?  
Ik heb U nodig, U alleen.

Geef mij het levend water, Heer.  
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer.  
Houd mij met beide handen vast  
en troost mijn rusteloze hart.

Jezus, laat uw aanwezigheid  
mijn diepste vreugde zijn.  
U die mij naar het water leidt;  
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart.  
Liefde stroomt bij mij binnen.  
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.  
U, de vreugde van mijn hart.

Water dat opwelt uit een bron;  
de plaats waar ik U tegenkom.  
Water dat sprankelt en dat leeft:  
het nieuwe leven door de Geest.

Jezus, laat uw aanwezigheid  
mijn diepste vreugde zijn.  
U die mij naar het water leidt;  
een bron in de woestijn.

Vrede vervult mijn hart.  
Liefde stroomt bij mij binnen.  
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.  
U, de vreugde van mijn hart.

Vrede vervult mijn hart.  
Liefde stroomt bij mij binnen.  
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer.  
U, de vreugde van mijn hart.

Lied 02

Titel: Dank, dank nu allen God

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Johann Cruger

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoerende: Mannekoor Valerius

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Dank, dank nu allen God  
met hart en mond en handen  
die grote dingen doet  
hier en in alle landen  
die ons van kindsbeen aan  
ja van de moederschoot  
zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood

Lof, eer en prijs zij God  
die troont in 't licht daar boven  
Hem, Vader, Zoon en Geest  
moet heel de schepping loven  
Van Hem, de ene Heer  
gaf het verleden blijk  
het heden zingt zijn eer  
de toekomst is zijn rijk

Lied 03

Titel: Elk uur, elk ogenblik

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Lucas Kramer, Mannenkoor Ichthus & samenzang

Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst:

Elk uur, elk ogenblik

steun ik op U.

Uw Woord alleen, o Heer,

vertroost mij nu.

Mijn ziel heeft U van node,

elk uur, elk ogenblik.

O zegen mij, mijn Heiland,

tot U kom ik.

Mijn ziel behoeft Uw hulp,

in vreugd en pijn.

Wil elke dag, o Heer,

nabij mij zijn.

Mijn ziel heeft U van node,

elk uur, elk ogenblik.

O zegen mij, mijn Heiland,

tot U kom ik.

Leer mij Uw wil te doen,

nauw eindigen steeds meer en meer;

wil aan mijn ziel Uw woord

vervullen, Heer.

Mijn ziel heeft U van node,

elk uur, elk ogenblik.

O zegen mij, mijn Heiland,

tot U kom ik.

Lied 04

Titel: a. Psalm 103:3 b. Loof de Koning c. Looft de Here mijn ziel

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a,c. Traditional b. John Goss

(Nederlandse) Tekst: a. Jan Willm Schulte Nordholt b. Willem Barnard

Uitvoerende: Samenzang & combo

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

a.

Hij is een God van liefde en genade  
barmhartigheid en goedheid zijn de daden  
van Hem die niet voor altijd met ons twist  
die ons niet doet naar alles wat wij deden  
ons niet naar onze ongerechtigheden  
vergelddt, maar onze schuld heeft uitgewist.

b.

Loof de Koning, heel mijn wezen  
gij bestaat in zijn geduld,  
want uw leven is genezen  
en vergeven is uw schuld.  
Loof de Koning, loof de Koning  
tot gij Hem ontmoeten zult

c.

Looft de Here, mijn ziel  
looft de Here, mijn ziel  
en alles wat in mij is  
Zijn heil'ge naam

Looft de Here, mijn ziel  
looft de Here, mijn ziel  
en alles wat in mij is  
Zijn heil'ge naam

Looft de Here, mijn ziel  
looft de Here, mijn ziel  
en alles wat in mij is  
Zijn heil'ge naam

Lied 05

Titel: Zing van Zijn trouw

Arrangement: Marcel van Ketterij

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Gemengde koren en Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Zing van zijn trouw zo wonderbaar

Zijn majesteit en macht

Van zijn beloften eeuwig waar

die zijn genade ons bracht

't Genadewoord is vast en sterk

als 't scheppingswoord weleer

De stem die schiep het ganse werk

spreekt vrede van de Heer

Nu juicht mijn zwakke hart in Hem

'k Ben zeker van Zijn heil

Een nieuwe schepping werkt Zijn stem

Zijn liefde zonder peil

Lied 06

Titel: De Heer is mijn Licht

Arrangement: Peter Eilander

Eerste componist: Claude Fraysse

Uitvoerende: Mannekoor Higgajon

Uitvoering: Koorzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

De Heer is mijn licht is mijn Licht en is mijn heil

Wat vrees ik nog

De Heer is de kracht van mijn leven alleen

Voor wie dan bevreesd te zijn

Schoon de vijanden mij

schoon de vijanden mij omringen

ik vreze toch niet

Of dat een oorlog

Of dat een oorlog opstond

Op u alleen verlaat ik mij

Een ding heb ik van God begeerd

Een ding zal ik zoeken

Dat ik mag blijven in 's Heren huis

Dat ik mag blijven in 's Heren huis

Dat ik mag blijven in 's Heren huis

Dat ik mag blijven in 's Heren huis

om de liefelijkheid van de Here te zien

t' allen tijd t' allen tijd t' allen tijd

Zo ik niet geloofd had

en 't goede des Heren zou zien

in het land der levenden

'k was vergaan, 'k was vergaan, 'k was vergaan

Hij zal uw hart versterken

Ja wacht op de Heer

Lied 07

Titel: Zonder grenzen is Uw liefde

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Zonder grenzen is Uw liefde  
Jezus, mijn getrouwe Heer  
d' Adem van Uw trouwe liefde  
redt de wereld keer op keer  
Ja, Uw liefde zal nooit wijken  
stralend, reddend, warm en teer  
Als het zonlicht zal ze prijken  
als de Morgenster, o Heer

Dank Heer, voor dit nieuwe leven  
voor Uw liefde, eind'loos teer  
voor Uw liefdeskus gegeven  
mijn lied zijt Ge waard, mijn Heer  
Ja, het zonlicht moge dalen  
't lichaam zelfs tot stof vergaan  
eeuwig blijft Gods liefde stralen  
nooit de zon meer ondergaan

Lied 08

Titel: Hij is Koning en Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Gerrit Koele

(Nederlandse) Tekst: Gerrit Koele

Uitvoerende: Gemeente Koren

Uitvoering: Koorzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Heer en God, groot in macht  
wat is uw woning mooi

Ik verlang om bij u te komen  
mijn hart en ziel  
roept uit naar u, naar u,  
mijn God die leeft

De mus en de zwaluw, zie ze nestelen  
wat wordt hun woning mooi

ook deze vogels mogen komen  
bij u o Heer, bij u o Heer  
mijn koning en mijn God

U bent mijn koning en Heer  
U bent mijn koning en Heer

Zalig zijn de mensen, die wandelen  
op uw wegen

Die in de nacht van hun leven  
op u vertrouwen op u alleen  
U geeft krachten keer op keer  
zij zien u als hun heer  
U beschermt hen telkens weer

U bent hun koning en Heer  
U bent hun koning en Heer  
U bent hun koning en Heer  
U bent hun koning en Heer

Heer en God, groot in macht  
luister toch naar mijn gebed  
God van Jacob, bescherm ons  
Zie uit de hoge op ons neer

Een dag in uw huis is mij meer  
dan duizend op een plaats  
waar men u niet kent  
waar men spot met uw naam  
en uw liefde niet verstaat



geef vergeving Heer  
aan allen Heer die leven naar uw wil

U bent voor hen een zoon en schild  
U bent voor hen een zoon en schild

Een ieder die God vertrouwt  
vindt in hem een koning en Heer

Hij is koning en Heer

Lied 9

Titel: Genade zo groot

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Pantry

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst:

Genade zo groot  
aan mij die het niet verdient  
liet Christus zijn liefde zien  
want Hij kocht mij vrij

Genade zo groot  
de schuld die ik voor Hem leg  
wast Hij geduldig weg  
zijn bloed reinigt mij

En al wat ik heb  
leg ik voor Hem neer  
mijn Verlosser en Heer  
die mij liefheeft

Liefde zo groot  
die standhield tot in de dood,  
schonk in de diepste nood  
vergeving aan mij

Liefde zo groot  
wiens kracht onverslaanbaar is  
verdrijft elke duisternis  
ja, nu zijn wij vrij

En al wat ik heb  
leg ik voor Hem neer  
mijn Verlosser en Heer  
die mij liefheeft

En al wat ik heb  
leg ik voor Hem neer  
mijn Verlosser en Heer  
die mij liefheeft

Lied 10

Titel: Geen liefde zo wonderlijk

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Adoniram Gordon

Tweede componist: Wim Kok

Uitvoering: Samenzang

Opname: Monnickendam - Grote- of Sint Nicolaaskerk

Tekst:

Geen liefde zo wonderlijk: Uw liefde voor mij.  
Geen liefde zo ruim en rijk; ik kan er niet bij.  
Uw liefde, o Vader, is onverklaarbaar groot,  
uit liefde gaf Gij Uw Zoon zelfs over tot de dood.

Geen liefde zo wonderlijk: Uw liefde voor mij.  
Geen liefde rijkt verder en is zo nabij.  
Uw liefde, o Jezus, is mij te wonderbaar.

Geen liefde zo wonderlijk: Uw liefde voor mij.  
Geen liefde is inniger en maakt werk'lijk vrij.  
Uw liefde, o Heil'ge Geest, verbrak al mijn verweer,  
uit liefde won Gij mij in voor Jezus als mijn Heer.

Lied 11

Titel: De mensen van voorbij

Arrangement: Jos van der Kooy

Eerste componist: Jos van der Kooy

Uitvoerende: Koor Cappella

Uitvoering: Koorzang

Opname: Amsterdam - Westerkerk

Tekst:

De mensen van voorbij  
wij noemen ze hier samen  
De mensen van voorbij  
wij noemen ze bij namen  
Zo vlinderen zij binnen  
in woorden en in zinnen  
en zijn wij even bij elkaar  
aan 't einde van het jaar

De mensen van voorbij  
zij blijven met ons leven  
De mensen van voorbij  
ze zijn met ons verweven  
in liefde, in verhalen  
die wij zo graag herhalen  
in bloemengeuren, in een lied  
dat opklinkt uit verdriet

De mensen van voorbij  
zij worden niet vergeten  
De mensen van voorbij  
zijn in een ander weten  
Bij God mogen ze wonen  
daar waar geen pijn kan komen  
De mensen van voorbij  
zijn in het licht, zijn vrij

Lied 12

Titel: Voor alle heil'gen (LvK Gez. 299)

Eerste componist: Ralph V. Williams

Tweede componist: William W. How

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende: Mannenkoor Edoza, Martini Jongenskoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst:

Voor alle heil'gen in de heerlijkheid,  
die U beleden in hun aardse strijd,  
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd,  
halleluja, halleluja.

Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht,  
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht,  
Gij hebt uw pelgrims veilig thuis gebracht,  
halleluja, halleluja.

Van alle einders, van de verste kust,  
zullen zij vinden vrede, feest en rust,  
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest,  
halleluja, halleluja.

Lied 13

Titel: Laat ons nu de loopbaan lopen (Zing Gez Lied 83)

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zaltbommel - Maartenskerk

Tekst:

Laat ons nu de loopbaan lopen,  
gaan de weg die voor ons ligt,  
lopen met de ogen open,  
lopen met de kroon in zicht.

In de wedloop van het leven,  
blijft verborgen hoeveel tijd,  
ons van boven wordt gegeven,  
tot de grens der eeuwigheid.

Hoeveel hindernissen wachten,  
hoeveel horden, hoog of laag,  
gij ontvangt voldoende krachten,  
voor de moeiten van vandaag.

Laat ons dan de wedloop lopen,  
in geloof van meet af aan,  
dat wie deze loopbaan lopen,  
pure vreugde binnengaan.

Lied 14

Titel: Wat vlied' of bezwijk'

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Johann Andreas Böhringer

Copyrights: © Unisong Music Publishers B.V.

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God  
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot  
Moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd  
Zijn liefd' en ontferming vertroosten m'altijd

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar  
Dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar  
Dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht  
En zing ik mijn psalmen in duistere nacht

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw  
De rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.  
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,  
Dan rijst nog mijn loflied; 'zijn goedheid is groot'.