

Lied 01

Titel: Zie de zon, zie de maan

Eerste componist: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Young Choral

Uitvoering: Koorzang

Opname: Hoogeveen - de Opgang

Tekst

Zie de zon, zie de maan,
zie de sterren in hun baan,
sterren ontelbaar, overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Hoor de zee, hoor de wind,
hoor de regen als hij zingt,
druppels ontelbaar in de oceaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Ruik een bloem, ruik een vrucht,
ruik de geuren in de lucht,
geuren ontelbaar zweven af en aan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Voel je hart, voel je huid,
voel je adem als je fluit,
mensen ontelbaar overal vandaan,
onvoorstelbaar wonderlijk gedaan
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Zie ik de zon, de sterren en de maan,
wat een wonder dat ik mag bestaan,
Heer hoe heerlijk is Uw naam,
Heer hoe heerlijk is Uw naam.

Lied 02

Titel: Wat vlied' of bezwijk'

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Johann Andreas Böhringer

Copyrights: © Unisong Music Publishers B.V.

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot
Moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd
Zijn liefd' en ontferming vertroosten m'altijd

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar
Dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar
Dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
En zing ik mijn psalmen in duistere nacht

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw
De rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
Dan rijst nog mijn loflied; 'zijn goedheid is groot'.

Lied 03

Titel: Psalm 90

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Johan van der Molen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen
Geslachten gaan, geslachten zullen komen
wij zijn in uw ontferming opgenomen
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven
Zie op ons neer met vriendelijke ogen
O God, bescherm ons in ons onvermogen
Bevestig wat de hand heeft opgevat
het werk van onze hand, bevestig dat

Lied 04

Titel: Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Arrangement: M den Toom

Eerste componist: J W Franck

Uitvoering: Samenzang

Opname: Leiden - Hooglandse Kerk

Tekst

Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen

Verlos mij van mijn bange pijn

Zie, heel mijn hart staat voor u open

en wil, o Heer, uw tempel zijn

O Gij, wien aard' en hemel zingen

verkwik mij met uw heil'ge gloed

Kom met uw zachte glans doordringen

o Zon van liefde, mijn gemoed

Vervul, o Heiland, het verlangen

waarmee mijn hart uw komst verbeidt

Ik wil in ootmoed U ontvangen

mijn ziel en zinnen zijn bereid

Blijf in uw liefde mij bewaren

waar om mij heen de wereld woedt

O, mocht ik uwe troost ervaren

doe intocht, Heer, in mijn gemoed

Lied 05

Titel: Mijn Jezus ik hou van U

Arrangement: Andre van Vliet

Eerste componist: Adoniram Gordon

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst

Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom
dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Lied 06

Titel: O God van hemel zee en aard

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Bacchus Dykes

(Nederlandse) Tekst: Christopher Wordsworth

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

O God van hemel, zee en aard
U bent ons loflied eeuwig waard
O liefde nooit geëvenaard
U gaf het al

Als lente blij ons tegenlacht,
de zomer prijkt met bloemenpracht
en d'aren staan in volle dracht
U gaf het al

Wat wij ook gaven, U, o Heer
't keert duizendvoudig tot ons weer
wij geven 't enkel U ter eer
U gaf het al

Lied 07

Titel: Een uitgebluste ster, alleen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

Een uitgebluste ster, alleen
door God en mens verlaten
een ster die valt – waarom, waarheen
Ik val in ongenade

Zon, bron van louter licht
de hemel gloort, de morgen daagt
licht, licht, een zee van licht
ik val – uw licht zal dragen

Er is in dit heelal een hand
die vangt als ik zal vallen
die draagt mij naar een hemels land
vol sterren, duizendtallen.

Zon, bron van louter licht
de hemel gloort, de morgen daagt
licht, licht, een zee van licht
ik val – uw licht zal dragen

Lied 08

Titel: Wees stil

Eerste componist: David J Evans

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Kithara

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer
Aanbid Hem met eerbied en ontzag,
en kniel nu voor Hem neer

Die zelf geen zonde kent
en ons genade schenkt
Wees stil voor het aangezicht van God
want heilig is de Heer

Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur
Wij staan nu op heilige grond,
waar Hij verschijnt met vuur

Een eeuwigdurend licht
straalt van zijn aangezicht
Wees stil, want de heerlijkheid van God
omgeeft ons in dit uur

Lied 09

Titel: Heilige Geest van U, o God/Spirit of the living God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Daniel Iverson

(Nederlandse) Tekst: Ad van der Rhee

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

Spirit of the living God

fall afresh on me

Spirit of the living God

fall afresh on me

Melt me, mold me

fill me, use me

Spirit of the living God

fall afresh on me

Spirit of the living God

fall afresh on me

Spirit of the living God

fall afresh on me

Melt me, mold me

fill me, use me

Spirit of the living God

fall afresh on me

Heilige Geest van U, o God

blijf mij steeds nabij

Heilige Geest van U, o God

ga steeds aan mijn zij

Raak mij, vorm mij

vul mij, werk in mij

Heilige Geest van U, o God

woon en werk in mij

Lied 10

Titel: Ik heb de vaste grond gevonden

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johna Balthasar Konig

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

Ik heb de vaste grond gevonden
waarin mijn anker eeuwig hecht
de dood van Christus voor de zonden
van eeuwigheid als grond gelegd
Die grond zal onverwikt bestaan
als aard' en hemel ondergaan

Daarop wil ik gelovig bouwen
getroost, wat mij ook wedervaart
mij aan Gods vaderhart vertrouwen
wanneer mijn zonde mij bezwaart
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid

Lied 11

Titel: Psalm 84

Eerste componist: C Hubert

Tweede componist: Jan Valkestijn

(Nederlandse) Tekst: Jan Valkestijn

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst

Gelukkig is de mens
die zijn vertrouwen in U stelt
o Heer van alle machten

Hoe vredig is het waar gij woont
Heer God van alle machten
Verlangen zal ik met hart en ziel
naar het huis waar U mij wacht

De vogel vindt een eigen nest
De zwaluw een plaats voor zijn jongen
Gelukkig de mens die woont bij U
Hij zal U loven zijn leven lang

Gelukkig is de mens
die zijn vertrouwen in U stelt
o Heer van alle machten

Trekken wij door een dorre woestijn
U maakt het tot een vallei vol bronnen
De lenteregen zegent het land
Zo trekken wij voort naar uw heilige stad

Heer van de machten, hoor mijn gebed
God van Jacob, luister naar mij
Bescherm ons, uw volk, dat u hebt geroepen
Zegen ons, die voor u staan

Gelukkig is de mens
die zijn vertrouwen in U stelt
o Heer van alle machten

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest
Zoals het was in het begin en nu en altijd
En in de eeuwen der eeuwen
Amen

Lied 12

Titel: U zij de glorie (Lied 634)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Georg F. Händel

(Nederlandse) Tekst: Henk Jongerius

Uitvoerende: Pro Musica & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Laren - Sint-Jansbasiliek

Tekst

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie nu en immer meer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft.
In Zijn goddelijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immer meer.

Lied 13

Titel: Ik bouw op U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jean Sibelius

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam

Lied 14

Titel: Heel Uw koninkrijk

Eerste componist: Niek & Elbert Smelt, Tobias Plansoen

Tweede componist: Hans Maat

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zwolle - Grote- of St. Michaelskerk

Tekst

Heel Uw Koninkrijk, is Gods werkelijkheid,
ligt dichtbij, is niet vergezocht.
Heel Uw Koninkrijk, ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!

Deel je brood met de armen en troost in elk verdriet.
Help de hulpeloze ander die de wereld niet ziet.
Laat de vluchteling maar komen,
van huis en haard beroofd.
Geef je hoop aan deze wereld,
als een daad van geloof!

Heel Uw Koninkrijk, is Gods werkelijkheid,
ligt dichtbij, is niet vergezocht.
Heel Uw Koninkrijk, ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!

Wie al oud is zal dromen,
wie jong is gaat het zien,
hoe het koninkrijk zal komen,
ook als velen niet zien.
Laat het Woord een helder baken,
voor heel je leven zijn.
Doe de wil van God de Vader,
totdat Jezus verschijnt.

Heel Uw Koninkrijk, is Gods werkelijkheid,
ligt dichtbij, is niet vergezocht.
Heel Uw Koninkrijk, ligt in een ieders bereik,
waar we leven in vreugde en vrede met God!

Droog onze tranen en deel hier onze pijn.
Kom bij ons wonen, voor altijd.
Het einde is gekomen, uw rijk komt dichterbij.
Kom bij ons wonen, voor altijd.

Heel Uw Koninkrijk, is de koning te rijk,
viert het feest ter ere van God.
Heel Uw Koninkrijk is vol glorie en eer,
waar wij stralen als sterren en dansen voor God,
waar wij stralen als sterren en dansen voor God.

Lied 15

Titel: Jezus alleen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Keith Getty

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Gemengde koren en Samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Grote Kerk - Harderwijk

Tekst

Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht
Door stormen heen hoor ik zijn stem
dwars door het duister van de nacht

Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust
Mijn vaste grond, mijn fundament
dankzij zijn liefde leef ik nu/trp

Jezus alleen werd mens als wij
klein als een kind, in kwetsbaarheid
Oneindig veel hield Hij van mij
leed om mijn ongerechtigheid

En door zijn offer werd ik vrij
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij
ontnam de dood zijn heerschappij
dankzij zijn sterven leef ik nu

Geen levensangst, geen stervensnood
dat is de kracht, waar ik in sta
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga

Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam
in die verwachting houd ik stand

In Hem alleen, in Hem alleen

Lied 16

Titel: Een instrument van God

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Riet Lodder

Uitvoering: Samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst

Geef mij Heer veel van Uw liefde
laat mij Uw discipel zijn,
opdat ik voor and're mensen
tot een steun en hulp kan zijn.
Geef m' een open oog voor alles
wat hen ongelukkig maakt.
Laat hen zien dat ik Uw kind ben
en door U ben aangeraakt

Geef mij Heer veel van Uw vrede
laat mij toch verdraagzaam zijn.
Door mijzelf steeds weg te cijf'ren
door nooit eigenwijs te zijn.
Nooit hoogmoedig, ongevoelig
en van eigenwaan vervuld.
Stel mijn hart voor and'ren open,
geef mij tact en veel geduld

Geef mij Heer veel van Uw wijsheid
om hen, die verdrietig zijn,
wat bemoediging te geven,
vol van warmt' en troost te zijn.
Wetend dat ik zelf ook zwak ben
en mijn hulp van U verwacht.
Laat mij Heer een instrument zijn,
dat mag dienen door Uw kracht