

Lied 01

Titel: Psalm 100

Arrangement: K J mulder

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Orolius & Close Singers Ensemble

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Juich aarde, juich alom den Heer  
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer  
Komt, nadert voor Zijn aangezicht  
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht

Gaat tot Zijn poorten in met lof  
Met lofzang in Zijn heilig hof  
Looft Hem aldaar met hart en stem  
Prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem

Want goedertieren is de Heer  
Zijn goedheid eindigt nimmermeer  
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
Tot in het laatste nageslacht

Lied 02

Titel: Als ik maar weet

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst

Als ik maar weet, dat hier mijn weg  
door U Heer wordt bereid  
en dat die weg, hoe moeilijk ook  
mij nader tot U leidt.

Nader tot U, nader tot U  
nader mijn Heiland tot U  
Als ik maar weet dat alles hier  
mij nader brengt tot U

Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer  
vertroost mij dag aan dag  
dan juich ik voort, wat ook mijn lot  
op aarde wezen mag

Nader tot U, nader tot U  
nader mijn Heiland tot U  
Als ik maar weet dat alles hier  
mij nader brengt tot U

Lied 03

Titel: Psalm 74: 10, 11 en 14

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

U is de dag, U is de nacht, o Heer  
De zon, de sterren rusten in uw handen  
Gij stelt een grens vast tussen zee en landen  
bepaalt de tijd voor der seizoenen keer

O Heer, die zo uw koningsmacht betoont  
wil eindelijk toch uw naam, uw eer gedenken  
Zie hoe een volk van dwazen U durft krenken  
en hoe de vijand openlijk U hoont

Sta op, o God, sta op, beslecht uw pleid  
en maak een einde aan de hoon der dwazen  
Vergeet niet hoe uw tegenstanders razen  
en hoe hun overmoed ten hemel schreit

Lied 04

Titel: Ik geloof in God de Vader

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: Japp Zijlstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Ik geloof in God de Vader  
Die een bron van vreugde is  
louter goedheid en genade  
licht in onze duisternis  
Hij, de Koning van de kosmos  
het gesternte zingt Zijn eer  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus  
Die voor ons ter wereld kwam  
Zoon van God en Zoon des mensen  
goede Herder, Offerlam  
Door te lijden en te sterven  
groot is het geheimenis –  
schenkt Hij mij het eeuwig leven  
dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen God zij glorie  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood – dit is Mijn lichaam –  
door de wijn – dit is Mijn bloed –  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed.

Lied 05

Titel: a. & c. Psalm 139, b. Heer U kent mij als geen ander

Arrangement: a. & c. Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. & c. Traditional, b. Marcel Zimmer

Uitvoerende: Kinderkoor 'Jong Holland' & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

a.

Heer, die mij ziet zoals ik ben,  
dieper dan ik mijzelf ooit ken,  
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,  
Gij volgt mij waar ik zit of sta.  
Wat mij ten diepste houdt bewogen,  
't ligt alles open voor Uw ogen.

b.

U kent mij als geen ander,  
U weet of ik zit of sta  
en U kent ook mijn gedachten,  
voordat ik iets zeggen ga.  
Dat U mij zo heel goed kent Heer,  
daar snap ik dus echt niks van.  
't Is een wonder boven wonder,  
dat ik niet begrijpen kan.

Want U bent altijd bij mij,  
altijd om mij heen,  
U legt Uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen.  
Want U bent altijd bij mij,  
altijd om mij heen.  
U legt Uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen.

Ook al zou ik naar het westen,  
of het verre oosten gaan,  
overal zult U mij leiden,  
U zult altijd naast mij staan.  
En U maakte heel mijn lichaam,  
telde ook nog al mijn haar.  
Nee, dit kan ik ook niet vatten,  
het is mij te wonderbaar.

Want U bent altijd bij mij,  
altijd om mij heen.  
U legt Uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,  
altijd om mij heen.

U legt Uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,  
altijd om mij heen.  
U legt Uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen.

Want U bent altijd bij mij,  
altijd om mij heen.  
U legt Uw handen op mij  
en laat mij nooit alleen  
en laat mij nooit alleen  
en laat mij nooit alleen.

c.  
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij,  
wie weet mijn wegen zoals Gij.  
Gij kent mijn leven woord voor woord,  
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.  
Ja overal, op al mijn wegen  
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Lied 06

Titel: Boven de sterren

Arrangement: Martin Zonnenberg, koorzetting Martin Mans

Eerste componist: Franz Abt

Uitvoerende: Mannenkoor 'De Gouwestem' & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

Boven de sterren daar zal het eens lichten,  
daar wordt uw hopen verlangen voldaan,  
daar zal het lijden des harten eens zwichten,  
daar zal de vreugde voor eeuwig bestaan,  
daar zal de vreugde voor eeuwig bestaan.

Boven de sterren verdwijnt eens het duister,  
daar ziet u alles ontrafeld, onthuld.

Wat u verwacht van Gods eeuwige luister,  
wordt daar eens heerlijk en blijvend vervuld,  
wordt daar eens heerlijk en blijvend vervuld.

Lied 07

Titel: Bron van licht en leven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Nando van Essen

Tweede componist: Jan Visser

Uitvoerende: Kinderkoor 'Jong Holland' & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

Bron van licht en leven,  
wij aanbidden U.

Onze God voor eeuwig,  
Heer, wij danken U.

Laat de zon van Uw gerechtigheid,  
opgaan over ons leven  
en wij zien U in Uw heerlijkheid,  
halleluja.

U bent onze Vader,  
wij aanbidden U,  
U geeft ons genade,  
Heer, wij eren U

Laat de zon van Uw gerechtigheid,  
opgaan over ons leven  
en wij zien U in Uw heerlijkheid,  
halleluja.

U bent onze Koning,  
wij aanbidden U,  
U wilt bij ons wonen,  
Heer, wij prijzen U

Laat de zon van Uw gerechtigheid,  
opgaan over ons leven  
en wij zien U in Uw heerlijkheid,  
halleluja.

Lied 08

Titel: Zegen de kind'ren, Heer

Arrangement: Marcel Zimmer

Eerste componist: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

Zegen de kind'ren, Heer,  
neem ze in Uw armen.  
Wilt U ze als maar weer,  
met Uw liefde warmen.

Zegen de kind'ren, Heer  
en bescherm hun leven.  
Wilt U ze keer op keer,  
Uw genade geven.

Zegen de kind'ren, Heer,  
houd ze in U geborgen.  
Nu nog zo broos en teer,  
maak ze sterk voor morgen.

Lied 09

Titel: Er is een God die hoort

Arrangement: J. de Graaff, Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: J. Pel

Uitvoerende: Mannenkoren Ijsselmuiden-Grafhorst, 'Looft den Heer', The Martin Mans Formation & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Deventer - Lebuinuskkerk

Tekst

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,  
er is een God, er is een God.  
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart,  
er is een God die hoort.  
Ga steeds naar hem om hulp en om raad,  
wacht niet te lang, 't is spoedig te laat.  
Dat niet door twijfel 't hart wordt verstoord,  
er is een God die hoort.

God schonk zijn zoon in Bethlehems stal,  
Heer van het al, Heer van het al.  
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,  
heerser van 't gans heelal.  
Want onze Schepper, koning der aard',  
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.  
Ga dan naar hem, nu 't morgenlicht gloort,  
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,  
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.  
Wordt 's Heren liefde alom gehoord,  
mensenkind, zegt het voort.  
Dwaal niet in 't duister, ga niet alleen,  
maar zoek het heil bij Jezus alleen.  
Dat al uw hoop op hem is gericht,  
Jezus is 't eeuwig licht.

Lied 10

Titel: Stil maar, wacht maar

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Wim ter Burg

Tweede componist: Michel van de Plas

Uitvoering: Samenzang

Opname: Goes - Maria Magdalenakerk

Tekst

Nu gaan de bloemen nog dood,  
nu gaat de zon nog onder  
en geen mens kan zonder,  
water en zonder brood.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.

Daar is geen zon en geen maan,  
daar zal God ons verlichten.  
Daar zullen alle gezichten,  
vol van Zijn heerlijkheid staan.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.

Zing voor de eeuwige dag,  
zing voor Zijn komst en zeg amen.  
Zing voor de Heer die ons samen,  
daar al van eeuwigheid zag.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.

Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,  
de hemel en de aarde.

Lied 11

Titel: Gebed

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: David Foster

(Nederlandse) Tekst: Meindert Bakker

Uitvoerende: Lucas Kramer, Clarissa van der Weer & Mannenkoor Ichthus

Uitvoering: Solo- en koorzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst

Ik bid tot God om kracht,  
in tijden van gemis,  
de leegte van de dag,  
om wie er niet meer is.  
Jezus geef mij licht,  
in de duisternis.  
Heer U lijkt al ver,  
wees mijn morgenster  
en beschijn mijn droef gezicht.

Mijn kind, ik zie je traan.  
U hielp mij toen ik viel.  
Ik ben met jou begaan.  
En U vertroost mijn ziel.  
Ik weet wat jij bedoelt.  
U ziet mij als ik kniel.  
Ik heb het zelf gevoeld.  
Ohhhhhh.  
Kind, ik hoor je toch.  
Waar kan ik dan heen.  
Ik ken geen bedrog.  
O God, bent U er nog.  
Geef mij maar je hand.  
Breng mij naar dat land,  
waar het eeuwig vrede is.

Waar als Gods kind'ren eeuwig mogen rusten.  
Zij musiceren aan de gouden kusten.  
En voor de troon van Jezus, amen zeggen,  
daar hun kronen leggen, teken van hun dank.

Jouw naam staat in mijn hart.  
Uw woord leidt mij op weg.  
Ik troost je in je smart.  
U hoort naar wat ik zeg.  
In alles blijf ik trouw.  
Ik zie de zon al weer.  
Omdat ik van je houd.  
Omdat U van mij houdt.  
Wie Gods liefde vindt  
en zijn zoon bemint,  
noem ik dan mijn kind.

Heer, ik ben Uw kind.

Geef aan God je hand,  
reizend naar dat land,  
waar het eeuwig vrede is.  
Eens kom jij dan thuis,  
in Gods vaderhuis,  
omdat Hij jou nooit verlaat.

Lied 12

Titel: Nader mijn God bij U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: L. Mason

Uitvoering: Samenzang

Opname: Vollenhove - Grote Kerk

Tekst

Nader mijn God, bij U

zij steeds mijn bee;

zij 't levenspad soms ruw,

gaat Gij maar mee.

Dan kent mijn ziele rust,

mij van Uw trouw bewust,

wacht ik aan blijder kust

Uw sabbatsvree.

En wenkt Uw eng'lenstoet

eens opwaarts mij,

in 's hemels zonnegloed,

verjongd en vrij.

'k Juich dan op hoger toon,

bij 't naad'ren van Uw troon.

'k Ben eeuwig nu Uw zoon

en U nabij.

Lied 13

Titel: Er is een land van louter licht

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: E de Jong

Uitvoerende: Orolius

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Er is een land van louter licht  
waar heil'gen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn

Daar is het altijd lentetijd  
in bloei staat elke plant  
Alleen de smalle doodssee scheidt  
ons van dat zalig land

Men ziet het veld aan de overkant  
in groene luister staan  
als Israël 't beloofde land  
zag over de Jordaan

God, laat ons staan als Mozes hier  
hoog in uw zonneschijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn

Lied 14

Titel: Morgenglans der eeuwigheid (LvK Gez. 289)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Christian Knorr von Rosenroth

(Nederlandse) Tekst: Casparus B. Burger

Uitvoerende: Annelies Schep, mannenkoor Edoza & samenzang

Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

Morgenglans der eeuwigheid,  
licht aan 't eeuwig licht onttogen,  
stel ons deze ochtendtijd,  
uwe heerlijkheid voor ogen  
en verdrijf door uwe macht,  
onze nacht.

Breekt de jongste morgen aan,  
o opgang uit de hoge,  
dat wij, met U opgestaan,  
alle leed vergeten mogen,  
doe ons opgaan tot uw feest,  
onbevreesd.

Overstroom ons met uw licht,  
klare zon van trouw en goedheid,  
treed niet met ons in 't gericht,  
maar verblijd ons met de zoetheid,  
van des hemels zaligheid,  
voor altijd.