

**Meewerkenden/Muzikanten**

Projectkoor en EH-Studentenkoor

o.l.v. Maarten Wassink

Martin Brand, solist

Willemijn de Munnik , soliste

**combo:**

Henk Doest, piano

Michiel Rothuizen, gitaar

Mark Dekkers, bas

Peter Doest, percussie

**koperkwartet:**

Bas Duister, trompet 1

Ferdi Seelbach, trompet 2

Alejandro Luque Belmonte, trombone 1

Marijn Migchielsen, bastrombone

Sjoerd Visser, sax

Peter Grasmeijer, leiding samenzang

Martin Zonnenberg, hoefdorgel (orgel 1)

Jaap Kramer, transeptorgel (orgel 2)

Lied 01

Titel: Here Jezus om uw woord

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johann Rudolf Ahle 1664

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeengekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.

Ons gevoel en ons verstand  
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid,  
als uw Geest de nacht niet bant,  
ons niet stelt in 't licht der waarheid.  
't Goede denken, doen en dichten  
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen.

Lied 02

Titel: Heer U bent mijn leven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Stichting Immanuel Nederland

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Heer, U bent mijn leven,  
de grond waarop ik sta.  
Heer, U bent mijn weg  
de waarheid die mij leidt.  
Uw woord is het pad,  
de weg waarop ik ga,  
zolang U mij adem geeft,  
zolang als ik besta.  
Ik zal niet meer vrezen,  
want U bent bij mij.  
Heer, ik bid U,  
blijf mij nabij

Heer, U bent mijn kracht,  
de Rots waarop ik bouw.  
Heer, U bent mijn waarheid  
de vrede van mijn hart  
En niets in dit leven  
zal ons scheiden, Heer  
zo weet ik mij veilig  
want uw hand laat mij nooit los  
Van wat ik misdaan heb

heeft U mij bevrijd  
en in uw vergeving  
leef ik nu

Vader van het leven,  
ik geloof in U.  
Jezus de verlosser,  
wij hopen steeds op U.  
Kom hier in ons midden,  
Geest van liefd'en kracht,  
U die via duizend wegen  
ons hier samen bracht;  
en op duizend wegen  
zendt U ons weer uit,  
om het zaad te zijn  
van Gods rijk

Lied 03

Titel: Neem mijn leven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Henry C Malan

(Nederlandse) Tekst: Casparus Bernardus Burger

Uitvoerende: Soliste Willemijn en samenzang

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Neem mijn leven, laat het, Heer  
toegewijd zijn aan uw eer.  
Maak mijn uren en mijn tijd  
tot uw lof en dienst bereid.  
tot uw lof en dienst bereid

Neem mijn handen, maak ze sterk  
trouw en vaardig tot uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.  
op de wegen van uw wet

Neem mijn stem, opdat mijn lied  
U, mijn Koning, hulde biedt.  
Maak, o Heer, mijn lippen rein,  
dat zij uw getuigen zijn.  
dat zij uw getuigen zijn

Neem en zegen alle vreugd,  
al 't geluk dat mij verheugt.  
Maak dat ik mij nimmer schaam

mens te wezen in uw naam.  
mens te wezen in uw naam

Neem ook mijne liefde, Heer  
'k leg voor U haar schatten neer.  
Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd.  
ben ik aan U toegewijd

Lied 04

Titel: Leid mij Heer

Arrangement: Maarten Wassink

Eerste componist: Wayne & Elizabeth Goodine

Uitvoerende: E H Studentenkoor

Uitvoering: Koorzang en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

De eerste stap is moeilijk als je de weg niet kent,  
alles is onzeker, de toekomst onbekend.  
Maar toen U mij beloofde om met me mee te gaan,  
ben ik in vertrouwen toch op weg gegaan.

Leid mij Heer, ik wil volgen.  
Leid mij Heer, ik wil gaan.  
Want U riep mij om op weg te gaan.  
Leid mij Heer, ik zal gaan.

De plannen voor mijn leven; die zijn bij U bekend,  
ik hoef dus nooit meer bang te zijn  
omdat U bij mij bent.  
U pakt mijn hand en leidt mij,

en laat mij nooit alleen,  
Uw liefde en genade zijn altijd om mij heen.  
Leid mij Heer, ik wil volgen  
Leid mij Heer, ik wil gaan.

Want U riep mij om op weg te gaan.  
Leid mij Heer, ik zal gaan.  
Leid mij Heer, ik wil volgen.  
Leid mij Heer, ik wil gaan.

Want U riep mij om op weg te gaan.  
Leid mij Heer, ik zal gaan.  
Want U riep mij om op weg te gaan.  
Leid mij Heer, ik zal gaan.

Lied 05

Titel: Geprezen zij de Heer

Arrangement: Maarten Wassink

Eerste componist: Benjamin Britten

(Nederlandse) Tekst: J van Ingen Schenau

Uitvoerende: Soliste Willemijn

Uitvoering: Solozang en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Geprezen zij de Heer

die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren

vast in handen heeft.

Hem zij de glorie, koper

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw

van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuis gebracht.

Voor Hem geldt ook dit wonder:

alles is volbracht.

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam

Lied 06

Titel: Koning met eer gekroond

Arrangement: Maarten Wassink

Eerste componist: Walker Beach

(Nederlandse) Tekst: Tanja Lagerström

Uitvoerende: EH Studentenkoor en Martin Brand

Uitvoering: Solozang en koorzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Glorie aan de hoogste Heer  
God van licht en kracht  
Engelen brengen hem de eer  
De aard bezingt zijn macht

Waardig, waardig, Jezus is waardig  
Prijs hem, de mensenzoon  
Groot is 'ik ben', aanbid en verhoog hem  
Koning met eer gekroond

Glorie aan de levensvorst  
Heil'ge zoon van God  
Steeg naar de hemel met de belofte  
Zie ik kom spoedig terug

Waardig, waardig, Jezus is waardig  
Prijs hem, de mensenzoon  
Groot is 'ik ben', aanbid en verhoog hem  
Koning met eer gekroond

Glorie aan de geest van God  
Trooster aan ons beloofd  
Vul ons met kracht en vuur uit de hemel  
Stort uw liefde uit

Waardig, waardig, Jezus is waardig  
Prijs hem, de mensenzoon  
Groot is 'ik ben', aanbid en verhoog hem  
Koning met eer gekroond

Waardig, waardig, Jezus is waardig  
Prijs hem, de mensenzoon  
Zij die U eren buigen zich voor U  
Koning met eer gekroond

Lied 07 – Dank medley

Titel: a. 'k Wil U o God mijn dank betalen b. U zij de lof de dank en eer c. 10.000 redenen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a, b. Traditional c. Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: a. Adriaan Bruining b. Charles Groot c. Harold ten Cate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

a. 'k Wil U o God mijn dank betalen  
U prijzen in mijn avondlied.  
Het zonlicht moge nederdalen,  
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.  
Gij woudt mij met uw gunst omringen,  
meer dan een vader zorgdet Gij,  
Gij, milde bron van zegeningen:  
zulk een ontfermer waart Gij mij.

b. U zij de lof, de dank en eer,  
U Vader, Zoon en Geest,  
die is en was en komen zal  
ja, altijd is geweest.  
U was er al in het begin  
U bent er aan het eind,  
de Alpha en de Omega,  
mijn God in eeuwigheid.

c. Loof de Heer o mijn ziel  
O mijn ziel,  
prijs nu zijn heilige naam,  
met meer passie dan ooit  
o mijn ziel,  
verheerlijkt zijn heilige naam  
Loof de Heer o mijn ziel  
O mijn ziel,  
prijs nu zijn heilige naam,  
met meer passie dan ooit  
o mijn ziel,  
verheerlijkt zijn heilige naam



Lied 08

Titel: Psalm 73: 1 en 9

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Melodie 16de eeuw

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Ja, God is goed voor Israël,  
is waarlijk goed, ik weet het wel,  
voor 't zuiver hart dat leeft in vrede.  
Maar ik was bijna uitgeleden.  
Mijn afgunst groeide met de dag,  
daar ik der bozen voorspoed zag,  
hoe moeiteloos hun leven is,  
zo zonder kwelling en gemis.

Nu blijf ik bij U voor altijd,  
God die mij troost, die bij mij zijt,  
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,  
die mij in liefde houdt omvangen.  
Gij neemt mij bij de rechterhand,  
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,  
uw wijsheid is het die mij leidt  
en eenmaal kroont met heerlijkheid.