

Lied 01

Titel: Rond het licht dat leven doet

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: André F. Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bolsward - Martinikerk

Tekst:

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed,
zegen zoekt, mag binnentreden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

Rond het boek van Zijn verbond,
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond,
levenswoorden: ja en amen,
als de kerk van liefde leest,
is het feest.

Rond het licht dat leven doet,
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht straal ons tegemoet,
zegen wie Uw liefde delen,
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Lied 02

Titel: Waar de mensen dwalen in het donker

Eerste componist: Richard Shepherd

(Nederlandse) Tekst: Robert Wills

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst:

Waar de mensen dwalen in het donker
draai je om en zie het nieuwe licht
Zie het licht dat God ons gaf in Jezus
Zie de mens die ieder mens verlicht

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Waar de mensen lijden onder onrecht
in een wereld die geen vrede vindt,
heb vertrouwen, draag het kruis met blijdschap
er is licht dat alles overwint.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Steek een kaars aan tegen al het duister,
als een teken in een bange tijd,
dat ons leven niet in wanhoop eindigt
dat de vrede sterker is dan strijd.

Want het licht is sterker dan het donker
en het daglicht overwint de nacht
Zoek je weg niet langer in het duister
Keer je om en zie Gods nieuwe dag

Lied 03

Titel: Groot is Uw trouw

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: William Marion Runyan

(Nederlandse) Tekst: Thomas Obadiah Chisholm

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw
van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid,
die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven
tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Lied 04

Titel: Wie zich eens gaf aan Jezus

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Chris Eijer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Wie zich eens gaf aan Jezus
en vrede bij Hem vond,
kan nooit Zijn stem negeren,
hij gaat op pad terstond.
Hij, Die de mensen diende,
roept ons ook tot Zijn werk
en wie Hem trouw wil volgen,
is juist in zwakheid sterk.

Wie zich eens gaf aan Jezus
is aan Hem toegewijd.
Hij wil niet werkloos toezien
al kost het dikwijls strijd.
Vrijblijvend Jezus volgen
is blijven waar je bent.
Gewillig Jezus dienen
is gaan waar Hij je zendt.

Wie zich eens gaf aan Jezus,
wil zijn waar Hij ook is:
in Gods gebroken wereld,
waar het zo donker is.
Laat daar je licht maar schijnen
zo klinkt het in Zijn Woord.
Getuig van hoop en leven
en van de dag die gloort

Lied 05

Titel: Rivier van vrede

Arrangement: Maarten Wassink

Eerste componist: Nan & Dennis Allen

Uitvoerende: Willemijn de Munnik & EH Studentenkoor

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Rivier van vrede stroomt door de landen
Een bron van leven en hoop voor het hart
Rivier van vrede, kom was je handen
en maak een hele nieuwe start

Rivier van vrede reinigt van zonden
En wijst de weg in tijden van onzekerheid
River van vrede geneest je wonden
En leidt je naar de eeuwigheid

In de dorre droge vlakte ontspringt een fontein
Een bron van levend water midden in de woestijn
bron van hoop
bron van hoop
bron van kracht
bron van kracht
bron van leven

Rivier van vrede stroomt door de landen
Een bron van leven en hoop voor het hart
Rivier van vrede, kom was je handen
en maak een hele nieuwe start
Rivier van vrede
Rivier van vrede
Rivier van vrede
Rivier van vrede

Lied 06

Titel: Gebed om zegen

Eerste componist: Hans Maat & Gerrit Dekker
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat & Gerrit Dekker

Uitvoerende: Ariën Vink

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang

Vader, maak mij tot een zegen
ga mij niet voorbij.
Regen op mij met Uw Geest, Heer.
Jezus, kom tot mij
als de Bron van leven,
die ontspringt, diep in mij.
Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij

Zegen ons waar we in geloof voor leven
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn.

Vader, maak ons tot een zegen
hier in de woestijn.
Wachtend op Uw milde regen
om zelf een bron te zijn.
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn
Met een hart vol vrede
zijn wij zegenend nabij.
Van Uw liefde delend
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn

Lied 07

Titel: Vrede van God

Eerste componist: Johan Bronsveld

(Nederlandse) Tekst: Johan Bronsveld

Uitvoerende: Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Vrede van God
de vrede van God
de vrede van God
zij met jou.

Vrede van Hem
vrede van God
de vrede van God
zij met jou.

In Jezus' naam
in Jezus' naam
in Jezus' naam
geef ik jou.

Vrede van Hem
vrede van God
de vrede van God
zij met jou.

Lied 08

Titel: Zegen ons Algoede

Eerste componist: Christian Gregor

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline E. van der Waals

Uitvoerende: Maria den Hertog

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst:

Zegen ons Algoede,
neem ons in Uw hoede.
En verhef Uw aangezicht,
over ons en geef ons licht

Stort op onze bede
in ons hart Uw vrede.
En vervul ons met de kracht,
van Uw Geest bij dag en nacht.

Amen, amen, amen
dat wij niet beschamen,
Jezus Christus onze Heer.
Amen, God, Uw naam ter eer.