

Lied 01

Titel: Stad van Goud

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Naomi Shemer

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Maria den Hertog

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Hulst- Sint Willibrordus Basiliek

Tekst:

Daar in de heuvels van Judea  
na jarenlange strijd  
daar luiden de klokken in de verte  
de stem der eeuwigheid  
Een pad van stenen, haast versleten  
daar trok de tijd voorbij  
Een muur waar mensen staan te bidden  
opdat het vrede zij

Jeruzalem, o stad van goud  
voor eeuwig jong, al ben je oud  
'k zal jou mijn leven nooit vergeten  
jij bent van mij  
Jeruzalem, o stad van goud  
voor eeuwig jong, al ben je oud  
in mijn hart heb ik geweten  
eens kom je vrij

De weg naar Jericho ligt open  
door 'n bloeiende woestijn  
Het wonder dat daar eens gebeurde  
zal steeds mijn lichtpunt zijn  
O gouden stad, wil mij vergeven  
mijn lofzang is maar klein  
Jeruzalem je bent mijn leven  
en zal dat altijd zijn

Jeruzalem, o stad van goud  
voor eeuwig jong, al ben je oud  
'k zal jou mijn leven nooit vergeten  
jij bent van mij  
Jeruzalem, o stad van goud  
voor eeuwig jong, al ben je oud  
in mijn hart heb ik geweten  
eens kom je vrij  
Volledige liedtekst verbergen

Lied 02

Titel: Hinnee matov oema najiem

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Hinnee matov oema najiem .  
Sjewet achien gam jachad.  
Hinnee matov oema najiem  
Sjewet achien gam jachad

Hinnee matov  
Sjewet achien gam jachad.  
Hinnee matov  
Sjewet achien gam jachad

Hinnee matov oema najiem  
Sjewet achien gam jachad.  
Hinnee matov oema najiem  
Sjewet achien gam jachad

Hinnee matov  
Sjewet achien gam jachad.  
Hinnee matov  
Sjewet achien gam jachad

Hinnee matov oema najiem  
Sjewet achien gam jachad.  
Hinnee matov oema najiem  
Sjewet achien gam jachad

Lied 03

Titel: Psalm 124

Arrangement: Bastiaan Stolk

Eerste componist: Louis Bourgeois

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Veenendaal – Sint-Salvatorkerk

Tekst:

Laat Israël nu zeggen blij van geest:

Indien de Heer niet bij ons was geweest,  
toen vijandschap rondom was opgestaan,  
indien de Heer niet bij ons was geweest,  
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

Die onze boeien slaakt, het is de Heer.  
Die voor de vrijheid waakt, het is de Heer.  
Door zijn verlossing zijn wij vrijgemaakt.  
Ons heil is in de naam van God de Heer,  
die God, die aard' en hemel heeft gemaakt.

Lied 04

Titel: Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: George W. Warren

(Nederlandse) Tekst: Karel M. de Bruin

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Jeruzalem, o eeuw'ge gouden stad  
Stad van het licht, waar iedereen op wacht.  
De gouden zon, de heuvels in het rond  
de heil'ge stede, stad van Gods verbond.

Jeruzalem, geef dat wij door uw poort  
komen tot u en leven naar Gods woord.  
De stad waar droefheid niet meer zal bestaan  
Jeruzalem, laat mij naar binnen gaan

Jeruzalem, 'k aanschouw met eigen oog  
eens uw contouren aan de hemelboog  
als ik verlost en horend naar Gods stem  
zal ingaan tot het nieuw Jeruzalem

Lied 05

Titel: Psalm 84

Eerste componist: Jan Valkestijn & Charles Hubert Parry

(Nederlandse) Tekst: Jan Valkestijn

Uitvoerende: Samengesteld projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Maasland – Oude Kerk

Tekst:

Hoe lieflijk zijn uw woningen  
mijn Heer en God  
Mijn ziel bezwijkt van verlangen  
naar uw voorhoven Heer

Mijn hart en vlees roepen uit  
naar de levende God

Zelfs een mus vindt voor zich daar een huis  
en de zwaluw een nest waar zij haar jongen legt  
bij uw altaren  
bij uw altaren  
der heerscharen Heer  
Mijn koning en God

O God van gena  
hoor mij aan  
Liever toefd' ik aan de dorpel  
van het huis van mijn God  
dan te wonen in de tent  
der goddeloosheid

Want een dag in uw huis  
is beter dan duizend elders

Hoe lieflijk zijn uw woningen  
mijn Heer en God  
Mijn ziel bezwijkt van verlangen  
naar uw voorhoven Heer

Mijn hart en vlees roepen uit .  
naar de levende God

Zelfs een mus vindt voor zich daar een huis  
en de zwaluw een nest waar zij haar jongen legt  
bij uw altaren  
bij uw altaren  
der heerscharen Heer  
Mijn koning, mij God

Hoe lieflijk, hoe goed is mij,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen

dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijn en leven doet

Lied 06

Titel: How beautiful upon the mountains

Eerste componist: John Stainer

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Kamerkoor Santiago

Uitvoering: Koorzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

How beautiful upon the Mountains  
are the feet of him that bringeth tidings  
How beautiful upon the Mountains  
are the feet of him that bringeth tidings  
How beautiful upon the Mountains  
are the feet of him that bringeth tidings  
How beautiful upon the Mountains  
are the feet of him that bringeth tidings  
How beautiful upon the Mountains  
are the feet of him that bringeth tidings

That saith unto Zion  
Thy God reigneth  
That saith unto Zion  
Thy God reigneth

How beautiful upon the Mountains  
How beautiful upon the Mountains  
How beautiful upon the Mountains  
that bringeth glad tidings  
that publisheth peace  
peace

Lied 07

Titel: Zo stevig als wat

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Kinderkoor de Jonge Luitjes, Lydia & Marcel Zimmer

Uitvoering: Koorzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Wie in alles op de Heer vertrouwt,  
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.  
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  
zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Wie in alles op de Heer vertrouwt,  
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.  
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  
zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Zoals Jeruzalem door bergen wordt omgeven  
zo is de Heer altijd om je heen.  
En ook al denk je soms: waar is Hij nou gebleven  
Hij laat je nooit, nee, nooit alleen

Wie in alles op de Heer vertrouwt  
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.  
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  
zo stevig als wat, daar kun je van op aan.

Ben je in heel je doen en laten altijd eerlijk  
dan maak je God zo ontzettend blij  
Hij geeft je vrede en geluk, is dat niet heerlijk  
Wie van Hem houdt, die zegent Hij

Wie in alles op de Heer vertrouwt  
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.  
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  
zo stevig als wat, daar kun je van op aan

Wie in alles op de Heer vertrouwt,  
is als de berg waarop Jeruzalem is gebouwd.  
Die wiebelt niet en blijft voor eeuwig staan,  
zo stevig als wat, daar kun je van op aan  
Volledige liedtekst verbergen



Lied 08

Titel: Psalm 32

Eerste componist: Eelco Vos

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Miranda de Vlieger & The Psalmproject

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobijnerkerk

Tekst:

Zo liefdevol Heer rust op mij uw oog  
U leidt mij uit de diepte weer omhoog  
Mijn schuld en ontrouw hebt U weggedaan  
als nieuwgeboren ziet u mij nu aan  
U zult mij voortaan door uw trouw bewaken  
U zult mijn leven vol van vreugde maken  
Zo zal uw weg mij wijzen waar te gaan  
U gaat mij voor u maakt voor mij ruim baan

Zolang ik zweeg verdorde mijn bestaan  
Ik was bezwaard zo greep de schuld mij aan  
Zwaar woog uw hand op mij Heer dag en nacht  
In zelfbeklag verdween mijn levenskracht  
Mijn ontrouw Heer heb ik aan U beleden  
U die vergeeft, tot U heb ik gebeden  
Ben ik om omringd door storm en watervloed  
Op U vertrouwd ik Heer, U die mij hoedt

U zult mij voortaan door uw trouw bewaken  
U zult mijn leven vol van vreugde maken  
Zo zal uw weg mij wijzen waar te gaan  
U gaat mij voor, U maakt voor mij ruim baan

Lied 09

Titel: Lichtstad met uw paar'len poorten

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Margretha Adriana Alt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Lichtstad met uw paarden poorten  
Wond're stad zo hoog gebouwd  
Nimmer heeft men op deez' aarde  
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdestem  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie  
Waar de boom des levens bloeit  
En de stroom van levend water  
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdestem  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem

Gaat door!

Wat een vreugde zal dat wezen  
Straks vereend te zijn met Hem  
In die stad met paarden poorten  
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten  
Luist'ren naar zijn liefdestem  
Daar geen rouw meer en geen tranen  
In het nieuw Jeruzalem