

Lied 01

Titel: Psalm 17

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.

Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.

O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw godd'lijk beeld.

Lied 02

Titel: Samen in de naam van Jezus

Eerste componist: Charles F Groot

(Nederlandse) Tekst: Charles F Groot

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
dat God niet veranderd is.
En Zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
't Werk van God is niet te keren
omdat Hij erover waakt,
en de Geest doorbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader, naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator,
mijn Verlosser, Middelaar.
Vader, met geheven handen
breng ik U mijn dank en eer.
't Is uw Geest die mij doet zeggen:
Jezus Christus is de Heer

Lied 03

Titel: Mijn Vader dank U wel

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Franny Vink-Faasen

(Nederlandse) Tekst: Franny Vink-Faasen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst:

Mijn Vader, dank U wel

dat U steeds bij mij bent.

Dat U al mijn gedachten en verlangens kent.

Dat U zo stil en rustig en begrijpend bent.

Mijn Vader, dank U wel

Ik dank U voor de diepe vrede en de rust

Voor vreugde en voor blijdschap

en voor levenslust.

Ik dank U dat U zelf nu heel mijn leven leidt

Mijn Vader, dank U wel

Daarom wil ik U danken

dat ik zingen kan.

Dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan.

Dat ik U in dit lied van harte danken kan

Mijn Vader, dank U wel

Lied 04

Titel: Op bergen en in dalen

Arrangement: Dick Sanderman

Eerste componist: Cornelis de Pauw

(Nederlandse) Tekst: Ahasverus van den Berg

Uitvoerende: Jong vrouwenkoor Ars Musica

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Op bergen en in dalen
en overal is God.

Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.

Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.

Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.

Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij.

Wie steunt op zijn vermogen
die dekt en zegent Hij

Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
ja, zorgt voor 't gans heelal

Roem Christen, aan mijn slinke
en rechterzijde is God.

Waar 'k macht'loos nederzinke
of bitter lijd', is God.

Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God.

In dood en doodse banden,
ja, overal is God

Lied 05

Titel: Genade zo oneindig groot

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Lied 06

Titel: Hoe groot zijt gij

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Marcel & Lydia Zimmer & kinderkoor & mannekoor

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

O Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voort gebracht
Het sterrenlicht, het rollen van de donder
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als ik bedenk hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam
Sta ik verbaasd, dat hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Als Christus komt met majesteit en luister
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Lied 07

Titel: Heer U kent mij als geen ander

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia & Kinderkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Heer, U kent mij als geen ander
U weet of ik zit of sta
En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga
Dat u mij zo heel goed kent Heer
daar snap ik dus echt niks van
't is een wonder boven wonder
dat ik niet begrijpen kan

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan
Overal zult U mij leiden
U zult altijd naast mij staan
En u maakte heel mijn lichaam
Telde ook nog al mijn haar
Nee, dit kan ik ook niet vatten
Het is mij te wonderbaar

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen

Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij
en laat mij nooit alleen
Want u bent altijd bij mij
en altijd om mij heen
U legt uw handen op mij

en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen
en laat mij nooit alleen

Lied 08

Titel: U alleen bent God en Heer

Eerste componist: Harm Hoeve

(Nederlandse) Tekst: Tineke Hoeve-Doornbos

Uitvoerende: Mannenkoor Looft den Heere

Uitvoering: Koorzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

Grote God en trouwe Vader
stap voor stap kom ik U nader
Ik ervaar het meer en meer
U alleen bent God en Heer

Denkend aan de dag van morgen
Ben ik soms zo vol van zorgen
Maar U leert mij keer op keer
U alleen bent God en Heer

Zo mag ik ook steeds beleven
dat U kracht aan mij wilt geven
Ja, uw liefde zegt mij weer
U alleen bent God en Heer

Heer, vervul mijn groot verlangen
wil ook mij eens thuis ontvangen
Laat mij juichen tot uw eer
U alleen bent God en Heer

Laat mij juichen tot uw eer
U alleen bent God en Heer

Lied 09

Titel: Ik geloof in God Hij is mijn Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Georg Nuemark

(Nederlandse) Tekst: C. C. Koolsbergen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

'k geloof in God Hij is mijn Vader
almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde
en in zijn eengeboren Zoon
die ik als mijn Verlosser eer
in Jezus Christus, onze Heer

Die van de heil'ge Geest ontvangen
als mens geboren uit een maagd
onder Pilatus heeft geleden
door onze schuld werd aangeklaagd
Stierf aan het kruis, lag in het graf
tot in de hel daalde Hij af

'k geloof dat Hij ten derden dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechterhand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal

Lied 10

Titel: Roep om rust

Eerste componist: Rob Buis, Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Kees Kraayenoord & Matthijn Buwalda

Uitvoerende: Kees Kraayenoord

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

Hoor naar mijn gebed
Luister naar mijn smeken
U die elk moment
Naar mij hebt uitgekeken
Breng mijn ziel tot rust
En mijn hart op adem
als ik weer onbewust
te ver bij U vandaan ben

Wanneer wordt het stil
Zal mijn onrust zwijgen
Dat is wat ik wil
Maar zelf niet kan bereiken
In de stilte kan
Ik uw stem weer horen
De vertrouwde klank
Van uw vertrouwde woorden

Kom tot Mij als je moe en belast bent
Kom tot Mij en Ik geef je rust
Want Ik ben
Zachtmoedig en nederig van hart

Mijn last is licht, zacht is mijn juk
Kom tot Mij, Ik geef je rust

Kom tot Mij als je moe en belast bent
Kom tot Mij en Ik geef je rust
Want Ik ben
Zachtmoedig en nederig van hart
Mijn last is licht, zacht is mijn juk
Kom tot Mij, Ik geef je rust

Lied 11

Titel: Komt vermoeiden, kom tot Jezus

Eerste componist: K. Stainer

Uitvoerende: Orolius & Close singers Ensemble

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst:

Komt vermoeiden, komt tot Jezus

Jezus biedt u ruste aan

Hij maakt zondaars tot Gods kind'ren

Vrij mag elk nu tot Hem gaan

Eens zult gij de Heer' aanschouwen

in Zijn glorie en Zijn pracht

Stel uw hoop en uw vertrouwen

op Hem Die verlossing bracht

Zondaars komt, wat zou u hind'ren

Jezus neemt de zondaars aan

Hij maakt bidders tot Gods kind'ren

Vrij mag elk nu tot Hem gaan

Lied 12

Titel: Stil, mijn ziel wees stil

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Keith & Kristin Getty

Tweede componist: Stuart Townend

Uitvoerende: HQ koor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Dordrecht - Grote Kerk

Tekst:

Stil, mijn ziel, wees stil, en wees niet bang,
voor de onzekerheid van morgen.
God omgeeft je steeds, Hij is er bij,
in je beproevingen en zorgen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en dwaal niet af,
dwars door het dal zal Hij je leiden.
Stil, vertrouw op hem en hef je schild,
tegen de pijlen van verleiding.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Stil, mijn ziel, wees stil en laat nooit los,
de waarheid die je steeds omarmd heeft.
Wacht, wacht op de Heer; de zwartste nacht,
verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

God, U bent mijn God
en ik vertrouw op U
en zal niet wankelen.
Vredevorst, vernieuw,
een vaste geest binnen in mij,
die rust in U alleen.

Ik rust in U alleen.

Ik rust in U alleen.

Lied 13

Titel: Wordt maar stil

Eerste componist: Andrew Maycock

(Nederlandse) Tekst: Roel van Kesteren

Uitvoerende: Staff Songsters

Uitvoering: Koorzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

Wordt maar stil

Hoor de God

die zachtjes fluistert

Pak zijn hand

stevig vast

Weet, hij laat je nooit meer gaan

Ben je soms ten einde raad

Is het donker om je heen

Kom tot rust bij Hem

Wacht, wordt maar stil

Hij die de sterren plaatst

Weet wat je bezig houdt

Geeft wat je nodig hebt

als jij hem vertrouwt

Dus, wordt stil

en ontvang

zijn liefde zonder grens

Geef je stem

Geef je hart

Geef aan Jezus alle eer

Als de duisternis weer valt

en je bent ten einde raad

Kom tot rust bij Hem

Kom tot rust bij Hem

Kom tot rust bij Hem

Wacht

wordt maar stil