

Lied 01

Titel: Gij boden rond Gods troon

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: John Darwall

(Nederlandse) Tekst: Richard Baxter & Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draagt met uw stem
ons mensenlied
opdat het zingt
alleen voor Hem

O heiligen vanouds,
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in 't zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor

Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn

Lied 02

Titel: I'm feeling fine

Arrangement: Jacob Harrison

Eerste componist: Mosie Lister

(Nederlandse) Tekst: Mosie Lister

Uitvoerende: The Martin Mans Formation

Uitvoering: Koorzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Well, I woke up this morning feeling fine
I woke up with heaven on my mind
I woke up with joy in my soul
'cause I knew my Lord had control
Well, I knew I was walking in the light
'cause I'd been on my knees in the night
and I'd prayed till the Lord gave a sign
And now I'm feeling might fine

Well, I'm feeling mighty fine
I've got heaven on my mind
Don't you know, I want to go
where the milk and honey flow
There's a light that always shines
down inside this heart of mine
I've got heaven, heaven on my mind
and now I'm feeling mighty fine

I've been walking with Jesus all the time
We're walking and talking as we climb
We're trav'ling a road to the sky
Where I know I'll live when I die
He's been telling me all about that land
And He tells me that ev'rything is grand
and He says that a home will be mine
and now I'm feeling mighty fine

Well, I'm feeling mighty fine
I've got heaven on my mind
Don't you know, I want to go
where the milk and honey flow
There's a light that always shines
down inside this heart of mine
I've got heaven, heaven on my mind
and now I'm feeling mighty fine

I've got heaven, heaven on my mind
and now I'm feeling mighty fine

Lied 03

Titel: Bless the Lord

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Jacques Berthier

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Bless the Lord my soul
and bless God's Holy Name,
bless the Lord my soul
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel
die mij het leven geeft.

Bless the Lord my soul
and bless God's Holy Name,
bless the Lord my soul
who leads me into life

Lied 04

Titel: Psalm 139

Eerste componist: John Soaper

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Oosterhoutse Nachtegale

Uitvoering: Koorzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

O Lord, thou hast searched me out and known me.
Thou knowest my downsitting and mine uprising,
thou understandest my thoughts long before
Thou art about my path and about my bed
and spiest out all my ways.

For lo there is not a word in my tongue
but, thou, O Lord, knowest it altogether.
Thou hast beset me behind and before
and laid thine hand upon me
Such knowledge is too wonderful
and excellent for me
I cannot attain unto it.

If I take the wings of the morning
and remain in the uttermost parts of the sea
Even there also shall thy hand lead me
and thy right hand shall hold me

If I say Peradventure the darkness shall cover me
Then shall my night be turned to day
Yea, the darkness is no darkness with thee
but the night is as clear as the day
the darkness and light to thee are both alike

Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Ghost
As it was in the beginning, is now and ever shall be
world without end. Amen.

Lied 05

Titel: Het ruwhouten kruis

Arrangement: Martin Mans

Eerste componist: George Bennard

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoerende: The Martin Mans Formation

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Op die heuvel

stond een ruwhouten kruis,
het symbool van vervloeking en schuld.
Maar dat kruis werd de mens
tot het kostbaar kleinood
daar Gods wet aan dit hout werd vervuld.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Van dat ruwhouten kruis +
met het bloed van Gods Zoon,
straalt een licht dat door niets wordt gedoofd.
Vol van schoonheid en pracht,
vol van reddende kracht
voor een ieder die inHem gelooft

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Help mij Heer aan dat kruis
trouw te zijn tot de dood.
Ook als hier smaad en spot is mijn loon.
Want dat kruis droeg mijn straf,
nam de schuld van mij af.
't werd de toegang voor mij tot Gods troon.

'k Klem mij daarom aan Golgotha's kruis,
tot de Heer komt en met Hem het loon.
Als die grote dag aanbreekt
en Hij ons dat kruis
dan verwisselt voor d'eeuwigheidskroon

Lied 06

Titel: Heer, ik kom tot U

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: George Whelpton

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoerende: Oosterhoutse Nachtegale

Uitvoering: Koorzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Met uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet
nu ik mij tot U keer
en maak alles goed

Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus, raak mij aan,
van U wil ik zijn

Jezus, op uw woord
vestig ik mijn hoop
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U

Lied 07

Titel: Ga maar gerust

Arrangement: Martin Mans

Eerste componist: Sibelius

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Martin Mans Formation

Uitvoering: Martin Mans Formation

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom

Ga maar gerust, want ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben ik de hand, die al je tranen wist.

Lied 08

Titel: Groot is Uw trouw

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: William Marion Runyan

(Nederlandse) Tekst: Thomas Obadiah Chisholm

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw
van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart,
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,
vergeving van zonden,
en uw nabijheid,
die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven
tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen
aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer,
aan mij betoond.