

Lied 01

Titel: Psalm 86

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Leer mij naar uw wil te handlen
laat mij in uw waarheid wand'len
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.

Heer mijn God, ik zal U loven
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

Lied 02

Titel: Heer, ik kom tot U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: George Whelpton

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Heer ik kom tot U

hoor naar mijn gebed,

vergeef mijn zonden nu

en reinig mijn hart

Jezus op uw woord

vestig ik mijn hoop.

U leeft en U verhoort

mijn bede tot U.

Lied 03

Titel: Jezus hoor ons bidden

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Wilma van Kasteel

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Jezus hoor ons bidden

op dit stille uur.

Heer kom in ons midden

met uw heilig vuur

Dan zijn wij reisvaardig,

voor wat komen mag

en zien met verlangen,

naar de jongste dag.

Lied 04

Titel: Heer, ik hoor van rijke zegen

Arrangement: Jan Willem van Delft

Eerste componist: William Batchelder Bradbury

Uitvoerende: Eleven

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Heer! ik hoor van rijke zegen,
Die Gij uitstort, keer op keer;
Laat ook van die milde regen
Dropp'len vallen op mij neer;
Ook op mij, ook op mij,
Dropp'len vallen ook op mij.

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
Bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
O, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij!
Ook in mij, ook in mij,
O, verheerlijk U in mij

Ga mij niet voorbij, o Herder
Maak mij gans van zonden vrij;
Vloeit de stroom van zegen verder,
Zegen and'ren, maar ook mij.
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!

Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!
Ja, ook mij, ja, ook mij,
Zegen and'ren, maar ook mij!

Lied 05

Titel: Blijf met Uw genade bij ons/Bleib mit deiner Gnade bei uns

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jacques Berthier

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Gelders Vocaal Ensemble

Uitvoering: Samen en koorzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Bleib mit deiner Gnade bei uns,

Herr Jesu Christ.

Ach, bleib mit deiner Gnade bei uns,

Du treuer Gott.

Blijf met uw genade bij ons,

Heer onze God.

O, blijf met uw genade bij ons,

licht in het duister.

Stay with us o Lord Jesus Christ,
night will soon fall.

Then stay with us o Lord Jesus Christ,
light in our darkness.

Blijf met uw genade bij ons,

Heer onze God.

O, blijf met uw genade bij ons,

licht in het duister.

Lied 06

Titel: Ik zal er zijn

Eerste componist: Adrian Roest & Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Lied 07

Titel: Diep, diep aan Uwe voeten

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Eleven

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Diep, diep aan Uwe voeten,
O Jezus, buig ik neêr,
en' voel de troost, de zoete,
dat gij mij aanneemt, Heer!
Ja, bij het hout des kruises,
rust 't harte, moe en mat,
Het dierbaar bloed van Jezus,
dat is mijn roem en schat.

Vast, vast in Uwe armen,
klem mij, Uw hulp'loos kind;
Gehuld in Uw erbarmen,
ik veil'ge toevlucht vind.
De moeden, zwaar belaad'nen,
de zieken met hun pijn,
geboog'nen slaat Gij gade,
en wilt hun Helper zijn.

Stil, stil zijn in Uw handen,
wil ik, immanuel;
Dan slaakt Gij al mijn banden,
maakt alle dingen wel.
Dan kunt Gij uit mij maken
Een vat, Uw naam ter eer,
opdat ik moge blaken
Van teed're liefde, Heer.

Dicht, dicht, Heer, aan Uw harte,
daar vindt mijn ziel haar lust;
In stormen en in smarten
Ben 'k daar alleen gerust.
Heer, wil mij dieper gronden
In U, de heilsfontein.
Aan U, als rank verbonden,
zal 'k eeuwig d' Uwe zijn

Lied 08

Titel: Kom en verhef de naam van God

Arrangement: Martin Zonnenberg & Arjan van Hees

Eerste componist: Gordon Young

(Nederlandse) Tekst: Catharine van Pluggen

Uitvoerende: Gelders Vocaal Ensemble

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Kom en verhef de naam van God
en prijs de redder uw Heer.

Laat ons, verenigd in ons lied
verheffen onze stem

Zing halleluja, zing halleluja
Zing halleluja, zing halleluja

Alle dienaars van de Heer
prijs hem voor eeuwig
Eer de sterke hand van God
prijs hem voor eeuwig
Eer zijn rechtvaardigheid
prijs hem voor eeuwig

Kom en verhef de naam van God
en prijs de redder uw Heer

Laat ons, verenigd in ons lied
verheffen onze stem

Zing halleluja, zing halleluja
koor Zing halleluja, zing halleluja

Zing halleluja

Lied 09

Titel: Nader tot U, o Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Lowell Mason

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Nader tot U, o Heer,
nader tot U;
drukt mij de zorg terneer,
dat 'k kom tot U.
In al mijn pijn en smart
wens ik met heel mijn hart
dichter bij U te zijn,
nader tot U

Is 't wel eens nacht voor mij,
weet ik geen raad,
wordt 't duister om mij heen,
scherpteverlegging vrees 'k dan geen kwaad?
Hoe bang het mij ook zij,
U zegt 'Vertrouw op mij'.
Dus ook in tegenspoed
bent U nabij

Eens is het einde daar
van d' aardse strijd.
Wat ook mijn deel hier zij
voor korte tijd
Gij, Heer, bereidt mij voor
dat ik in 't hemelkoor
zingen mag voor uw troon
tot eer van U