

Lied 01

Titel: Psalm 47:1 en 3

Arrangement: Peter Wildeman

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Reformatiekoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Juicht, o volken, juicht,
handklapt en betuigt
onze God uw vreugd,
wees tezaam verheugd
zingt des Hoogsten eer,
buigt u voor Hem neer
Alles ducht zijn kracht,
alles vreest zijn macht
Zijne majesteit maakt
haar heerlijkheid
over 't rond der aard
wijd en zijd vermaard.

God vaart voor het oog
met gejuich omhoog;
't schel bazuïngeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft de lofzang aan,
zingt zijn wonderdaân.
Zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof
met een zuiv're galm,
met een blijde psalm;
Hij, de Vorst der aard,
is die hulde waard.

Lied 02

Titel: Prijs mijn ziel

Eerste componist: John Goss

Tweede componist: Henry Francis Lyte

Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,
breng uw schatting aan Zijn voet,
die mij door Zijn gunstbetoning,
heil, vergeving smaken doet.
Halleluja, halleluja,
prijs de Koning, 't eeuwig goed.

Vaderlijk wil Hij ons schragen,
kennend onze zwakke kracht.
In Zijn arm beschermend dragen,
uit des vijands overmacht.
Halleluja, halleluja,
Hem, die ons verlossing bracht.

Eng'len, helpt ons Hem 't aanbidden,
gij, die ziet Zijn aangezicht.
Zonnen, sterren, buigt te midden,
van al 't schepsel in het licht.
Halleluja, halleluja,
Hem, genadig in 't gericht.

Lied 03

Titel: Stromen van zegen

Arrangement: Remco Hakkert

Eerste componist: James McGranahan

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoerende: Centre Gospel Choir & Remco Hakkert

Uitvoering: Koor, solo en samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Er komen stromen van zegen
dat heeft God's woord ons beloofd;
stromen verkwikkend als regen,
vloeien tot elk die gelooft

Stromen van zegen
komen als plasregens neer
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen
heerlijk verkwikkend zal 't zijn:
op de valleien en bergen,
zal er nieuw leven dan zijn

Stromen van zegen
komen als plasregens neer
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer.

Stromen van zegen
komen als plasregens neer
Nu vallen drupp'len reeds neder
zend ons die stromen, o Heer

Er komen stromen van zegen,
zend ons die heilstroom nu neer.
Geef ons die grote verkwikking
geef z' ons voortdurend, o Heer.

Stromen van zegen,
komen als plasregens neer
Nu vallen drupp'len reeds neder,
zend ons die stromen, o Heer

Lied 04

Titel: Psalm 138

Arrangement: A. van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

U loof ik, Heer, met hart en ziel
in eerbied kniel ik voor U neder
Ja, in de tegenwoordigheid
der goden wijd ik U mijn beden
Naar 't heiligdom waar Gij vertoeft
hef ik het hoofd, ik zal U prijzen
Gij zult, o Heere, wijd en zijd
Uw heerlijkheid en trouw bewijzen

Als, ik omringd door tegenspoed
bezwijken moet, schenkt Gij mij leven
Wanneer mijn vijand's toorn ontbrandt
Uw rechterhand zal redding geven
De Heer is zo getrouw als sterk
Hij zal Zijn werk voor mij voleinden
Verlaat niet wat Uw hand begon
o Levensbron, wil bijstand zenden

Lied 05

Titel: Psalm 136

Arrangement: A. van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Schola Cantorum & Vox Jubilans en Samenzang

Uitvoering: Koor en Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

Looft den Heer, want Hij is goed, Glorie, halleluja,
Looft Hem met een blij gemoed; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja

Looft Gods wijsheid; door Zijn woord Glorie halleluja,
Bracht Hij al de heemlen voort; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja

Die in onzen lagen stand, Glorie, halleluja,
Ons genadig bood de hand; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja

Geeft den God des hemels eer, Glorie, halleluja,
Lof zij aller schepslen Heer'; Glorie, halleluja,
Want Zijn gunst, alom verspreid, Glorie, halleluja,
Zal bestaan in eeuwigheid. Glorie, halleluja

Lied 06

Titel: De kerk van alle tijden

Arrangement: A. van Vliet

Eerste componist: S.S. Wesley

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

De kerk van alle tijden
kent slechts een vaste grond
't is Christus die door lijden
zijn volk aan zich verbond.
Om haar als bruid te werven
kwam Hij ten hemel af
't Was Hij die door zijn sterven
aan haar het leven gaf

Nog weet zij zich verbonden
in haar drieëenge Heer
met wie zijn trouw bevonden
de strijders van weleer
Een wolk van Godsgetuigen
omringt ons in de strijd
tot wij met hen ons buigen
gekroond met heerlijkheid

Lied 07

Titel: Psalm 33

Eerste componist: Franz Joseph Haydn

(Nederlandse) Tekst: H. Maaijen

Uitvoerende: Vox Jubilans

Uitvoering: Koorzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

Zingt vrolijk, verheft de Heere
Oprechten prijst zijn naam
Looft Hem in al uw psalmen
Jubelend al te saam
Zingt vrolijk, verheft de Heere
Oprechten prijst zijn naam
Zingt vrolijk, verheft de Heere
Oprechten prijst zijn naam

roemt nu met lofgezangen
roemt nu met lofgezangen
roemt nu met lofgezangen
roemt nu met lofgezangen
de blijken van zijn gunst
Zingt vrolijk
zingt hem met nieuwe zangen

wijdt vrolijk hem uw kunst
Laat harp en luit weerklinken
gepaard met blij geschal
Heel 't wereldrond moet horen

wat God verrichten zal
roemt nu met lofgezangen
de blijken van zijn gunst
Zingt hem met nieuwe zangen
wijdt hem alleen uw kunst
Zingt vrolijk
en wijdt hem uw kunst

Laat ons zijn lof ontvouwen
in Hem verblijdt zich ons gemoed
omdat wij Hem vertrouwen
Zijn naam is heilig en groot en goed

Laat ons zijn lof ontvouwen
in Hem verblijdt zich ons gemoed
omdat wij Hem vertrouwen
Zijn naam is heilig en groot en goed
Zijn naam is groot en goed
Zijn naam is groot en goed

Lied 08

Titel: Psalm 23

Eerste componist: Maurice Pirenne

Uitvoerende: Schola Cantorum & Samenzang

Uitvoering: Koor en Samenzang

Opname: Den Bosch - St. Jans Kathedraal

Tekst:

Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken
Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken

Hij brengt mij in een oase van groen
daar strek ik mij uit aan de rand van het water
daar is het goed rusten
Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder
vertrouwde wegen, Hij voor mij uit
Want God is Zijn naam

Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken

Al moet ik het duister in van de dood
Ik ben niet angstig, U bent toch bij me
Onder Uw hoede durf ik het aan

Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken

Gij nodigt mij aan Uw eigen tafel
en allen die tegen mij zijn
moeten het aanzien
dat Gij mij bedient, dat Gij mij zalft
Mijn huid en mijn haren
dat Gij mijn beker vult tot de rand

Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken

Overal komen geluk en genade
mij tegemoet mijn leven lang
En altijd kom ik terug in het huis van de Heer
tot in lengte van dagen

Mijn herder is de Heer
het zal mij nooit aan iets ontbreken

Lied 09

Titel: Lof zij de Heer

Arrangement: Peter Wildeman

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren.
Komt allen saam, psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven;
heeft u in 't licht als op adelaarsvleug'len geheven.
Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt,
1Hij heeft zijn woord u gegeven.

Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon
heeft geweven,
dagelijks heeft Hij u kracht en gezondheid gegeven.
Hij heeft u lief, die tot zijn kind u verhief,
ja, Hij beschikt u ten leven.

Lied 10

Titel: Vreugde, vreugde

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Ludwig von Beethoven

(Nederlandse) Tekst: Henry van Dyke & Hendrik Hasper

Uitvoerende: Samenzang & Gemengde Koren

Uitvoering: Samen en koorzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Vreugde, vreugde, louter vreugde

is bij U van eeuwigheid,

Schepper, die 't heelal verheugde,

bron van eeuwige vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister,

drijft de schaduwen uiteen.

Hij, die zoekend doolt in 't duister,

vindt het licht bij U alleen.

Wil ons van uw vreugde geven,

hef ons op tot U omhoog,

Gever van 't onsterflijk leven,

die tot ons U nederboog.

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,

onbevreesd in smart en pijn.

Laat ons Heer, door uwe liefde

eeuwig in uw vreugde zijn

Amen, halleluja.

Lied 11

Titel: Vader van eeuwigheid
Arrangement: Harold Schonewille
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoering: Samenzang
Opname: Franeker - Martinikerk
Tekst:

Vader van eeuwigheid
vol van gerechtigheid,
open mijn hart voor wie Jezus is
Jezus straalt als de zon
Jezus stroomt als een bron
van leven waarin vreugde is

Jezus, komt U dichterbij
met uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U

Geest die van Christus is
spreek uw getuigenis,
open mijn hart voor wat Jezus geeft.
Jezus die voor mij leed,
Jezus die voor mij streeft,
die voor mij overwonnen heeft.

Jezus, komt U dichterbij
met uw vrede diep in mij.
Liefste Jezus, Heer, ik buig me nu
en aanbid U en aanbid U

Heerlijk drie-enig God
U die aanbeden wordt,
alles in mij zingt uw naam ter eer
Kracht, glorie, majesteit
lof, eer en heerlijkheid
van nu aan tot in eeuwigheid

Lied 12

Titel: Ik geloof in God de Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: J. Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie
uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is Mijn lichaam
door de wijn dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed

Lied 13

Titel: Oh happy day

Arrangement: Edwin R. Hawkins

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Sharon Kips, Concertante, Musica & samenzang

Uitvoering: Solo-, koor- en samenzang

Opname: Den Haag - Grote Kerk

Tekst:

Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.

When Jesus washed,
oh when He washed,
when Jesus washed,
He washed the sins away.
Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.

Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.

When Jesus washed,
oh when He washed,
when Jesus washed,
He washed the sins away.
Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.

He taught me how to watch,
fight and pray,
fight and pray
and live rejoicing,
ev'ry day,
ev'ry day.

Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.

When Jesus washed,
oh when He washed,
when Jesus washed,
He washed the sins away.
Oh happy day,

oh happy day,
oh happy day.

He taught me how to watch,
fight and pray,
fight and pray
and live rejoicing,
ev'ry day,
ev'ry day.

Oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.