

Lied 01

Titel: Jezus liefde voor mij
Eerste componist: Kinga Ban
(Nederlandse) Tekst: Hans Maat
Uitvoerende: Sela
Uitvoering: Solo en samenzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Opnamedatum: 9 mei 2015
Tekst:

Al wat ik ben, dank ik aan Hem
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij

Al wat ik ben, dank ik aan Hem
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Dank U mijn Vader
voor al uw genade,
die U liefdevol geeft.
Genade die heiligt,
mijn hart heeft gereinigd,
door Hem die in mij leeft.
U heeft mij in liefde aanvaard,
die mijn hart veranderd heeft.
U heeft mij rechtvaardig verklaard,
wat mij rust en vrede geeft.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na
krijgt Hij gestalte in mij

Laat mij verder groeien
laat vruchten opbloeien
van uw heilige Geest.
Maak mij overvloedig,
standvastig en moedig,
geef mij wat nog ontbreekt.
Heer, werk met genade in mij:
dat mijn hart U niet bedroeft.
Heer, maak mij gehoorzaam en vrij:
uw genade is mij genoeg.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij

Niets houdt mij tegen
mij over te geven,
aan U: Jezus alleen.
U leidt mij door diepten;
met krachtige liefde
draagt U, mij erdoorheen.
U heeft mij de liefde verklaard,
die mijn hart veroverd heeft.
U bent mijn bewondering waard:
U bent alles waar ik voor leef

Al wat ik ben, dank ik aan Hem:
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij.

Al wat ik ben, dank ik aan Hem:
aan Jezus' liefde voor mij.
Zolang ik besta, volg ik Hem na;
krijgt Hij gestalte in mij

Lied 02

Titel: Eeuwig Woord, U willen wij bezingen (LvK Gez 476)

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Cornelis Rijnsdorp

Uitvoering: Samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht.
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen,
spelend voor Gods aangezicht,
engel Gods uit Isrels oude dagen ,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël.

Levensvorst, U loven de geslachten
en tot Uw verborgen tijd,
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam;
doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

Lied 03

Titel: Beveel gerust uw wegen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans
(Nederlandse) Tekst: Bernard ter Haar

Uitvoering: Samenzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

Beveel gerust uw wegen
al wat u 't harte deert
der trouwe hoed' en zegen
van Hem, die 't al regeert
Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan
zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan

Laat Hem besturen, waken
't is wijsheid wat Hij doet
Zo zal Hij alles maken
dat ge u verwond'ren moet
als Hij, die alle macht heeft
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft
waarom gij thans nog schreit

Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht
Eens zal Hij u bevrijden
ook van de zwaarste last
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast

Lied 04

Titel: God heb ik lief

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Klaas Heeroma

Uitvoerende: Kithara

Uitvoering: Koorzang

Opname: Maasland - Oude Kerk

Tekst:

God heb ik lief

Want als ik roep tot Hem

luistert Hij en hoort mijn stem

elke dag

Elke dag

als ik pijn heb, als ik eenzaam ben

Hoort Hij mij

God heb ik lief

ook wanneer ik val

weet ik dat Hij voor mij zorgen zal

elke dag

Elke dag

als ik bang ben, wanneer ik ziek zal zijn

is Hij bij mij

God heb ik lief

want waar ik ga of sta

is Hij rechtvaardig en vol gena

elke dag

Elke dag

Ik wil Hem eren, ik wil Hem prijzen

'k Wil tot hem zingen, hem dank bewijzen

Amen

Lied 05

Titel: Psalm 95 : 1 en 3

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk

Tekst:

Steekt nu voor God de loftrumpet
Hem die ons in de vrijheid zet
Komt voor zijn aanschijn met verblijden
Brengt Hem de dank van al wat leeft
Hem, die ons heil gegrondvest heeft
Viert Hem, de koning der getijden

Komt, werpen wij ons voor den Heer
die ons gemaakt heeft biddend neer
wij, die het volk zijn van zijn weide
Want onze God, Hij gaat ons voor
Hij trekt met ons de diepte door
Zijn hand zal ons als schapen leiden

Lied 06

Titel: Laat ons nu de loopbaan lopen (Zing Gez Lied 83)

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zaltbommel - Maartenskerk

Tekst:

Laat ons nu de loopbaan lopen,
gaan de weg die voor ons ligt,
lopen met de ogen open,
lopen met de kroon in zicht.

In de wedloop van het leven,
blijft verborgen hoeveel tijd,
ons van boven wordt gegeven,
tot de grens der eeuwigheid.

Hoeveel hindernissen wachten,
hoeveel horden, hoog of laag,
gij ontvangt voldoende krachten,
voor de moeiten van vandaag.

Laat ons dan de wedloop lopen,
in geloof van meet af aan,
dat wie deze loopbaan lopen,
pure vreugde binnengaan.

Lied 07

Titel: Veilig in Uw hand

Eerste componist: Jaco Mulder

Uitvoerende: Gospel Unlimited

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zaltbommel - Maartenskerk

Tekst:

Heer ik nader tot Uw troon,
ik kom bij U omdat ik van U houd,
in Uw nabijheid wil ik zijn,
Uw liefde geeft mij rust.

Ik wil luist'ren als U spreekt,
als ik in stilte kniel,
in dankbaarheid kom ik tot U,
U bent de allerhoogste Heer.

Ik ben veilig in Uw hand, in Uw hand o Heer,
ik ben veilig in de palm van Uw hand,
U bent voor mij het licht in de duisternis,
U bent de God die altijd voor mij zorgt,
niets kan mij ooit scheiden van de liefde die U geeft,
wat er ook met mij gebeuren zal,
want ik ben beschermd, U bent altijd om mij heen,
U bent een schild, zodat ik veilig ben.

Als het leven niet meer wil
en ga ik door het duister heen
en als ik tegenstand ervaar,
k weet niet waar ik heen moet gaan.
Dan weet ik dat U bij mij bent,
U bent mijn enig doel,
ik kan niet leven zonder U,
U bent de god voor wie ik leef.

Ik ben veilig in Uw hand, in Uw hand o Heer,
ik ben veilig in de palm van Uw hand,
U bent voor mij het licht in de duisternis,
U bent de God die altijd voor mij zorgt,
niets kan mij ooit scheiden van de liefde die U geeft,
wat er ook met mij gebeuren zal,
want ik ben beschermd, U bent altijd om mij heen,
U bent een schild, zodat ik veilig ben.

U bent mijn kracht,
U bent mijn schild,
ik aanbid U Heer, ik prijs U,
ik ben van U.

Ik ben veilig in Uw hand, in Uw hand o Heer,
k ben veilig in de palm van Uw hand,

U bent voor mij het licht in de duisternis,
U bent de God die altijd voor mij zorgt,
k ben veilig bij U.

Lied 08

Titel: Redeemer of my heart

Eerste componist: J. Martin

Uitvoerende: Adonai

Uitvoering: Koorzang

Opname: Zaltbommel - Maartenskerk

Tekst:

Search me Lord and know me,
Redeemer of my heart.
Search me, know me,
reveal my inmost part.
Cover me with mercy,
Lord, hold me in your arms.
Wash me in your grace o Lord,
Redeemer of my heart.

When I rise to greet the morning,
Lord, I find you there,
when I call in the night,
You are with me,
Lord, you hear my prayer.

When I turn my heart from heaven,
when I fall and go astray,
like a shepherd, Lord, you find me,
You lead my back into the way.

Search me Lord and know my heart today,
Cleave me Lord and teach me to,
obey,
o teach my Lord.

Search me Lord and know me,
Redeemer of my heart.
Search me, know me,
reveal my inmost part.
Cover me with mercy,
Lord, hold me in your arms.
Wash me in your grace o Lord,
Redeemer of my heart.

Shine your love on me o Lord,
Redeemer of my heart,
search me Lord and know me,
Redeemer of my heart.

Lied 09

Titel: Als er vergeving is

Eerste componist: Marcel & Lydia Zimmer

Uitvoerende: Gospel Unlimited & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Zaltbommel - Maartenskerk

Tekst:

Hoe kan ik verder leven, hoe moet ik verder gaan,
kan ik ooit vergeven wat mij is aangedaan.
De wonden in mijn ziel, de haat en bitterheid,
ijken niet te helen, niet door woorden, niet door tijd.

Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig, ik kan het zelf niet,
ik lijk haast te verstikken in angst en in verdriet.
Hoe kan ik ooit vergeven, zoals U mij vergeeft,
dwars door alles heen wat mij beschadigd heeft

Maar als er vergeving is, kan er genezing zijn,
van de pijn en het verdriet diep van binnen.
Als er vergeving is, kan er genezing zijn
en de weg van herstel kan beginnen.

Lied 10

Titel: Er is een heuvel ver van hier

Arrangement: W. Horsley, instr. A. van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zaltbommel - Maartenskerk

Tekst:

Er is een heuvel ver van hier,
zijn naam is Golgotha,
daar stroomde eens de heilsrivier,
vol leven en gena.

Aan 't kruis droeg Jezus onze schuld,
Zijn dood bracht ons gena,
Hij heeft voor ons de wet vervuld,
voor mij, halleluja.

Geen mens kon voor een mens voldoen,
geen engel, groot in macht;
Gods Zoon gaf Zelf zich als rantsoen,
Hij heeft het al volbracht.

Lied 11

Titel: Daarboven is een heerlijk oord

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Eleven

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Daarboven is een heerlijk oord,
O zo schoon, o zo schoon!
Daar wordt het Eng'lenlied gehoord,
O zo schoon, o zo schoon!
Geen zonde kent men daar omhoog.
De blijdschap fonkelt in het oog,
Des zondaars, die voor Jezus boog,
O zo schoon, o, zo schoon!

Geen donk're wolk bedekt de lucht,
Heerlijk land, heerlijk land!
Geen boezem slaakt daar ooit een zucht,
Heerlijk land. Heerlijk land!
Daar gloeit de liefde in elk gemoed,
De Heer is daar het hoogste goed,
Hij Die vergoot Zijn dierbaar bloed.
Heerlijk land, heerlijk land!

Ooh, ooh
Aah, aah

Zo schoon, zo schoon, zo schoon.

En schoon het hart is vol van schuld,
Jezus stierf, Jezus stierf
Schoon vloek en smart en angst het vult,
Jezus stierf, Jezus stierf
Komt, vallen we aan Zijn voeten neer,
Hij kroont ons met Zijn liefde weer.
En brengt ons in die plaats en eer,
Jezus stierf, Jezus stierf

Daarboven is een heerlijk oord,
O zo schoon, o zo schoon!
Daar wordt het Eng'lenlied gehoord,
O zo schoon, o zo schoon!
Geen zonde kent men daar omhoog.
De blijdschap fonkelt in het oog,
Des zondaars, die voor Jezus boog,
O zo schoon, o, zo schoon!

Lied 12

Titel: Geen liefde zo wonderlijk

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Adoniram Gordon

(Nederlandse) Tekst: Wim Kok

Uitvoerende: Samenzang

Uitvoering: Samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Geen liefde zo wonderlijk

Uw liefde voor mij.

Geen liefde zo ruim en rijk

ik kan er niet bij.

Uw liefde, o Vader,

is onverklaarbaar groot

uit liefde gaf Gij Uw Zoon

zelfs over tot de dood.

Geen liefde zo wonderlijk

Uw liefde voor mij.

Geen liefde rijkt verder

en is zo nabij.

Uw liefde, o Jezus,

is mij te wonderbaar;

uit liefde stierf Gij aan 't kruis

en liet mijn zonden daar

Geen liefde zo wonderlijk

Uw liefde voor mij.

Geen liefde is inniger

en maakt werk'lijk vrij.

Uw liefde, o Heil'ge Geest

verbrak al mijn verweer

uit liefde won Gij mij in

voor Jezus als mijn Heer

Lied 13

Titel: Zie de stroom van Jezus' liefde

Eerste componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: William Rees

Uitvoerende: Centre Gospelchoir en samenzang

Uitvoering: Koorzang en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Zie de stroom van Jezus' liefde
Overstelpend als een vloed
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht
Met Zijn eigen kostbaar bloed
Wie kan zwijgen van Zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

Aan het kruis werd Jezus' offer
Tot een bron die altijd blijft
Door de sluizen van Gods goedheid
Stroomde Zijn barmhartigheid
Een rivier van diepe liefde
Daalde uit de hemel neer
Bracht ons vrede met de Vader
Schonk de wereld leven weer

Het is Uw volmaakte liefde
Die mijn diepste angst verdrijft
Vol vertrouwen mag ik komen
Waar Uw rechterstoel verrijst
Want mijn rechter is mijn Redder
Mijn Verlosser pleit voor mij
Hij heeft zelf mijn straf gedragen
Jezus mijn gerechtigheid

Wie kan zwijgen van Zijn liefde
Of vergeten wat Hij deed?
Jezus' naam zij steeds geprezen
Tot in alle eeuwigheid

Lied 14

Titel: O grote God die liefde zijt

Eerste componist: Johann Schop

Tweede componist: Jan Wit

Uitvoerende: Roden Girl Choristers & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd,
ons aan Uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons Uw woord bewaren,
Uw waarheid openbaren.

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in Zijn stervensnood,
Uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht,
waar liefde wordt gegeven,
wij uit Uw liefde leven.

Lied 15

Titel: Liefde, eenmaal uitgesproken

Arrangement: David Willcocks

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Northern Voices

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Liefde, eenmaal uitgesproken
als Uw Woord van het begin
Liefde wil ons overkomen
als geheim en zegening
Liefde die ons hebt geschapen
vonk waarmee Gij zelf ons raakt
alles overwinnend wapen
laatste woord dat vrede maakt

Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat
Liefde vraagt om ja en amen
ziel en zinnen metterdaad
Liefde waagt zichzelf te geven
ademt op van goede trouw
Liefde houdt ons in het leven
daarop hebt Gij ons gebouwd