

Lied 01

Titel: Aan Uw voeten, Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst:

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.

Ja ik verkies nu om bij U te zijn,
en om naar U te luisteren.
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.

Mijn hart verlangt ernaar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding,
in Geest en waarheid samen één te zijn,
in aanbidding voor U.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats,
daarom kniel ik neer bij U
Om bij U te zijn is de grootste eer
daarom buig ik mij voor U.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja zo omarmt U ook mij.
U bent een Vader die vertroost en beschermt.
En ik kom tot rust bij U
En ik kom tot rust bij U.

Lied 02

Titel: Ga niet alleen door het leven

Arrangement: André Bijleveld

Eerste componist: Johannes Hermanus Gunning

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Eleven

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Ga niet alleen door 't leven,
Die last is u te zwaar.
Laat Eén u sterkte geven,
Ga tot uw Middelaar!
Daar is zoveel te klagen,
Daar is zoveel geweest,
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!
En zoveel leed te dragen.
Ga niet alleen!

Ga niet alleen, uw Koning
Wil komen in uw hart.
Ach geef het Hem ter woning,
Hoe stilt Hij dan uw smart!
Wie kan er tranen drogen.
Als Jezus? Immers geen!
Richt dan de treurend' ogen
Naar Jezus heen!
Richt dan de treurend' ogen
Naar Jezus heen!

En dan, als 't leed der aarde
Voor immer is gedaan;
Als in des hemels gaarde
Uw blijde voeten staan;
Dan ziet g' in 't zalig Eden
Slechts zaal'gen om u heen.
Dan prijst g' in eeuwigheden
Uw Heer alleen!
Dan prijst g' in eeuwigheden
Uw Heer alleen!
Uw Heer alleen!
Uw Heer alleen!

Lied 03

Titel: Nader mijn God bij U

Arrangement: Martin Mans

Eerste componist: Lowell Mason

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: The Martin Mans Formation

Uitvoering: Koorzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

Nader mijn God, bij U
zij steeds mijn beê
zij 't levenspad soms ruw
gaat Gij maar mee
Dan kent mijn ziele rust
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
Uw sabbatsvree

Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst
die naar u, bron van licht
mijn ziele wijst
'k Zie dan in 't bangst gevaar
uw heil'ge eng'lenschaar
die U alzegenaar
al dienend prijst

En wenkt Uw eng'lenstoet
eens opwaarts mij
in 's hemels zonnegloed
verjongd en vrij
'k Juich dan op hoge toon
bij 't nad'ren van Uw troon
'k Ben eeuwig nu Uw zoon
en U nabij
Amen

Lied 04

Titel: Hij kwam bij ons heel gewoon

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Elly & Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Wouw - St. Lambertuskerk

Tekst:

Hij kwam bij ons, heel gewoon
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft zijn leven afgelegd.

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd' en kracht

Zie je de wonden zo diep
De hand die aard en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg
De man, die onze zonden droeg

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd' en kracht

Wij willen worden als Hij
Elkanders lasten dragen wij
Wie is er need'rig en klein
Die zal bij ons de grootste zijn

Zie onze God, de Koning-knecht
Hij heeft zijn leven afgelegd
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag
gedragen door
zijn liefd' en kracht

Lied 05

Titel: Leid mij Heer

Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley

(Nederlandse) Tekst: Hans van der Laan

Uitvoering: Samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst:

Leid mij Heer,
leid m' in Uw gerechtigheid,
richt Uw weg,
voor mijn aangezicht.

Leid mij Heer,
leid m' in Uw gerechtigheid,
richt Uw weg,
voor mijn aangezicht.

Want slechts door U, Heer,
slechts door U, Heer,
hervind ik de weg,
naar de zekerheid.

Want slechts door U, Heer,
slechts door U, Heer,
hervind ik de weg,
naar de zekerheid.

Lied 06

Titel: Nu zijt welkome

Arrangement: Riex van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudenbosch - Basiliek

Tekst:

Nu zijt welkome Jesu, lieve Heer
Gij komt van also hoge, van also veer
Nu zijt welkome van de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer
Kyriëleis

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar.
Beth'lem is de stede, daar is 't geschied voorwaar.
Kyriëleis

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land
zij zochten onze Here met offerand.
Z'offerden ootmoediglich mirr', wierook ende goud
t'ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis

Lied 07

Titel: Ziet al in de winterkou

Arrangement: Rieks van der Velde

Eerste componist: John Gross

(Nederlandse) Tekst: Elisabeth van Duijn

Uitvoerende: Rauch Vocaal jeugdensemble

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Oudenbosch - Basiliek

Tekst:

Ziet, al in de winterkou
kwam op aard', door Godd'lijk' trouw
Teder Lam, onschuldig Kind
dat de mensheid zo bemint

Juich, o zaal'ge morgenstond
Juich, die ons verlossing zond
Zing door heel Jeruzalem
't Godd'lijk Kind in Bethlehem

Middenin de donk're nacht
werd het licht, als nooit gedacht
Eng'len zongen: 'Vreed' op aard'
Liefde Gods, ons zo verklaard

Juich, o zaal'ge morgenstond
Juich, die ons verlossing zond
Zing door heel Jeruzalem
't Godd'lijk Kind in Bethlehem

Leer ons, heilig Kind, te zijn
zoals U, zo mild en rein
Maak ons aan uw beeld gelijk
Heer, zo koom' Uw vrede rijk

Juich, o zaal'ge morgenstond
Juich, die ons verlossing zond
Zing door heel Jeruzalem
't Godd'lijk Kind in Bethlehem

Lied 08

Titel: Noël

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Davies Gilbert

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Oudenbosch - Basiliek

Tekst:

De eerste Noël
heeft een engel verteld
aan eenvoudige herders
die sliepen in 't veld

Zij waren in 't veld
in die wondere nacht
toen het Kind werd geboren
dat vrede bracht

Noël, Noël, Noël, Noël
Hij is de Koning van Israel

Zij gingen op weg
en zij zagen een ster
die verscheen in het oosten,
zo hoog en zo ver.

Noël, Noël, Noël, Noël
Hij is de Koning van Israel

Zij volgden zijn licht
zo stralend en zacht
en ze vonden de Koning
die vrede bracht

Noël, Noël, Noël, Noël
Hij is de Koning van Israel

Lied 09

Titel: O kom, o kom Immanuël

Arrangement: Marcel Koning

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Forever Worship

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Oudenbosch - Basiliëk

Tekst:

O kom, o kom Immanuël
verlos uw volk, uw Israël
Herstel het van ellende weer
zodat het looft uw naam, o Heer

Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël

O kom, die onze Heerser zijt
in wolk en vuur en majesteit
O Adonai die spreekt met macht
verbreek het duister van de nacht

Weest blij, weest blij, o Israël
Hij is nabij, Immanuël

Weest blij, weest blij, o Israël

Hij is nabij, Immanuël

Lied 10

Titel: Daar is uit 's werelds duist're wolken

Arrangement: Rieks van der Velde

Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans
(Nederlandse) Tekst: Nicolaas Beets

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudenbosch - Basiliek

Tekst:

Daar is uit 's werelds duist're wolken
een licht der lichten opgegaan
Komt tot zijn schijnsel, alle volken
en gij, mijn ziele, bid het aan
Het komt de schaduwen beschijnen
de zwarte schaduw van de dood
De nacht der zonde zal verdwijnen
genade spreidt haar morgenrood

O Vredevorst, Gij kunt gebieden
de vreed' op aard' en in mijn ziel
Doe alle volken tot U vlieden
dat al wat ademt voor U kniel
Des Heren ijver zal bewerken
dat Hij de zetel, u bereid
met recht en met gericht zal sterken
Hem zij de lof in eeuwigheid

Lied 11

Titel: Op de aarde kwam Gods Zoon

Arrangement: David Willcocks

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Rauch Vocaal jeugdensemble

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Oudenbosch - Basiliek

Tekst:

Op de aarde kwam Gods Zoon
de Heer des Heren Koning
die Zijn leven hier begon
een stal was Hem tot woning
een stal was Hem tot woning

Uit de hemel kwam hij neer
als vreemdeling op aarde
Os en ezel keken neer
naar 't kind van heil'ge waarde
naar 't kind van heil'ge waarde

Zingen wij dan allen saâm
Cum cantibus in choro
Laat het orgel vrolijk gaan
Benedicamus Domino
Benedicamus Domino

Lied 12

Titel: Bij God ben ik geborgen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: J. Berthier

Uitvoerende: Zanggroep Vocaal & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.

Bei Gott bin ich geborgen still wie ein Kind,
bei Ihm ist Trost und Heil.
Ja, hin zu Gott verzehrt sich meine Seele,
kehrt in Frieden ein.

In God alone my soul can find rest and peace,
in God my peace and joy.
Only in God my soul can find it's rest,
find it's rest and peace.

Bij God ben ik geborgen met heel mijn ziel,
Hij is mijn licht, mijn heil.
Ja, alleen God geeft vrede aan mijn ziel,
zij vindt rust in Hem.

Lied 13

Titel: Lopen op het water

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Matt Crocker, Joel Houston & Salomon Ligthelm
(Nederlandse) Tekst: Tanja Lagerström

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo, Koor en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst:

U leert me lopen op het water
De Oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten.
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam.
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
dan faalt U niet want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij
Ohhhhh

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,

want ik ben in Uw nabijheid

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij. Ik ben van U
en U van mij.

Lied 14

Titel: Ik zal er zijn

Eerste componist: Adrian Roest & Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

Lied 15

Titel: Ga met God en Hij zal met u zijn

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Ralph Vaughan Williams

(Nederlandse) Tekst: Jeremiah Eames Rankin & Gert Landman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.

Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.

O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw godd'lijk beeld.