

Lied 01

Titel: Komt allen tezamen

Arrangement: Rieks van der Velde & David Willcocks

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Casparus Bernardus Burger

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde:  
komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

De hemelse eng'len  
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedge schreden!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

O Kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefde in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.

Lied 02

Titel: In de stad van Koning David  
Arrangement: Martin Zonnenberg  
Eerste componist: Traditional  
(Nederlandse) Tekst: Fred Keesen  
Uitvoerende: Vocals  
Uitvoering: Koor en smamenzang  
Opname: Arnhem - Eusebiuskerk  
Tekst:

In de stad van koning David  
met een stal als onderdak,  
ziet een moeder naar haar kindje,  
liggend in een voederbak.  
't Is Maria die ons bracht  
Jezus, in de winternacht.

Hij die groot is en verheven  
is een pasgeboren Kind,  
is in hooi en stro gelegen,  
waar Hij dieren bij zich vindt.  
God, getrouw aan al de zijnen,  
wordt de kleinste van de kleinen.

Jezus, blijf maar bij ons leven  
met Uw kinderlijke Geest.  
Doe ons danken, doe ons delen,  
voer ons naar Gods eeuwig feest.  
Kindje dat Maria baarde,  
maak het licht alom op aarde.

Lied 03

Titel: Wij trekken in een lange stoet

Arrangement: Rieks van der Velde & Joshua Spacht

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoerende: Sharon Kips & Vocals

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Arnhem – Eusebiuskerk

Tekst:

Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Bethlehem  
Wij gaan uw koning tegemoet  
o stad Jeruzalem  
Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor hem  
Wij loven U, Koning en Heer  
Koning en Heer, wij loven U  
Koning en Heer

Al bent U nu nog maar een kind  
zo hulpeloos en klein  
Wij weten dat het rijk begint  
waarvan u Heer zult zijn  
Een rijk waarin de vrede wint  
van oorlog en van pijn  
Wij loven U, Koning en Heer  
met Koning en Heer, wij loven U  
Koning  
en Heer  
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
Halleluja, halleluja  
halleluja

Wij gaan op weg naar Bethlehem  
Daar ligt hij in een stal  
die koning in Jeruzalem  
voor eeuwig wezen zal  
Laat klinken dan met luider stem  
en blij bazuingeschal  
Wij loven U, Koning en Heer  
Koning en Heer, wij loven U  
Koning  
Heer  
Heer  
Heer  
Koning en  
Heer  
Heer  
Heer

Koning en Heer  
Koning en Heer

Lied 04

Titel: Stille Nacht

Arrangement: Riex van der Velde & Martin Zonnenberg

Eerste componist: Franz Gruber

(Nederlandse) Tekst: Joseph Mohr

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem – Eusebiuskerk

Tekst:

Stille nacht, heilige nacht!  
Davids Zoon, lang verwacht,  
die miljoenen eens zaligen zal,  
werd geboren in Bethlehems stal,  
Hij, der schepselen Heer,  
Hij, der schepselen Heer.

Hulploos Kind, heilig Kind,  
dat zo trouw zondaars mint,  
ook voor mij hebt Ge U rijkdom ontzegd,  
werd G' op stro en in doeken gelegd.  
Leer me U danken daarvoor,  
Leer me U danken daarvoor.

Stille nacht, heilige nacht!  
Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld;  
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.  
Amen, Gode zij eer!  
Amen, Gode zij eer!

Lied 05

Titel: Veiled in darkness

Eerste componist: Glenn Rudolph

Uitvoerende: Kampen Boys Choir

Uitvoering: Koorzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Veiled in darkness Judah lay,  
Waiting for the promised day  
While across the shadowy night  
Streamed a flood of glorious light  
Heav'nly voices chanting then  
Peace on earth, good will to men`

Still the earth in darkness lies  
Up from death's dark vale arise  
Voices of a world in grief  
Prayers of men who seek relief  
Now our darkness pierce again  
Peace on earth, good will to men

Light of light, we humbly pray  
Shine upon Thy world today  
Break the gloom of our dark night  
Fill our souls with love and light  
Send Thy blessèd Word again  
Peace on earth, good will to men

Lied 06

Titel: Gesù Bambino

Arrangement: Riex van der Velde

Eerste componist: Pietro A. Yon

(Nederlandse) Tekst: Pietro A. Yon

Uitvoerende: Ernst Daniel & Sharon

Uitvoering: Duet

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Nell' umile capanna  
nel freddo e nella povertà  
È nato il santo pargolo  
che il mondo adorerà

Osanna, osanna cantano  
con giubilante cor  
I tuoi pastori ed angeli  
O re di luce e amor

Venite adoriamo  
Venite adoriamo  
Venite adoriamo  
Gesù redentor

O bel bambin non piangere  
non pianger Redentor  
La mamma tua cullando ti  
Ti bacia o Salvator

Osanna, osanna cantano  
con giubilante cor  
I tuoi pastori ed angeli  
O re di luce e amor

Venite adoriamo  
Venite adoriamo  
Venite adoriamo  
Gesù redentor

Ah  
Venite adoriamo  
Ah  
Gesù redentor  
Venite  
Venite  
Venite adoriamo  
Gesù redentor

Lied 07

Titel: Hark the heralds / Hoor de eng'len zingen d' eer

Arrangement: Riex van der Velde

Eerste componist: Pietro A. Yon

(Nederlandse) Tekst: Pietro A. Yon

Uitvoerende: Ernst Daniel & Sharon

Uitvoering: Duet

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Hark the herald angels sing  
Glory to the newborn king  
Peace on earth and mercy mild  
God and sinners reconciled  
Joyful all ye nations rise  
Join the triumph of the skies  
With th' angelic host proclaim  
Christ is born in Bethlehem  
Hark the herald angels sing  
Glory to the newborn king

Christ by highest heav'n adored  
Christ the everlasting Lord  
Late in time behold him come  
Offspring of a virgin's womb  
Veiled in flesh the Godhead see  
Hail th'incarnate deity  
Pleased as man with man to dwell  
Jesus our Emmanuel  
Hark the herald angels sing  
Glory to the newborn king

Heil de Vorst der eeuwigheid,  
Zonne der gerechtigheid.  
van zijn vleug'len dalen neer  
licht en leven altijd weer.  
Lof U, die uw glorie deed  
schuilen in het aardekleed,  
opdat wij van zonde rein  
nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor de eng'len zingen d'eer  
van de nieuw geboren Heer



Lied 08

Titel: Ere zij God-medley

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Samenzang, solisten en Vocals

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Ere zij God, ere zij God,  
in de hoge, in de hoge, in de hoge

Midden in de winernacht  
ging de hemel open.  
Die ons 't heil der wereld bracht,  
antwoord op ons hopen.

Elke vogel zingt zijn lied,  
herders, waarom zingt gij niet  
Laat de citer slaan,  
blaast de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen:  
Christus is geboren.

Vrede was er overal,  
wilde dieren kwamen  
bij de dieren in de stal  
en zij speelden samen.

Elke vogel zingt zijn lied,  
herders, waarom zingt gij niet  
Laat de citer slaan,  
blaast de fluiten aan,  
laat de bel, laat de trom,  
laat de beltrom horen:  
Christus is geboren.

Gloria  
in excelsis Deo,  
gloria  
in excelsis Deo

Eer zij God in onze dagen,  
lopend eer zij God in deze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit.

Gloria  
in excelsis Deo  
gloria  
in excelsis Deo

Gloria  
in excelsis Deo,  
gloria  
in excelsis Deo.