

Lied 01

Titel: Laat m' in U blijven groeien bloeien

Eerste componist: Georg Numark

(Nederlandse) Tekst: Jan Jakob Lodewijk ten Kate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!
In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk in needrigheid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de windslen sliep, ontbot,
en komt in 't licht en rijpt voor God.

Lied 02

Titel: a. Hoe lieflijk zijn uw woningen, b. Psalm 84 : 4

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: a. Samuel Liddle b. Traditional

(Nederlandse) Tekst: a. Loek van der leeden b. Jan Wit

Uitvoerende: Reformatiekoor

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

a.

Hoe lieflijk zijn uw woningen,
mijn Heer en God.

Mijn ziel bezwijkt van verlangen
naar uw voorhoven heer.

Mijn hart en mijn ziel roepen uit
naar de levende God.

Zelfs een mus vindt voor zich daar een huis
en de zwaluw een nest

waar zij haar jongen legt,
bij uw altaren, bij uw altaren,
der heerscharen Heer,
mijn Koning en God.

b.

Van kracht tot kracht gaan zij steeds voort.

Hun lied weerklinkt van oord tot oord,

tot zij Jeruzalem betreden,
waar alle pelgrims binnengaan

om voor Gods aangezicht te staan.

Aanvaard, o Heer, ook mijn gebeden.

Verhoor mij, God van Israël,

die alles leidt naar uw bestel.

Lied 03

Titel: Laudate omnes gentes

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jacques Berthier

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Ars Musica

Uitvoering: Koorzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft

Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord

Sing praises all ye peoples, sing praises tot he Lord

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft

Lied 04

Titel: Psalm 80

Arrangement: a. Wilkin de Vlieger & Luca Genta

Eerste componist: a. Eelco Vos, Wilkin de Vlieger & Luca Genta b. Traditional (Nederlandse) Tekst: a. Egbert van der Stouw b. Willem Barnard

Uitvoerende: The Psalmproject

Uitvoering: Band & samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

a.

Heer, onze God, wees onze herder.

Kom, red ons Heer en leid ons verder.

Toon uw gelaat, vergeet ons niet

in onze wanhoop, ons verdriet.

Machtige God, bescherm ons Heer.

U hebt een land aan ons gegeven,

een vruchtbaar land, een land vol leven.

Nu is de wijngaard leeggeroofd,

ons leven bijna uitgedoofd.

Machtige God, bescherm ons Heer.

b.

O God van Jozef, leid ons verder

hoor ons en wees weer onze herder

gij vuurkolom, straal gij ons toe

Waak op, o Held, wij worden moe

laat lichten ons uw aanschijn, Heer

doe ons opstaan en help ons weer

Lied 05

Titel: Psalm 130

Eerste componist: Straatsburg 1539

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende: Ars Musica

Uitvoering: Koorzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Uit diepten van ellende

roep ik tot U, o Heer.

Gij kunt verlossing zenden,

ik werp voor U mij neer.

O laat uw oor zich neigen

tot mij, tot mijn gebed.

Laat mij gehoor verkrijgen,

red mij, o Here, red.

Lied 06

Titel: Looft God die zegent al wat leeft

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Maria den Hertog

Uitvoering: Solozang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Looft God, die zegent al wat leeft,
der heemlen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

Looft God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het welbewaard.

Looft God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

Looft God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

Lied 07

Titel: Psalm 142

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoerende: Ars Musica

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Tot God den Heer hief ik mijn stem,
ik riep tot God, ik smeekte Hem.
Alles, alles wat mij benauwt
heb ik den Here toevertrouwd.

Tot U roep ik dat Gij, o Heer,
mijn schuilplaats zijt, mijn tegenweer,
mijn deel, mijn erve in het land
der levenden, mijn onderpand.

Red mij van wie te sterk mij is,
voer mij uit zijn gevangenis,
dat ik U, Heer, dat ik U dan
mijn Heer en God weer loven kan.

Al uw getrouwen roep ik saam
als Gij mij zo hebt welgedaan,
zij zullen horen hoe ik zing
uw naam en uw rechtvaardiging.

Lied 08

Titel: Witter dan sneeuw

Arrangement: Wilkin de Vlieger & Luca Genta

Eerste componist: Eelco Vos

(Nederlandse) Tekst: Eelco Vos & Egbert van der Stouw

Uitvoerende: The Psalmproject

Uitvoering: Band

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

Witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld.

Zie mijn offer Heer: mijn berouw.

Wees genadig, o God, heb met mij toch geduld.

Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw.

Laat mij weer juichen, weer dansen in't licht.

Laat mij weer leven voor uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Was mij.

Witter dan sneeuw, maak mij sterk door uw Geest.

Schep een zuiver hart diep in mij.

Laat mij dicht bij U zijn. U alleen, Heer, geneest.

Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij.

Laat mij weer juichen, weer dansen in't licht.

Laat mij weer leven voor uw aangezicht.

Laat mij weer juichen, weer dansen in't licht.

Laat mij weer leven voor uw aangezicht.

Was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Laat mij weer juichen.

Laat mij weer dansen.

Laat mij weer leven.

Laat mij weer juichen, weer dansen, weer leven,

was mij witter dan sneeuw, laat mij rein voor U staan.

Zie niet om naar wat ik heb gedaan.

Lied 09

Titel: De vrede van God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Johan Bronsveld

(Nederlandse) Tekst: Hans Lieberton

Uitvoerende: Reformatiekoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

De vrede van God

De vrede van God

de vrede van Hem

zij met u

De liefde van God

De liefde van God

zijn liefde en genade

zij met u

De Heer zegene u

De Heer zegene u

genade en zegen

zij met u

Lied 10

Titel: De ware kerk des Heren

Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley

(Nederlandse) Tekst: Samuel John Stone & Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Bovenkerk - Kampen

Tekst:

De ware kerk des Heren,
in Hem alleen gegrond,
geschapen Hem ter ere,
de bruid van zijn verbond,
dankt aan zijn dood het leven.
Hij is haar Bruidegom.
Want God, zo staat geschreven,
zag naar zijn dienstmaagd om.

Door God bijeen vergaderd,
één volk dat Hem behoort,
als kindren van één Vader;
één doop, één Geest, één woord.
Zo offert allerwege
de kerk U lof en prijs.
Eén naam is aller zegen,
één brood is aller spijs.

In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,
Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt!
Geloven wordt aanschouwen,
als uit de hemel daalt
de bruid, de hoge vrouwe,
de kerk die zegepraalt.