

Lied 01

Titel: Ik bouw op U

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jean Sibelius

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst:

Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser
niet eenzaam ga ik op de vijand aan
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam
Sterk in uw kracht gerust in uw bescherming
ik bouw op U en ga in uwe naam

Gelovend ga ik eigen zwakheid voelen
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam
Toch rijst in mij een lied van overwinning
ik bouw op U en ga in uwe naam

Lied 02

Titel: Neem Heer mijn beide handen

Arrangement: Henk van der Maten, R. Elsinga

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Westlands Mannenkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst:

Neem, Heer, mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.

O doe genade ervaren aan 't bevend hart
en breng het tot bedaren bij vreugd' en smart.
Laat m' aan Uw voeten rusten mij, hulploos kind,
vertrouwen en berusten voor d' uitkomst blind.

En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.

Lied 03

Titel: Psalm 118: 1 en 9

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Laat ieder 's Heren goedheid prijzen
zijn liefde duurt in eeuwigheid
Laat, Israël, uw lofzang rijzen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dit zij het lied der priesterkoren
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Gij, die den Heer vreest, laat het horen
Zijn liefde duurt in eeuwigheid

Dit is de dag, die God deed rijzen
juicht nu met ons en weest verblijd
O God, geef thans uw gunstbewijzen
geef thans het heil door ons verbeid
Gezegend zij de grote koning
die tot ons komt in 's Heren naam
Wij zegnen u uit 's Heren woning,
wij zegnen u al tezaam.

Lied 04

Titel: Heer Jezus, Uw genade

Arrangement: Andre van Vliet

Eerste componist: Friedrich Silcher

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst:

Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg
Tot winst maakt Gij de schade
die ik verdroeg
in zwakte zal ik roemen
Het is volbracht
en zo mijn onmacht noemen
verborgen kracht

Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg
Toen ik U vastberaden
tot driemaal vroeg
Kan ik niet beter zonder
die doorn, o Heer
toen sprak Gij onomwonden:
Vraag dat niet meer

Hoe zwak, toch ben ik machtig
en sterk in U
hoe kwetsbaar, soms neerslachtig
toch weet ik nu
waartoe die doorn mij schaadde
die vuist mij sloeg
Heer Jezus, uw genade
is mij genoeg

Lied 05

Titel: Wat vlied' of bezwijk'

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Johann Andreas Böhringer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mijn God
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot
Moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd
Zijn liefd' en ontferming vertroosten m'altijd

Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar
Dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar
Dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
En zing ik mijn psalmen in duistere nacht

Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw
De rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
Dan rijst nog mijn loflied; 'zijn goedheid is groot'.

Lied 06

Titel: Zingen maakt blij

Eerste componist: Jan Visser

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

God is zo goed voor jou en voor mij
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij
God heeft je lief en daarom zegt hij
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Ben je alleen of heb je verdriet
Lijkt het soms net of niemand je ziet
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Zing maar in huis, op school en op straat
en je zult zien hoe goed alles gaat
Wees maar niet bang, want Jezus belooft
Ik ben bij jou als jij maar gelooft

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

Lied 07

Titel: Tienduizend redenen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Matt Redman

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

De zon komt op, maakt de morgen wakker
mijn dag begint met een lied voor U
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

En op die dag, als mijn kracht vermindert
mijn adem stukt en mijn einde komt
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Loof de Heer, o mijn ziel
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam
Met meer passie dan ooit
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam

Lied 08

Titel: 'k Stel mijn vertrouwen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Tineke van Pagée

(Nederlandse) Tekst: Johann Andreas Böhringer

Uitvoerende: Kinderkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij

Lied 09

Titel: De Heer is mijn Herder

Arrangement: Denise Brand

Eerste componist: Johannes Gijsbertus Bastiaans
(Nederlandse) Tekst: J. van Weelden

Uitvoerende: Eleven

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

De Heer is mijn Herder! 'k Heb al wat mij lust
Hij zal mij geleiden naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens aan waat'ren der rust.

De Heer is mijn Herder! Hij waakt voor mijn ziel.
Hij brengt mij op wegen van goedheid en zegen.
Hij schraagt m' als ik wankel.
Hij draagt m' als ik viel.

De Heer is mijn Herder! In 't hart der woestijn.
Verkwikken en laven Zijn hemelse gaven.
Hij wil mij versterken met brood en met wijn.

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets

De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.
De Heer is mijn Herder, mij ontbreekt niets.

De Heer is mijn Herder! Hem blijf ik gewijd.
'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren.
Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd.
'k Zal immer verkeren in 't huis mijnes Heren.
Zo kroont met haar zegen Zijn liefde m' altijd.

Lied 10

Titel: Ga niet alleen door 't leven

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk

Tekst:

Ga niet alleen door 't leven
die last is u te zwaar
Laat Eén u sterkte geven
ga tot uw Middelaar
Er is zoveel te klagen
er is zoveel geweên
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen

Welzalig, die 't ervaren
dat Hij hun alles is
dan kenne z'in gevaren
bezorgdheid noch gemis
Hij draagt dan in Zijn armen
door alle nood hen heen
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen
Wie steunt op Zijn erbarmen, is nooit alleen

Lied 11

Titel: Op bergen en in dalen

Arrangement: Dick Sanderman

Eerste componist: Cornelis de Pauw

(Nederlandse) Tekst: Ahasverus van den Berg

Uitvoerende: Jong vrouwenkoor Ars Musica

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst:

Op bergen en in dalen
en overal is God.

Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.

Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.

Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.

Zijn trouwe Vaderogen
zien alles van nabij.

Wie steunt op zijn vermogen
die dekt en zegent Hij

Hij hoort de jonge raven
bekleedt met gras het dal
heeft voor elk schepsel gaven
ja, zorgt voor 't gans heelal

Roem Christen, aan mijn slinke
en rechterzijde is God.

Waar 'k macht'loos nederzinke
of bitter lijd', is God.

Waar trouwe vriendenhanden
niet redden, daar is God.

In dood en doodse banden,
ja, overal is God

Lied 12

Titel: Je hoeft niet bang te zijn

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Nando van Essen

Tweede componist: Jan Visser

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zwolle - Dominicanenkerk

Tekst:

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand,
in die van onze Heer.

Je hoeft niet bang te zijn,
als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur,
rondom je leven zijn.

Je hoeft niet bang te zijn,
al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft,
als jij je ogen sluit.

Lied 13

Titel: Ik zal er zijn

Eerste componist: Adrian Roest & Kinga Bán

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst:

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn',
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.