

Lied 01

Titel: Verwachten

Eerste componist: Luca Genta

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Forever Worship

Uitvoering: Koorzang

Opname: Oudenbosch - Basiliek

Opnamedatum: 8 december 2014

Tekst:

Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord

Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja om hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord

Ik zie uit naar de Heer
Ik zie uit naar de Heer
Mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja om hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters naar de morgen

Mijn ziel verlangt naar de Heer
Mijn ziel verlangt naar de Heer
Meer dan wachters uitzien naar de morgen

Wij verwachten vol verlangen de Heer
Hij is onze hulp en ons schild
Ja om hem is ons hart verblijd
Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Op zijn heilige naam vertrouwen wij

Lied 02

Titel: 'k Geloof in God Hij is mijn Vader

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Georg Nuemark

(Nederlandse) Tekst: C C Koolsbergen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst:

'k Geloof in God Hij is mijn Vader
almachtig Koning op zijn troon.
Schepper van hemel en van aarde
en in zijn eengeboren Zoon
die ik als mijn Verlosser eer
in Jezus Christus, onze Heer

Die van de heil'ge Geest ontvangen
als mens geboren uit een maagd
onder Pilatus heeft geleden
door onze schuld werd aangeklaagd
Stierf aan het kruis, lag in het graf
tot in de hel daalde Hij af

'k Geloof dat Hij ten derden dage
weer opgestaan is uit de dood,
is naar de hemel opgevaren,
zit aan de rechthand van God,
vanwaar Hij met bazuingeschal
eenmaal ten oordeel komen zal

Lied 03

Titel: Grote God wij loven U

Arrangement: Mark Dekkers

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ignaz Frans & Helene Swarth

Uitvoerende: LEV

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst:

Grote God, wij loven U,
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart te allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwge, Ongeziene,
looft Uw liefd' en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
Heilig, heilig, heilig toe

Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam
Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam
o Heer.

Heer, ontferm U over ons,
open Uwe Vaderarmen,
stort Uw zegen over ons,
neem ons op in Uw erbarmen.
Eeuwig blijft Uw trouw bestaanlaat
ons niet verloren gaan.

Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam,
Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam

Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam,
Grote God, wij loven U,
heel de wereld buigt voor U.
Grote God wij prijzen Uw naam

o Heer.

Lied 04

Titel: Lichtstad met uw paarlen poorten

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: M A Alt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Gaat door!

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Lied 05

Titel: Kom in mijn hart

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Kom in mijn hart

Kom in mijn hart

oh kom in mijn hart, Heer Jezus.

Breng keer op keer uw ware leer

opnieuw in mijn hart, Heer Jezus

Blijf in mijn hart

Blijf in mijn hart

oh blijf in mijn hart, Heer Jezus.

Blijf op mijn vraag vanaf vandaag

voorgoed in mijn hart, Heer Jezus

Leef in mijn hart

Leef in mijn hart

oh leef in mijn hart, Heer Jezus.

'k Ben dan Uw kind, dat U bemint

vanuit mijn hart, Heer Jezus

Amen

Lied 06

Titel: De Heer is voor ons

Eerste componist: Remco Hakkert

(Nederlandse) Tekst: Remco Hakkert

Uitvoerende: Centre Gospel Choir & Remco Hakkert

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

De Heer is voor ons
om ons de weg te wijzen.
Hij is achter ons
beschermt ons bij gevaar
beschermt ons bij gevaar

De Heer is onder ons
Hij vangt ons als we vallen
De Heer is in ons
en troost ons bij verdriet
en troost ons bij verdriet

Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid
Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid

De Heer is om ons heen,
beschermt ons als een muur
Hij is boven ons
en zegent ons steeds weer
en zegent ons steeds weer

Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid
Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid

Als een muur biedt Hij bescherming
Hij is altijd om ons heen.

Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid
Zo zegent Hij ons nu
en morgen en tot in eeuwigheid

En tot in eeuwigheid
En tot in eeuwigheid

Lied 07

Titel: Hoor Gij ons aan

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: C. Bach

(Nederlandse) Tekst: E L Smelik

Uitvoering: Samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Hoor Gij ons aan

Wij heffen onze handen

kom Gij tot ons, neem onze offeranden

waarmee wij dankbaar voor U staan

Gij spreekt ons aan

Ge hebt de mens verkoren

aan deze plaats doet Gij uw woorden horen

hier zijt Gij, want hier woont uw naam

O, antwoord Gij

als wij tezamen bidden,

daal neder uit uw hoogte in ons midden

In uw vergeving wonen wij

Lied 08

Titel: God onzer vaad'ren

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: George Warren

(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde

Uitvoerende: Mannenkoor Valerius

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

God onze vaad'ren wiens almachtige hand
de sterren leidt en 's hemels bogen spant
die 't al bekleed hebt, wonderbaar en schoon
ons dankbaar lied stijgt tot uw heil'ge troon

Gij hebt vanouds in liefde ons geleid
en in Uw gunst ons vaderland bevrijd.
Blijf Gij de gids die onze koers bepaalt,
de lamp die licht op onze wegen straalt

Uw sterke arm die immer schuilplaats bood
zij ons ten schild voor oorlog ramp en nood
Maakt tot uw dienst ons hart voor u bereid
Heer doe ons leven in gerechtigheid

Versterk Uw volk in moeit' en tegenslag
voer door de nacht ons naar de grote dag
Dat Uw gena en liefde ons geleid'
tot wij U loven in Uw heerlijkheid

Lied 09

Titel: Vervuld van uw zegen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional uit Wales
(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord

Om daar in genade
uw woorden als zaden
te zaaien tot diep
in het donkerste dal
door liefde gedreven
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal

Lied 10

Titel: Boven alle dingen

Eerste componist: Martin Brand

Uitvoerende: Martin Brand

Uitvoering: Solozang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst:

Boven alle dingen
wil ik U kennen Jezus
Boven alle dromen en wensen van mijn hart
Boven mijn ambities
om en naar erkenning
Het bleek lucht en leeg te zijn, tijdelijk vermaak

Boven populair zijn
wil ik U dienen Jezus
Boven mijn gemakzucht naar luxe en comfort
En boven al mijn vragen
ongeloof en twijfel
kies ik U te volgen in uw spoor

Heer, wees mijn weg, mijn waarheid en het leven dat ik leid
Laat uw geest me altijd leiden en bevrijden van mezelf
En al die dingen die leeg en zondig zijn
Ik wil boven alle dingen uw vriend, uw dienaar zijn

Boven grootse daden wil ik U kennen Jezus
Ver boven de ovaties van menselijk publiek
En boven acceptatie
van mensen om me heen
Wil ik me laten leiden
en het maakt niet uit waarheen

Heer, wees mijn weg, mijn waarheid en het leven dat ik leid
Laat uw geest me altijd leiden en bevrijden van mezelf
En al die dingen die leeg en zondig zijn
Ik wil boven alle dingen uw vriend, uw dienaar zijn

Dus Heer, hier staat uw dienaar
bereid en toegewijd
aan de doelen voor mijn leven die u schreef lang voor mijn tijd
Laat uw woord steeds in mij spreken
Laat uw liefde in mij zijn
Ik wil geven, dienend leven
U heeft alles voorbereid

De uwe voor altijd

Lied 11

Titel: Psalm 62

Arrangement: Martin Zonnenberg & Bas de Vroome

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard & Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst:

Mijn ziel is stil tot God mijn Heer
van Hem verwacht ik altijd weer
mijn heil, op Hem toch kan ik bouwen
Ik wankel niet, want Hij staat vast
mijn toevlucht, als het water wast
mijn rots, mijn enige vertrouwen

Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots
mijn naam rust in de schutse Gods.
O volk, uw God laat u niet vallen
Als gij voor Hem uw hart uitstort
vertrouw dat gij gezegend wordt
God is een schuilplaats voor ons allen alleen eind

Lied 12

Titel: Mijn hart wacht stil op U, o Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Copyrights: Joh. de Heer & Zn.

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst:

Mijn hart wacht stil op U, o Heer
uw komst verwacht ik, meer en meer
uw liefde houdt mijn ziel gevangen
Naar U gaat al mijn vreugde uit
ik wacht op U, wacht als een bruid
reikhalzend hunkert mijn verlangen

Met heel mijn hart verwacht ik, Heer
uw komst, de grote ommekeer
hoe vrolijk zal ik U ontvangen
Gij die mijn allerliefste zijt
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt
vervul mijn allerdiepst verlangen

Lied 13

Titel: On eagle's wings

Arrangement: Mark Hayes

Eerste componist: Micheal Joncas

(Nederlandse) Tekst: Micheal Joncas

Uitvoerende: Oosterhoutse Nachtegale

Uitvoering: Koorzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst:

And He will raise you up on eagle's wings
Bear you on the breath of dawn
Make you to shine like the sun
and hold you in the palm of his hand

You who dwell in the shelter of the Lord
Who abide in his shadow for live
Say to the Lord: my refuse,
my rock in whom I trust

And He will raise you up on eagle's wings
Bear you on the breath of dawn
Make you to shine like the sun
and hold you in the palm of his hand

You need not fear the terror of the night
nor the arrow that flies by, flies by day
Though thousands fall about you
near you it shall not come

And He will raise you up on eagle's wings
Bear you on the breath of dawn
Make you to shine like the sun
and hold you in the palm of his hand

For to his angels he's give a command
to guard you in all of your ways
Upon their hands they will bear you up
lest you dash your foot against a stone

And He will raise you up on eagle's wings
Bear you on the breath of dawn
Make you to shine like the sun
and hold you
and hold you
and hold you in the palm of his hand
of his hand