

Lied 01

Titel: Eeuwig en machtig Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Martin Zonnenberg

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Eeuwig en machtig Heer,
groot van gena, o Heer,
Uw Naam zij d'eer.
U bent zo groot voor ons,
U gaf Uw Zoon voor ons.
Maak ons dan klein, o Heer,
Uw Naam ter eer.

Vergeef ons onze schuld.
Dat U ons leven vult,
ons leiden zult,
is ons gebed tot U.
O God, verhoor ook nu,
neem ons aan Uwe hand,
naar 't Beloofde Land.

Lied 02

Titel: Hoe groot zijt Gij

Arrangement: Riex van der Velde

Eerste componist: Carl Boberg

(Nederlandse) Tekst: Stuart K. Hine

Uitvoerende: Sharon Kips & Vocals

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

O, Heer mijn God, wanneer ik in verwondering
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als ik bedenken, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een Lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij.
Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God
hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Lied 03

Titel: Bron van liefde

Arrangement: Riex van der Velde & Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt,
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

Bron van liefde, licht en leven,
laat uw vreugde in ons zijn;
is de blijdschap weggebleven,
liefde maakt van water wijn.
Dat wij dan elkaar beminnen
zó dat zelfs de dood niet scheidt;
niets kan liefde overwinnen,
liefde heeft de eeuwigheid.

Lied 04

Titel: Majesteit

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Sharon Kips & Vocals

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Hier ben ik,
overweldigd door uw majesteit
bedekt door uw genade voor mij

Hier ben ik
'k weet ik ben een zondig man
gereinigd door het bloed van het lam
'k weet een ding
hoe diep uw liefde voor mij ging
toen u, terwijl u brak
het grootste offer gaf

Majesteit,
Uw genade heeft mijn leven omarmd
ben gebroken maar geheeld door uw hand

Majesteit, majesteit
voor eeuwig leeft uw liefde in mij
vind ik kracht in uw aanwezigheid
Majesteit

Hier ben ik
overweldigend door de liefde voor mij
uw vergeving brengt verlossing, maakt vrij
Hier sta ik
Ik weet dat U naar mij verlangt
geheiligd kom ik dicht bij uw hart

'k weet een ding
hoe diep uw liefde voor mij ging
toen u, terwijl u brak
het grootste offer gaf

Majesteit, majesteit
Uw genade heeft mijn leven omarmd
ben gebroken maar geheeld door uw hand

Groots! Majesteit, majesteit
Alles voor eeuwig leeft uw liefde in mij
vind ik kracht in uw aanwezigheid
Majesteit
Majesteit
Majesteit

Lied 05

Titel: Heilig, heilig, heilig

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: John Bacchus Dyke
(Nederlandse) Tekst: Willem Barnard

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen word' U ons lied gewijd.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.

Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde_en majesteit.

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.

Lied 06

Titel: a. U zij de lof, de dank b. Dankt dankt nu allen God

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: a. Charles Groot b. Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

a.

U zij de lof, de dank en eer,

U vader, Zoon en Geest,

die is en was en komen zal,

ja altijd is geweest.

U was er al in het begin,

U bent er aan het eind,

de Alpha en de Omega,

mijn God in eeuwigheid.

U was er al in het begin,

U bent er aan het eind,

de Alpha en de Omega,

mijn God in eeuwigheid.

b.

Dankt, dankt nu allen God

met hart en mond en handen,

die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,

ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood

Lof, eer en prijs zij God

die troont in 't licht daarboven.

Hem, Vader, Zoon en Geest

moet heel de schepping loven.

Van Hem, de ene Heer,

gaf het verleden blijk,

het heden zingt zijn eer,

de toekomst is zijn rijk.

Lied 07

Titel: U zij de glorie

Arrangement: Rieks van der Velde

Eerste componist: G. F. Händel

Uitvoering: Samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen,

daald' een engel af,

heeft de steen genomen

van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?

In zijn godd'lijk wezen

is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer.

Lied 08

Titel: Ga nu heen in vrede

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Alle Solisten

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Arnhem - Eusebiuskerk

Tekst:

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin uw werk.
Wilt u daaraan geven,
dan bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis.
Dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.