

Lied 01

Titel: Onvoorwaardelijk

Eerste componist: Henk Pool & Matthijn Buwalda

(Nederlandse) Tekst: Henk Pool, Matthijn Buwalda & bewerking; Ben Ketting

Uitvoerende: Sharon Kips

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Ik raak niet in de war van jouw vragen  
Je raakt me toch niet kwijt terwijl je zoekt  
Ik wacht geduldig tot je op komt dagen  
Tot jij mij met heel je hart en ziel bezoekt

Denk niet dat ik je ooit op heb willen geven  
Ook al wilde je misschien soms zelf niet door  
Ik wacht al sinds jij leven kreeg  
En ver daarvoor

Toe, neem de tijd  
Zoek maar rustig en kijk maar om je heen  
Ooit zal jij me wel vinden  
Want ik laat je nooit alleen  
Toe, neem de tijd  
En zoek het pad dat liefde heet  
Vroeg of laat zal ik je daar ontmoeten  
Onvoorwaardelijk,  
daar kun je niet omheen

Begrijp me niet verkeerd, 'k wilde niet wachten  
Het liefst zag ik je gist'ren al bij mij  
Maar dwingen zou mijn liefde slechts ontkrachten  
Juist omdat ik van je hou laat ik je vrij

Want ik weet dat je ooit hier bij mij uitkomt  
Wanneer dat is - dat laat ik echt aan jou  
Ik wacht geduldig tot je thuiskomt  
Hier op jou

Toe maar, neem de tijd  
En zoek het pad dat liefde heet  
Vroeg of laat zal ik je daar ontmoeten  
Onvoorwaardelijk  
daar kun je niet omheen

Lied 02

Titel: Jubel aarde, prijs uw Koning

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: John Hughes

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst:

Jubel, aarde, prijs uw Koning  
zing voor Hem uw vrolijk lied  
water, manna, melk en honing  
vreugde schenkt Hij uit verdriet  
Heel de wereld wordt zijn woning  
liefde bloeit zo ver men ziet  
liefde bloeit zo ver men ziet

Jubel, aarde, prijs uw Koning  
zing voor Hem uw vrolijk lied  
onverdiend is zijn beloning  
brood en wijn, en dat om niet  
Heel de wereld wordt zijn woning  
liefde bloeit zo ver men ziet  
liefde bloeit zo ver men ziet

Lied 03

Titel: Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere

Arrangement: Margreeth de Jong & Martin Zonnenberg

Eerste componist: Freylinghausen 1741 traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Middelburg - Nieuwe Kerk

Tekst:

Lof zij de Heer,  
de almachtige Koning der ere.

Laat ons naar hartelust  
zingen en blij musiceren.

Komt allen saam,  
psalmzingt de heilige naam,  
looft al wat ademt de Here

Lof zij de Heer,  
Hij omringt met zijn liefde uw leven;  
heeft u in 't licht  
als op adelaarsvleuglen geheven.  
Hij die u leidt,  
zodat uw hart zich verblijdt,  
Hij heeft zijn woord u gegeven

Lied 04

Titel: a. Hemelse Vader wij brengen U de eer b. Voor Uw liefde Heer Jezus c. U zij de glorie

Arrangement: a,b. Martin Zonnenberg c. Riexs van der Velde

Eerste componist: a. J Hayford b. Traditional c. G F Händel

(Nederlandse) Tekst: a. Gerard Breäs b. Jan Visser c. Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst:

a.

Hemelse vader, wij brengen U de eer,  
buigen ons samen voor uwe troon terneer.  
U bent de Koning, U zij de eer en kracht.  
Kom in uw glorie Heer, met uwe liefd' en macht.

Nu en voor eeuwig bezingen wij uw macht.  
Jezus, de Koning die alles heeft volbracht.  
Jezus zal heersen nu in onze tijd.  
Jezus is koning nu en in der eeuwigheid.

b.

Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel.  
Voor uw liefde Heer Jezus, dank U wel.  
Wij aanbidden U Heer,  
U komt toe alle lof en eer.  
O, Heer wij prijzen uwe naam.

Voor uw woord van genade, dank u wel.  
Voor uw woord van genade, dank u wel.  
Heer, U maakte ons vrij  
in uw kracht overwinnen wij.  
O, Heer wij prijzen uwe naam.

c.

U zij de glorie,  
opgestane Heer,  
U zij de victorie,  
nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen  
daald' een engel af,  
heeft de steen genomen  
van 't verwonnen graf.

U zij de glorie,  
opgestane Heer,  
U zij de victorie,  
nu en immermeer.

Lied 05

Titel: Op weg naar het Huis van de Heer  
Eerste componist: Henk van der Maten  
(Nederlandse) Tekst: Henk van der Maten  
Uitvoerende: Mannenkoor  
Uitvoering: Koorzang  
Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk  
Tekst:

Hoor hoe het klinkt om ons heen  
Wij zijn op weg naar het huis van de Heer  
Pelgrims zij zingen hun lied  
op weg naar het huis van de Heer  
Daar zijn de poorten te zien  
van de stad Jeruzalem  
Daar woont de Heer in zijn huis  
komen zijn kinderen thuis

Hoor het gebed voor die stad  
bid voor het huis van de Heer  
Vraag om vrede en recht  
Heb lief in het huis van de Heer  
Bid om shalom voor zijn volk  
Vraag de Heer om vrede  
Wens om het huis van de Heer  
het goede, tot zijn eer

Zing met de pelgrims dit lied  
Wij zijn op weg naar het huis van de Heer  
Ga en loop mee in hun spoor  
op weg naar het huis van de Heer  
Daar zijn de poorten te zien  
van de stad Jeruzalem  
Daar woont de Heer in zijn huis  
komen zijn kinderen thuis  
in het huis van de Heer.

Lied 06

Titel: Heer van mijn hart

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Twila Paris

(Nederlandse) Tekst: Henk Rothuizen

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Heer van mijn hart

Heer van mijn hart,

ik kniel aanbiddend

in de schaduw van uw troon

Heer van mijn hart

Heer van mijn hart

in uw nabijheid klinkt één lied

U alleen bent Heer

Heer van mijn hart

Heer van mijn hart,

ik kniel aanbiddend

in de schaduw van uw troon

Heer van mijn hart

Heer van mijn hart

in uw nabijheid klinkt één lied

U alleen bent Heer

Lied 07

Titel: O wat een dag

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

Binnenkort komt de dag,  
dat ik Hem begroeten mag  
Mijn problemen zijn voorbij,  
Jezus komt en 'k weet dat Hij,  
mij een plaats heeft bereid,  
vrede tot in eeuwigheid.  
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag  
als ik Hem begroeten mag  
en voorgoed naar Hem zal gaan,  
oog in oog met Hem zal staan.  
En Hij leidt mij aan zijn hand  
naar het lang beloofde land.  
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Alle zorgen voorbij,  
want ook dat beloofde Hij  
En geen ziekte en geen pijn,  
geen verdeeldheid zal er zijn  
Maar wij juichen voor de troon,  
zijn voor altijd bij Gods Zoon  
Wat een dag, o, wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, wat een dag  
als ik Hem begroeten mag  
en voorgoed naar Hem zal gaan,  
oog in oog met Hem zal staan.  
En Hij leidt mij aan zijn hand  
naar het lang beloofde land.  
Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn.

Wat een dag, o wat een dag zal dat zijn  
zal dat zijn

Lied 08

Titel: Psalm 21

Arrangement: Gerard de Wit

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Dutch Baroque

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst:

O Heer

de koning

is verheugd

de koning is verheugd

De koning is verheugd

is verheugd, is verheugd

Om uw geducht vermogen, vermogen

Uw heil zweeft hem, zweeft hem

zweeft hem voor d' ogen

En met wat blijde zielevreugd

En met wat blijde zielevreugd

met blijde zielevreugd

Zal hij door al

uw daan, door al

uw daan, door al

uw daan

Verrukt, verrukt, verrukt

ten reie gaan

ten reie gaan

Verrukt, ten reie gaan.

toon uw geducht vermogen

aan sterfelijke ogen.

Wij willen zingen tot uw eer,

willen uw wondermacht

lofzingen dag en nacht.



Lied 09

Titel: Zie de stroom van Jezus' liefde

Eerste componist: Robert Lowry

(Nederlandse) Tekst: William Rees

Uitvoerende: Centre Gospelchoir en samenzang

Uitvoering: Koorzang en samenzang

Opname: Steenwijk - Grote Kerk

Tekst:

Zie de stroom van Jezus' liefde  
Overstelpend als een vloed  
Toen de Mensenzoon ons vrijkocht  
Met Zijn eigen kostbaar bloed  
Wie kan zwijgen van Zijn liefde  
Of vergeten wat Hij deed?  
Jezus' naam zij steeds geprezen  
Tot in alle eeuwigheid

Aan het kruis werd Jezus' offer  
Tot een bron die altijd blijft  
Door de sluizen van Gods goedheid  
Stroomde Zijn barmhartigheid  
Een rivier van diepe liefde  
Daalde uit de hemel neer  
Bracht ons vrede met de Vader  
Schonk de wereld leven weer

Het is Uw volmaakte liefde  
Die mijn diepste angst verdrijft  
Vol vertrouwen mag ik komen  
Waar Uw rechterstoel verrijst  
Want mijn rechter is mijn Redder  
Mijn Verlosser pleit voor mij  
Hij heeft zelf mijn straf gedragen  
Jezus mijn gerechtigheid

Wie kan zwijgen van Zijn liefde  
Of vergeten wat Hij deed?  
Jezus' naam zij steeds geprezen  
Tot in alle eeuwigheid

Lied 10

Titel: Liefde was het onuitputtelijk

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Thomas John Williams

(Nederlandse) Tekst: Christiaan Leonard van den Broek

Uitvoering: Samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst:

Liefde was het, onuitputt'lijk,  
liefd' en goedheid, eind'loos groot.

Toen de Levensvorst op aarde  
tot ons heil zijn bloed vergoot.

Komt, laat ons zijn liefde prijzen  
God geeft vreugd' en dankensstof.

Eenmaal zingen wij voor eeuwig  
in de hemel zijnen lof.

Rijd als Heerser door de velden,  
Jezus in uw grote kracht.

Niets, niets kan U tegenhouden,  
zelfs de hel niet met haar macht.

Voor uw naam, zo groot en heerlijk  
zinkt de vijand weg in 't niet.

Heel de schepping, Heer, zal beven,  
als zij U, haar Koning, ziet

Lied 11

Titel: Liefdeslied

Eerste componist: Marco den Toom

(Nederlandse) Tekst: Judith Verwaard - van Beelen

Uitvoerende: Soli Deo Gloria

Uitvoering: Koorzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst:

Zonder liefde ben ik niets  
al spreek ik elke taal  
Ik klink dan als een koper vat  
een schallende cymbaal

Zonder liefde ben ik niets  
Al ben ik een profeet  
Al spreek ik mooie woorden uit  
Ik ben van binnen leeg

De liefde is de troost in diep gemis  
De liefde is de lichtstraal in de duisternis  
De liefde is geduldig  
richt de ander op  
richt de ander op  
De liefde is volhardend en zij geeft  
nooit op

Zonder liefde ben ik niets  
al weet ik nog zo veel  
van kennis en van wetenschap  
is niets mij ooit teveel

Zonder liefde ben ik niets  
Al heb ik veel geloof  
Of geef ik alles wat ik heb  
aan iedereen in nood

De liefde is de troost in diep gemis  
De liefde is de lichtstraal in de duisternis  
De liefde is geduldig  
richt de ander op  
richt de ander op  
De liefde is volhardend en zij geeft  
nooit op

Het is liefde die mij draagt  
als leven mij verwacht  
De liefde hoopt en zij gelooft  
en brengt mij in Gods hart

Straks als het volmaakte komt  
wordt mijn geloven zien

Mijn hoop zal in vervulling gaan  
Maar liefde blijft bestaan

De liefde geeft geloof om door te gaan  
De liefde geeft mij uitzicht op een nieuw bestaan  
De liefde doet beseffen  
Heer, ik ben uw kind

Uw liefde laat mij leven  
door u zelf bemind  
Uw liefde laat mij leven  
door u zelf bemind

Lied 12

Titel: Liefde, eenmaal uitgesproken

Arrangement: David Willcocks

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Northern Voices

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst:

Liefde, eenmaal uitgesproken  
als Uw Woord van het begin  
Liefde wil ons overkomen  
als geheim en zegening  
Liefde die ons hebt geschapen  
vonk waarmee Gij zelf ons raakt  
alles overwinnend wapen  
laatste woord dat vrede maakt

Liefde luidt de Naam der namen  
waarmee Gij U kennen laat  
Liefde vraagt om ja en amen  
ziel en zinnen metterdaad  
Liefde waagt zichzelf te geven  
ademt op van goede trouw  
Liefde houdt ons in het leven  
daarop hebt Gij ons gebouwd