

Lied 01

Titel: Mijn toevlucht

Eerste componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Adrian Roest

Uitvoering: Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst

De Heer is je schild en bevrijder,
de redder die niet van je wijkt.
Onder zijn vleugels ben je veilig.
Zijn wieken beschermen.
Zijn trouw is een veilig schild.

In Gods nabijheid is geen angst meer
voor de plaag van de dag.
Jou zal niets overkomen;
open je ogen
en zie dat het kwaad vergaat.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont
en overnacht in zijn schaduw,
zegt tegen de Heer:
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U.

Als je mag wonen bij de Hoogste
ben je veilig voor het kwaad.
Engelen zullen je dragen.
Je zult je niet stoten,
maar vertrap de tegenstand.

Ik bevrijd wie mij liefheeft
en bescherm wie mij kent.
Roep je mij aan, ik geef antwoord.
In de nood ben ik bij je
en bevrijd je van angst.
Ik zal roem en overvloed geven.
Ik zal je redding zijn.
Ik zal je redding zijn.

Lied 02

Titel: Genade, zo oneindig groot

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: John Newton

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Chosen Gospel Choir & Vox Jubilans

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst

Genade, zo oneindig groot
dat ik, die 't niet verdien
het leven vond, want ik was dood
en blind, maar nu kan 'k zien

Want Jezus droeg mijn zondelast
en tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
en brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
mag stralen als de zon
dan prijs ik Hem in eeuwigheid
dat ik genade vond

Lied 03

Titel: Eens zal op de grote morgen

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Arie Pronk

(Nederlandse) Tekst: Arie Pronk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen
klinken het bazuingeschal,
dan zal Jezus wederkomen
als de rechter van 't heelal.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen
blank en bruin worden vereend;
kleur of ras is niet belangrijk,
maar Gods gunst aan ons verleend.
Wie zal op die grote morgen
buigen voor die Majesteit?
Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

Lied 04

Titel: In de veelheid van geluiden
Arrangement: Henk van der maten
Eerste componist: Traditional
(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries
Uitvoering: Samenzang
Opname: Nijmegen - Stevenskerk
Tekst

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt

En van overal gekomen
drinkend uit de ene bron
bidden wij om nieuwe dromen
richten wij ons naar de zon

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid

Die ons naam voor naam wilt noemen
al uw liefde ons besteedt
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee

Lied 05

Titel: Psalm 42

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Mannenkoor Ailanthus

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst

't Hijgend hert, der jacht ontkomen
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen
Dan mijn ziel verlangt naar God
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen
In Uw huis Uw Naam verhogen

O mijn ziel, wat buigt g' u neder
Waartoe zijt g' in mij ontrust
Voed het oud vertrouwen weder
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk
Hoop op God, sla 't oog naar boven
Want ik zal Zijn Naam nog loven

Maar de Heer zal uitkomst geven
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt
'k Zal in dit vertrouwen leven
En dat melden in mijn lied
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht
En mijn hart, wat mij moog' treffen
Tot den God mijns levens heffen

Lied 06

Titel: Groot is uw trouw, o Heer

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: W. M. Runyan

(Nederlandse) Tekst: T. O. Chrisholm

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader

Er is geen schaduw van omkeer bij U

Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Lied 07

Titel: Bouw uw koninkrijk
Eerste componist: Rend Collective Experiment
(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate
Uitvoerende: Sharon Kips & At Once
Uitvoering: Solo en koorzang
Opname: Utrecht - Jaarbeurs
Tekst

Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus' liefde en zijn kracht.

Wij zijn Uw kerk.
Heer, doe Uw werk door ons
Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot Uw koninkrijk verschijnt.

Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur.
eindigen richting podium Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot Uw koninkrijk verschijnt.

Lied 08

Titel: Lopen op het water

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Matt Crocker, Joel Houston & Salomon Ligthelm

(Nederlandse) Tekst: Tanja Lagerström

Uitvoerende: Elise Mannah

Uitvoering: Solo, Koor en samenzang

Opname: Franeker - Martinikerk

Tekst

U leert me lopen op het water
De Oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten.
Daar vind ik U en ik twijfel niet

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam.
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij

De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
dan faalt U niet want Uw trouw houdt stand

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij, Ik ben van U
en U van mij
Ohhhhh

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,
want ik ben in Uw nabijheid

Geest van God leer mij te gaan over de golven.
In vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op Uw genade,

want ik ben in Uw nabijheid

En als de golven overslaan
dan blijf ik hopen op Uw naam
Mij ziel vindt rust, want in de storm
bent U dichtbij. Ik ben van U
en U van mij.

Lied 09

Titel: 'k Stel mijn vertrouwen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Tineke van Pagée

(Nederlandse) Tekst: Johann Andreas Böhringer

Uitvoerende: Kinderkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij

Lied 10

Titel: Houd me trouw aan U

Eerste componist: Jaap Kramer & Martin Brand

(Nederlandse) Tekst: Martin Brand

Uitvoerende: Martin Brand

Uitvoering: Solo zang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst

U die alles maakte

U die altijd leeft

U heeft recht op alles

Omdat alles in U zijn oorsprong heeft

En zo lang ik leef

Zo lang U mij adem geeft

Is mijn allergrootste wens

U altijd trouw te zijn

Want Heer U bent mijn kracht

Waardoor ik zal blijven staan

O Heer ik bid

Houd mij trouw aan U

Heer U ziet mij lopen

Soms ook op onverharde weg

En al begrijp ik vaak niet alles

Ik geloof wat Uw Woord mij zegt

En als ik wankel Heer

Houd ik stevig vast aan U

Omdat U mij heeft beloofd

Dat U voor altijd trouw zal zijn

O Heer U bent mijn kracht

Waardoor ik zal blijven staan

O Heer ik bid

Houd me trouw aan U

Ik loop nooit alleen

Want mijn Vader gaat altijd naast mij

Ook door ongekende dalen

Draagt Uw liefde mij

En als het pijn doet Heer

Als ik haast niet meer kan staan

Zelf dan is het mijn gebed

Dat ik U altijd trouw zal zijn

Want Heer U bent mijn kracht

Waardoor ik door kan blijven gaan

O Heer ik bid. Houd me trouw aan U.