

Lied 01

Titel: Ik loof de Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: C. C. Scholefield

(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras - van Slooten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Ik loof de Heer, ik wil Hem prijzen

Hij is de Herder en het Lam.

Al zingend wil ik eer bewijzen

aan Hem die naar de aarde kwam.

Ik loof de Heer, ik wil Hem danken

Hij is de Koning en de Knecht.

Al zingend wil ik Hem bedanken

voor alles wat Zijn Woord mij zegt

Ik loof de Heer, ik wil getuigen

van God de Vader en de Zoon.

Al zingend wil ik voor Hem juichen,

mijn loflied breng ik voor Zijn troon

Lied 02

Titel: Liefelijk licht

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

Tweede componist:

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt
en al mijn levensdagen heeft gestraald
ga voor mij uit, ook nu ik sterven moet
Vuurvlam, geleid mij met uw zachte gloed

Liefelijk Licht, dat dag en nacht regeert
dat onze diepste duisternis trotseert
waak over mij, wanneer de door mij wenkt
Spreek mij van God, dat Hij ook mij gedenkt

Liefelijk Licht, brand als een stille wacht
want in uw stralen vind ik nog mijn kracht
Doof dan niet uit maar wees mijn laatste licht
glans van Gods onomwonden aangezicht

Lied 03

Titel: Gij zijt het licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Jean Sibelius

(Nederlandse) Tekst: Jan Stolk

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Gij zijt het licht

temidden van het duister.

Er straalt een ster,

vol helderheid en glans.

Ziedaar het Kind

gekomen voor ons allen,

Gods eigen Zoon

Die ons zo teer bemint.

Geen pracht, geen praal

Zijn komst was zonder luister

toch reeds een Vorst

Die voor ons overwint

Hij is Uw Heer

en wil voor alle mensen

een Redder zijn

nooit bent U meer alleen

Hij is uw kracht

gezonden door de Vader.

Gods eigen Zoon

waarop de schepping wacht.

Eens komt Hij weer

Verlosser dezer wereld,

dat is Uw Heer

Die alles heeft volbracht

Lied 04

Titel: a. Jezus Hij is Koning b. Hef je hoofd omhoog
Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde
Eerste componist: a. Traditional b. Steven L. Fry
(Nederlandse) Tekst: a. Y. Hoekendijk
Uitvoering: Samenzang
Opname: Enkhuizen - Westerkerk
Tekst

a.

Jezus, Hij is Koning
Jezus, Hij is Koning
Koning van het gans heelal.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus, Hij is Koning

Jezus heeft ons vrijgekocht
Jezus heeft ons vrijgekocht
vrijgekocht door 't dierbaar bloed.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof:
Jezus heeft ons vrijgekocht

Jezus, Hij zal komen
Jezus, Hij zal komen
komen zal Hij met gejuich.
Ja, diep in mijn hart
leeft dit geloof
Jezus, Hij zal komen.

b.

Hef je hoofd omhoog
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbidt Hem.
Zing Hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid,
is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here,
Hij, de Koning komt/corn.

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbidt Hem.
Zing Hosanna voor de Heer.
Vol van heerlijkheid,
is zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here,
Hij, de Koning komt

Lied 05

Titel: Panis Angelicus

Arrangement: Rieks van der Velde

Eerste componist: Cèsar Franck

Uitvoerende: Sterre & Voice

Uitvoering: Solo en koorzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Panis angelicus

Fit panis hominum

Dat panis coelicus

Figuris terminum/pia

O res mirabilis

Manducatur dominum

Pauper, pauper

Servus et humilis

Pauper, pauper

Servus et humilis

Panis angelicus

Fit panis hominum

Dat panis coelicus

Figuris terminum

O res mirabilis

Manducatur dominum

Pauper, pauper

Servus et humilis

Pauper, pauper

Servus, servus et humilis

Pauper, servus

Servus et humilis

Lied 06

Titel: Wie maar de goede God laat zorgen

Arrangement: Martin Mans

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Wie maar de goede God laat zorgen
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar
is bij Hem veilig en geborgen
die redt Hij godlijk, wonderbaar
wie op de hoge God vertrouwt
heeft zeker op geen zand gebouwd

Blijf dan eerbiedig God verbeiden
en zwijg de Heer ootmoedig stil
Hij zal ons naar zijn raad geleiden
't is goed en heilig wat Hij wil
God die ons uitverkoren heeft
kent alle zorg die in ons leeft

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen
neemt zijn gebod getrouw in acht
't Wordt eind'lijk alles u ten zegen
wanneer gij daarop biddend wacht
En wie gelovig op Hem ziet
weet zeker, Hij verlaat ons niet

Lied 07

Titel: Dan zal Hij komen op de wolken

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Marco de Keizer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Dan zal Hij komen op de wolken
Verwacht, toch onverwachts,
Zal Hij verschijnen aan de volken.
En wordt het nooit meer nacht.
Het donker zal voorgoed verdwijnen
Hij roept met hoog gezag
Hij is het die ons komt bevrijden,
Op deze jongste dag

Dan zullen alle volken zingen
tot ere van Zijn naam.
Zijn liefde zal ons dan omringen.
De dood is afgedaan.
De tranen zullen niet meer stromen
Hij is de levensbron,
die ons nieuw leven toe doet komen.
Herschept wat Hij begon.

Lied 08

Titel: You raise me up

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Rolf Lovland

(Nederlandse) Tekst: Brandan Graham

Uitvoerende: Sterre & Projectkoor

Uitvoering: Solo & koorzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

When I am down, and, oh, my soul's so weary
When troubles come, and my heart burdened be
then I am still and wait here in the silence
until you come and sit awhile with me

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be

Noe

Noe

Noe

Noe

You raise me up, so I can stand on mountains
You raise me up to walk on stormy seas
I am strong when I am on your shoulders
You raise me up to more than I can be
You raise me up to more than I can be

Lied 09

Titel: In zeven kleuren rijst omhoog

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

In zeven kleuren rijst omhoog
een hemelpoort, een ereboog
de wolken wit, de hemel blauw:
God blijft altijd de aarde trouw.

Hier kust de boog van zijn verbond
met zeven zegels onze grond;
de Heer laat ons geen dag alleen,
zijn trouw breekt door de wolken heen.

Al vallen sterren, zon en maan
al rollen golven af en aan,
de zee ligt in Gods rechterhand
zijn handpalm is ons vaderland

Al laait er in het laatste uur
een wereldbrand, een zee van vuur
geen vlam doet deze boog vergaan
vast zal de nieuwe aarde staan