

Lied 01

Titel: Er komt een nieuwe aarde

Arrangement: Martin Zonnenberg & Rieks van der Velde

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Charles Groot

Uitvoerende: Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Er komt een nieuwe aarde
zonder onrecht of verdriet,
waar de honger is verdwenen,
God in alles ons voorziet,
waar het lijden is geworden
tot een eeuwig vreugdelied,
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Er komt een nieuwe aarde
zonder angst en zonder pijn,
waar verlost menschen leven
in het Goddelijk domein,
waar het Woord heeft overwonnen
en de dood niet meer zal zijn,
het Koninkrijk van God.

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
Glorie, glorie, halleluja
het Koninkrijk van God

Lied 02

Titel: Kom tot uw Heiland

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: G. F. Root

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Samenzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst

Kom tot uw Heiland, toef langer niet,
kom nu tot Hem, Die redding u biedt,
Die ook voor u de hemel verliet,
hoor naar Zijn roepstem: 'Kom'.

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon,
van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon,
als zij vergaad'ren rondom de troon,
daar waar de eng'len staan.

Laat kind'ren komen, zo klonk zijn stem,
spring op van vreugd, verblijd u in Hem.
O, luister naar die lieflijke stem,
toef langer niet, maar kom.

Heerlijk, heerlijk klinkt de vreugdetoon,
van de zaal'gen juichend bij Gods Zoon,
als zij vergaad'ren rondom de troon,
daar waar de eng'len staan

Lied 03

Titel: Psalm 17

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst

Hoor, Heer, Gij God van trouw en recht,
mijn zaak is recht, hoor naar mijn klagen,
doe eindelijk uw aanschijn dagen,
dan is voorgoed het pleit beslecht.

Gij hebt gepeild mijn diepste gronden,
mijn hart doorschouwd in diepste nacht,
mijn woord getoetst aan wat ik dacht,
en Gij hebt mij oprecht bevonden.

O blij vooruitzicht dat mij streelt,
ik zal, ontwaakt, uw lof ontvouwen,
U in gerechtigheid aanschouwen,
verzadigd met uw godd'lijk beeld.

Lied 04

Titel: God is getrouw zijn plannen falen niet

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Christian Gregor

(Nederlandse) Tekst: Hendrik Pierson

Uitvoering: Samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst

God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand

De Heil'ge Geest, die haar de toekomst spelt
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Lied 05

Titel: Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij (LvK 23c)

Arrangement: Henk van der Maten

Eerste componist: Jessie Irvine

Tweede componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Roel Bosch, Gert Landman

Uitvoering: Samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst

Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij ,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, Uw herdersstaf,
geeft steun en veiligheid.

Uw trouw en goedheid volgen mij,
Uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis,
zo lang ik leven mag.

Lied 06

Titel: Vrede

Arrangement: Hans de Wit & Henk van der Maten

Eerste componist: Fischer

Tweede componist: Joop van den Berg

Uitvoerende: Westlands Mannenkoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst

Vrede, vrede,
op deze wereld beleden.

Vrede, vrede,
op deze wereld beleden.

Heer onze God,
hoor onze gebeden,
laat uw gena,
toch over ons heersen.

Vrede, vrede,
op deze wereld beleden.

Vrede, vrede,
geef Heer Uw zegen toch mede.

Vrede, vrede,
geef Heer Uw zegen toch mede.

Wees met Uw trouw,
altijd in ons leven,
wijs steeds de weg,
door U ons gegeven.

Vrede, vrede,
geef Heer Uw zegen toch mede.

Lied 07

Titel: Psalm 9

Arrangement: Arjen J.A. Uitbeijerse

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Meisjeskoor Ars Muscia

Uitvoering: Koorzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst

Ik zal met al mijn hart den Heer,
blijmoedig geven lof en eer.

Mijn tong zal mijn gemoed verzellen
en al Uw wonderen vertellen.

Ik zal in U, mijn God, van vreugd,
opspringen, in den geest verheugd.
Uw Naam zal door mijn psalmgezangen,
o Allerhoogste, lof ontvangen.

Zingt, zingt den HEER', die eeuwig leeft,
die Sion tot Zijn woning heeft.

En laat voor aller volken oren,
met psalmgezag, Zijn daden horen.

Lied 08

Titel: Wat de toekomst brenge moge

Arrangement: Henk van der Maten & Roelof Elsinga

Eerste componist: John Zundel

Tweede componist: Jacqueline E. van der Waals

Uitvoerende: Westlands Mannenkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Brielle - St. Catharijnekerk

Tekst

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen,
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen,
Vader wat Gij doet is goed.
Leer mij slechts het heden dragen,
met een rustig, kalme moed.

Heer ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig Hij die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen,
naar het onbekende land.

Lied 09

Titel: Hef je hoofd omhoog

Eerste componist: Steven L. Fry

Uitvoerende: Joke Buis, At Once & Samenzang

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem.
Zing hosanna voor de Heer.

Vol van heerlijkheid
is Zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here.
Hij, de Koning komt.

Hef je hoofd omhoog,
want de Koning komt.
Buig nu voor Hem en aanbid Hem.
Zing hosanna voor de Heer.

Vol van heerlijkheid
is Zijn majesteit.
Breng nu ere aan de Here.
Hij, de Koning komt.
Hij, de Koning komt.
Hij, de Koning komt.

Lied 10

Titel: Glorie aan God

Eerste componist: Mark Williams

(Nederlandse) Tekst: Jan Visser

Uitvoerende: At Once & SamenZang

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.

Lof zij de Heer,
Hem komt toe alle eer.
Hij 's het Lam
dat regeert tot in eeuwigheid.
Zijn woord is macht,
heeft ons vrijheid gebracht.
Wij aanbidden,
wij knielen voor Jezus.

Groot is Zijn troon,
eeuwig Zijn kroon.
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet Wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.

Kondigt het aan
door de kracht van zijn naam:
Heel de aard' wordt vervuld
van zijn glorie!
Satan, hij beeft,
want hij weet: Jezus leeft!
Hij 's verslagen,
het Lam troont voor eeuwig

Jezus is Heer,
Redder en Heer!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet Wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.

Heersen met Hem
op de troon en Zijn stem
spreekt van liefde,
vervult ons met glorie.
Heilig en vrij,
alle tranen voorbij:
eeuwig vreugde voor God,
lof, aanbidding.

Waardig het Lam,
waardig het Lam!
Overwinnaar zal Hij zijn,
over zonde, dood en pijn.
Heel het rijk der duisternis,
weet Wie Jezus Christus is:
Hij is de hoogste Heer!

Glorie aan God,
glorie aan God.
Glorie aan God,
glorie aan God.

Lied 11

Titel: De nieuwe dag

Arrangement: Jacob Schenk

Eerste componist: Enrico Morricone

(Nederlandse) Tekst: M. de Koe

Uitvoerende: Ichtus en At Once

Uitvoering: Koorzang

Opname: Haarlem - Grote of St. Bavokerk

Tekst

Als de Heer straks komt
dan zal er geen pijn en leed meer zijn
bevrijdt Hij de wereld van zorg
voor eeuwig en altijd

Hoe mooi zal dat dan zijn
hoe groot zal dat dan zijn
deze dag
voor altijd zonneschijn.
De liefde Gods
overwint het kwaad
voor eeuwig
en altijd

Tot die dag er is
o mensen blijf hem toch verwachten hier
en prijs hem met woord en met zang
Aan hem hoort alle eer

want wie in hem gelooft
is eeuwigheid beloofd
deze dag
voor altijd zonneschijn.
De liefde Gods
overwint het kwaad
voor eeuwig
en altijd

Lied 12

Titel: Zie, Ik maak alle dingen nieuw

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Ds. Wim Kok

Uitvoering: Samenzang

Opname: Dordrecht - Grote Kerk

Tekst

Zie, Ik maak alle dingen rein,
vernieuwd zal heel de schepping zijn.
Nooit heeft zij zo geblonken,
in Christus is het reeds geschied,
wat Hij volbracht, gaat nooit teniet,
zelfs is de zee verdronken.

Het Nieuw Jeruzalem daalt neer,
als bruid getooid voor God, haar Heer.
Hij zal haar tranen drogen.
Geen dood, geen rouw volgt haar nog na.
De Alfa en de Omega,
elk moet zijn Naam verhogen.

Lied 13

Titel: Lichtstad met uw paarlen poorten

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: M. A. Alt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Urk - Ichtus kerk

Tekst

Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Gaat door!

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem

Lied 14

Titel: Soon and very soon

Arrangement: Bradley Knight

Eerste componist: Andraé Crouch

(Nederlandse) Tekst: Andraé Crouch

Uitvoerende: Chosen Gospel Choir

Uitvoering: Koorzang

Opname: Den Haag - Grote of Jacobskerk

Tekst

Soon and very soon
we are goin' to see the King
Soon and very soon
we are goin' to see the King
Soon and very soon
we are goin' to see the King
Halleluja, halleluja
we are goin' to see the King

No more cryin' there
we are goin' to see the King
No more cryin' there
we are goin' to see the King
No more cryin' there
we are goin' to see the King
Halleluja, halleluja
we are goin' to see the King

No more dyin' there
we are goin' to see the King
No more dyin' there
we are goin' to see the King
No more dyin' there
we are goin' to see the King
Halleluja, halleluja
we are goin' to see the King

When we all get to heaven
what a day of rejoicing that will be
When we all see Jesus
we'll sing halleluja,
halleluja, halleluja
halleluja

Soon and very soon
we are goin' to see the King
Soon and very soon
we are goin' to see the King
Soon and very soon
we are goin' to see the King
Halleluja, halleluja
we are goin' to see the King

Soon and very soon
we are goin' to see the King
Soon and very soon
we are goin' to see the King
Soon and very soon
we are goin' to see the King
Halleluja, halleluja
we are goin' to see the King