

Lied 01

Titel: Psalm 121

Eerste componist: Henry Davies

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Roder Jongenskoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Groningen - Martinikerk

Tekst

I will lift up mine eyes unto the hills
from whence cometh my help

My help cometh even from the Lord
who hath made heaven and earth

He will not suffer thy foot to be moved
and he that keepeth thee will not sleep

Behold He that keepeth Israel
shall neither slumber nor sleep

The Lord himself is thy keeper
the Lord is thy defence upon thy right hand

So that the sun shall not burn thee by day
neither the moon by night

The Lord shall preserve thee from all evil
yea it is even He that shall keep thy soul

The Lord shall preserve thy going out
and thy coming in
from this time forth for evermore

Glory be to the Father and to the Son
and to the Holy Ghost

As it was in the beginning,
is now and ever shall be
World without end
Amen

Lied 02

Titel: Mijn Jezus ik hou van U

Arrangement: Andre van Vliet

Eerste componist: Adoniram Gordon

(Nederlandse) Tekst: Elly Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst

Mijn Jezus, ik hou van U
ik noem U mijn Vriend
Want U nam de straf op U
die ik had verdiend
De grote Verlosser
mijn Redder bent U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Mijn Jezus, ik hou van U
want U hield van mij
Toen U aan het kruis hing
een wond in uw zij
Voor mij de genade
een doornenkroon voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Als ik in uw glorie
uw eeuwigheid kom
dan buig ik mij voor U
in uw heiligdom
Gekroond met uw heerlijkheid
zal 'k zingen voor U
'k Heb van U gehouden
maar nooit zoveel als nu

Lied 03

Titel: Psalm 128

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoerende: Maria den Hartog

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst

Welzalig is eenieder
die God van harte vreest
en hem als zijn gebied
gehoorzaamt allermeest
Verheug u, gij zult eten
de arbeid uwerhand

Gelukkig zult gij heten
U deert geen tegenstand

Het goede zult g' aanschouwen
van Gods verkoren stad,
en wat Hij in zijn trouwe
u nog beschoren had:
uw toekomst onbestreden,
heil voor uw nageslacht,
ja, algemene vrede
aan Isrel toegedacht.

Lied 04

Titel: Wat God doet, dat is welgedaan

Eerste componist: Severus Gastorius

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst

Wat God doet, dat is welgedaan,
zijn wil is wijs en heilig.
'k Zal aan zijn hand vertrouwend gaan,
die hand geleidt mij veilig.
In nood is mij
zijn trouw nabij.
Ja Hij, de Heer der Heren,
blijft eeuwig wijs regeren.

Wat God doet, dat is welgedaan.
Hij is mijn licht en leven.
Ik wil mijzelf van nu voortaan
blijmoedig aan Hem geven,
omdat ik weet
in vreugd en leed:
zijn vaderlijke ontferming
blijft eeuwig mijn bescherming.

Wat God doet, dat is welgedaan,
daar laat ik het bij blijven.
Al moet ik door de engten gaan
waar mij de dood zal drijven
als God mij leidt
kan ik de tijd
van duisternis verdragen:
ik zal zijn licht zien dagen.

Lied 05

Titel: God heeft het eerste woord

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Gerard Kremer

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

God heeft het eerste woord

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen

Hij spreekt nog altijd voort

God heeft het eerste woord.

Voor wij ter wereld kwamen

riep Hij ons reeds bij nam,

Zijn roep wordt nog gehoord

God heeft het laatste woord

Wat Hij van oudsher zeide

wordt aan het eind der tijden

in heel zijn rijk gehoord

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin

Lied 06

Titel: Psalm 150

Eerste componist: Antoine Oomen
(Nederlandse) Tekst: G M Gerhardt

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Alles wat adem heeft love de Heer

Alles wat adem heeft love de Heer

Looft God in zijn heilig domein
Looft hem in zijn groots firmament
Looft hem om zijn daden van macht
Looft hem krachtens zijn mateloze grootheid

Alles wat adem heeft love de Heer

Alles wat adem heeft love de Heer

Looft hem met de stoot op de ramshoorn
Looft hem met harp en met citer
Looft hem met handtrom en reidans
Looft hem met snaren en fluit

Alles wat adem heeft love de Heer

Alles wat adem heeft love de Heer

Looft hem met slaande cymbalen
Looft hem met klinkende cymbals
Alles wat adem heeft love de Heer
God lof

Alles wat adem heeft love de Heer

Alles wat adem heeft love de Heer

Eer zij de heerlijkheid Gods
Vader, zoon en heilige Geest
Zo was het in den beginne
Zo zij het thans en voor immer
tot in de eeuwen der eeuwen
amen

Alles wat adem heeft love de Heer

Alles wat adem heeft love de Heer

Lied 07

Titel: Mijn herder is de Here God

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: J S Irvine

(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Mijn Herder is de Here God,
in Hem is al mijn lust;
In groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust.

De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan
in 't spoot van Zijn gerechtigheid
ter wille van Zijn Naam.

Genade en goedheid volgen mij
mijn ganse levensdag,
totdat ik eens in 's Heren huis
voor eeuwig wonen mag.

Lied 08

Titel: Wat vrolijk over ons geschreven is

Eerste componist: Antoine Oomen

(Nederlandse) Tekst: Huub Oosterhuis

Uitvoerende: Gemengd koor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Wat vrolijk over u geschreven staat:

dat zij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.

Wat vurig staat geschreven dat gij komt
redden wat verloren', is dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost dan weer getart
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Lied 09

Titel: Dit is een dag van zingen

Arrangement: Dick Sanderman

Eerste componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Hanna Lam

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Dit is een dag van zingen
Voorgoed zijn wij bevrijd
Gods kracht zal ons omringen
zijn liefde duurt altijd
Ontsloten is de poort
scharnierend op de vrede
wij zullen binnentreden
en leven ongestoord

Dit is een dag van zegen
een dag van feest en licht
van palmen hoog geheven
van zon en vergezicht
Geef ons vandaag de moed
het met uw naam te wagen
uw vrede uit te dragen
Loof God, want Hij is goed

Lied 10

Titel: Hij kwam bij ons heel gewoon

Eerste componist: Graham Kendrick

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld & Elly Zuiderveld-Nieman

Uitvoerende: Joke Buis, kinderkoor de Bromvlieg & samenzang

Uitvoering: Solo, koor & samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon.
Hij diende ons als een knecht
en heeft Zijn leven afgelegd.

Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.

Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep
vergaf de hand die Hem sloeg.
De Man, Die onze zonden droeg.

Zie onze God,
de Koning-knecht,
Hij heeft zijn leven afgelegd.
Zijn voorbeeld roept
om te dienen iedere dag,
gedragen door
zijn liefd' en kracht.

Lied 11

Titel: Met open armen

Eerste componist: Bas van Nienes

(Nederlandse) Tekst: Antonie Fountain

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Kom, als je honger hebt of dorst
Hier kun je eten, deel met ons.
Kom met je tranen en je pijn.
Hier is het goed, hier mag je zijn.
Met open armen word je ontvangen

Kom als je moe bent van je vlucht
Hier ben je veilig, hier is rust.
Kom met je wanhoop en verdriet.
Hier mag je weer een toekomst zien.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Kom met je leegte en je angst.
Hier word je liefdevol omarmd.
Kom maar, als niemand je verstaat.
Hier is een plek voor jouw verhaal.
Met open armen word je ontvangen

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom in Gods huis
Welkom, welkom thuis

Lied 12

Titel: Breng ons samen

Eerste componist: Frans Korpershoek

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk,

Tekst

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.

Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.

Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.

Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in uw naam.

Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Lied 13

Titel: Familie

Eerste componist: Marcel Zimmer

(Nederlandse) Tekst: Marcel Zimmer

Uitvoerende: Marcel & Lydia

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Hoe mooi en hoe heerlijk

Hoe mooi en hoe heerlijk

als wij als familie

als wij als familie

als broers en als zussen

als broers en als zussen

om elkaar geven

om elkaar geven

en open en eerlijk

en open en eerlijk

met elkaar omgaan

met elkaar omgaan

de vrede bewaren

de vrede bewaren

en eensgezind leven

en eensgezind leven

En het mooiste geschenk

wordt ons gegeven

de zegen van God

een eindeloos leven

Hoe mooi en hoe heerlijk

Hoe mooi en hoe heerlijk

als wij als familie

als wij als familie

als broers en als zussen

als broers en als zussen

om elkaar geven

om elkaar geven

en open en eerlijk

en open en eerlijk

met elkaar omgaan

met elkaar omgaan

de vrede bewaren

de vrede bewaren

en eensgezind leven

en eensgezind leven

En het mooiste geschenk

wordt ons gegeven

de zegen van God

een eindeloos leven

Lied 14

Titel: Welkom thuis

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Peter Burger
(Nederlandse) Tekst: Peter Burger

Uitvoerende: Gemengde koren

Uitvoering: Koorzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst

Soms voel ik een diep verlangen
naar een wereld zonder pijn
Naar een wereld zonder zorgen
Wat zal dat een zegen zijn

Soms verlang ik naar de hemel
bij de koning van 't heelal
Waar de rouw zal zijn verdwenen
en geen traan meer vallen zal

Op een dag zal het gebeuren
dat de tijd ten einde is
Jezus weerkomt op de wolken
Licht vervult de duisternis
Licht vervult de duisternis

Dan mag ik gaan door de poorten
van het nieuw Jeruzalem
Lopen door de gouden straten
hand in hand met hem

Jezus brengt mij naar zijn vader
die met open armen wacht
Welkom thuis mijn lieve kind
Ook voor jou is het volbracht
Ook voor jou is het volbracht

Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis, welkom thuis
Welkom thuis.