

Lied 01

Titel: Er is een land van louter licht

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Engels volkslied

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Willemijn de Munnik

Uitvoering: Wissel en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst

Er is een land van louter licht
waar heil'gen heersers zijn.
Nooit gaat de gouden dag daar dicht
in duisternis of pijn.

Daar is het altijd lentetijd,
in bloei staat elke plant.
Alleen de smalle doodszeescheidt
ons van dat zalig land.

Hing niet het wolkendek zo zwart
van twijfel om ons heen,
wij zouden 't land zien van ons hart,
dat 't hemels licht bescheen.

God, laat ons staan als Mozes hier
hoog in uw zonneschijn,
en geen Jordaan, geen doodsrivier
zal scheiding voor ons zijn

Lied 02

Titel: Eeuwig Woord, U willen wij bezingen

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Tweede componist: Cornelis Rijnsdorp

Uitvoering: Samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht.
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen,
spelend voor Gods aangezicht,
engel Gods uit Isrels oude dagen ,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël.

Levensvorst, U loven de geslachten
en tot Uw verborgen tijd,
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam;
doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

Lied 03

Titel: Vernieuw Gij mij

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Uden - R K Kerk

Tekst

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
God, laat mij voor uw aangezicht
geheel van U vervuld en rein
naar lijf en ziel herboren zijn

Schep, God, een nieuwe geest in mij
een geest van licht, zo klaar als Gij
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt

Wees Gij de zon van mijn bestaan
dan kan ik veilig verder gaan
tot ik U zie, o eeuwig Licht
van aangezicht tot aangezicht

Lied 04

Titel: Maranatha

Eerste componist: Kinga Ban

Tweede componist: Adrian Roest

(Nederlandse) Tekst: Hans Maat

Uitvoerende: Sela

Uitvoering: Solo & Samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst

Wanneer komt de dag, wanneer o God
zal de nacht voorgoed ten einde zijn
komt de tijd dat alles anders wordt
er geen tranen en geen rouw meer zijn

Iedereen zal zien hoe Jezus komt
op de wolken met bazuïngeschal
vol van luister, stralend als de zon
Heer hoelang nog, voor U komen zal

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Heer, wij zien met groot verlangen uit
naar het eeuwig koninkrijk van God,
waar uw kerk zal stralen als uw bruid;
met haar bruidegom verenigd wordt

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet

Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Hef je handen op en kijk omhoog
Prijs de Heer, aanbidt Hem met ontzag,
met een brandend hart, vervuld van hoop
Jezus komt! Er is een nieuwe dag / combo

Heel mijn hart juicht als ik U ontmoet
Wat een vreugde dat U bij mij blijft, voorgoed
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom

Niets is beter, dan bij U te zijn
Wat een vreugde om te leven zonder pijn
Dan kniel ik neer, voor U mijn Heer
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Jezus, wacht toch niet langer, kom
Nieuw Jeruzalem

Lied 05

Titel: Nieuw Jeruzalem

Eerste componist: Marcel Zimmer

Tweede componist: Alianna Dijkstra

Uitvoerende: Kinderkoor 'Jong Holland'

Uitvoering: Koorzang

Opname: Naarden - Grote Kerk

Tekst

Ik zit wel eens dromen over die ene dag,
wanneer de Heer zal komen en ik Hem volgen mag.
Naar de nieuwe hemel, het nieuw Jeruzalem,
wat zal dat heerlijk zijn, dan ben ik steeds bij Hem.

Ik zit te fantaseren over de glazen zee,
kun je daar in zwemmen en wie doen er dan mee?
Mijn opa en mijn oma, die zie ik dan ook weer,
wat zal dat heerlijk zijn, zo samen bij de Heer.

En daar ligt de wolf bij het lam
en daar speelt het kind met een slang.
Zelfs de leeuw is er tam en niemand is bang
in het nieuw Jeruzalem.

Ik zal het later merken, maar nu ben ik nog hier,
moet nog naar school en werken, maak tussendoor plezier.
Maar komt de Here Jezus, dan sta ik vooraan,
wat zal dat heerlijk zijn, om met Hem mee te gaan.

Want daar ligt de wolf bij het lam
en daar speelt het kind met een slang.
Zelfs de leeuw is er tam en niemand is bang,
in het nieuw Jeruzalem.

Want daar ligt de wolf bij het lam
en daar speelt het kind met een slang.
Zelfs de leeuw is er tam en niemand is bang,
in het nieuw Jeruzalem,
in het nieuw Jeruzalem.

Lied 06

Titel: Vader die woont in hemels licht

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoerende: Kamerkoor Santiago

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jacobikerk

Tekst

Vader, die woont in hemels licht
uw rijk geeft liefde een gezicht
uw naam is waard de hoogste eer
Wij bidden om een ommekeer
wek doden op, maak armen rijk
laat komen, Heer, uw koninkrijk

Uw wil geschiede, goede God
laat ons niet over aan ons lot
bewaar de aarde voor de dood
en geef van dag tot dag ons brood
Vergeef als wij: laat uw geduld
steeds groter zijn dan onze schuld

Leid ons niet in verzoeking, Heer
verlos ons, maak ons meer en meer
tot mensen aan uw beeld gelijk
want U behoort het koninkrijk,
de kracht, de hoogste heerlijkheid
nu en in alle eeuwigheid.

Lied 07

Titel: Er is een dag

Arrangement: Harold Schonewille

Eerste componist: Nathan Fellingham

(Nederlandse) Tekst: Peter van Essen

Uitvoerende: Martin Brand

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst

Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht.

Een dag van blijdschap
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag
dan komt de Heer en haalt zijn bruid

die rein en stralend
opgaat in zijn heerlijkheid.

Er klinkt geschal
wanneer de graven open gaan

en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent
wordt nu bekleed met heerlijkheid.

De dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.

Dus kijk omhoog
en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is,
dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt,
weet dat het maar voor even is.

Als Jezus terugkomt
deel je in zijn heerlijkheid.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,

want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.

Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is, amen.
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven voor altijd.
Amen, amen.
Amen

Lied 08

Titel: Lichtstad met uw paarlen poorten

Arrangement:

Eerste componist: Traditional

Tweede componist:

(Nederlandse) Tekst: Margratha Alt

Copyrights:

Uitvoerende: Arien Vink, Maria den Hertog, Wouter Vink & Suzanne van der Velde

Uitvoering: Solo en Samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Programmanummer:

Opnamedatum:

NZ-uitzenddatum:

Nachtzon bandnummer:

:

Tijdsduur: NZ ' "

: NZOZ ' "

Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd,
nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen:
in het nieuw Jeruzalem.

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen:
in het nieuw Jeruzalem.