

Lied 01

Titel: Vreugde, vreugde

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Ludwig von Beethoven

(Nederlandse) Tekst: Henry van Dyke & Hendrik Hasper

Uitvoerende: Samenzang & Gemengde Koren

Uitvoering: Samen en koorzang

Opname: Sint-Janskerk - Gouda

Tekst

Vreugde, vreugde, louter vreugde

is bij U van eeuwigheid,

Schepper, die 't heelal verheugde,

bron van eeuwige vreugde zijt.

Gij, die woont in licht en luister,

drijft de schaduwen uiteen.

Hij, die zoekend doolt in 't duister,

vindt het licht bij U alleen.

Wil ons van uw vreugde geven,

hef ons op tot U omhoog,

Gever van 't onsterflijk leven,

die tot ons U nederboog.

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts,

onbevreesd in smart en pijn.

Laat ons Heer, door uwe liefde

eeuwig in uw vreugde zijn

Amen, halleluja.

Lied 02

Titel: Psalm 101:1, 2 en 5

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Wit & Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoering: Samenzang

Opname: Alkmaar - Grote of Sint-Laurenskerk

Tekst

Ik wil, Heer, in mijn lied de zegeningen
van goedheid en gerechtigheid bezingen
Aan U, Heer, wijd ik nu en levenslang
mijn psalmgezing

Ik let op reine harten, rechte daden
Heer, wanneer komt Gij tot mij in genade
Dan leef ik met de mijnen voor altijd
in zuiverheid

Al wie zich rein van hart en handen tonen
zullen mij dienen, mogen bij mij wonen
terwijl ik toornig de bedriegers wijs
uit mijn paleis.

Lied 03

Titel: Bless the Lord

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Jacques Berthier

(Nederlandse) Tekst: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst

Bless the Lord my soul
and bless God's Holy Name,
bless the Lord my soul
who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel
en prijs zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel
die mij het leven geeft.

Bless the Lord my soul
and bless God's Holy Name,
bless the Lord my soul
who leads me into life

Lied 04

Titel: Psalm 85: 1 en 4

Arrangement: Andre van Vliet

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer
in Jakobs harde lot bracht Gij een keer
De schuld uws volks wilt Gij niet gadeslaan
Gij hebt hun zonden uit uw boek gedaan
Gij die de vlammen van uw toorn bezweert
Gij hebt U van uw gramschap afgekeerd
God van ons heil, herstel ons, neem ons aan
en doe uw toorn niet over ons bestaan

Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem voor
liefde en trouw ontspruiten in zijn spoor
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap richt

Lied 05

Titel: Komt vermoeiden, kom tot Jezus

Eerste componist: K. Stainer

Uitvoerende: Orolius & Close singers Ensemble

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Komt vermoeiden, komt tot Jezus

Jezus biedt u ruste aan

Hij maakt zondaars tot Gods kind'ren

Vrij mag elk nu tot Hem gaan

Eens zult gij de Heer' aanschouwen

in Zijn glorie en Zijn pracht

Stel uw hoop en uw vertrouwen

op Hem Die verlossing bracht

Zondaars komt, wat zou u hind'ren

Jezus neemt de zondaars aan

Hij maakt bidders tot Gods kind'ren

Vrij mag elk nu tot Hem gaan

Lied 06

Titel: God heeft het eerste woord

Eerste componist: M Zonnenberg

Uitvoerende: Orolius

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

God heeft het eerste woord

Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen

Hij spreekt nog altijd voort

God heeft het eerste woord

Voor wij ter wereld kwamen

riep Hij ons reeds bij name

zijn roep wordt nog gehoord

God staat aan het begin

Hij komt aan het einde.

Zijn woord is van het zijnde

oorsprong en doel en zin

Lied 07

Titel: O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Arrangement: Andre van Vliet

Eerste componist: J Newton

Uitvoerende: Orolius & Close Singer Ensemble

Uitvoering: Koor & samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in 't oor
uw naam die mij geloven doet
Gij gaat mij reddend voor

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt
een zon diep in de nacht
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht

O naam, eeuwige ademtocht
een sterveling ben ik
als eens mijn eigen adem stukt
dan draagt mij uw muziek

Lied 08

Titel: Ik geloof in God de Vader

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Oudewater - St. Michaëlskerk

Tekst

Ik geloof in God de Vader
Die een bron van vreugde is
louter goedheid en genade
licht in onze duisternis
Hij, de Koning van de kosmos
het gesternte zingt Zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus
Die voor ons ter wereld kwam
Zoon van God en Zoon des mensen
goede Herder, Offerlam
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis –
schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie
uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is Mijn lichaam
door de wijn dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Lied 09

Titel: Bouw uw koninkrijk

Eerste componist: Rend Collective Experiment

(Nederlandse) Tekst: Harold ten Cate

Uitvoerende: At Once, Joke Buis, Sharon Kips & samenzang

Uitvoering: Solo, koor en koorzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Uw ongetemde kracht
verslaat de helse macht.
Uw ongekende pracht
vernieuwt en sterkt ons hart.
Wij zijn voor zoveel meer gemaakt;
leer ons te doen wat U ons vraagt,
vol van Jezus' liefde en zijn kracht.

Wij zijn Uw kerk.
Heer, doe Uw werk door ons
Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur.
Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot Uw koninkrijk verschijnt.

Bouw Uw koninkrijk.
Zet het kwaad te kijk.
Toon Uw sterke hand.
Kom, herstel ons land.
Vul Uw kerk met vuur.
eindigen richting podium Win dit volk terug.
Heer, dat bidden wij
tot Uw koninkrijk verschijnt.

Lied 10

Titel: Onze Vader

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: At Once, Joke Buis, Sharon Kips & samenzang

Uitvoering: Solo, koor en koorzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Want van U is het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid,
tot in eeuwigheid.

Amen, amen

Lied 11

Titel: Wees mijn Leidsman

Arrangement: Harm hoeve

Eerste componist: J. Hughes

(Nederlandse) Tekst: Bernard Smilde

Uitvoerende: Christelijk mannenkoor Stereo

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Leeuwarden - Jacobenijkerk

Tekst

Wees mijn leidsman trouwe Here
Voer mij pelgrim door de nacht
Ik ben zwak, maar gij zijt machtig
van wie 'k al mijn steun verwacht
Brood des hemels, brood des hemels
voed mij door uw heil'ge kracht, heil'ge kracht
Voed mij door uw heil'ge kracht

Open Uw kristalfontein
waar de heilstroom uit ontspringt
Laat Uw wolkkolom verschijnen
als mij moed en kracht ontzinkt
Doe mij reizen, doe mij reizen
door Uw trouwe zorg omringd, zorg omringd
door Uw trouwe zorg omringd

Komt het uur dat ik moet sterven
red mij dan uit angst en nood
Doe mij Kanaän beërven
vrij van Satan, hel en dood
Eeuwigdurend, eeuwigdurend
maak ik dan uw liefde groot, liefde groot
maak ik dan uw liefde groot
maak ik dan uw liefde groot

Lied 12

Titel: Heer wees mijn gids

Eerste componist: C H Purday

(Nederlandse) Tekst: Johannes de Heer

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Deventer - Lebuïnuskerk

Tekst

Heer, wees mijn gids
op heel mijn levenspad,
wees Gij mijn gids.
Wijs mij de weg
naar Sions gouden stad,
wees Gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij,
ga stap voor stap mij voor,
dan ben 'k gerust
en veilig volg 'k uw spoor.

'k Was vroeger blind
en dwaalde van het pad,
want 'k had geen gids;
ver dwaald' ik af,
totdat ik ernstig bad:
'Wees Gij mijn gids'.
Hij heeft verhoord
'k ben nu verheugd en blij
want Jezus kwam
en nu is 't licht voor mij

Nu aan zijn hand
dwaal 'k nimmer van de weg,
Hij is mijn gids.
't Zij door moeras
of wel langs struik en heg
leidt mij mijn gids.
Licht, vriend'lijk licht
stroomt van zijn aangezicht,
'k houd daarom steeds
het oog op Hem gericht.

Lied 13

Titel: Jezus ga ons voor

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Ad den Besten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Emmen - Goede Herderkerk

Tekst

Jezus, ga ons voor
deze wereld door,
en U volgend op uw schreden
gaan wij moedig met U mede.
Leid ons aan uw hand
naar het vaderland.

Valt de weg ons lang,
zijn wij klein en bang,
sterk ons, Heer, om zonder klagen
achter U ons kruis te dragen.
Waar Gij voor ons trad,
is het rechte pad.

In de woestenij,
Heer, blijf ons nabij
met uw troost en met uw zegen
tot aan 't eind van onze wegen.
Leid ons op uw tijd
in uw heerlijkheid.

Lied 14

Titel: Al de weg leidt mij mijn Heiland

Arrangement: Jan Willem van Delft

Eerste componist: R. Lowry

(Nederlandse) Tekst: M. S. Bromet

Uitvoerende: Joke Buis

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Delft - Oude kerk

Tekst

Al de weg leidt mij mijn Heiland
wat verlangt mijn ziel dan meer
Waarom zou ik aan Hem twijfelen
die mij voorgaat keer op keer

Zoete troost en zaal'ge vrede
heb ik steeds op Zijn bevel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel
'k Weet wat hier mij overkome
Hij maakt alle dingen wel

Al de weg leidt mij mijn Heiland
Troost geeft Hij tot in de dood
Als ik zwak ben in beproeving
Sterkt Hij mij met 't Hemels brood

Telkens als ik dreig te vallen
en mijn ziel naar drinken smacht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht
Geeft Hij mij het levend water
En vernieuwt mijn levenskracht

Al de weg leidt mij mijn Heiland
door al 't aardse stormgebruis
en volkomen vreugde wacht mij
in het zalig Vaderhuis

Als 'k mijn kroon, die Hij zal geven
aan Zijn voeten nederleg
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg"
zal mijn lied voor eeuwig wezen
"Jezus leidde mij de weg".