

Lied 01

Titel: Heer wees mijn gids

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Doesburg - Martinikerk

Tekst

Heer, wees mijn gids op heel mijn levenspad  
wees Gij mijn gids  
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad  
wees Gij mijn gids

Blijf dicht bij mij  
ga stap voor stap mij voor  
dan ben 'k gerust  
en veilig volg 'k Uw spoor

Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer van de weg  
Hij is mijn gids  
't Zij door moeras of wel langs struik en heg  
leidt mij mijn gids

Licht, vriend'lijk licht  
stroomt van Zijn aangezicht  
'k houd daarom steeds  
mijn oog op Hem gericht

Lied 02

Titel: Jesus, remember me

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: J. Berthier

(Nederlandse) Tekst: J. Berthier

Uitvoerende: Voice & Projectkoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Jezus herinner mij

als U ingaat in uw Koninkrijk

Jezus herinner mij

als U ingaat in uw Koninkrijk

Jesus remember me

when you came into your Kingdom

Jesus remember me

when you came into your Kingdom

Jezus gedenk' an mich

wenn Du kommst mit deine Reiche

Jezus gedenk' an mich

wenn Du kommst mit deine Reiche

Jezus herinner mij

als U ingaat in uw Koninkrijk

Jezus herinner mij

als U ingaat in uw Koninkrijk

Lied 03

Titel: Door de nacht van strijd en zorgen

Arrangement: Marco den Toom & Lennart Morée

Eerste componist: John Stainer

(Nederlandse) Tekst: Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Christelijk Jongerenkoor Jigdaljahu

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Schiedam - Grote of Sint-Janskerk

Tekst

Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet van pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen  
waar de hemel hen verhoort

Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerlicht overal  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal

Door de nacht leidt ons ten leven  
licht dat weerlicht overal,  
dat ons blinkend zal omgeven,  
als ons God ontvangen zal

Met één lied uit duizend monden  
gaan wij zingend door de nacht,  
door één Geest tesaam verbonden,  
naar de kust waar God ons wacht

Die aan kruis en graf ontheven  
zullen zingen lof en prijs  
aan den Heer van dood en leven  
in zijn zalig paradijs

Lied 04

Titel: Ik loof de Heer

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: C. C. Scholefield

(Nederlandse) Tekst: Margreeth Ras - van Slooten

Uitvoering: Samenzang

Opname: Enkhuizen - Westerkerk

Tekst

Ik loof de Heer, ik wil Hem prijzen

Hij is de Herder en het Lam.

Al zingend wil ik eer bewijzen

aan Hem die naar de aarde kwam.

Ik loof de Heer, ik wil Hem danken

Hij is de Koning en de Knecht.

Al zingend wil ik Hem bedanken

voor alles wat Zijn Woord mij zegt

Ik loof de Heer, ik wil getuigen

van God de Vader en de Zoon.

Al zingend wil ik voor Hem juichen,

mijn loflied breng ik voor Zijn troon

Lied 05

Titel: Geprezen zij de Heer

Arrangement: Henk Ruiters

Eerste componist: Benjamin Britten

(Nederlandse) Tekst: J. van Ingen Schenau

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Geprezen zij de Heer

die eeuwig leeft.

Die vol ontferming ieder troost

en alle schuld vergeeft.

Die heel het aards gebeuren

vast in handen heeft.

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.

Verdreven is de schaduw

van de nacht.

En wie Hem wil aanvaarden

wordt eens veilig thuis gebracht.

Voor Hem geldt ook dit wonder:

alles is volbracht.

Hem zij de glorie,

want Hij die overwon,

zal nooit verlaten wat Zijn hand begon.

Halleluja. Geprezen zij het Lam,

dat de schuld der wereld op zich nam.

Lied 06

Titel: Jezus mijn verblijden

Eerste componist: Johann Crüger

(Nederlandse) Tekst: Jan Willem Schulte Nordholt

Uitvoerende: Gelders vocaal ensemble

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Zutphen - Walburgiskerk

Tekst

Jezus, mijn verblijden,  
voor mijn hart de weide,  
waar het vrede vindt

't hart dat in verlangen  
naar U is bevangen,  
dat U zo bemint

Lam, o kom, mijn Bruidegom.  
Buiten U is niets op aarde  
zo beminne swaardig.

Als gij mij wilt hoeden  
ben ik voor het woeden  
van de vijand vrij  
Laat de Satan tieren  
en zijn zege vieren  
Jezus staat mij bij  
Lijkt het wel of dood en hel  
over mij schijnt los te breken  
Jezus is mijn vrede

Lied 07

Titel: Groot is uw trouw

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: William Marion Runyan

(Nederlandse) Tekst: Thomas Obadiah Chrisholm

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst

Groot is uw trouw, o Heer,  
mijn God en Vader.

Er is geen schaduw  
van omkeer bij U.

Ben ik ontrouw,  
Gij blijft immer Dezelfde  
die Gij steeds waart,  
dat bewijst Gij ook nu.

Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen  
aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,  
hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.

Gij geeft ons vrede,  
vergeving van zonden,  
en uw nabijheid,  
die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag,  
blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven  
tot in eeuwigheid

Groot is uw trouw, o Heer,  
groot is uw trouw, o Heer,  
iedere morgen  
aan mij weer betoond.

Al wat ik nodig had,  
hebt Gij gegeven

Groot is uw trouw, o Heer,  
aan mij betoond.

Lied 08

Titel: Hoe groot zijt Gij

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Carl Boberg

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst

O, Heer mijn God,  
wanneer ik in verwondering  
de wereld zie  
die U hebt voortgebracht.  
Het sterrenlicht,  
het rollen van de donder,  
heel dit heelal,  
dat vol is van uw kracht.

Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij  
Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij

Als Christus komt  
met majesteit en luister,  
brengt Hij mij thuis,  
hoe heerlijk zal dat zijn.  
Dan zal ik vol aanbidding  
voor Hem buigen  
en zingt mijn ziel  
o Heer, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij  
Dan zingt mijn ziel  
tot U, o Heer mijn God  
hoe groot zijt Gij,  
hoe groot zijt Gij



Lied 09

Titel: Wie zich door God alleen laat leiden

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoering: Samenzang

Opname: Eindhoven - Sint-Catharinakerk

Tekst

Wie zich door God alleen laat leiden  
enkel van Hem zijn heil verwacht,  
weet hem nabij, ook in de tijden  
die dreigend zwart zijn als de nacht.  
Want wie op God alleen vertrouwt  
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd

Laat dan in stilte ook uw kracht zijn  
en leef uw leven opgewekt.  
Laat Gods genade u genoeg zijn,  
die voor u uit zijn sporen trekt.  
Hij is het zelf die ons voorziet;  
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet

Zing maar en bid, en ga Gods wegen  
doe wat uw hand vindt om te doen.  
Weet dat de hemel zelf u zegent,  
u brengt naar weiden fris en groen.  
Wie zich op God alleen verlaat,  
weet dat Hij altijd met ons gaat

Lied 10

Titel: Glorie aan het Lam

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Yvonne Hoekendijk

Uitvoerende: JGK Immanuel, Miranda Vlieger & Vocals

Uitvoering: Koor, solo en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst

Glorie, glorie,  
glorie aan het Lam  
Glorie, glorie,  
glorie aan het Lam

Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer  
het Lam op zijne troon.  
En onze stem verheffen wij tot U  
het Lam op zijne troon

Heilig, heilig,  
heilig is het Lam  
Heilig, heilig,  
heilig is het Lam

Want Hij is waardig t' ontvangen onze eer  
het Lam op zijne troon.  
En onze stem verheffen wij tot U  
het Lam op zijne troon.

Waardig, waardig,  
waardig is het Lam  
Waardig, waardig,  
waardig is het Lam

Lied 11

Titel: Jubel aarde, prijs uw Koning

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: John Hughes

(Nederlandse) Tekst: Andre F Troost

Uitvoering: Samenzang

Opname: Veenendaal - De Oude Kerk

Tekst

Jubel, aarde, prijs uw Koning  
zing voor Hem uw vrolijk lied  
water, manna, melk en honing  
vreugde schenkt Hij uit verdriet  
Heel de wereld wordt zijn woning  
liefde bloeit zo ver men ziet  
liefde bloeit zo ver men ziet

Jubel, aarde, prijs uw Koning  
zing voor Hem uw vrolijk lied  
onverdiend is zijn beloning  
brood en wijn, en dat om niet  
Heel de wereld wordt zijn woning  
liefde bloeit zo ver men ziet  
liefde bloeit zo ver men ziet

Lied 12

Titel: Hosanna, hosanna, de Koning komt

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Evert van der Poll

(Nederlandse) Tekst: Evert van der Poll

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hasselt - Sint Stephanuskerk

Tekst

Hosanna, hosanna, de Koning komt,

in de naam van de God van Israël

Hosanna, hosanna, de Koning komt,

in de naam van de God van Israël

Hosanna, hosanna, de Koning van Israël

Hosanna, hosanna, de Koning van Israël

Wees welkom, wees welkom o Vredevorst

in de naam van de God van Israël

Wees welkom, wees welkom o Vredevorst

in de naam van de God van Israël

Hosanna, hosanna, de Koning van Israël

Hosanna, hosanna, de Koning van Israël

Gij geeft ons het leven en overvloed,

in de naam van de God van Israël

Gij geeft ons het leven en overvloed,

in de naam van de God van Israël

Hosanna, hosanna, de Koning van Israël

Hosanna, hosanna, de Koning van Israël

Lied 13

Titel: Uw liefde voor mij

Eerste componist: Joke Scholten

Uitvoerende: Gemengd koor Hatikwa

Uitvoering: Koorzang

Opname: Nijmegen - Stevenskerk

Tekst

U zoekt mij als ik u niet zie  
U geeft mij meer dan ik verdien  
U gaat elke weg met mij  
Overal, u maakt mij vrij

Als uw kind houdt u van mij  
Als uw vriend houdt u van mij  
meer dan ik ooit zal beseffen  
gewoon zoals ik ben

U wast mij  
U wast mij  
schoon van elke schuld

en verrast mij  
verrast mij  
met uw eindeloos geduld

U gaat elke weg met mij  
Overal, u maakt mij vrij

Als uw kind houdt u van mij  
Als uw vriend houdt u van mij  
meer dan ik ooit zal beseffen  
gewoon zoals ik ben

Dat is uw liefde voor mij  
Dat is uw liefde voor mij

Ik aanbid u God, mijn lieve Heer  
Ik zing een lied voor U  
geef u de eer

Ik aanbid u God, mijn lieve Heer  
Ik zing een lied voor U  
geef u de eer

Door alles wat u deed voor mij ben ik bevrijd  
en weet ik God, u houdt van mij  
Door alles wat u deed voor mij ben ik bevrijd  
en weet ik God, u houdt van mij

Dat is uw liefde voor mij  
Dat is uw liefde voor mij

Dat is uw liefde  
voor mij

Lied 14

Titel: Koning met eer gekroond

Arrangement: Maarten Wassink

Eerste componist: Walker Beach

(Nederlandse) Tekst: Tanja Lagerström

Uitvoerende: EH Studentenkoor en Martin Brand

Uitvoering: Solozang en koorzang

Opname: Amersfoort - St. Joriskerk

Tekst

Glorie aan de hoogste Heer

God van licht en kracht

Engelen brengen hem de eer

De aard bezingt zijn macht

Waardig, waardig, Jezus is waardig

Prijs hem, de mensenzoon

Groot is 'ik ben', aanbid en verhoog hem

Koning met eer gekroond

Glorie aan de levensvorst

Heil'ge zoon van God

Steeg naar de hemel met de belofte

Zie ik kom spoedig terug

Waardig, waardig, Jezus is waardig

Prijs hem, de mensenzoon

Groot is 'ik ben', aanbid en verhoog hem

Koning met eer gekroond

Glorie aan de geest van God

Trooster aan ons beloofd

Vul ons met kracht en vuur uit de hemel

Stort uw liefde uit

Waardig, waardig, Jezus is waardig

Prijs hem, de mensenzoon

Groot is 'ik ben', aanbid en verhoog hem

Koning met eer gekroond

Waardig, waardig, Jezus is waardig

Prijs hem, de mensenzoon

Zij die U eren buigen zich voor U

Koning met eer gekroond