

Lied 01

Titel: Veilig rustend in Uw armen Heer/ o hart vol zorg

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Robert Critchley

Uitvoerende: De Urker zangers, vocals & soliste Judith Koedoot

Uitvoering: Koor, solo en samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

Veilig, veilig,  
veilig rustend in Uw armen, Heer  
Veilig, veilig,  
veilig rustend in Uw armen, Heer

O, hart vol zorg, wat drukt je neer  
Is het de last die je opneemt telkens weer  
Geef Hem je lasten, want Hij is trouw.  
Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou

Jezus zelf, Hij zorgt voor jou.  
Er is geen last te zwaar, die Hij niet dragen zou.  
Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw;  
geloof in zijn liefde ook voor jou.

O hart vol angst, wat buigt je neer  
Bedenk in tijd van beproeving des te meer:  
Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw;  
Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.

Jezus zelf, Hij zorgt voor jou.  
Er is geen last te zwaar die Hij niet dragen zou.  
Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw.  
En geloof in zijn liefde, ook voor jou.

En ik prijs de grote Naam van Jezus.  
Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog.  
Prijs de Rots van mijn verlossing;  
Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

Veilig, veilig, let op:  
veilig rustend in Uw armen, Heer  
Veilig, veilig,  
veilig rustend in Uw armen, Heer  
Veilig, veilig,  
veilig rustend in Uw armen, Heer  
Veilig, veilig,  
veilig rustend in Uw armen, Heer

En ik prijs de grote Naam van Jezus.  
Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog.  
Prijs de Rots van mijn verlossing;

Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand  
al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

Lied 02

Titel: Als ik maar weet

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Hulst - Sint Willibrordus Basiliek

Tekst

Als ik maar weet, dat hier mijn weg  
door U Heer wordt bereid  
en dat die weg, hoe moeilijk ook  
mij nader tot U leidt.

Nader tot U, nader tot U  
nader mijn Heiland tot U  
Als ik maar weet dat alles hier  
mij nader brengt tot U

Als ik maar weet, Uw liefd' o Heer  
vertroost mij dag aan dag  
dan juich ik voort, wat ook mijn lot  
op aarde wezen mag

Nader tot U, nader tot U  
nader mijn Heiland tot U  
Als ik maar weet dat alles hier  
mij nader brengt tot U

Lied 03

Titel: Ons hart gaat naar U uit

Eerste componist: Gerald Troost

Uitvoerende: Gerald Troost

Uitvoering: Solozang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst

Ons hart  
gaat naar U uit, ons hart  
gaat naar U uit, want U kent ons  
U bent onze redder in nood

Ons hart  
gaat naar U uit, ons hart  
gaat naar U uit, want U vond ons  
doorgrondt ons, uw liefde is groot

Wees onze gids, toon ons de weg  
Wij moeten gaan

U bent ons licht  
U bent het doel van ons bestaan

Ons hart  
verlangt naar U, ons hart  
verlangt dat U, in dit uur Heer  
het vuur weer in ons ontsteekt

Ons hart  
verlangt naar U, ons hart  
verlangt dat U, ons zult leiden  
bevrijden, U kent ons verdriet

Als ons gevoel ons nu bedriegt,  
raak ons dan aan

Laat ons uw stem, laat ons uw woorden  
weer verstaan

Alles wat waar is  
Alles wat mooi is  
Alles wat puur is komt van U  
Alles wat waar is  
Alles wat mooi is  
Alles wat puur is komt van U

Ons hart  
gaat naar U uit, ons hart  
gaat naar U uit, want U vond ons  
doorgrondt ons, uw liefde is groot

Lied 04

Titel: Prijs mijn ziel

Eerste componist: John Goss

Tweede componist: Henry Francis Lyte

Uitvoerende: Zeeuws projectkoor & samenzang

Uitvoering: Koor- en samenzang

Opname: Kapelle - Hervormde kerk

Tekst

Prijs, mijn ziel, de Hemelkoning,  
breng uw schatting aan Zijn voet,  
die mij door Zijn gunstbetoning,  
heil, vergeving smaken doet.  
Halleluja, halleluja,  
prijs de Koning, 't eeuwig goed.

Vaderlijk wil Hij ons schragen,  
kennend onze zwakke kracht.  
In Zijn arm beschermend dragen,  
uit des vijands overmacht.  
Halleluja, halleluja,  
Hem, die ons verlossing bracht.

Eng'len, helpt ons Hem 't aanbidden,  
gij, die ziet Zijn aangezicht.  
Zonnen, sterren, buigt te midden,  
van al 't schepsel in het licht.  
Halleluja, halleluja,  
Hem, genadig in 't gericht.

Lied 05

Titel: Breng dank aan de Eeuwige

Arrangement: Harm Hoeve

Eerste componist: Henry SMith

(Nederlandse) Tekst: Rikkert Zuiderveld

Uitvoerende: JGK Immanuel, Vocals & Miranda de Vlieger

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Vianen - Grote Kerk

Tekst

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader  
die ons Jezus zond

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader  
die ons Jezus zond

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,  
zegt de arme: ik ben rijk  
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.  
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk  
zegt de arme: ik ben rijk  
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.  
Breng dank.

Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader  
die ons Jezus zond.

hele koor inzet heren tegen elkaar in  
Breng dank aan de Eeuwige,  
breng dank aan de Heilige,  
breng dank aan onze Vader  
die ons Jezus zond.

Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk  
zegt de arme: ik ben rijk  
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.  
Want nu zegt de zwakke: ik ben sterk,  
zegt de arme: ik ben rijk  
om wat de Here heeft gedaan, voor ons.  
Breng dank, breng dank.

06 Medley

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

a. Psalm 121

Uitvoerenden: Soliste Maria den Hertog en samenzang

T & M: Traditional

Copyrights: Public domain

Ik sla mijn ogen op en zie  
de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan  
Mijn hulp is van de Here, die  
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen

b. Mijn hulp is van U, Heer

Uitvoerenden: Solisten Suzanne van der Velde, Wouter en Ariën Vink en samenzang

T & M: Lydia Zimmer, Marcel Zimmer

Ik hef mijn ogen op naar de bergen  
waar komt mijn hulp vandaan  
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer  
die mij bij zal staan

Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt.  
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer die over mij waakt  
die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeuren door zon of door maan  
U bent mijn schaduw, U bent er altijd,  
bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan.  
U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen  
waar komt mijn hulp vandaan  
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,  
die mij bij zal staan

Mijn hulp is van U, Heer,  
die alles heeft gemaakt.  
U zult voorkomen dat ik wankel of val.  
U bent mijn beschermer die over mij waakt,  
die niet sluimeren of slapen zal

Wat kan mij gebeurendoor zon of door maan  
U bent mijn schaduw,U bent er altijd,  
bewaart heel mijn leven;mijn komen en gaan.  
U beschermt mij tot in eeuwigheid.

c. Dit is een morgen

Uitvoerenden: Soliste Maria den Hertog en samenzang

T & M: Traditional

Copyrights: Public domain

Dit is een morgen als ooit de eerste

zingende vogels geven hem door.

Dank voor het zingen dank voor de morgen

beide ontspringen nieuw aan het woord

Dauw op de aarde, zonlicht van boven

vochtige gaarde, geurig als toen.

Dank voor gewassen, grassen en bomen,

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen

licht dat ooit speelde waar Eden lag.

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,

dank opgetogen Gods nieuwe dag.

d. Grote God wij loven U

Uitvoerenden: Solist Ariën Vink en samenzang

T & M: Traditional

Publishers B.V. (Admin. door Small Stone Media)

Grote God, wij loven U

Heer, o sterkste aller sterken!

Heel de wereld buigt voor U

en bewondert uwe werken.

Die Gij waart te allen tijd,

blijft Gij ook in eeuwigheid

Alles wat U prijzen kan

U, de Eeuwige, Ongeziene,

Looft uw liefde en zingt ervan.

Alle engelen die U dienen,

roepen U nooit lovensmoe:

Heilig, heilig, heilig toe!

07 Medley

Titel: Maranatha medley

Uitvoerende: Vocal Group, The Choir Company, At Once, Joke Buis & Sharon Kips

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Utrecht - Jaarbeurs

Tekst

A. Eens als de bazuinen klinken

Muziek: Traditional

Tekst: Tom Naastepad

Eens, als de bazuinen klinken,  
uit de hoogte, links en rechts,  
duizend stemmen ons omringen,  
"ja en amen" wordt gezegd,  
rest er niets meer dan te zingen.  
Heer, dan is uw pleit beslecht

Van die dag kan niemand weten,  
maar het Woord drijft aan tot spoed.  
Zouden wij niet haastig eten,  
gaandeweg Hem tegemoet.  
Jezus Christus, gist'ren, heden,  
komt voor eens en komt voor goed

B. Ik zie uit naar die dag

Muziek: Marcel Zimmer

Tekst: Marcel Zimmer

Ik zie uit naar de dag  
die straks komen zal  
als Jezus komt,  
en we horen de klank  
van bazuingeschal  
als Jezus komt.  
Zie Hij komt dan op de wolken  
met heerlijkheid en eer.  
En dan buigen alle volken  
met eerbied voor Hem neer.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.  
Heilig, heilig, heilig is de Heer.  
En we zingen:  
Heilig, heilig, heilig is de Heer.  
de Almachtige, Die was en is en komt.

Maar ik weet dat die dag  
die straks komen zal  
niet eerder komt.  
En ik weet dat de klank  
van bazuingeschal  
niet eerder komt

voordat alle mensen weten  
wat Jezus heeft gedaan.  
Daarom gaf hij ons de opdracht  
de wereld in te gaan.

En we zingen:

Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.

Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.

En we zingen:

Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.

De Almachtige, Die was en is en komt.

En we zingen:

Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.

Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.

En we zingen:

Jezus, Jezus, Jezus is de Heer.

De Almachtige, Die was en is en komt.

C. Eens zal op de grote morgen

Muziek: Arie Pronk

Tekst: Arie Pronk

Eens zal op de grote morgen,

klinken het bazuingeschal.

Dan zal Jezus wederkomen,

als de Rechter van 't heelal.

Wie zal op die grote morgen

buigen voor die Majesteit?

Wie zal op die grote morgen

vluchten voor die heerlijkheid?

Eens zal op de grote morgen

blank en bruin worden vereend;

kleur of ras is niet belangrijk,

maar Gods gunst aan ons verleend.

Wie zal op die grote morgen

buigen voor die Majesteit?

Wie zal op die grote morgen

vluchten voor die heerlijkheid?

Lied 08

Titel: Abba Vader

Arrangement: Martin Zonneberg

Eerste componist: David Billbrough

Uitvoerende: Reni & Elisa Krijgsman

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Wouw - St Lambertuskerk

Tekst

Abba, Vader, U alleen

U behoort ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart

U behoort het toe

Laat mijn hart steeds vurig zijn

U laat nooit alleen

Abba, Vader, U alleen

U behoort ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen

Dat mijn wil voor eeuwig zij

d'uwe en anders geen

laat mijn hart nooit koud zijn, Heer

laat mij nimmer gaan

Abba, Vader, laat mij zijn

slechts van U alleen

Lied 09

Titel: Wat de toekomst brengen moge

Arrangement: Denise Brand & Henk Ruiten

Eerste componist: The Rose

(Nederlandse) Tekst: Jacqueline van der Waals

Uitvoerende: Lucas Kramer

Uitvoering: Solo en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Wat de toekomst brengen moge,  
mij geleidt des Heren hand;  
moedig sla ik dus de ogen  
naar het onbekende land.  
Leer mij volgen zonder vragen;  
Vader, wat Gij doet is goed  
Leer mij slechts het heden dragen  
met een rustig, kalme moed

Heer, ik wil uw liefde loven,  
al begrijpt mijn ziel U niet.  
Zalig hij, die durft geloven,  
ook wanneer het oog niet ziet.  
Schijnen mij uw wegen duister,  
zie, ik vraag U niet: waarom?  
Eenmaal zie ik al uw luister,  
als ik in uw hemel kom

Laat mij niet mijn lot beslissen  
zo ik mocht, ik durfde niet.  
Ach, hoe zou ik mij vergissen,  
als Gij mij de keuze liet!  
Wil mij als een kind behandlen,  
dat alleen de weg niet vindt:  
neem mijn hand in uwe handen  
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,  
aan des Vaders trouwe hand,  
loop ik met gesloten ogen  
naar het onbekende land