

Lied 01

Titel: Ik geloof in God de Vader

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: John Zundel

(Nederlandse) Tekst: Jaap Zijlstra

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

Ik geloof in God de Vader

Die een bron van vreugde is,

louter goedheid en genade,

licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos

het gesternte zingt Zijn eer

heeft uit liefde mij geschapen

en tot liefde keer ik weer

Ik geloof in Jezus Christus

Die voor ons ter wereld kwam,

Zoon van God en Zoon des mensen,

goede Herder, Offerlam.

Door te lijden en te sterven

groot is het geheimenis

schenkt Hij mij het eeuwig leven

dat uit God en tot God is.

Lied 02

Titel: 'k Ben reizend naar die stad

Arrangement: Klaas Jan Mulder & Jacob Schenk

Eerste componist: Traditional

Uitvoerende: Urker Mannenkoor & solist Frits van der Sloot

Uitvoering: Koor en solozang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

'k Ben reizend naar die stad
waar Christus 't licht zal zijn,
om eeuwig daar te zijn bij Hem,
bevrijd van zorg en pijn.

Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog

Al 't schoon op aarde kleeft
de vloek der zonde aan.
Maar in die reine stad kan nooit
de zonde binnengaan.

Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon,
daar vindt de ware strijder rust
en God zelf is zijn loon.

Geen smart meer daar omhoog,
geen smart meer daar omhoog,
God zelf wist daar de tranen droog,
geen smart meer daar omhoog.

Lied 03

Titel: God enkel licht

Arrangement: Marco den Toom

Eerste componist: Traditional

Uitvoering: Samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

God enkel licht,
wiens aangezicht
zo blinkend is van luister,
ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn
vervallen aan het duister.

Heer, waar dan heen
Tot U alleen
Gij zult ons niet verstoten.
Uw eigen Zoon
heeft tot uw troon
de weg ons weer ontsloten

Ja, amen, ja,
op Golgotha
stierf Hij voor onze zonde.
Zijn schuldloos bloed
maakt alles goed
en reinigt ons van zonde.

Lied 04

Titel: Lead me Lord

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Samuel Sebastian Wesley

Uitvoerende: Martini Jongenskoor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

Lead me. Lord, lead me in thy righteousness
Make thy way plain before my face

Lead me. Lord, lead me in thy righteousness
Make thy way plain before my face

For it is Thou Lord, Thou Lord only
that makest me dwell in safety

For it is Thou Lord, Thou Lord only
that makest me dwell in safety

Lied 05

Titel: Zing van zijn trouw

Arrangement: Jacob Schenk

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: André Floris Troost

Uitvoerende: De Urker zangers

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

Zing van zijn trouw, zo wonderbaar
zijn majesteit en macht,
van zijn beloften eeuwig waar,
die zijn gena ons bracht

't genadewoord is vast en sterk
als 't scheppingswoord weleer
de stem die schiep het ganse werk
spreekt vrede van de Heer

Nu juicht mijn zwakke hart in hem
'k ben zeker van zijn heil
Een nieuwe schepping wekt zijn stem,
zijn liefde zonder peil.

Lied 06

Titel: Zoals een hinde

Eerste componist: Judith Koedoot

(Nederlandse) Tekst: Talitha Nawijn

Uitvoerende: Vocals & soliste Judith Koedoot

Uitvoering: Koor, solo en samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar U, o God.

Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar U.

Ben je bedroefd, mijn ziel
en onrustig in mij;
vestig je hoop op God.
Eens zal ik Hem weer loven,
mijn God die mij ziet en mij redt.....

Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar U, o God

Ben je bedroefd, mijn ziel
en onrustig in mij;
vestig je hoop op God.
Eens zal ik Hem weer loven,
mijn God die mij ziet en mij redt

Overdag bewijst Hij mijn zijn liefde,
in de nacht, dan klinkt er een lied in mij op.
Overdag bewijst Hij mijn zijn liefde,
in de nacht, dan klinkt er een lied in mij op,
een gebed tot de God van mijn leven.

Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar U, o God
Zoals een hinde smacht naar stromend water,
zo smacht mijn ziel naar U.

Lied 07

Titel: I'll wish I had given Him more

Arrangement: Eugene Clark & Jacob Schenk

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Grace Rees

Uitvoerende: De Urker zangers

Uitvoering: Koorzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

By and by when I look on his face
Beautiful face, thorn shadowed face
By and by when I look on his face
I'll wish I had given Him more

More, so much more
More of my life than I e'er gave before
By and by when I look on his face
I'll wish I had given Him more

By and by when He holds out his hands
Welcoming hands, mail riven hands
By and by when He holds out his hands
I'll wish I had given Him more

More, so much more
More of my love than I e'er gave before
By and by when He holds out his hands
I'll wish I had given Him more

In the light of that heavenly place
Light from his face, beautiful face
In the light of that heavenly place
I'll wish I had given Him more

More, so much more
Treasures unbounded for Him I adore
By and by when I look on his face
I'll wish I had given Him more

Lied 08

Titel: Veilig rustend in Uw armen Heer/ o hart vol zorg

Arrangement: Jaap Kramer

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Robert Critchley

Uitvoerende: De Urker zangers, vocals & soliste Judith Koedoot

Uitvoering: Koor, solo en samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

Veilig, veilig,
veilig rustend in Uw armen, Heer
Veilig, veilig,
veilig rustend in Uw armen, Heer

O, hart vol zorg, wat drukt je neer
Is het de last die je opneemt telkens weer
Geef Hem je lasten, want Hij is trouw.
Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou

Jezus zelf, Hij zorgt voor jou.
Er is geen last te zwaar, die Hij niet dragen zou.
Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw;
geloof in zijn liefde ook voor jou.

O hart vol angst, wat buigt je neer
Bedenk in tijd van beproeving des te meer:
Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw;
Jezus Zelf, Hij zorgt voor jou.

Jezus zelf, Hij zorgt voor jou.
Er is geen last te zwaar die Hij niet dragen zou.
Geef Hem je zorgen, want Hij is trouw.
En geloof in zijn liefde, ook voor jou.

En ik prijs de grote Naam van Jezus.
Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog.
Prijs de Rots van mijn verlossing;
Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

Veilig, veilig, let op:
veilig rustend in Uw armen, Heer
Veilig, veilig,
veilig rustend in Uw armen, Heer
Veilig, veilig,
veilig rustend in Uw armen, Heer
Veilig, veilig,
veilig rustend in Uw armen, Heer

En ik prijs de grote Naam van Jezus.
Prijs de Heer, Hij heft mijn hoofd omhoog.
Prijs de Rots van mijn verlossing;

Al mijn dagen heeft Hij in zijn hand
al mijn dagen heeft Hij in zijn hand.

Lied 09

Titel: Prijs mijn ziel de Hemelkoning

Eerste componist: John Goss

Uitvoerende: Martini Jongenskoor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Sneek - Martinikerk

Tekst

Prijs mijn ziel, de Hemelkoning
breng uw schatting aan zijn voet
die mij door zijn gunstbetoning
heil, vergeving smaken doet
Halleluja, halleluja
prijs de Koning, 't eeuwig goed

Praise Him for His grace and favor
to our fathers in distress
praise him still the same as ever
slow to chide, and swift to bless
Alleluia, alleluia,
glorious in his faithfulness

Vaderlijk wil Hij ons schragen
kennend onze zwakke kracht
in zijn arm beschermend dragen
uit des vijands overmacht
Halleluja, halleluja
Hem, die ons verlossing bracht