

Lied 01

Titel: Gelukkig is het land

Arrangement: Martin Zonnenberg

Eerste componist: Adrianus Valerius

(Nederlandse) Tekst: Adrianus Valerius

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Gelukkig is het land,  
dat God de Heer beschermt.  
Als daar met moord en brand  
de vijand rondom zwermt,  
en dat men meent: hij zal  
't schier overwinnen al,  
dat dan, dat dan, dat dan  
hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer,  
de God, die eeuwig leeft,  
dat Hij ons t' zijner eer  
dees overwinning geeft.  
Wat wonder heeft de kracht  
des Heren al gewracht!  
O Heer, o Heer, o Heer,  
hoe groot is Uwe macht!

Lied 02

Titel: U bent alles voor mij

Arrangement: Henk Ruiter

Eerste componist: Steven Mitchinson & Brian Doerksen

(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink

Uitvoerende: Lucas Kramer & The Choir Company

Uitvoering: Solo, koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Heer, ik verlang heel dicht bij U te zijn.  
Alles in mij smacht naar U  
Mijn ziel is onrustig, mijn hart vol verdriet  
Mijn God- verlaat mij niet.

Heer, ik verlang heel dicht bij U te zijn.  
Alles in mij smacht naar U  
Mijn ziel is onrustig, mijn hart vol verdriet  
Mijn God- verlaat mij niet.

U bent de bron van mijn bestaan  
U pakt mijn hand en wijst de weg die ik moet gaan.  
U bent het brood dat leven geeft  
U zult voorzien. U bent de hoop die in mij leeft.

U bent de bron- van mijn bestaan  
U pakt mijn hand en wijst de weg die ik moet gaan.  
U bent het brood- dat leven geeft  
U zult voorzien. U bent de hoop die in mij leeft.

U bent alles voor mij  
U bent alles voor mij.  
U bent alles voor mij- mijn Heer.

Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats;  
daarom kniel ik neer bij U.  
Om bij U te zijn, is de grootste eer;  
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn  
en om naar U te luist'ren.  
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,  
kom ik nu tot U, o Heer.

Zoals een vader die zijn kind omarmt,  
ja, zo omarmt U ook mij.  
U bent een Vader die vertroost en beschermt  
en ik kom tot rust bij U.

Lied 03

Titel: Al wie dolend in het donker  
Arrangement: Martin Zonnenberg  
Eerste componist: H. J. Gauntlet  
(Nederlandse) Tekst: H. Jongerius  
Uitvoering: Samenzang  
Opname: Breda - Grote kerk  
Tekst

Al wie dolend in het donker,  
in de holte van de nacht  
en verlangend naar een wonder  
op de nieuwe morgen wacht:  
vrijheid wordt aan u verkondigd  
door een koning zonder macht.

Onze lasten zal Hij dragen,  
onze onmacht totterdood,  
geeft als antwoord op ons vragen  
ons Zichzelf als levensbrood  
Nieuwe vrede zal er dagen,  
liefde straalt als morgenrood.

Tot de groten zal Hij spreken,  
even weerloos als een lam.  
het geknakte riet niet breken,  
Hij bewaakt de kleine vlam.  
Hoor en zie het levend teken  
van een God die tot ons kwam.

Lied 04

Titel: Jezus, U bent machtig

Arrangement: Henk Ruiters

Eerste componist: Jimmy Fedorkevich

(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink

Uitvoerende: Choir Company

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Machtig God, sterke Rots,

U alleen bent waardig.

Aard' en hemel prijzen U,

glorie voor uw naam.

Lam van God, hoogste Heer,

heilig en rechtvaardig,

stralend Licht, Morgenster,

niemand is als U.

Jezus, U bent machtig,

U bent waardig, Hoogste Heer.

Jezus, God van liefde,

God van vrede, U regeert!

Prijst de Vader, prijst de Zoon.

Prijst de Geest, die in ons woont.

Prijst de Koning der heerlijkheid.

Prijst Hem tot in eeuwigheid.

The Choir Company

In de felste storm, in de zwaarste strijd

vind ik kracht en rust in Uw aanwezigheid.

Jezus, U bent machtig,

U bent waardig, Hoogste Heer.

Jezus, God van liefde,

God van vrede, U regeert!

In de felste storm, in de zwaarste strijd

In de felste storm, in de zwaarste strijd

vind ik kracht en rust in Uw aanwezigheid.

Jezus, God van liefde,

God van vrede, U regeert!

God van liefde

God van vrede

U bent machtig,

U bent waardig,

U bent waardig,

U regeert!

Lied 05

Titel: Geef vrede Heer, geef vrede

Arrangement: Henk Ruiters

Eerste componist: Traditional

(Nederlandse) Tekst: Jan Nooter

Uitvoering: Samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.

Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.

Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons, sterke Heer.

Geef vrede, Heer, geef vrede,

Gij die de vrede zijt,

die voor ons hebt geleden,

gestreden onze strijd,

opdat wij zouden leven

bevrijd van angst en pijn,

de mensen blijdschap geven

en vreedestichters zijn.

Lied 06

Titel: Al beheers ik alle talen

Arrangement: Daniël Rouwkema

Eerste componist: Herbert Howells

(Nederlandse) Tekst: Sytze de Vries

Uitvoerende: Samengesteld koor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Al beheers ik alle talen,  
kan ik engelen verstaan,  
zonder liefde zou mijn spreken  
hol op lege vaten slaan.

Liefdesgloed  
wordt gevoed  
uit de bron van Gods tegoed.

Ook al schenk ik al het mijne,  
ga ik dapper door het vuur,  
zonder liefde zijn gebaren  
leeg van inhoud, kort van duur.

Liefdesgloed  
wordt gevoed  
uit de bron van Gods tegoed.

Meer dan hoop die ons doet leven,  
meer nog dan geloven zegt,  
is de liefde ons gegeven  
liefde als de hoogste weg.

Liefdesgloed  
wordt gevoed  
uit de bron van Gods tegoed.

Lied 07

Titel: Gebed voor Nederland

Arrangement: Henk Ruiters

Eerste componist: Jamie Burgess

(Nederlandse) Tekst: Maarten T. D. Wassink

Uitvoerende: The Choir Company & samengesteld koor

Uitvoering: Koorzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Met diep ontzag buigen wij neer

Hoor ons gebed- wees genadig.

Zie hoe ons land is afgedwaald

En wij, Uw kerk, hebben gefaald.

Stort Uw Geest uit over ons land, Heer

Stort Uw Geest uit over ons land, Heer.

Openbaar Uzelf, verhoor ons,

Wij bidden: kom! Jezus kom.

Want dan zal elke knie zich buigen

En heel ons land van U getuigen.

Stort Uw Geest uit over ons land, Heer

Wij bidden: "Kom!, Jezus kom!"

Wij roepen uit naar U o Heer:

Kom met Uw kracht en Uw genezing.

Herstel ons land, haal muren neer.

Eeuwige God, kom en regeer.

Stort Uw Geest uit over ons land, Heer

Stort Uw Geest uit over ons land, Heer.

Openbaar Uzelf, verhoor ons,

Wij bidden: kom! Jezus kom.

Want dan zal elke knie zich buigen

En heel ons land van U getuigen.

Stort Uw Geest uit over ons land, Heer

Wij bidden: "Kom!, Jezus kom!"

Wij bidden: "Kom!, Jezus kom!, Jezus kom!"

Lied 08

Titel: Zegen ons nu

Arrangement: Daniël Rouwkema

Eerste componist: Julie Knowles

(Nederlandse) Tekst: Daniël Rouwkema

Uitvoerende: Samengesteld koor

Uitvoering: Koor en samenzang

Opname: Breda - Grote kerk

Tekst

Heer in de hemel, wij bidden U  
woon in ons hart en zegen ons nu.  
U zij de glorie, U alle eer,  
wees onze Trooster nu en immer meer!  
Gun ons, opdat wij met gezang  
U gunst bewijzen, levenslang.  
O, waarde Vader, wij vragen U:  
zegen ons nu, zegen ons nu.

Zegen ons Algoede,  
neem ons in uw hoede  
en verhef uw aangezicht  
over ons en geef ons licht.